

# Tillsammans på Vägen

Församlingsinstruktion för  
Algutstorp, Asklanda, Hol, Lena och Nårunga församlingar





## Inledning

Längs Vägen till våra kyrkor har vi som församlingar vandrat i snart 1000 år till gemenskap med Gud och med varandra och på olika sätt talat tydligt om Jesus – i ord och handling. De första kristna omnämns i Bibeln som "de som hörde till Vägen" (Apg 9:2), en bild som är ledord i Församlingsinstruktionen. Bilden av Vägen som en rörelse framåt påminner oss samtidigt om att vandringen tillsammans med andra som gått Vägen fram, tillsammans med Jesus som om sig själv sa: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6). Pilgrimsrörelsen ger sina ord och bilder till vandringen: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Vandringen på trons Väg fortsätter nu tillsammans med varandra i våra församlingar, tillsammans som fem församlingar med olika förutsättningar och möjligheter att i ord och handling tala tydligt om Jesus. Emmausberättelsen är utgångspunkt för vandringen med varandra och Jesus (Luk 24:13–35).

Som en del av Svenska kyrkan vandrar församlingarna också tillsammans med lokala systerkyrkor och den världsvida kyrkan som församlingarna är en del av. Vandringen för oss också samman med alla goda krafter i Vårgårda kommun i strävan att återupprätta skapelsen och ge förutsättningar för ett gott liv.

# Teologisk grundsyn

Uppgiften för våra församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission, detta utifrån med församlingens syfte (KO 2 avd):

## **...att människor ska komma till tro på Kristus**

Gud är relation och älskar varje människa, skapad i kärlek till Guds avbild. Ur relationen väcks tron och i relationen växer tron.

## **och leva i tro**

Denna relation blir konkret när vi möter Jesu kärlek på vår livsvandring. Jesus som följer oss – och vi som följer honom, i ord och i handling.

en kristen gemenskap skapas

Inför Gud är vi unika och samtidigt skapade till gemenskap med varandra.

Det är när vi kan känna oss älskade, sedda och bekräftade i församlingen som vi kan vandra och växa tillsammans.

## **en kristen gemenskap skapas**

Inför Gud är vi unika och samtidigt skapade till gemenskap med varandra. Det är när vi kan känna oss älskade, sedda och bekräftade i församlingen som vi kan vandra och växa tillsammans.

## **och fördjupas**

Tillsammans söker vi oss djupare in i relationen till Gud. Att Gud med sin helige Ande på olika vägar hjälper oss djupare in i tron med inspiration från olika kyrkors traditioner.

## **Guds rike utbreddas**

Församlingen ska vara en plats där vi möter hjälpsamma händer, klart sinne och ett stort hjärta. Där vi förstår att detta möte sker genom mina händer, mitt sinne och i mitt hjärta.

## **och skapelsen återupprättas**

Församlingen är en god jordmån för ett enklare och alltmer rättfärdigt liv, i en tid där vi allt mer förstår att vi måste dela och hushålla med jordens resurser (1 Mos 2:15).



## Omvärldsbeskrivning

Vårgårda är en lagom stor kommun, som i april 2021 passerade 12 000 invånare, med visionen att nå 13 000 till år 2027. Antalet kyrkotillhöriga var 7038, 59% av folkmängden (31/12 2020). Det sker en stadig nybyggnation av villor i centrala Vårgårda och i de sydöstra delarna av kommunen. Framförallt är det unga familjer som flyttar in, men även antalet över 65 år ökar i kommunen. Hälften av invånarna bor på landsbygden och hälften i centralorten Vårgårda. Kommunen har en gymnasieskola och en högstadieskola i tätorten. Det finns sex låg- och mellanstadieskolor: i Asklanda, Hol, Lena och Nårunga samt två i tätorten, där också särskilda boenden, vårdcentral, simhall och ishall finns.

I Vårgårda kommun finns en god samarbetskultur mellan olika aktörer: Kommun, näringsliv, föreningar och kyrkor. Vårgårda har ett gott företagsklimat, vilket märks i de många småföretagen. Föreningslivet är också rikt med 84 föreningar varav hälften har verksamheter för åldrarna 0-18 år. Samtidigt finns segregation och social utsatthet, med människor som står utanför befintliga nätverk. Särskilt grupperna ensamma äldre och ungdomar som inte hittar sin plats och där många saknar en känsla av sammanhang i sitt liv. Statistik visar att 27 % i åldrarna 16-84 år avstår från att gå ut ensamma i Vårgårda. Och en lika stor procent uppger att de saknar tillit till andra. Arbetslösheten var 3,1% år 2020. För år 2018 uppges att 6,8 % av barnen bor i ekonomiskt utsatta hushåll, och att 7,6 % i åldrarna 16-24 år varken studerar eller arbetar.

Vårgårda är en gammal väckelsebygd, där det idag finns nio Equmeniaförsamlingar, två EFS-föreningar, Östadkullebygdens frikyrkoförsamling, Pingstförsamlingen och en eritriansk gudstjänstgrupp i Centrumkyrkan.







## Omvärldsanalys

Utmaningar för framtiden finns, för även om det byggs mycket nytt blir det inte fler små lägenheter för unga och äldre. Den nya sträckningen av E20 ger färre avtagsvägar till de små sammanhangen och det finns arbetslöshet, fattigdom och utanförskap i Vårgårda.

Det finns konkreta behov i dagens Vårgårda: "Det finns sådant som är lika nödvändigt för mänskligt liv som det dagliga brödet: att erfara sig sedd och bejakad." (Margareta Melin)

Se: Församlingen behöver se de som är de minsta och svagaste. Därför behöver lovverksamhet och Trädgården, församlingarnas arbete med särskilt utsatta i ett område utvecklas vidare.

Höra: Församlingen ska höra de rop som finns, de som på samma sätt som i evangelierna ropar sitt "Kyrie Eleison" om hjälp och stöd. Särskilt finns ett ansvar för äldre ungdomar och vuxna på Trädgårdsgatan och Diakonimottagningen.

Bekräfta: Församlingen ska på olika sätt finnas närvarande för att möta längtan efter bekräftelse. Det gäller både i våra verksamheter med barn och konfirmander, men behöver också utvecklas för andra delar av livet. Det behövs fler öppna mötesplatser, både som församlingen ansvarar för, men också att skapa samverkan med kommun, kyrkor och föreningar.



## Barnkonsekvensanalys

Genom hela processen med Församlingsinstruktionen har strävan efter att vara så inkluderande som möjligt varit en ledstjärna - där barnen kan finnas med i alla delar. I enstaka punkter lyfts barnen särskilt fram, framförallt kring gudstjänstfirande med ökad delaktighet, synlighet och anpassning av rummet för barnens behov.

Idag når församlingsverksamheten barn från välfungerande familjer med stort socialt kapital. Målet är att nå familjer som är i olika problem, särskilt inne i tätorten. Vissa av dessa når församlingarna idag genom arbetet på "Trädgården" (en diakonal verksamhet).

Det finns fler behov utifrån problem kring droger, våld i hemmet, ohälsa bland barn och unga med familjer. Dessa medför utanförskap, ekonomiska och sociala problem.

Kommunen frågar efter mötesplatser för barn som kan lämnas en stund utan föräldrar, kostnadsfritt och utan anmälan för att de som lever i social och ekonomisk utsatthet ska få ett forum och ett stöd. Även någon form av lovverksamhet efterfrågas.

Verksamhetsmässigt fungerar det mesta bra, men församlingen har svårt att nå barn i årskurserna 4-7. Det är svårt att hitta kopplingen mellan barn-/ungdomsgruppen och resten av verksamheterna.







## Pastoralt program

**Utifrån den teologiska grundsyn och behoven som lyfts fram kopplas dessa samman i sex perspektiv på Vägen. I verksamheterna ska alla perspektiven kunna finnas med, även om ett eller två kan vara prioriterade.**





## **Vägen till tro** – *”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus”*

Gud är relation och älskar varje människa, skapad i kärlek till Guds avbild. Ur relationen väcks tron och i relationen växer tron. Tron börjar inte hos oss, utan hos Gud som skapar oss till sin avbild – som möter oss i Jesu liv och kärlek – och fyller oss med sin helige Ande. Tron är vår relation till Gud.

### **Medvandrare**

Vägen till tro ser olika ut, där församlingen har missionen att i ord och handling tala tydligt om Jesus – ”och om nödvändigt, använda ord”. Denna Väg går ofta genom och tillsammans med en annan människa: en person som i ord och handling talar tydligt om Jesus – och som följer med in på trons väg. Denna uppgift ska uppmärksammas och stärkas i församlingen.

### **Dopet**

Dopet är en gåva och ett ansvar, ett nådens hav ur vilket Gud kallar oss och fyller oss med sin Ande och församlingen tar emot med kärlek och förväntan. Därför finns inbjudan och möjlighet till anmälan till dop via hemsidan, i Kyrkporten och på andra sätt i våra verksamheter.

### **Kommunikation**

I vår bygd har församlingen använt olika sätt att förmedla evangeliet. Idag finns nya, digitala vägar, att pröva och utveckla, vid sidan av de traditionella. Därför är ”kommunikation” ett av instruktionens utvecklingsområden, för att utveckla och förtydliga församlingens sändning och mission till hela skapelsen. Kyrkporten, hemsida, sociala medier, annonseringen i tidningar osv ska utvecklas, men lika viktigt är att söka nya vägar att skapa och hålla relationer levande i församlingen.

### **Kyrkans klockor**

Kyrkornas klockor kallar oss, var och en, och som församling till gudstjänst. De ringer både ut sorg och saknad – och påskens hopp om uppståndelse. De ringer till vila – och till arbete i Guds tjänst.



## **Vägen i tro** – *”och leva i tro”*

Relation till Gud blir konkret i mötet med Jesu kärlek på livsvandringen. Jesus som följer oss – och vi som följer honom, i ord och i handling. Pilgrimens långsamma vandring mot målet påminner oss om trons vardag i bön, gudstjänst, fördjupning, diakoni och sång.

### **Gudstjänst**

Gudstjänsten är basen i församlingens liv, centrum och mötesplats, en plats för påfyllnad. Det är en gudstjänst för alla åldrar, kvinnor och män, för oss som vandrat olika länge på trons Väg. I församlingens gemenskap möts vi för att fira gudstjänst på söndagar, vid de stora helgdagarna och vid enkla vardagsgudstjänster. Bönen, texten och tanken finnas också med vid samlingar och grupper under veckan, i den lilla, nära gudstjänsten i relationen med Gud och varandra.

### **Konfirmation**

Konfirmandtiden är en viktig del av vägen i tron både för konfirmanden och för församlingen. Ett års vandring med lyssnande och lärande, att pröva sin tro och att bli bekräftad i att ”du är värdefull, det finns en uppgift just för dig” (Sv ps 791).

### **Kreativa uttryck och intryck**

Att på olika vägar söka, uttrycka och möta tron genom skapandet är en viktig del i all verksamhet. Genom musik, teckningar och pärlplattor talar vi tydligt om Jesus och Jesus till oss. Genom händers och rösters skapande prövas nya uttryck och former för tron.

### **Nya vägar**

Vandringen för oss framåt och i varje tid behöver församlingen finna nya vägar att leva i tro. Med inspiration från andra församlingar, nära och långt borta, prövas olika sätt att mötas, sjunga och skapa. Gemenskapen i Draget på fredagseftermiddagar, vid gudstjänster med skapande, spagettigudstjänster, meditativa gudstjänster och mycket annat.

### **Rastplats kyrka**

Viktiga rastplatser på trons väg är församlingarnas kyrkor. Genom att kunna hålla kyrkorna öppna varje dag under året, finns det alltid möjlighet till en stund i bön och tystnad, kanske bara låna toaletten eller köpa Fairtrade-varor.



## **Vägen i gemenskap** – *”en kristen gemenskap skapas”*

Gud har skapat oss till gemenskap med varandra. Där varje person är sedd, hörd och bekräftad och vandrar och växer tillsammans med andra. Vi delar vandringen på trons och livets väg.

### **Gudstjänstens gemenskap**

Det är i gudstjänsten församlingen samlas till lovsång, bön och nattvard, för att höra Guds ord och sändas ut i världen. Därför är det viktigt att många ges möjlighet att delta i planeringen inför gudstjänsten, hur gudstjänsten gestaltas i språk, musik och delaktighet, både ord och handling. I församlingens gudstjänstplanering för året tas hänsyn till lokala traditioner och arrangemang.

### **Gruppens gemenskap**

Den andra basen i församningslivet är de olika grupperna för möten under veckan. I körer, barn- och ungdomsgrupper, som konfirmander, vid församlingskvällar och syföreningar finns gemenskap. I delar av livet behövs mer stöd, där olika samtalsgrupper är till hjälp och att möta svårigheter tillsammans.

### **Uppgiftens och det ideella medarbetarskapets gemenskap**

I församlingsgemenskapen behöver uppgifter fördelas på många. Det är en viktig del av kyrkans tro, att den också får uttryck i konkret ansvar i församlingen och för vår nästa. Församlingen behöver både visa på uppgifter och lyssna in den personliga kallelsen och missionen.

### **Den ekumeniska gemenskapen**

Den kristna gemenskapen i Vårgårda är rik och delas med kristna syskon från andra kyrkor och traditioner. Den rikedom som traditionerna i församlingarna rymmer delas gärna med andra – samtidigt som andra uttryck om att tala tydligt om Jesus berikar församlingarnas verksamheter.



## **Vägen vidare – ”och fördjupas”**

I församlingen ges plats att nå djupare in i relationen till Gud, där Gud med sin helige Ande visar på olika vägar. Utgångspunkten är att tron aldrig blir ”färdig”, utan det finns mer att upptäcka och fördjupa. Vägen börjar alltid här och nu – ”om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där” (S Kirkegaard).

### **Samtalet**

I samtalet med Gud behövs också samtalet med varandra, som medvandrare på Vägen. Både i gruppsamtal och i enskilda samtal i församlingen finns möjlighet att tala om livet och tron, och att ta hjälp av andra som går på Vägen. Samtalen finns i det vardagliga mötet, i telefonsamtalet eller längs promenaden. Men ibland behövs mer hjälp längs trons och livets vandring. Då finns möjligheter till själavård, enskilda samtal, gruppsamtal och församlingarnas samtalsmottagning.

### **Prästgården**

Med start hösten 2021 blir Prästgården i Algutstorp en gemensam utgångspunkt och mötesplats där man enskilt och tillsammans kan fördjupa tron. Prästgården har som ambition att vara en plats för ”Vila – Växa – Vara” och rymma grupper, öppna samlingar och enskildhet.

### **Pilgrimsvandring**

Vandringen tillsammans leder både utåt och inåt. Genom lokala pilgrimsleder och utbildade ledare ska det under hela året finnas olika former av pilgrimsvandringar: utifrån Prästgården, mellan kyrkor, till häst och till cykel.

### **Gudstjänsten**

I gudstjänsten möter församlingen Gud i ordet och sakramenten. I bön och psalm uttrycks och formas tron, i lovsång och musik öppnas Vägar till gudsmöten, i predikan ges hjälp att vandra Vägen i våra liv tillsammans med Bibelns ord. I nattvardens bröd och vin kommer Gud oss till mötes, som reskost på vägen.

### **Konfirmation**

Konfirmationen är en viktig del på trons väg. Här kan konfirmanderna söka sig in i tron i olika skeden av livet tillsammans med varandra, präster och ledare. Genom att fira gudstjänst på olika sätt, höra olika röster om tro, uppleva olika kyrkorum, läsa Bibeln ensam och tillsammans ges olika vägar in i tron. Här har de unga ledarna en viktig uppgift som förebilder och medvandrare.

### **Musik och kreativitet**

Genom körsång, musikgudstjänster och konserter öppnar musikens tilltal en Väg till Gud. Genom händers skapande, dans och andra kreativa uttryck möter vi oss själva och varandra, men också Gud.

## **Vägen ut** – "Guds rike utbreddas"

Församlingen ska vara en plats där hjälpsamma händer möter med klart sinne och ett stort hjärta – men också en gemenskap där det ges kraft och inspiration att sända ut hjälpsamma händer, klart sinne och ett stort hjärta till vår nästa.

Franciskus av Assis ord "Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord" visar på diakoni som mission i en ordlös förkunnelse där den sker i kärlek – och ibland i ord.

### **Lyssna in**

Längs kärlekens Väg lyssnar församlingen in och ser de behov som finns hos vår nästa, i Vårgårda, Sverige och världen. Därför ska omvärldsanalysen hela tiden uppdateras i samverkan med kyrkor, kommun, näringsliv och föreningarna.

### **Ta emot**

I olika delar av livet behövs hjälp och stöd, i konkret hjälp för dagen, hjälp i kontakt med myndigheter, mat på bordet, samtalsstöd m.m. Församlingens diakonala ansvar utgår från en ömsesidighet där båda är mottagare och givare. Det mesta stödet i församlingen sker utanför kyrkor och församlingshem: i familjen, på arbetet, i skolan eller i föreningen.

### **Särskilt ansvar**

Det finns uppgifter där församlingen tar ett särskilt ansvar, och där särskilt diakonerna finns för att möta människors behov. Diakonimottagningen, språkcafé, samtalsstöd och samverkan med socialtjänsten är exempel på detta.

### **Under samma himmel**

"Vi lever alla under samma himmel", i en tid där världen är nåbar på mobilen och där kunskapen om krig, fattigdom, svält och orättvisor är större än någonsin. Församlingen kan arbeta lokalt när flyktingar och migranter söker skydd hos oss, och förebyggande och stödjande på plats genom ACT Svenska kyrkan och våra systerkyrkor. I pastorats budget anslås årligen ett bidrag till ACT Svenska kyrkan. Genom det årliga insamlingsprojektet, aktiva kampanjer under advent- och fastetid och den Internationella gruppen kan gåvor bli konkret hjälp. Diakoni och mission vandrar hand i hand.



## **Vägen hem** – *”och skapelsen återupprättas”*

Församlingen ska vara en god jordmån för ett enklare och alltmer rättfärdigt liv, i en tid med större kunskap om vikten att dela och hushålla med jordens resurser. Församlingen har också ett konkret ansvar i att skapa en hållbar värld både lokalt och globalt. ”Det som är bra för barnen är bra för vår värld” (Börge Ring Ett enda barn).

### **Hela skapelsen**

Skapelsens återupprättelse gäller inte enbart den fysiska miljön, utan även dess sociala och ekonomiska dimensioner. Därför ska församlingen både lokalt och globalt vara med och påverka de sociala och ekonomiska förutsättningarna för ett samhälle som är inkluderande, jämlikt och tolerant. Genom att i församlingshem och kyrkor erbjuda Fairtrade-varor, information, lyfta rättvisefrågor i alla våra gruppverksamheter och vara en aktiv del av ACT Svenska kyrkan görs skillnad.

### **Varje människas uppgift**

Församlingen lägger även ett individuellt perspektiv på återupprättelse utifrån Guds nåd och förlåtelse. I mötet med Guds nåd och förlåtelse återupprättas vi till den Gud skapade oss till. Återupprättelse av Guds skapelse börjar i den egna återupprättelse och relationen till vår nästa.

### **Hållbarhet och ansvarstagande**

Församlingarna ska vara förebilder i valet av hållbara och miljövänliga alternativ, fria från barnarbete, orättvisa arbetsförhållanden och onödiga transporter. Med ansvar för sopsortering, användande av digitala möten när det är möjligt, samordning av inköp, inköp av miljövänligare fordon och redskap. Församlingarna påbörjar arbetat att bli Miljödiplomerade.

### **Integration**

Församlingen är en plats där hjälpsamma händer möter och det finns ett klart sinne och ett stort hjärta, särskilt gäller det människor på flykt från krig, svält och fattigdom. Genom mötesplatser för samtal med ”den andre”, övas lyhördhet och med nyfikenhet fördjupas den egna tron.

### **I Guds skapelse**

I församlingen finns en tradition av friluftsgudstjänster under sommaren, där relationen till Skaparen och skapelsen blir extra tydlig. Här sker möten i enkelhet, med delade kaffekorgar mitt i det goda Gud ger oss. Pilgrimsvandringarna leder ut på mindre Vägar. Utomhusperspektivet ska finnas med under hela året, för att påminna oss att Guds skapelse inte enbart är sommar och inte bara i kyrkor och församlingshem. Det lokala ansvaret är grunden för det globala ansvaret för Guds skapelse.



## Samverkan

### Samverkan inåt

I Centrumkyrkan finns det sedan 2017 ett samverkansavtal med EFS missionsförening i Vårgårda, där verksamhet och gudstjänst sker i samverkan. I det praktiska arbetet med församlingsråden, deltar även ordförande för EFS missionsförening, och en prästtjänst har uppdrag att utveckla och stärka samarbetet. EFS är en viktig del av församlinglivet i våra församlingar. Vårgårda ekumeniska råd (VER) arbetar genom samverkansmöten med pastorer/präster i Vårgårda kommun. Fokus ligger på praktisk samverkan under året, med särskilt fokus på Ekumeniska böneveckan, cykelfesten och nationaldagen. Det finns också ett gemensamt julfirande i tätorten. Det finns en ekumenisk ungdomsstyrelse, Vårgårda Kristna Ungdomsråd (VKU) som arbetar för att skapa mötesplatser för ungdomar och att kyrkorna genom kamratstödjare kan finnas på högstadieskolan i Vårgårda.

Hela Människan tar ett stort ansvar i Vårgårda, framförallt genom att finnas i tätorten på fredagskvällar/-nätter. Församlingarna är en av huvudmännen i arbetet, som leds av en verksamhetsledare 25%. Med en husbil finns man på plats för samtal, en fika och närvaro på fredagskvällarna. Bibeläventyret har en stark position i Vårgårda, även om det för tillfället inte finns lokala utbildare. Genom ideella krafter kan kyrkorna erbjuda Bibeläventyret till samtliga mellanstadieskolor. Församlingarna arbetar aktivt med att få fler ledare utbildade.



## Samverkan utåt

Församlingarna vill vara en bra samverkanspartner för allt gott arbete som sker i Vårgårda, med kommunen, föreningar och näringsliv. Det är tillsammans det finns möjlighet att bygga ett hållbart samhälle för både människor och miljö.

Församlingarna är med i den gemensamma mötesplatsen Center of Innovation (COI), där näringsliv, kommun och föreningar möts för att inspirera och inspireras. På olika sätt samverkar församlingarna med Vårgårda kommun. Dels genom olika skolkontakter med olika aktiviteter kring de stora högtiderna. Skolbarnen ges möjlighet att möta bibelberättelserna gestaltade på olika sätt: Julvandring i Hol, påskvandring i Centrumkyrkan, Bibeläventyret, kyrkdetektiv m.fl. På olika sätt finns samverkan med socialtjänsten, framförallt genom våra diakoner. På Familie-centralen, med stöd för familjer, i gemensamt ansvar för stöd till de mest utsatta i Vårgårda och i andra nätverk.

Församlingarna finns aktivt med i stödgruppsarbete, knutna till POSOM. I detta finns även kyrkorna och församlingshem med som viktiga resurser när den lilla eller stora krisen är ett faktum. Vårgårda kommun har många livaktiga föreningar. Det finns stora möjligheter att utveckla mer samverkan med dessa, där församlingarna idag främst kan ge plats åt årsmöten och samlingar i församlingshemmen. Områden där möjligheterna till tätare samverkan finns är med hembygdsföreningar, fotoklubben och våra idrottsföreningar.



# Domkapitlets regler

## Gudstjänstliv

Söndaglig gudstjänst firas i Algutstorp och Lena församlingar. I Asklanda kyrka firas Andrumsmässa varje torsdag kväll (i ekumenisk samplanering med Equmeniaförsamlingen). I Asklanda, Hol och Närunga firas gudstjänst 3 av 4 söndagar. Sammanlysningar sker på annandagar och under juli månad. Under sommaren firas minst en gudstjänst per söndag som friluftsgudstjänst. Det finns ett levande ekumeniskt gudstjänstliv i våra församlingar.

## Huvudgudstjänst med nattvard

Huvudgudstjänst med mässa firas varje söndag och helgdag i någon av pastoratets kyrkor.

Idag finns en tradition att juldagen, annandagarnas gudstjänst, samt midsommardagens friluftsgudstjänster firas utan nattvard. Huvudgudstjänst med nattvard på juldagen införs julen 2021. Huvudgudstjänst med nattvard på midsommardagen införs midsommar 2021. En övergång till nattvardsfirande på annandagarna genomförs till år 2022.

## Fördelning Församling – Pastorat

De verksamheter som bedrivs gemensamt för församlingarna är konfirmandverksamhet, ungdomsverksamhet, lovverksamhet, den diakonala verksamheten, samverkan med skola, den internationella gruppen/insamlingsverksamhet, pilgrimsarbetet, arbetet med andlig fördjupning i Prästgården i Algutstorp, samverkan med kommunen, dop-, vigsel- samt begravningsgudstjänster.

## Tjänster

Pastoratet har sex prästtjänster varav en är kyrkoherde.

Pastoratet är arbetsområde för prästerna men i varje prästs arbetsinnehåll ingår en del församlingsansvar och en del pastoratsövergripande uppgifter såsom andlig fördjupning, ungdom, konfirmander, diakoni, Bibeläventyr. I pastoratet finns tillsatt organisttjänst.

## Dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst

Konfirmandverksamheten följer de gällande riktlinjerna.



## Kyrkorummen

Idag möter gudstjänstfirandet i kyrkorna inte Domkapitlets intention, därför är Gudstjänst ett utvecklingsområdet för att finna ett regelbundet gudstjänstfirande i församlingarnas kyrkor.

## Gudstjänstfirandet i kyrkorna

Algutstorp församling: I Kullings-Skövde kyrka firas söndaglig högmässa sept-maj, i Algutstorps kyrka under juli-aug. I juni firas gudstjänsterna ekumeniskt i tätorten.

I Centrumkyrkan firas gudstjänst flertalet söndagar. Vardagsmässa firas i Centrumkyrkan, och på sikt även i Algutstorps kyrka. Södra Härene kyrka och Landa kyrka används vid: Annandagar, förrättningar och enstaka gudstjänster.

Asklanda församling: I Asklanda kyrka firas Andrumsmässa varje torsdag året runt, i en samverkan med Equmeniaförsamlingen. Ornunga kyrka används vid de större helgerna, där man tillsammans med Asklanda och Kvinnestad firar gudstjänst 3/4 av söndagarna. Det firas även gudstjänster i/vid församlingshemmen 3-4 ggr/år.

Hol församling: I Hol kyrka firas huvuddelen av församlingens gudstjänster, där Horla och Siene används för gudstjänst ca 10 ggr/år.

Lena församling: Lena församling har söndagligt gudstjänstfirande, där Lena är huvudkyrka, och det i Fullestad kyrka firas gudstjänst 1 söndag/månaden, samt vesper varannan fredag sept-maj.

Nårunga församling: I Nårunga kyrka firas gudstjänst tre av fyra söndagar, och i/vid församlingshemmet 4-6 ggr/år

## Verksamhet på andra språk

Vårgårda pastorat har inte resurser till att bedriva verksamhet på andra språk. Vid behov hänvisas till verksamheter som bedrivs av Skara och Göteborgs stift, samt till närliggande pastorat.



## Utvecklingsområden

Inom området **”Gudstjänst”** vill församlingarna:

- Aktivt arbeta med att utveckla ett regelbundet gudstjänstliv i Asklanda, Hol och Nås församlingar. Det handlar både om att hitta vägar för söndagens gudstjänster och vägar till olika former av vardagsgudstjänster.
- Utveckla gudstjänstlivet i tätortens kyrkor i Algutstorps församling: Algutstorps kyrka, Centrumkyrkan och Kullings-Skövde kyrka.
- Utveckla de digitala möjligheterna att delta i gudstjänster och andakter som påbörjats under coronapandemin. Dessutom fortsätta arbetet med de tekniska utmaningarna, vilka plattformar som kan användas för att sända och vilka olika former av gudstjänster som fungerar digitalt.

För samtliga punkter gäller att utvecklingen inte enbart berör ”utsidan”, utan minst lika mycket genom att utveckla delaktighet och uttryck i gudstjänsterna.

Inom området **”Ideella”** vill församlingarna:

- Skapa utrymme för ett större ideellt medarbetarskap i alla verksamheter, där den personliga kallelsen och förmåga ges möjligheter att växa tillsammans med andra.
- Att den årliga samlingen för ideella medarbetare ska utvecklas vidare för gemenskap och inspiration, samtidigt som församlingarna visar uppskattning för tid och engagemang.
- Utveckla hur församlingarna utbildar och inspirerar ledare i verksamheterna. Bland annat genom att de anställda ledarna ges redskap och utbildning.
- En särskild omsorg finns för de unga ledarna, så att de ges möjligheter till att delta i olika samlingar och utbildningar som arrangeras av bl.a. av stiftet. Ledarskola för unga ledare efter konfirmandåret utvecklas vidare.



Inom området **"Familj"** vill församlingarna:

- Anpassa gudstjänstformer/-tider för att fungera bättre för familjen, och särskilt lyssna in barnen både vad gäller utformning och planering.
- Prioritera möjligheterna att kunna delta som familj. Det gäller när gudstjänsterna firas, vilka informationskanaler som används, och särskilt de relationer som byggs upp i verksamheterna.
- Öppet hus i kyrkorna vid jul och påsk utvecklas vidare.
- Utöver familjerådgivning via S:t Lukas i Alingsås, söker församlingarna nya vägar att stödja relationer och familjer.

Inom området **"Kommunikation"** vill församlingarna:

- Arbeta aktivt med kommunikationen i församlingarna. Det gäller inte enbart information från/till, utan att bygga vägar för att hålla en relation levande.
- Skapa tydliga strategier och vägar för hur och vad församlingarna kommunicerar.
- Göra en översyn hur församlingarna på bästa sätt använder de resurser som finns.
- Använda stiftets utbildning Kommunikation som mission som en del i det framtida arbetet med kommunikation.





Antagen av Vårgårda kyrkofullmäktige  
och utfärdad av Skara stifts domkapitel 2021

Bilder är hämtade från IKON.

Fotografer: Gustaf Helsing, Magnus Aronsson, Kristin Lidell, Alex & Martin