

KYRKBACKENS FÖRSKOLA

VÅRDNÄS



”Jag gillar fågelsången, frukosten och klätterträdet”

-Barn på Kyrkbackens förskola-

Foto & text: Personal Kyrkbacken

Familjärt, härligt samarbete och respekt. Trygghet och starkt värdegrundsarbete som barnen bär med sig och förvaltar.



Kyrkbackens förskola i Vårdnäs drivs av Svenska kyrkan och Vist Vårdnäs pastorat. Vi arbetar för att alla barn ska rustas för ett livslångt och lustfyllt lärande där deras rätt till trygghet, utveckling och meningsfulla relationer bejakas och värdesätts. Vår huvudmans värdegrund ger oss dessutom en särskild blick för barnets andliga utveckling så som det beskrivs i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi tror på det kompetenta barnet, som redan besitter kunskap. Vårt uppdrag är därför att utmana varje barns eget kunnande utifrån deras intressen och förutsättningar.

Barnkonventionens 27:e artikel slår fast att
”**konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.**”





Ombyttlig natur in på knuten, en bondgård till granne och både stiftsgård och hembygdsgård ett stenkast bort möjliggör en mångsidig och lekfull undervisning, såväl inne som ute, på ett naturligt sätt. Vi finns i anslutning till Vårdsnäs församlingshem, mitt emot kyrkan.



Vi tar emot ca 22 barn i åldern 1-6 år. Här erbjuder vi:

Trygghet och omtanke för ett lustfyllt lärande

Naturskön och mångsidig utemiljö

Liten barngrupp

Fasta vikarier

Ekovänligt hållbar mat från Liljeholmens folkhögskola (Frukost, frukt, lunch & mellanmål)

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 18 och FN:s konvention om barnets rättigheter

Förskolan – Kyrkbackens förskola vilken fantastisk plats! Så presenterade min företrädare Rektor Tobias Pihlblad Kyrkbacken. Jag är beredd att hålla med. Kyrkbacken är en fantastisk plats. Här finns en mylla med möjlighet för våra yngsta medborgare att erfara och kunskapa genom leken. Vi lär för livets Nu och Sen. Vi lär oss för att så småningom kunna läsa, skriva och räkna. Vi lär oss för att kunna fungera tillsammans med andra i ett demokratiskt samhälle. Kyrkbacken är ett samhälle i miniatyr, där pedagoger och barn inkluderar varandra. Här bjuds vi in att dela tankar, idéer och existentiella funderingar.

Vi leker med siffror och ord, vi dansar och sjunger sånger, vi häpnas över allt vi lyckas med, vi bråkar och blir vänner, vi gråter och vi blir tröstade och vi får trösta andra. Vi lär oss att ta hand om varandra, vår natur och miljö. Så här konkret vill vi på Kyrkbacken spegla läroplanens omsorgs-, och kunskapsuppdrag.

/Martin Malmström, rektor

Foto: Emma Malmström





Vill ni ställa ert barn i kö till Kyrkbacken?

Anmälan till vår förskola görs via Linköpings kommuns hemsida och Barnomsorg på webben. Förskolan tillämpar Linköpings kommuns regler gällande köhantering och maxtaxa.

Läs mer och ansök på <https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning>

Kontakt

Har du frågor rörande Kyrkbackens verksamhet eller någon övrig fundering gällande förskolan som vår hemsida (www.svenskakyrkan.se/vistvardnas) ej kan ge dig svar på? Eller vill du boka in ett besök på förskolan?

Välkommen att kontakta rektor Martin Malmström på 013-411 04 eller ring förskolan på 013-414 14.