

KYRKNYTT

September-november 2023



Färgelanda-Högsäters
församlingstidning

FÄRGELANDA-HÖGSÄTERS FÖRSAMLING

TELEFON: 0528-100 05

Telefontider: Tisdag, fredag kl. 10-12

Torsdag kl. 13-15

POSTADRESS:

Kyrkvägen 3, 458 31 Färgelanda

E-POST:

fargelanda.forsamling@svenskakyrkan.se

BESÖKSADRESSER:

Expeditionen Färgelanda: Kyrkvägen 10

Öppet: Tisdag och fredag kl. 10-12

Torsdag kl. 13-15

Expeditionen Högsäter: Allévägen 28

Öppet: Onsdag kl. 10-12

HEMSIDA

www.svenskakyrkan.se/fargelanda-hogsater

KYRKOHERDE:

Sigge Andreas Widekärr, 073-364 11 17

KYRKOGRÅRDSFÖRVALTNINGEN FÄRGELANDA

KYRKOGRÅRDS- OCH FASTIGHETSCHEF:

Ove Magnusson tel: 070-632 69 46

ADRESS: Kyrkvägen 3, 458 31 Färgelanda

KYRKOGRÅRDSCENTRUM HÖGSÄTER

VAKTMÄSTARE:

Hans Johansson tel: 072-586 30 82

FÖRSAMLINGSBLAD

Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan, Färgelanda-Högsäters församling och utkommer med 4 nummer per år.

OMSLAG: Pixabay

ANSVARIG UTGIVARE: Sigge Andreas Widekärr

REDAKTÖR: Anna-Karin Stråle Börjesson

Barns rätt och vår skyldighet

På dörren till barnverksamhetens rum, i församlingshemmet där jag arbetade tidigare, fanns en stor affisch med FN:s Barnkonvention. Rubriken löd: Alla Barns Rättigheter.

Bredvid hade någon klottrat: Barns skyldigheter då?

Min tjänst vid den här tiden var inriktad på barn och unga och jag lärde mig mycket om att vara präst genom att möta barnen i olika sammanhang. Klottret på barnens plansch provocerade mig därför. Barn har nämligen inga skyldigheter – bara rättigheter. Vi vuxna däremot har många skyldigheter gentemot barnen vi satt till världen.

Barnläkaren, författaren och åttabarnspappan Lars H Gustafsson skriver i en av sina böcker om barnuppfostran att "ett barn är en människa med samma rättigheter som jag själv". Barnuppfostran, menar han, handlar om en mellan-mänsklig relation som måste vårdas med omsorg. Vad vi kan förvänta oss av våra barn är det vi ger dem när de växer upp. Att de visar kärlek och tillgivenhet är för att vi har gett dem det. Att de står upp för det som är rätt beror på om vi låtit dem få utforska vad som är viktigt.

I kristen tro har barnen en särställning. Jesus lyfter flera gånger fram barnen som förebilder för hur vi ska tro. Han sa att vi skulle bli som barn och när andra tyckte att barnen var jobbiga och i vägen tog han upp dem i famnen och välsignade dem.

Varje barn som föds i församlingen får tillsammans med en inbjudan till dop ett par hemstickade sockor. De är gjorda av frivilliga församlingsbor, som sticker och lämnar in till expeditionen. Varje par är unikt precis som varje barn. Där ligger några timmars omsorg och välvilja nedlagt som en gåva till barnen – en symbol för alla barns behov av värme och närhet.

Varje barn har rätt att få ta del av sin kultur och sin historia. Varje barn har rätt att välja vilken religion de vill eller ingen alls. Bara genom att följa med och ge dem möjlighet att utforska sitt arv och sitt sammanhang kan barnen sedan välja själv. Att välja bort något av detta gör barnen vilsna och rotlösa. Vi behöver därför berätta för barnen våra berättelser om det samhälle vi lever i, vår historia och vår religion. Först då ger vi dem en chans att välja väg. Då har de möjlighet att växa och bli självständiga. Det är vår skyldighet och barnens rätt!

Sigge Widekärr, kyrkoherde

Lars H Gustafssons åtta råd om barnuppfostran från boken *Växa – inte lyda*, Nordstedts förlag, 2010

1. Tro alltid barnet om gott!

Utgå ifrån att barnet vill dig väl och gör vad det kan för att samarbeta!

2. Ge barnet en stund varje dag då du är absolut närvarande och har hur mycket tid som helst!

Finn en återkommande stund, till exempel strax innan barnet somnar, och låt den bli helig!

3. Läs, berätta och sjung!

Läs för barnet varje dag! Berätta egna sagor, historien om dig själv och om hur det var när barnet var litet! Sjung de sånger du hörde som barn – och gärna några nya!

4. Lek – och låt barnet leka!

Lek gärna tillsammans med barnet, men låt det också leka och fantisera på egen hand! Ge det en koja att gömma sig i och en "storsten" att klättra upp på!

5. Respektera ditt barns integritet!

Erkänn barnets rätt att ha sina tankar och drömmar i fred! Kräv inte full insyn i barnets liv, minnen eller framtidsplaner! Läs aldrig barnets brev eller dagbok!

6. Ha så få fasta regler som möjligt – men gott tålamod!

Skilj mellan det du vill bestämma, det som barnet ska få bestämma och det som ni ska besluta gemensamt! Låt barnet få göra misstag och lita på att det lär av sina erfarenheter!

7. Bevaka barnets rätt till en känsla av värdighet och värde!

Använd aldrig bestraffningar som kan kränka barnet, och låt ingen annan göra det heller! Be om förlåtelse om du gör bort dig!

8. Öppna ditt hem, bry dig om barnets kompisar och engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan!

Lär känna och respektera andra barn än ditt eget så kommer du att bli känd och respekterad tillbaka!

Bok

Leo hittar hem

av May Hallsten

Boken handlar om två pojkar i tioårsåldern:

Henrik bor på en gård utanför Färgelanda med sin familj. De har får, höns och katter. Henrik orienterar, som de andra i familjen. Han är också med i kyrkans juniorverksamhet.

Leo flyttar till Färgelanda från Stockholm med sin mamma. I början har han det svårt att hitta sin plats på det nya stället.

Han längtar tillbaka till sin pappa och sina vänner och känner sig nog aningen vilsen på det nya stället.

Henrik använder både orienteringen och de bibliska berättelserna från juniorerna för att navigera i livet.



Han vill gärna vara vän med Leo och hjälpa honom.

Pojkarna går i samma klass och blir med tiden vänner, men Leo känner att han har mycket att bevisa för sina nya klasskamrater. Han trivs med Henrik och det harmoniska livet hans familj tycks ha på gården, men lockas av de tuffa äldre killarna som vill få honom att göra olagliga saker.

Hur ska Leo göra? Vad är rätt och vad är fel? Hur ska Leo hitta sin plats i tillvaron?

Är du intresserad av att läsa boken, eller vill ge bort den till någon du känner, kontakta May Hallsten på e-post: mayhallsten@gmail.com.

I Gula Stolen

Den 3 april 2003 började May Hallsten skriva på en barnbok. Hon hade läst i en tidning om en tävling. May skrev sin bok och skickade in den, men hörde sedan ingenting. Manuset blev liggande och glömdes bort tills en dag under pandemin. Hon läste igenom sitt eget manus och kände att det var tråkigt att det inte blev något av berättelsen.

Någon tid senare såg May en annons i en tidning om en Stiftelse som förvaltar medel för utgivning av religiös litteratur (citat) Kravet för att få pengar från stiftelsen var att sprida kristen litteratur utan egen vinning.

– Jag sökte och fick pengar från Södergrenska Stiftelsen. Jag letade upp ett förlag som jag tyckte verkade bra och som hjälpte mig att få boken tryckt. Boken fick titeln "Leo hittar hem"

Tjugo år efter att May började skriva blev boken publicerad. På något sätt upplevde hon att manuset var mer angeläget idag än när det skrevs.

Vi har tappat någonting, konstaterar May. Jag var på skolavslutning i kyrkan för mina barnbarn. När jag var liten sjöng alla med i "Den blomstertid nu kommer" så taket höll på att lyfta. Nu är det nästan ingen som sjunger. Barnen har förlorat något av det som förut var naturligt och viktigt.

Min bok vill visa på det arv vi har av Kyrkan, berättelserna och gemenskapen. Jag vill att barn läser boken och inser att det finns något mer, någon som älskar dem.

Som barn var May med i söndagsskolan. En äldre granntjej var snäll och kom och hämtade mig på söndagarna och May älskade att få lära sig berättelserna från bibeln med hjälp av flanellografen. Senare blev hon själv söndagsskollärare och i ungdomen engagerade hon sig i Missionskyrkan och Frälsningsarmén. Konfirmationen var i Svenska kyrkan.

Ibland ringde prästen hem till May på lördagskvällen och bad henne läsa episteltexten i

söndagens gudstjänst. Det gjorde hon gärna.

När May fick egna barn var det självklart att de skulle vara med i kyrkans barnverksamhet. Snart blev hon förtroendevald i Ödeborgs församling och i slutet av 1990-talet började hon arbeta i församlingen. Hon har alltid drivits av att tron ska vara något naturligt – en del av livet.

– Bibelns berättelser väcker intresse hos barnen, säger May. Vi måste föra det vidare till dem. Hennes personliga favorit är Jesu liknelse om den barmhärtige samariten.

– Jag älskade den berättelsen redan i skolan. Den har lärt mig att hjälpen kommer från ett oväntat håll.

Ett annat spår i boken "Leo hittar hem" är orienteringen. Livet har, som i orienteringen, flera "kontroller" längs vägen som ska hittas. Bibelns berättelser skulle kunna sägas vara en karta för livet. Kartan är nödvändig för att komma rätt, men det är inte alltid som vi förstår oss på den.

– För att läsa en karta och för att veta vart man ska, behöver man veta var man kommer ifrån, konstaterar May. Så skulle man också kunna säga om livet och om tron. Om vi inte får en grund att stå på blir det svårare att hitta vart vi ska.



May Hallsten

Rännelanda kyrka 250 år



När Rännelanda fick sin första kyrka finns inga säkra uppgifter om, men den medeltida dopfunten i täljsten vittnar om en kyrka redan under 1100- eller 1200-talet.

Den tidigare kyrkan stod sannolikt 50-80 meter i sydvästlig riktning från den nuvarande och var en liten träkyrka. Uppgifter finns om att den blev utvidgad 1726 med ett nytt kor.

Nuvarande kyrka stod färdig att invigas på Mickelsmäss, omkring 29 september, 1773.

Ritningen kom från slottsarkitekt Carl Fredrik Adelcrantz, Stockholm. Under arbetets gång gjordes avvikelser från ritningen, dels i fråga om korpartiet och inredningen, dels i fråga om tornet, som helt slopades. Antagligen återfanns orsaken i den enormt stora utgift och tidsåtgång som det innebar att nyuppföra en kyrka.

År 1531 beslutades, vid ett rådsmöte i Uppsala, att klockskatt skulle uttaxeras från varje lands-

församling. Kung Gustav Vasa hade köpt in tio bestyckade fartyg från Lübeck för att bygga upp den svenska flottan och socknarna skulle bidra med den största kyrkklockan, eller motsvarande värde i koppar eller pengar. Så även Rännelanda, som fick lämna ifrån sig en kyrkklocka på nio lispund (76,5 kg). Klockstapeln, från 1794, är belägen nordost om kyrkan och finns bevarad utan klockor.

Med sina fyra klockor är Rännelanda kyrka är den enda landsortskyrkan i Karlstads stift som har fler än tre kyrkklockor. Det är en mäktig och imponerande klang när tornets fyra klockor, med en sammanlagd vikt av 1387 kg, varav storklockan väger 646 kg, ringer in till gudstjänst.

Den äldsta av kyrkklockorna, en av mellanklockorna, är omgjuten och daterad 1792.

Altartavlan är daterad 1714 och är utförd i provinsiell barockstil av

den dalsländske bildhuggaren Nils Falk. Centralt finns en skulpterad kalvariebild med Jesu korsfästelse, ytterst de fyra evangelisterna och högst upp lammet med segerfanan. Den överläts från Högsäters gamla kyrka i samband med rivningen 1909, sedan dess återfinns Rännelanda kyrkas tidigare altartavla i Lerdals kyrka.

Vid restaureringen 1944 tillkom torn, sakristia, ny bänk-inredning och kyrkorgeln. Flera inventarier är bekostade av givmilda församlingsbor.

Innevarande år pågår omputsning och målning av kyrkans torn och yttre fasad som delvis bekostas tack vare en donation. En mycket fin gåva till den 250-åriga

Jubileumsmässa
Rännelanda kyrka
1 oktober kl.11.00
Felicikören
medverkar
kaffeservering

Vad är bibeläventyret

Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt läromedel som sedan år 2000 används i årskurs 4 eller 5, utformat efter skolans behov, i ca 1500 klasser per år. Enligt läroplanen står det att alla elever skall lära sig om Gamla och Nya testamentet. Det är ett mycket kreativt och pedagogiskt material, som leds av en utbildad instruktör. För att bli instruktör går man en utbildning i Nya och Gamla testamentet.

Jag är nyutbildad instruktör och jag har varit ute med Gamla testamentet i skolorna. Jag har valt att träffa varje klass 80 minuter under tre tillfällen. Jag möter eleverna i deras klassrum ihop med läraren men det är jag som instruktör som håller i undervisningen.

Man lär ut hur allting började en gång enligt bibeln. Man berättar vad som står i bibeln men inte vad man skall tro. Jag pratar om bibelns kända berättelser tex skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut mm

För att eleverna skall komma ihåg allt de lär sig gör man det på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Jag har med mig en stor öppningsbar Bibel som är 60x100 centimeter. Jag lär bland annat ut hur många böcker det finns i gamla testamentet, vilka människor var det som skrev bibeln, vad en profet är och mycket mer.

Jag börjar första lektionen med att låta en elev öppna den första boken i gamla testamentet.

Den boken är tom. Jag berättar då om skapelsen och att det från början inte fanns någonting.

Ju fler böcker vi öppnar desto svårare blir det att komma ihåg allt man lär sig. För att inläringen ska

gå enklare förstärker jag berättelserna med olika rörelser och sätter upp stora fina bilder på väggen. Det är mycket drama och lite trolleri. Det fångar elevernas intresse och de får vara med och hjälpa till. Varje elev får en egen arbetsbok med klistermärken i. Med jämn



Nina med storbibeln

mellanrum stannar jag upp och eleverna får sätta in en eller flera klisterbilder i sin bok. Det är samma bilder som jag sätter upp väggen. Det gör att man lättare kommer ihåg och minns vad man har lärt sig.

Det är roligt när man är i Färgelanda centrum och elever kommer fram och pratar och tycker det var roligt med bibeläventyret och undrar när jag kommer nästa gång.

Nina Hernvall

Församlingspedagog

Färgelanda-Högsätters församling

070-237 44 13

Händer i församlingen

Harvens dag 2 september

10.00–15.00 i Färgelanda centrum

Välkommen att titta in i församlingens tält på Harvens dag. Där presenterar vi församlingens verksamhet och Act Svenskan, vi bjuder på kyrkkaffe och har en bildbingo för alla åldrar

Välkommen



Staugång

Start 4 september

kl.14.00 vid

Färgelanda prästgård

Höstens soppluncher

kl. 12.00–14.00

Färgelanda prästgård

6 och 20 september

4 och 25 oktober

8 och 29 november



Högsätters församlingshem

16 augusti, 13 september

18 oktober, 15 november

Lotterivinster mottages tacksamt

Sorgegrupp—att leva vidare

För dig som nyligen förlorat en livskamrat, maka, make, sambo eller särbo. Välkommen att anmäla dig till en samtalsgrupp där du får möjlighet att bearbeta din sorg.

Vi träffas sex gånger med start

12 september kl.15.30–17.30
i Högsätters församlingshem.

Anmälan till:

Inger Bäcker, diakon 076-146 56 43 eller
Katarina Johansson, präst 073-060 34 54

Diakon på Café Heta Bönan

Första onsdagen i september, oktober, november och december mellan kl. 10.00–12.00 finns diakon Inger Bäcker på Café Heta bönan. Kom gärna in och ta en kopp kaffe och prata med Inger.

Stolgympa

Start 2 oktober kl.14.00
i Färgelanda prästgård och
3 oktober kl. 11.00 i
Högsätters församlingshem
Vi håller på i åtta veckor.



STILLA DAG
med övernattnings på
Stigens Herrgård
lör-sön 21-22 oktober
kl. 9.00 – 9.00



Vid förfrågan och anmälan hör av er till:
anna-karin.borjesson2@svenskakyrkan.se
tel: 072-586 30 83

JULKONSERT



Färgelanda kyrka
26/11 kl. 18.00
Lotta Engberg &
Elisabeth Andreassen

Biljetter köpes på showtic.se

Pysselkväll för vuxna



Högsätters församlingshem
28 november kl.17.00–20.00
Tillverkning av kransar och
dekorationer under ledning
av Marie Bäckström.
Har du möjlighet så ta med
naturmaterial.

Övrigt material till självkostnadspris.

Under kvällen serveras fika. Max 10 deltagare.

Anmälan till Anna-Karin tel: 072-586 30 83

Barnens bästa bibel

En bibel för barn skriven av biskop Sören Dalevi direkt från de grekiska och hebreiska originaltexterna. Orden har blivit detaljrika illustrationer gjorda av barnboksförfattaren Marcus-Gunnar Pettersson.

I drygt två år arbetade biskop Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson tillsammans för att skapa en unik barnbibel – lekfull och på samma gång både modig och trogen originaltexterna.

Barnens bästa bibel börjar att berätta om Jesu födelse och händelserna kring den. Sedan kommer samma berättelser som Jesus fick höra när han var

liten, berättelserna om Noa och arken, Mose och Faraos dotter, David och Goliat. Berättelser som Maria och Josef hade fått höra som barn och som de nu berättade vidare, precis som deras föräldrar hade gjort.

På barnensbastabibel.se kan du bland annat läsa biskopens läsvärda essä: Varför berätta Bibeln för barn? Biskop Sören berättar om sin syn på barn och vilka teologiska utgångspunkter han hade med sig i urvalet av bibelberättelser. Några av hans slutsatser är att barnet tänker nytt och annorlunda, ärligt och utan hänsyn till position och person. Att våga låta barnen möta även svåra texter, som Kain och Abel eller Moses i vassen, är att ta dem på allvar, det är att ge dem livstolkande bilder även för tillvarons

mörkare sidor. Vilket barn har inte känt sig avundsjukt och förfördelat, såsom Kain? Vilket barn har inte känt sig utlämnat som Moses i vassen?

Barn strävar, liksom vuxna, efter att göra sin tillvaro begriplig och här fyller även svåra texter en funkt-



ion. Barnens bästa bibel förmedlar ett kulturarv. Den innehåller 43 berättelser ur bibeln tillsammans med flera av våra mest älskade psalmer och böner. Dessutom finns en beskrivning av kyrkoåret som visar hur bibelberättelserna hänger ihop med årets högtider. Barn har rätt att få ta del av den tradition och av de berättelser som präglat Sverige under de senaste tusen åren.

I Karlstads stift har alla skolor med årskurs två erbjudits en klassuppsättning av Barnens bästa bibel. De flesta har tackat ja och den positiva responsen har blivit stor. På barnensbastabibel.se finns inspiration och stöd för lärare och pedagoger.

Färgelanda-Högsäters församling gör som många andra församlingar och delar ut Barnens bästa bibel till alla 6-åringar som kommer tillsammans med en vuxen och hämtar den och på så sätt kan den nå barnen i hemmen. Nästa tillfälle är söndagen den

24 september i

Högsäters församlingshem kl. 12.00

Aktiviteter: Femkamp, Bibelutdelning,
dekorera din egen muffins.

Välkommen

SEPTEMBER

SÖNDAG 3 SEPTEMBER

13 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Mässa, KJ

Kl.13.00 Rännelanda kyrka

Gudstjänst, MK

SÖNDAG 10 SEPTEMBER

14 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst, AA

Kl.13.00 Torps kyrka

Gudstjänst, AA

SÖNDAG 17 SEPTEMBER

15 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst, KJ

Kl.13.00 Järbo kyrka

Gudstjänst, KJ

SÖNDAG 24 SEPTEMBER

16 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Mässa, SW

Kl.13.00 Ödeborgs kyrka

Gudstjänst, SW

Tjänstgörande

SW= Sigge Widekärr

KJ= Katarina Johansson

AA= Alf Axelsson

LA= Lena Axelsson

MK= Malin Karlsson

EK = Emanuel Karlsson

OKTOBER

SÖNDAG 1 OKTOBER

Helige Mikael's dag

SAMMANLYST

Kl.11.00 Rännelanda kyrka

Jubileumsmässa, SW

SÖNDAGEN 8 OKTOBER

Tacksägelsedagen

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst

små & stora, EK

Kl.16.00 Lerdals kyrka

Gudstjänst, EK

Skördeauktion

SÖNDAG 15 OKTOBER

19 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst, KJ

Kl.13.00 Råggårds kyrka

Mässa, KJ

Kl.18.00 Högsäters kyrka

Musikgudstjänst, KJ

SÖNDAG 22 OKTOBER

20 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Mässa, SW

Kl.13.00 Torps kyrka

Mässa, SW

SÖNDAG 29 OKTOBER

21 e trefaldighet

Kl.10.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst, KJ

Kl.13.00 Högsäters kyrka

Gudstjänst

små & stora, KJ

NOVEMBER

LÖRDAG 4 NOVEMBER

Alla helgons dag

Minnesgudstjänster

Kl.11.00 Järbo kyrka, KJ

Kl.14.00 Lerdals kyrka, KJ

Kl.14.00 Ödeborgs kyrka, SW

Kl.16.00 Torps Kyrka, SW

Kl.18.00 Färgelanda kyrka, SW

Kl.18.00 Högsäters kyrka, KJ

SÖNDAG 5 NOVEMBER

sön e alla helgons dag

Minnesgudstjänster

Kl.16.00 Råggårds kyrka, SW

Kl.18.00 Rännelanda kyrka, SW

SÖNDAG 12 NOVEMBER

23 e trefaldighet

Kl.11.00 Färgelanda kyrka

Gudstjänst, LA

Kl.14.00 Högsäters f-hem

Gudstjänst, LA

SÖNDAG 19 NOVEMBER

sön f domssöndagen

Kl.14.00 Högsäters f-hem

Gudstjänst, SW

Kl.18.00 Färgelanda kyrka

Temamässa, SW

SÖNDAG 26 NOVEMBER

Domssöndagen

Kl.14.00 Högsäters f-hem

Gudstjänst, KJ

Höstens Rut-Café

14.00-16.00

Färgelanda prästgård

11 oktober och 13 december

Lotteriwinster mottages
tacksamt

KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN

4 oktober kl. 18.00
Färgelanda kyrka

MEDVERKAR:
Robin Rösehag
Jenny och Christian
Barnkören
Jenny och Janne
Församlingens ungdomar

Biljettpris
Vuxna: 150 kr
Barn: 60 kr upp till 15 år
Fika ingår i priset
Förköp av biljetter på ICA och
COOP i Färgelanda fr.o.m.
20/9 eller på plats i
Färgelanda kyrka
från kl.17.00

Konferencier
Sigge
Widekärr



Svenska Röda Korset

Svenska kyrkan 
FÄRGELANDA-HÖGSÄTER

STÖD  **VärldensBarn**
Radiohjälpen 90 1950-6



GRAVSMYCKNINGSDAG

Fredag 3 november

Vaktmästare finns på plats för att svara på dina frågor

Färgelanda, Ödeborg och
Torps kyrkor är öppna

kl. 13.00–18.00

Kaffeservering och
korv med bröd i kyrkorna

Högsäter, Rännelanda,
Lerdal, Råggård och Järbos
kyrkor är öppna

kl. 11.00–16.00

Kaffeservering i kyrkorna



Alla helgons dag

Allhelgonahelgen är den helg då vi lite extra minns och hedrar de som gått före oss.

Vi smyckar gravar med kransar och blommor och tänder gravljus för att hedra de bortgångna. Minnesljusen skapar en stämning av eftertanke, sorg och tacksamhet där de lyser i sina lyktor på kyrkogårdarna.

I Svenska kyrkan inbjuds de in som under året mist en nära anhörig till en minnesgudstjänst.

I Färgelanda-Högsäters församling tänds ett ljus för de som avlidit under året.

Seden att tända ljus på gravarna under allhelgonahelgen växte fram i Sverige mot slutet av 1800-talet och de senaste årtiondena har den blivit alltmer vanlig.

I dag går nästan varannan svensk och besöker en kyrkogård under allhelgonahelgen.



KORSORD



DRICKA DIREKT		HON FIRAS I SLUTET AV DENNA GLYKEMISKT INDEX MÅNAD		FÖR-MODAS	ÅNG-BÅT
ALLA ... DAG					BOK 2203
SÅG EMIL VÄXA UPP					
			GREPPA VIS-VICTOR	KRAFT-FULL	
KRANK ABRA-SIONS-VITTNE			KASTA-DES I EN BRUNN		
			HINDER GLOBEN OCH ULLEVI	INNE-HÅLLER MÅNGA BREV	
MYN-NAR I RHEN	JOEN-SUU HITTAR DU HÄR				
	FÖGA SPRIDD TON			SAKNAR SLUT GARD-NER	
SKO-PAR	ÄR JU RASANDE GER UTSLAG SKÖVDE-HELGON	BROTT	ITA-LIENSKT FURSTE-HUS	KANSKE ETT SIS-TA MÅL SPÄNS-TIG	
REPARERAR MED LÄDER-LAPP			GRILLAS ÄR SJÄLV-SPELANDE		KAN MAN AV ILSKA
SEGER-SÄLL			TAR MAN FÖR DEN MAN GILLAR		HÄR FÅR MAN INGEN VÅRD
STEKT			HJÄLP-ORGA-NISA-TION		KÅSE-RADE I DN
				EMEDAN	OR-KESTER-PLATS
					SNITT-RESUL-TAT
	FAST-NAGLAS MOR PÅ ÄLDRE DAR				LYNN SOM SJÖNG FÖRMÅR
	JAPANSK MULTI-JÄTTE			HAK-PARTI MARIN-STABEN	
			VÅT-MARKER		
GÖR OXE TILL FÄGEL			RYGGAR-NA I NA-TUREN		

PSALMEN

"Så skydda mig med din starka hand, du Fader god
 ,
 och låt mig växa för livets land, som är ditt himmelska rike."

Skicka ditt svar till: Färgelanda-Högsäters församling
 Anna-Karin Stråle Börjesson
 Kyrkvägen 3
 458 31 Färgelanda