

LÄSÅRET 23/24

SKOLA &
KYRKA

DELA

LIVET

DELA TRO &
TRADITIONER

Svenska kyrkan 
NYKÖPINGS FÖRSÄMLING

Denna dagen – ett liv

– Farbro Melker (Saltkråkan)



Kan vi göra något tillsammans?!

Nyköpings församling har en önskan att vara del i Barns och Ungdomars liv och utveckling. Vi vill gärna samtala om religion och tro, tradition, människosyn, alla människors lika värde och olika livsfrågor. Vi önskar kunna vara en resurs och ett komplement i undervisning och läroplan.

Dela livet är samlingsnamnet för Nyköpings församlings samarbete med Nyköpings skolor. Vi vänder oss till förskolebarn, grundskolans alla elever och gymnasiet. *Dela livet* erbjuder upplevelsevandringar, julspel, påskspel (teater), studiebesök och lektionspass. Med förskolans och skolans läroplan finns det många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka. Vi skickar ut inbjudan till Allhelgonavandring, Julspel och Påskspel. Välkomna i övrigt med förfrågningar och idéer utifrån era egna önskemål.

Advent-, jul- och påksamlingar

Advent-, jul- och påksamlingar ordnas för både förskolan och grundskolan. Vi låter barnen/eleverna ta del av Bibelns berättelser som är kopplade till högtiderna.

Ur Lpfö 18 "Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar".

Ur Lgr 22 "... religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar, samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa.



Allhelgonavandring (För årskurs 6)

Veckorna kring allhelgonahelgen inbjuds årskurs 6 till en vandring kring allhelgonahelgen, helgon och förebilder, samt sorg, begravning och ljuständning. Eleverna får också möjlighet att reflektera kring hur de själva kan vara förebilder för andra, samt hur man bevarar minnen av vänner och familjemedlemmar.

Ur Lgr 22 "Samtal om och reflektioner över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan t ex handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden."

Julspel (För årskurs 1)

I december inbjuds årskurs 1 till julspel. Det är ett drama där eleverna får kliva in i julberättelsen, De får följa dramat scen efter scen. Vi avslutar med en samling runt Jesusbarnet i krubban och sjunger någon av våra vanligaste julpsalmer tillsammans.

Ur Lgr 22 "... Några högtider, symboler och berättelser inom kristen tro, islam och judendomen. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder."

Påskspel (För årskurs 4)

Veckorna före påsk inbjuds årskurs 4 till ett påskspel där eleverna får ta del av påskens händelser. Vi startar med skärtorsdagens måltid och följer sedan Jesus genom svek och lidande till död och därefter hans uppståndelse på påskdagen. Eleverna får, utifrån påskens händelser, reflektera kring att bli övergiven, att bli sviken, att drabbas av sorg i livet, samt att kunna förlåta och få förlåtelse. Eleverna blir också medvetna om påskens judiska ursprung.

Ur Lgr 22 "Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, t ex som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder".

Normer och värdegrund (För årskurs 5 och uppåt)

Via Dolorosa – en fotoutställning om mobbing. Av fotograf Elisabeth Ohlson Wallin och Västerås stift.

Utställningen bygger på Påskberättelsen Via Dolorosa – Jesus lidandets väg mot korset och döden. Den är gjord i ett samarbete med en sjätteklass från Malmbergsskolan i Västerås, i syfte att belysa frågan om mobbing och barn och ungdomars utsatthet. Utställningen visar på lidande som finns idag, då 100 000-tals elever känner oro för att gå till skolan och/eller att bli offer för näthat mm.

Hur kan vi bryta detta mönster i skola och i samhälle? Foton och frågeställningar hjälper oss att tänka och motverka mobbing och utsatthet.

Ur Lgr 22 "Etik och livsfrågor – Samtal om reflektion över vardagliga frågor utifrån elevens egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan t ex handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet."

På spaning

Under rubriken "På spaning" tar vi oss en närmare titt på hur kyrkan (vi är i S:t Nicolai kyrka) ser ut, vad kyrkan är och vad kyrkan gör. "På spaning" anpassas efter ålder på gruppen, och kan därför erbjudas från förskolan upp till årskurs 9. Vi skraddarsyr gärna utifrån var ni befinner er i undervisningen.

Ur Lgr 22 "Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider. Kristendomens roll i skola på hemorten förr i tiden."

Religionskunskap

I det centrala innehållet i ämnet religionskunskap finns många delar där vi i kyrkan kan vara en resurs. Utifrån era önskemål kan vi forma lektionspass, studiebesök med mera.

Ur Lgr 22 "Vad religion och livsåskådningar kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. "Tolkning av samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt ritualer och estetiska uttryck."

Gymnasiet

I kursen Religion 1 erbjuds eleverna att komma på en Via Sacra-vandring med sin lärare. Det är en guidning av S:t Nicolai kyrka med inslag av dramatisering och psalmsång. Vi berättar om Jesus liv, bön, bibelläsning, gudstjänster och den världsvida kyrkan.

"Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället." (Ur Gymnasieskolan, Läroplan, Religionskunskap, Skolverket)

Musiksaga - Peter och vargen (För årskurs 1-3)

Kanske är Peter och vargen tidernas mest omtyckta musiksaga. Den spännande och humoristiska historien, med musik av Sergej Prokofjev, har underhållit generationer av barn och är en fantastisk fin möjlighet att introducera den klassiska musiken och symfoniorkesterns olika instrument för barn.

Vi får möta pojken Peter som bor i en stuga mitt i skogen tillsammans med sin farmor. Hans bästa vänner är en fågel, en katt och en lite vimsig anka. Trots farmors förmaningar ger sig vännerna ut på äventyr i den stora skogen. Här lurar många faror, men när vargen kommer smygande har Peter en listig plan och allt slutar gott.

Cecilia Norinder dramatiserar och Inger Dalene gestaltar de olika karaktärerna som fågeln, katten och ankan på kyrkans orgel.

Anmälan till Cecilia Norinder senast 2 oktober (cecilia.norinder@svenskakyrkan.se eller 072-225 27 61).

Föreställningen varar ca 30 minuter och ges följande tider:

- Tisdag 10/10 kl 08.30, 10.30, 13.30
- Onsdag 11/10 kl 08.30, 10.30, 13.30
- Torsdag 12/10 kl 08.30, 13.30

Ur Lgr 22 "... musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer. Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang."



KONTAKTPERSON:

Helén Andersson pedagog i Nyköpings församling

Tele 0155-751 05 • 076-109 91 80

helen.andersson@svenskakyrkan.se