

VÄSTERÅS STIFT

Var börjar och slutar kyrkan? En fråga som var relevant i Falun i lördags och folkkyrkofesten HÄJ. Samtidigt pågick motorcykeluppvisning, byggnadsvårdsmässa och Pride. Vimmel i Falun och glädjen visste inga gränser. Och de finns ju inte heller. Kyrkan är där vi är.

Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås • Tel: 021-17 85 25 • hanna.wallsten@svenskakyrkan.se

HANNA WALLSTEN stiftsredaktör

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle



Tellus framfördes av Arbogabygdens församlings barnkörsångare, Vocalis Mariae i Västerås domkyrka, Falu Kristine kyrkokör, Mariakören och Vox Maria i Falu pastorat samt musiker ur Stockholm Concert Orchestra.

FOTO: NADINE MINNER

RÖSTER FRÅN NÅGRA SOM VAR DÄR



I pysseltältet, precis utanför Falu Kristine kyrka, sitter Aron Alvinsson och hans mamma Sandra Ocampo och målar naglarna i härliga pridefärger.
– Det känns viktigt: alla har lika värde och vi ska acceptera varandra, säger Sandra Ocampo som bor i Stora Kopparbergs församling.



Libiee Anundsson Marcussen med sin hund Machrka väntar på djurgudstjänsten.
– Jag hoppas hon kommer tycka att det är roligt.



”Det var en upplevelse att se Gaia, det stora jordklotet, i Falu Kristine kyrka. Jorden är vårt hem och jag känner ett ansvar för att det ska vara ett hem inte bara nu utan även i framtiden.

Per Schmidt, kyrkoherde i Hällefors församling, är nöjd med dagen



Kai Skogsberg från Ljusnarsberg deltog i festgudstjänsten som tolkades på teckenspråk. Hon är prästkandidat och har studerat teckenspråk i ett år.
– Jag tycker att fler saker skulle vara teckenspråkstolkat.



Johan Rydetun från Falun med barnen Signe, Nils och Elsa skapar i pysseltältet. Storasyster Elsa gillar att använda olika färger och har jobbat med Pride i skolan hela veckan. Hon gör ett plakat med budskapet "Alla är lika värda".

ENKÅTTEXTER OCH FOTO: NADINE MINNER

HäJ Falun, vilken fest!

I lördags samlades Västerås stift i Falun för att glädjas och samla kraft att ta hand om vår skapelse. Samtidigt pågick flera evenemang i stan som fullkomligt kokade av festyra.

Det var Pride, motorcykeluppvisning och byggnadsvårdsmässa. Men framför allt var det *Härlig är jorden* – folkkyrkofesten som arrangerades av Västerås stift och Svenska kyrkan Falun.

Närmare 6000 personer besökte Falu Kristine kyrka under dagen och många kom till området runt kyrkan för att höra före-

drag, fira gudstjänst och lyssna på artister.

– Allt gick som planerat. Mitt intryck är att det var en väldigt god stämning som präglades av glädje och tacksamhet. Det var en lång dag men den bjöd på så många olika karaktärer. Folk frågade var i stiftet det blir HÄJ nästa år, säger Sofia Mogård, kyrkoherde i Svenska kyrkan Falun.

KONSTVERKET GAIA i Falu Kristina kyrka var det mest spektakulära inslaget på *Härlig är jorden*. Verket finns kvar i kyrkan två veckor framåt. Under HÄJ framförde en 120 personer stor kör det ny-

Många kommenterade till mig både under dagen och igår när vi packade ihop att vi borde göra det igen.

Hans Degréus, stiftsadjunkt

skrivna verket *Tellus*. Körverket berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Texten är skriven av Sven Hillert och Anna-Karin Klockar, hemmahörande i Falun, har tonsatt.

HANS DEGRÉUS, stiftsadjunkt, var mer än nöjd på måndagsmorgonen.

– På en del sätt blev det bättre än vi hade tänkt oss. Bland annat barnköerna som medverkade och orgeleleverna som spelade på den digitala orgeln utanför kyrkan bidrog verkligen till stämningen. Alla aktiviteter i kyrko-

rummet var välbesökta, säger han.

– Och Gaia var en otroligt mäktig upplevelse. Torget var fullt under Tusses avslutningskonsert och när vi alla tillsammans sjöng *Härlig är jorden*. Många kommenterade till mig både under dagen och i går när vi packade ihop att vi borde göra det igen.

Falu Pride med prideparaden var ett arrangemang i arrangemang, och lockade i sig rekordmånga deltagare.

HANNA WALLSTEN



Paketpris: 178:- 150:-

Är Gud anti-gay & Lilla guiden om transgender
Sam Allberry och Vaughan Roberts skriver båda som personligt berörda i respektive ämnet. De utstrålar värme och medkänsla, när de visar i dessa korta böcker hur Bibelns ibland svåra och förvirrande budskap ändå är goda nyheter på ett väldigt djuptgående plan.

Transgender 84 sidor | Är Gud anti-gay 122 sidor



HUR MAN BRYTER EN ENVIS VANA

Pastor dr Erwin Lutzer skriver om ett ämne som anger varje troende, och som vi ofta kämpar med i det fördolda. Ur Guds ordets förvandlande kraft plockar han fram handfasta självavårdande vägledning som hjälper till varaktig förändring.

160 sidor | 180:-

TIMOTEUS FÖRLAG ...om Bibelen

timoteus-forlag.se
order@timoteus-forlag.se

0506-659219

