

## Stanna kvar!

I gårdagens HD (2023-10-04) reflekterar Fanny Willman på ledarsidan kring kyrka och politik. Liknande, men betydligt mindre balanserade tankegångar framfördes i Svenska Dagbladet (2023-09-27) under rubriken *Befria kyrkan från de politiska partierna*.

Jag tolkar Willmans text som en argumentation för att, med hennes egna ord, avskaffandet av statskyrkosystemet år 2 000 innebär att politiska partier inte borde sitta i beslutande organ. Det som talar för en sådan tolkning är att endast två ord är fetstilade i hennes text. Det är i stycket som innehåller den vaga formuleringen "Från kyrkligt håll" och påståendet att det därifrån finns ett önskemål om "avpolitisering av den demokratiska strukturen." Ledarens avslutande meningen att de "två trätande makarna" (alltså kyrkan och partierna) kanske borde skilt sig för länge sedan, går i exakt samma riktning.

Willman ställer en explicit fråga, eller är den bara retorisk, nämligen denna: "Vilken är drivkraften för partierna idag?".

Det är en riktigt bra fråga, och jag hoppas verkligen att den besvaras utförligt. Hittills i debatten brukar nämligen röster som är mot partiernas medverkan i beslutande organ få mest plats och då åberopa en historiebeskrivning som är felaktig och en samhällsanalys som är naiv. De framhärdar utan att exemplifiera det mantramässigt att politiska partier orsakat Svenska kyrkan skada, driver agendor som hör hemma i den politiska världen och har hindrat kyrkan från att vara kyrka.

Men inte kan det väl vara så att Svenska kyrkan har fel i ett ställningstagande bara för att den politiska världen delar uppfattningen? Skulle Gud inte vilja göra sin röst hörd både i kyrkan och i världen? Inte har väl partipolitiken monopol på någon fråga. Som präst i Svenska kyrkan sedan 1983, och som kyrkoherde sedan 1989: På landsbygden i Skåne, i Svenska kyrkan i Liverpool, på Hisingen (Göteborg) och i Helsingborg samt Lunds stifts kontraktsprost i ett årtionde har jag arbetat nära förtroendevalda från samtliga nomineringsgrupper. Jag kan därför från hjärtat säga:

Ett varmt tack till alla er som engagerar er i Svenska kyrkan utifrån en partipolitisk plattform eller politisk ideologi, en tro på det klimatmässigt hållbara samhället och det äkta, jämlika och befriande redan här i tiden. Alla ni som bär upp Svenska kyrkan som en öppen demokratisk folkkyrka. Överge inte Svenska kyrkan – fortsatt att ta ansvar – lyssna inte på marginalrösterna eller dem som inte ens är med: Stanna kvar!

Replik till Signerat under Ledarsidan i hd.se den 4 oktober 2023  
Kristian Lillö, kyrkoherde