

Andakt på Kyrkofullmäktiges sammanträde 9 november 2023

Vi ska strax tillsammans sjunga psalmen 249, *Blott en dag ett ögonblick i sänder*, och kan väl påminna oss om att Lina Sandell Berg, gjorde denna psalm i två varianter, och att i den första varianten från 1865 så stod det *"Han som har mer än moders hjärta"* men att denna bibliskt förankrade (Jesaja 49) strof efter påtryckningar ersattes med det mer traditionella *"Han som bär för mig en faders hjärta"*.

Varje tid har ett fokus, och det är ibland svårt att se sin egen tids fokus. För det som är den innevarande tidens särmärke blir lätt självklart – och det självklara blir man varken varse om, eller sätter ord på. Anders Nygren kallade redan för 80 år sedan detta för *"Det självklaras roll i historien"*, och David Thurfjell skriver i linje med det så här i sin bok *"Det gudlösa folket"*, med underrubriken *"De postkristna svenskarna och religionen"*, från 2017: "Kultur är aldrig så starkt rotad som när dess föreskrivna livsval och tankemönster inte framstår som val utan som objektiva självklarheter."

Som vi precis hört så hade helt klart Lina Sandell Berg en känsla för vad som var på gång när det gäller att komma ur en självklarhet, och det gjorde hon genom att bredda gudsbilden, då hon i sin psalmstrof om Gud som "han" hämtade den förklarande symbolen från "hon"-världen.

Och, om vi på samma sätt skulle försöka se vad som är på gång i vår tid, vad som utmanas och vad som utmanar den, skulle jag nog vilja påstå att i allt det som nu händer i världen med:

- klimatförändringarna som brinnande fond,
- översvämningarna som kommer alltmer frekvent,
- politiska polariseringar,
- militariseringen av länder och av våra medvetanden,
- inbördeskrig, fattigdom, svält och
- uppgivenhet och existentiell ohälsa,

så finns det en motrörelse, som jag tror är Guds rörelse, som vi inbjuds att följa med i, nämligen en Kristusrörelse från JAG:ET till VI:ET. De informationspunkter som Kyrkofullmäktige har på dagordningen idag, återspeglar denna motrörelse från den enskilda människan till mänskligheten, från det lilla till det större, från det kortsiktiga till det långsiktiga. Och visst ligger det en befrielse i det!

För vi kommer idag att informeras om Diakoniverksamheten, Säkerhetsläget, Mänskliga rättighetsdagarna 2023 och Ny begravningsmark – allt detta är VI-frågor.

Bön för fred

I dessa förtvivlans veckor går hela tiden våra tankar till andra människor. Med ärkebiskop Martin Modéus, ber vi för fred:

- Gud, vi ber för dem som sörjer sina döda i Israel och Palestina och som lever i oro för dem som saknas.
- Gud, när både nuet och framtiden kan ses slagna i spillror, ber vi om glimtar av hopp mitt i det omöjliga.
- Gud, i världens orostid ber vi om fred.

Amen.