



Nattvarden i fokus i ny antologi

Västerås stiftsteolog Teresia Derlén har tillsammans med Frida Mannerfeldt, präst och forskare, låtit tolv teologer utforska spänningen mellan nattvarens teori och praktik. Artiklarna finns samlade i antologin *Som spridda sädeskornen*.

– Vårt syfte med antologin är att lyfta in den levda teologin i akademins finrum. Nattvarden är något som händer mitt i församlingens liv. Det som händer där påverkar våra bekännelseskrifter och vice versa. Vi vill visa dynamiken mellan praktik och teori, säger redaktör Teresia Derlén.

2017 antogs den nya kyrkhandboken för Svenska kyrkan och 2020 kom ett biskopsbrev om nattvard. Året därpå, 2021 samlades Västerås stifts präster till fortbildning och det var naturligt att nattvarden diskuterades.

FRIDA MANNERFELDT var inbjuden föreläsare. Hon talade om hur pandemin påverkade nattvardsfirandet. Med på fortbildningen var även teolog Claire Watkins, University of Roehampton, London. Hon är en av de mest tongivande teologerna inom det relativt nya forskningsfältet levd teologi, där fokus läggs på hur församlingens praktik påverkar bekännelseskrifterna och vice versa. Under fortbildningen kom idén om en antologi.

– Vi kände att det fanns mycket mer att diskutera när det gäller just hur förhållandet är mellan våra dogmatiska texter och den levda praktiken, berättar Teresia Derlén.



Teresia Derlén.

OCH NU är den alltså här. Antologin *Som spridda sädeskornen*, utgiven på Verbum inom ramen för Svenska kyrkans forskningsserie. Boksläpp första februari och dagen därpå erbjuds fortbildning för teologer med antologin som grund. Redaktörer är Teresia Derlén och Frida Mannerfeldt. Från idé till färdig bok på drygt två år.

– Det har varit en oerhört in-



Växelverkan mellan församlingens levda teologi och kyrkans normativa texter är ämnet för nya antologin *Som spridda sädeskornen*.

FOTO: MAGNUS ARONSON

tensiv period. Men också mycket lärorik och spännande, konstaterar Teresia Derlén. Som redaktör har jag fått läsa om nattvard ur många olika perspektiv och fått en känsla för den dynamik som finns i vårt nattvardsliv.

SKRIBENTERNA VISAR den bredd som finns i Svenska kyrkan i dag. De tycker inte lika, tolkar inte texterna lika och lägger inte fokus på samma saker.

– Det speglar också nattvarens inneboende dynamik, säger Teresia Derlén. Den är en offentlig handling och ett sakrament. Samtidigt är det en väldigt privat upplevelse. Det mötet sker inte i så många andra teologiska hållningar som kyrkan har.

Teresia Derlén är kyrkohistoriker och i sitt kapitel belyser hon bristen på kyrkohistoriskt perspektiv i kyrkans nyaste normativa dokument.

FAKTA

Antologin

Som spridda sädeskornen
Redaktör:
Teresia Derlén
(Verbum, 2024)
● Finns att köpa på verbum.se



Digitalt boksläpp och fortbildning

● Digitalt boksläpp
1 februari kl 15:30–16:30
Anmäl dig här: <https://forms.office.com/e/CV8EG0048D>

● Teologiskt fönster – digital fortbildning om *Som spridda sädeskornen*. 2 februari kl 8:00–10.30 Anmäl dig här: <https://forms.office.com/e/sdAq5UHYP1>

– De delar av kyrkans historia som handlar om maktinstitutionen känns obekväma för oss i dag. Dessa perspektiv har länge dominerat bilden av historien och vi kan värja oss för dåtiden. Men då förlorar vi vår förankring i den kyrkliga myllan. Kyrkan var inte bara en del av maktsverige, utan även bönerna som bads vid sängen i torpet, behovet av nattvard vid dödsbädden, gemenskapen på kyrkbacken, insamlingar till fattiga. Det som är den levande teologin.

TERESIA DERLÉN fokuserar på 1600-talet, en tid som vi idag mest minns för häxprocesser och en enhetskyrka.

– Men om man tittar närmare på den epoken ser man en mångfald. Precis som i dag.

Jag undrar hur det fungerar att forska om nattvard, redigera andras texter om nattvard och se-

dan själv fira nattvard? Har Teresia Derlén blivit forskarskadad eller kan hon ta emot nattvard utan att börja analysera och tänka kritiskt?

– Det var nog snarare när jag blev präst som jag blev ”skadad”, skrattar Teresia Derlén och fortsätter i allvarligare ton: Som kristen behöver jag en gudsrelation och nattvarden är viktig i den relationen.

HON RESONERAR vidare att det alltid finns sådant som stör vårt andliga liv. Det kan vara jobbet, forskningen, familjelivet eller annat.

– Ibland upplever vi nya dimensioner av både Gud och oss själva på grund av det som stör. Då kan man uppleva lite växtvärk, men det är inte farligt.

HANNA WALLSTEN

Överskottet från Frälsarkransen går till Jonasfonden hos IM, Individuell Människohjälp. Fondens syfte är att underlätta för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning runtom i världen.

Frälsarkransen av glas.