



FÖRSAMLINGS- INSTRUKTION

LUDVIKA FÖRSAMLING 2022–2025

Att mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döpa
dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud
jag gett er. Och se jag är med er in till tidens
slut.

Matteusevangeliet 28:16–20

Allmänt om Ludvika församling

Ludvika församling tillhör Västerås stift och ligger i Västerbergslagens kontrakt. Den omfattar i huvudsak Ludvika tätort. Ludvika församling verkar i en evangelisk-luthersk tradition.

I juni 2023 hade kommunen 26 471 invånare. Inom Ludvika församlings område bodde det 18 385 personer. I augusti 2023 var 9698, 52,75%, medlemmar i Svenska kyrkan.

Församlingsverksamheten september 2023

1 Kyrkoherde 100%	1 Administrationspersonal 80%
2 Komministrar 100% var.	1 Köksmästare 100%
2 Komministrar 50% var.	4 Församlingshemsvärdar 100% var.
2 Kyrkomusiker 100% var.	1 Kamrer 100%
1 Förste organist 100%	1 Vaktmästare 100%
3 Diakoner 100% var.	2 Familjerådgivare på 80% samt 50%
3 Församlingspedagoger 100% var.	1 Datatekniker 75%
4 Församlingsassistenter 100% var.	1 Lokalvårdare 75%
3 Administrationspersonal 100% var.	

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning september 2023

1 Kyrkogårds- och fastighetschef 100%	10 Kyrkvaktmästare på vardera 100 %
1 Krematorieföreståndare 100%	6 Säsongsarbetare på vardera 100 %
1 Förvaltningsassistent 100 %	18 Feriearbetare på vardera 100%

Identitet och teologisk grundsyn

"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. Johannesevangeliet: 14:1

Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannesevangeliet: 14:6

Vad ska en församling göra?

Frågan besvaras i kyrkoordningen: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Denna grundläggande uppgift, delad i fyra uppdrag, är omistlig för en kristen församling och ska tydliggöras i Svenska kyrkans alla församlingar och pastorat. Det vi skall göra som församling är ett resultat av vad vi tror på och ber om, tro, bön och handling går hand i hand. Grundfundamentet är tron på den treenige Guden som uppenbarar sin kärlek genom Jesus Kristus.

Vad ska Ludvika församling göra?

Det besvaras genom att ge dessa ord innehåll: Vad är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission här? Hur ser våra förutsättningar ut? Vilken omgivning, vilka möjligheter och utmaningar finns, och vilka människor?

Denna församlingsinstruktion uttrycker förhoppningar och målsättningar för församlingens liv. Den rör sig mellan det som är organiserat och det som är spontant. Här ryms anställdas arbete, annonserade samlingspunkter, gudstjänstens plats och fasta grupper.

Vart Anden blåser kan inte styras, men vi kan försöka att öppna rum och söka vidder där den kan verka. Det är i det eviga, i Guds Ord, bönen, gemenskapen och sakramenten som kraften finns att möta världens skiftningar.

Slutsatser och analys utifrån omvärldsbeskrivning

Ludvika är en internationell smältdegel, många kommer hit för arbete, här finns en utmaning vad gäller integration, gudstjänst, undervisning och diakoni. Många av de som kommer hit för arbete har kristen bakgrund i annan kristen kyrka.

Även om arbetstillfällena ökar så matchar det inte alltid de som är arbetslösa och bor i församlingen - kan församlingen bidra till att de som står utanför arbetsmarknaden får stöd och stärkande sammanhang? Givetvis kan inte alla hjälpas, men några. Möjligheterna till arbetsintegrerad praktik minskar och samverkan mellan arbetsförmedlingen och Svenska Kyrkan kommer att upphöra. Kan församlingen hitta nya samverkanspartners i dessa frågor?

Den psykosociala nöden behöver tas på allvar, inte minst den bland ungdomar och äldre. Hur ser våra nätverk ut, kan vi bjuda in människor i öppna sammanhang?

Mobilisering behövs mot det våld som hotar vårt öppna samhälle på olika sätt, det finns både öppet och på nätet. Kunskap behöver utbytas och konkreta förslag tas fram, också det kan ske i samverkan med andra aktörer i samhället. (Se bilaga 1 i slutet av detta dokument.)

Gudstjänster

Församlingens huvudgudstjänst med nattvard, firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar året om. Söndagens huvudgudstjänst är kyrkolivets gemensamma riktning, mål och sändning. Vi är alla kallade, med våra gåvor och det vi bär på till det gemensamma mötet med Gud. I bön, ord och sakrament finns kraften och inspirationen till vår gemensamma sändning ut i världen. Här möts himmel och jord, vardag och fest. Gudstjänstlivet är för många även en social mötesplats, en viktig och återkommande stund av samvaro med andra. Människor hittar också styrka i att fira gudstjänst under viktiga förändringar i livet exempelvis då man konfirmeras eller blir förälder. Det kan också vara i tider av kris då man blir sjuk eller mister en familjemedlem eller andra svårigheter. I församlingen firas även gudstjänster i form av kyrkliga handlingar såsom dop, vigsel eller begravning. Utöver söndagens huvudgudstjänst förekommer även gudstjänst på annan plats. Veckomässa firas varje onsdag och ibland förekommer friluftsgudstjänster. Upplevelsen av gudstjänsten bygger på ömsesidighet, att vara mottaglig och öppen för dialog. Bibelns texter är inte bara tomma ord utan vill beröra oss i våra liv, genom musiken och psalmen får vi sätta ord på våra tankar och böner.

Kyrkorummets skönhet, omsorgen om praktiska ting och utsmyckning, är också uttryck för gudstjänsten. Söndagen är kyrkans gudstjänstdag men det möter inga hinder att gudstjänsten firas på vardagar eller lördagar. Gudstjänst kan firas både i våra kyrkorum och utanför. Vi firar för det mesta två gudstjänster varje söndag, en 11:00 i Ludvika Ulrika kyrka och 16:00 i Lillkyrkan. Oftast är minst en av gudstjänsterna huvudgudstjänst med nattvard. Församlingens huvudgudstjänst ligger i Ludvika Ulrika kyrka. En gång i månaden firas gudstjänst för små och stora i Lillkyrkan. Barnen bidrar och formar gudstjänsterna tillsammans med ledare och präster. Barnkören medverkar ibland i dessa gudstjänster. Kyrkvårdarna och andra frivilliga är viktiga i församlingens alla gudstjänster.

Församlingen erbjuder gudstjänster på flera av kommunens äldreboenden en gång i månaden. Det firas morgonmessa varje onsdag i Ludvika Ulrika kyrka och ekumeniska gudstjänster cirka två gånger per år. På midsommardagen sammanlyses gudstjänsten till Grangärde kyrka. Ludvika församling har flera körer som medverkar vid gudstjänster, konserter, andakter på äldreboenden med mera.

Mål att arbeta mot:

- Rutiner, kommunikation och förberedelse för alla medverkande. Kvalitet och kvantitet.
- Fler personliga och positiva berättelser i församlingens informationsmaterial om vad gudstjänsten kan betyda.
- Tydliggjord liturgi – varför gör vi som vi gör?
- Skapa delaktighet för kyrkvårdar och andra frivilliga deltagare.

Undervisning

Jesus säger: *Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.* Kyrkan kännetecknas därför av undervisning, lärande och fördjupning. Detta ska synas i alla verksamheter och beredas för alla åldrar. Med lärande menas olika sätt att närma sig det vi kallar kristen tro, här är bibeltexter, andra texter, psalmer och berättelser viktiga ingredienser. Bibeltexter och andra texter behöver också landa i våra egna livserfarenheter.

En särskild målgrupp för lärande är de unga. I församlingen finns flera mötesplatser för barn, unga och deras familjer. Det är viktigt att barn får med sig kristna värderingar och berättelser med evangelium, livsglädje och hopp, som stöd i deras liv. Detta gäller också den som deltar i konfirmationsundervisningen, att den undervisas i kristen tro som bär under livet. Även efter konfirmation erbjuds möjlighet till fortsatt gemenskap och lärande. De som konfirmerats kan själva bidra till ungas lärande som konfirmandassistenter. Undervisning bör dock främst ses som en tjänst för människan där hon befinner sig.

Det lärande som förekommer i kyrkan ska anpassas så att individen har möjlighet att tillgodogöra sig det. Ålder, vana, språk och förmåga är sådant som kan medföra behov av anpassningar. Lärandet och undervisningen är nära knutet till missionen. Människor med en positiv upplevelse av kyrkans budskap bär det med sig till sin omgivning. Därför är undervisningen i samband med dop särskilt viktig, och konfirmandarbetet som uppföljning

till det. Lärandet behöver också stärkas i föräldragenerationen för att motverka en fallande doptrend.

Mål att arbeta mot:

- Att öka antalet konfirmander och kunna erbjuda alternativ för de som behöver anpassad konfirmationsverksamhet.
- Att erbjuda undervisning av vuxna för dop och konfirmation.
- Att möta behovet av undervisning på andra språk.
- Att stärka församlingen i kunskap så att alla kan bidra till varandras lärande.

Diakoni

En av kyrkans hörnstenar är diakoni, ett ord som betyder tjänst och kan beskrivas som församlingens omsorg om människorna. Att med Jesus som förebild stötta människor i utsatta livssituationer samt att värna om människovärde i samhället och stå på de förtrycktas sida. Diakonerna har ett särskilt ansvar att leda och utveckla det diakonala arbetet, att förkunna evangelium i ord och handling men diakoni är hela församlingens uppdrag. Församlingens organisation ska verka för att fler får plats att hjälpa till att stötta sina medmänniskor genom frivilligarbete. Diakonin måste vara flexibel och kyrkans arbete med att möta människor måste ta avstamp i de samhällsförhållanden som råder. Därför krävs det att församlingens diakoni har en ständigt pågående omvärldsbevakning, både lokalt och i ett större perspektiv för att kunna agera vid händelser som drabbar människor, och för att kunna förebygga genom att stärka det som är gott.

Det arbetet är inte heller något som kan göras av ett fåtal enskilda, det sker genom att diakonin har goda relationer med andra samhällsaktörer, och med ökande diakonala behov så behövs samarbete med andra. I skrivande stund finns det en social och ekonomisk oro i landet med en tilltagande lågkonjunktur, gängrelaterat våld har ökat. Ludvika har hittills varit förskonat från detta och därför är det extra viktigt att kyrkan är beredd att möta och stötta ungdomar och visa på att en annan gemenskap är möjlig. För att diakonin ska kunna verka och växa och möta och frigöra människor till det som är gott, så har följande mål satts upp.

Mål att arbeta mot:

- Ta människor i anspråk för frivilligarbete med församlingens diakoni, genom att odla en rekryteringskultur som gör kollegor och andra frivilliga benägna att bjuda in.
- Att ytterligare utveckla Korntäppan till ett center för stöd och organisering inom diakonin med bättre lämpade lokaler, och skapa plats för människor att göra praktik och arbetsträna inom församlingen utifrån sina egna förutsättningar.
- Skapa och utveckla diakonala nätverk med andra aktörer i samhället, både med företag och föreningar.
- Skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser, både gällande tider och platser men även språk, då Ludvika har en stor inflyttning av människor från andra länder till de växande industrierna.

Mission

"Predika alltid evangelium. Om nödvändigt, använd ord." Franciskus av Assisi.

Kyrkan är sänd av Gud till hela världen för att förmedla och förvalta den fred som Guds kärlek bjuder. Denna omsorg ska vi visa i ord och handling gentemot människor, djur och natur. I varje ny tid möter detta uppdrag nya utmaningar. Att tillsammans med andra samverka för fred, demokrati, sammanhållning, barns bästa och en hållbar livsstil kan vara uttryck för missionen. Att öka medvetenheten om kristen tro och livet med Gud är en självklar del av missionen, för varje döpt som sänds i världen bidrar med att räcka Guds kärlek till andra.

Kyrkans sändning bör leda oss ut bland människor för att fånga upp vår tids sökande och vår tids rop, i förvisningen om att vi är burna av något större. Vårt vittnesbörd om Guds kärlek i Jesus Kristus och försoningens hemlighet ska delas där människor befinner sig. Ibland sker det i organiserad form, av kyrkans anställda eller grupper, ibland helt enkelt genom enskilda kristnas närvaro i sin omgivning. Ett led i missionen är att delta i offentliga sammanhang och mötesplatser. Där uppstår också samverkan med andra. Relationen till *Samarkand*, olika systerkyrkor, *Röda Korset*, *Rädda Barnen* och *Ludvika Pride* är exempel på samverkansparter. Ett viktigt tillfälle för samverkan är familjedagen på första maj, där det manifesteras för allas lika värde.

Lärandet och undervisningen är nära knutet till missionen. I familjen och bland vänner kan tro som bär genom livet växa och förmedlas över generationsgränserna. Människor med en positiv upplevelse av kyrkans budskap bär det också med sig till sin omgivning. Därför är undervisningen i samband med dop särskilt viktig, och konfirmationsundervisningen som uppföljning till det. Lärandet behöver också stärkas i föräldragenerationen för att motverka en fallande doptrend. Då färre barn döps blir det naturligt att fler unga vuxna döps. Såväl församlingstidning som digitala medier kan också vara viktiga plattformar för tro.

Ludvika kommun är en dynamisk och internationell kommun. Några föds och lever hela sina liv här, andra flyttar hit och bor här under en kort tid. Flyktingar och inte minst arbetskraftsinvandring är en relativt stor del av befolkningen. Detta gör att världen är nära. Det är angeläget att möta dessa grupper. Vi vill avsätta resurser för detta. Arbetet för världens fred genom ACT Svenska kyrkan får därför en angelägen dimension; insamlingens ändamål är för många i vårt närsamhälle nära hjärtat.

Mål att arbeta mot:

- Att arbetet kontinuerligt utvärderas och omvärderas för att möta nya behov.
- Att alla döpta ges redskap att leva och dela evangelium med andra.
- Personalresurser avsätts för mission, främst präster och diakoner.
- Att insamling, kunskap och förbön för jordens människor ska ha en tydligare plats i församlingens liv.

Redogörelse för präst- och musikerbefattningars innehåll utifrån KO

Enligt beslut från domkapitlet ska en av musikertjänsterna vara en organisttjänst (B-nivå). Ludvika församling har tre kyrkomusiker varav en har organistbehörighet nivå A, en har kyrkokantorsexamen och en har högskoleutbildning i kördirigering. Vi har fem prästtjänster varav en är en kyrkoherdetjänst och de övriga är komministertjänster. En komminister jobbar särskilt med barn, konfirmander, unga och familjer som flyttat till Ludvika från andra länder. En komminister är knuten till Sjukhuskyrkan. Övriga komministrar har prästuppgifter utifrån de behov som finns.

Verksamhet på andra språk

I Ludvika församling finns en finskspråkig verksamhet. En av församlingens diakoner arbetar 25% med denna verksamhet, och har till sin hjälp en präst som delar sin tid för att arbeta med de finska verksamheterna inom fem församlingar i stiftet. Dessa två personer delar på uppgifterna att fira gudstjänster och förrättningar, leda bibel- och samtalsgrupper, hembesök, själavård med mera. I Lillkyrkan har man finska måndagsgruppen som träffas regelbundet under terminerna. Under året firas 10–15 finska mässor i församlingen. Enstaka begravningar på finska förekommer också. Engelskspråkig verksamhet för familjer startas i samarbete med Equmeniakyrkan. Om församlingen får behov av teckentolk så kan stiftskansliet hjälpa oss med detta.

Kyrkomiljön

Ludvika församling har två kyrkor, Ludvika Ulrika kyrka, invigd 1752, var från början annexkyrka till Grangärde Pastorat. Kyrkan bekostades av bruksherre Cedercreutz på Ludvika bruk för att arbetarna skulle ha en kyrka. Lillkyrkan är en småkyrka invigd 1973, från början en gudstjänstgrupp som höll till i en källare, när gruppen växten ökade behovet av en kyrka. Prästen Lars-Olof Ericsson var drivande i processen. Gudstjänst firas i båda kyrkorna varje söndag. Kyrkorna är anpassade för rörelsehindrade. Förutom gudstjänster, dop och vigslar och begravningsgudstjänster, används kyrkorna till konserter och andra musikevenemang. Båda kyrkorna ligger i tätort, Lillkyrkan i ett bostadsområde med både höghus och villor, Ludvika Ulrika kyrka i stadsmiljö. Kyrkorna är i gott skick och kan användas brett, Lillkyrkan som familjekyrka och Ludvika Ulrika kyrka som gudstjänsts-, förrättnings- och konsertkyrka. Båda har en hög nyttjandegrad och behovet av extern uthyrning är litet.

Det finns tre gravkapell och ett krematorium, i krematoriet finns två begravningskapell, Hoppets och Korsets, och på kyrkogården ytterligare ett, Lyvikskapellet. Kapellen används i huvudsak till begravningar och vid enstaka tillfällen också för musikevenemang. Dessa är belägna på Lyvikskyrkogården. Ludvika församling har två begravningsplatser: Gamla kyrkogården intill Ludvika Ulrika kyrka och Lyvikskyrkogården vid Gonäsvägen. I anslutning till gamla kyrkogården finns diakonihuset Korntäppan, i närheten ligger också pastorsexpedition och en församlingsgård.

Utvecklingsområden

- Gudstjänst – integrera fler i ett fördjupat gudstjänstliv. Det innebär fördjupad förståelse för och upplevelse av gudstjänsten, och större delaktighet av församlingsbor. Detta kan ske genom ett medvetet arbete från präster och diakoner, musiker och pedagoger, inte minst riktat mot barn och unga.
- Undervisning – krafttag vad gäller undervisning riktad mot unga och vuxna. Vi är övertygade om vikten av att satsa på undervisning, och ska lägga resurser på detta. Vända den negativa doptrenden bland barn och odöpta unga.
- Diakoni - Relevant diakoni som svarar mot de problem som finns med fattigdom, oro och psykisk ohälsa. Vi ser vikten av en pågående omvärldsanalys för att kunna prioritera rätt.
- Mission - Svenska kyrkan är inte lika dominerande som förr, utan mer ett trossamfund bland andra. De allra flesta växer idag upp utan någon relation till kyrkan och dess verksamhet, därför blir inre mission allt viktigare i det mångkulturella och mångreligiösa land som Sverige har blivit. Vi vill hitta nya former för denna nära, inre mission.
- Att utveckla församlingens sätt att kommunicera utåt. Hitta nya vägar och kanaler, inte minst via olika sociala medier, kanske nyhetsbrev, kanske poddradio?

Ludvika 26 oktober 2023



Simon Johansson

Kyrkoherde Ludvika församling



Sven-Erik Källman

Kyrkofullmäktiges ordförande