

**Bibelreflektion, på morgonen, den 2024 02 14 på prostvisitationen
(administration och kyrkoantikvariska frågor) i Lunds pastorat**

Matteus 4:1-11, Första söndagen i fastan, prövningens stund

Idag handlar det för vår del att se till att rätt dokument och saker är på rätt plats – och om de inte är det, lära oss hur vi ska göra framöver, för att rätt dokument och saker, ska vara på rätt plats.

Om några dagar läses en bibeltext i hela Sverige – texten från Matteus 4.e kapitel, berättelsen som kallas för Jesu frestelseberättelse. Det är självklart omstritt om denna liksom berättelsen om flykten till Egypten, Matteus 2:13-23, ska tolkas bokstavligt eller som en bild för något annat, något större. Att i så fall, för att bygga ihop Jesu liv med Guds väldiga gärningar, fokus i texten om flykten till Egypten är att Gud kallar upp sin son ur döden, alltså långfredag till påskdag klädd i Den hebreiska bibelns ord om befrielsen ut ur Egypten, som vi alla kallas att vara med i – från död till liv, sedan och därför redan nu, andra och därför också vi.

Det spegelvända kan däremot sägas om frestelseberättelsen, nämligen att i dess elva verser sammanfattas hela Jesu liv, och därmed av nåd ett paradigms för vårt liv.

Jesus är i Guds närhet och förs ut i öknen, fastar och blir hungrig – men vägrar att göra stenarna till bröd. /Jesu bröd är Guds ord./

Jesus ställs högst uppe på tempelmuren men vägrar att kasta sig ned. /Jesus vill inte sätta Gud på prov./

Jesus ställs på ett högt berg och får se alla rikens härlighet, och blir lovad allt detta om han faller ner och tillber djävulen. /Jesus avvisar erbjudandet, och djävulen./

Det här är en berättelse som är så stark att det självklart är ett motiv som med jämna mellanrum tematiseras och gestaltas inom litteratur och film. En sådan film är Bond-filmen *The World is not Enough*, från 1999. Titeln till filmen är hämtad från

den helt avgörande replik som James Bond avfärdar den makt med som vill härska över hela världen. Den ondskefulla makt som personifierad av Reynard, erbjuder Bond platsen på sin högra sida.

Det är då Bond fäller repliken som gett filmen dess namn: The world is not enough.

Kort sagt: - Det räcker inte med världen, jag vill ha mer, alltså en värld vunnit av kärlek, inte av våld, alltså en värld med bröd inte av hot, alltså en värld med det rätta på rätt plats, och det inbegriper liv åt alla, sedan och därför redan nu.

Kristian Lillö, kyrkoherde Helsingborgs pastorat