

# Kyrkliv i ALVESTA FÖRSAMLING

nummer 1 2024



Tema: I REGNBÅGENS TECKEN

Svenska kyrkan   
ALVESTA FÖRSAMLING





LEDARE

# I regnbågens tecken

Det var ett "vanligt" sorgesamtal. Ja, ett sådant samtal som jag som präst har med de anhöriga inför en begravning. Jag satt med sonen och dottern till den avlidna och lyssnade till deras berättelser om ett långt liv som nu var till ända. Som så ofta, var det berättelser fyllda av både roliga och sorgligare händelser.

Och så skulle jag, precis som alltid, stämna av med dem hur familjekonstellationen såg ut. Alltså vilka som var de närmast sörjande. Eftersom jag redan kände till sonen och hans familj, var det svaret snabbt överstökat. Sen vände jag mig till dottern och sa ungefär: Hur ser din familj ut? Hör du ihop med någon, en man eller kvinna?

Dottern stannade upp och tittade på mig någon sekund. Sedan sprack hon upp i ett stort leende och svarade att hon var gift med sin man och att de hade två vuxna barn.

Samtalet fortlöpte en stund till, men när vi skulle bryta upp kom dottern fram till mig och tog mina händer och sa: "Tack för att du formulerade frågan så!" För en sekund fattade jag inte vad hon menade, men så kopplade jag. Jo, sa jag nästan som ett

försvar, vi är ju första församlingen i hela Svenska kyrkan som fått HBTQ-märkningen Regnbågsnyckeln, så vi försöker tänka på hur vi uttrycker oss. Hon log igen med tårar i ögonen och så sa hon: "Tack för att du visar en sådan respekt".

Ja, det är precis det som Regnbågsarbetet handlar om. Att bemöta alla människor med respekt för dem de är. Precis så som Jesus gjorde. Inte konstigare än så. Därmed inte sagt att det är enkelt. "Älska din nästa som dig själv".

Det gäller att påminna sig varje dag om att inte döma, fördöma och enbart se det yttre hos den människa vi möter. För i varje människa vi möter, möter vi Gud själv!

Elisabet Cárcamo Storm  
kyrkoherde



Församlingstidningen Kyrkliv i Alvesta församling utkommer med 5 nummer per år. Den finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem.

Vid utebliven tidning eller önskan om fler exemplar, kontakta:

Expeditionen: Mån-, tis-, tors- och fredag kl 10-12.

Mån-tisdag även kl 13-15. Onsdagar stängt.

Telefon: 0472-177 70 Kanslist: Cilla Björknert

E-post: [alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se)



Gilla oss på Facebook och Instagram  
[www.facebook.com/forsamlingalvesta](https://www.facebook.com/forsamlingalvesta)  
[www.instagram.com/alvestaforsamling](https://www.instagram.com/alvestaforsamling)



Du hittar oss även på hemsidan  
[www.svenskakyrkan.se/alvesta](http://www.svenskakyrkan.se/alvesta)

## Julklappsinsamling 2023

Stort TACK till alla som bidragit till julklappsinsamlingen!  
Tack vare er har många familjer fått det där lilla extra.  
Ca 40 barn fick ta emot två julklappar var, av er generösa givare.  
Vi vill också skicka ett särskilt tack till Scapa Inter och Lions Club i Alvesta som skänkte en julgåva till behövande.  
//Hälsningar Diakonala Teamet: Malin, Markus & Maria



Stort **TACK** till familjen **Widh** för den fina granen utanför Alvesta kyrka. Den kom till glädje för många.



### Kyrkan Mitt i Byn NYA ÖPPETTIDER

Tisdag, onsdag och  
fredag kl 13.00-16.00.



**VÄLKOMNA!**

## Sinnesrogudstjänst våren 2024

Välkommen till en stilla gudstjänst där vi tänder ljus, sjunger och delar gemenskap, kravlöst. Oavsett allt är du välkommen hit!

Efter gudstjänsten får du gärna stanna på fika!  
Varmt välkommen hälsar Erik Horner, präst,  
Malin Hjertquist, diakon & Per Gadd, musiker.

**Torsdagar kl 18.00 - 19.30,  
udda veckor.**

**29/2, 14/3, 11/4, 25/4 & 23/5**

Välkommen till Kyrkan Mitt i Byn,  
Storgatan 15, Alvesta.



## Himlasång

– en lovsångsgudstjänst i Alvesta kyrka

Vi fortsätter med våra mysiga lovsångsgudstjänster i koret i Alvesta kyrka.

Vi samlas, sjunger lovsång, tänder ljus, lyssnar på en betraktelse och ber.

**När: kl 19.00 en fredag i månaden  
1/3, 12/4 & 3/5.**

**Vem: Himlasång är öppen för alla, oavsett ålder, oavsett allt. Du är välkommen!**



## Himlahäng

Himlahäng är till för dig som är med i någon av våra grupper och går på högstadiet eller gymnasiet.

Vi börjar vårt häng med en härlig stund av lovsång i Alvesta kyrka och går sedan över till församlingshemmet.

**Var: Alvesta kyrka &  
Alvesta församlingshem**  
**När: kl. 19.00 – 23.00 en fredag i  
månaden 1/3, 12/4 & 3/5**

## Välkomna till våra påskstugor!

Vi påskpysslar och umgås.  
Ägg och sillmacka och påskbakelse serveras.  
Kostnad: 20kr per person.



**Tisdag 19/3** kl 17-20 i Härlövs sockenstuga  
**Torsdag 21/3** kl 17-20 i Alvesta församlingshem



## DISCO

i Alvesta församlingshem

**Fredag 5/4**

**År 4-6 kl. 18.00-19.30**

50 kr inträde! En läsk och snacks ingår!  
Försäljning av dricka, godis och chips!  
Arrangör: Tjejgrupperna år 1. Alla intäkter går till Läkarmissionens projekt Alfaguat!

## Pilgrimsridning - Ett möte med Guds vårunder till häst

Kristi himmelfärdsdag, **torsdagen den 9 maj** är det åter igen dags för pilgrimsridning i Alvesta församling.

**Vi börjar 11.00 vid Hjortsberga kyrka** och tar oss vidare till Kvenneberga kapell. Vid kapellet firar vi mässa och äter lunch tillsammans. Sedan går färden vidare och vi tar oss tillbaka till Hjortsberga kyrka. Dagen avslutas med en härlig fika utomhus om vädret tillåter.

Du som har egen häst och behärskar att rida i alla gångarter är välkommen uppsutten. Övriga som vill delta kan antingen åka häst och vagn eller cykla.

**Anmälan** sker till [alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se) eller 0472-17770 senast 2 maj.

Vid frågor, kontakta Jessica Fritzson, ridande komminister: 0472-17772



## HIMLALIVSAVSLUTNING 19 MAJ

Välkomna till **Himlalive i Hjortsberga kyrka, söndagen den 19 maj kl 10.00.**

Musik och Dramagruppen framför dopmusikalen "FESTEN", som handlar om Himmelens stora huvudkontor där änglarna jobbar. De har fullt upp med att skriva in alla barn som föds på jorden i Livets bok. Och när ett barn döps – då blir det fest!

Efter gudstjänsten blir det Barnens Dag med hoppborg, korv med bröd, fika mm. Alla aktiviteter är gratis!

Tjejgruppen år 2 säljer kakor till sitt insamlingsprojekt.



# VÄLKOMNA!

Till dig som är medlem i Svenska kyrkan, Alvesta församling eller har minst en målsman som är det

**Välkommen att anmäla dig till**

## SOMMARSKOJ 2024

På Sommarskoj hittar vi på många av roliga saker tillsammans!

Vi har kul med samlingar, bakning, lekar, drama, sång, andakt, pyssel, uteaktiviteter med mera.

Vi håller till i Kyrkskolan i Alvesta vardagar kl. 9.00–14.00. Varje dag serveras fika/frukt och en enkel lunch.

**För dig som är född 2014–2016, v 25 eller v 26**

**För dig som är född 2011–2013, v 33**

**Anmälan tas emot från och med den 25 april**

**kl. 9.00 via Alvesta församlings hemsida.**

Först till kvarn gäller och anmälan är bindande.

Det kostar ingenting att vara med på Sommarskoj.

**Vid frågor, kontakta Maria Magnusson: 070-248 87 71.**

**Mer info finns på vår hemsida: <https://www.svenskakyrkan.se/alvesta>**





# LIVRÄDDARE I FÄLT

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Vi lever alla under samma himmel, men delar inte lika på jordens resurser. Du kan vara med och förändra det.

Majs är ett av världens vanligaste sädeslag. På våra middagstallrikar är den ofta ett trevligt tillbehör, på andra platser kan den vara skillnaden mellan liv och död. Med fler småskaliga jordbruk kan fler gå och lägga sig mätta. Var med i kampen för allas rätt till mat. För 150 kr kan till exempel en jordbrukare i Sydsudan bli självförsörjande på majs.

**Swisha din gåva till 900 1223**





## PRIDE och Regnbågsmarkörer är livsnödvändigt!

**Barnprogrammet Tvillingarna Bob gjorde dem kända över hela Sverige, Olga och Bamse Belin. Genom programmet blev de förebilder och de har hjälpt transbarn över hela landet. Nu är Olga tretton år och det har gått några år sen programmet spelades in.**

TV-programmet tvillingarna Bob handlar om Olga och Bamse och deras familj. Om två barn som föddes som flickor. Bamse förstod tidigt att något var fel. Bamse var ingen tjej, han var en kille.

- Jag kände mig som tjej då, när jag var liten, men för några år sen förstod jag att jag också är kille, berättar Olga. Olga tycker att det var roligt och spännande att vara med i barnprogrammet.

Det är fortfarande inte så enkelt att vara transperson i Sverige. Tvillingarna har fått möta folks fördomar hela livet. Olga berättar att en gång när hen gick på mellanstadiet kom en flicka fram och sa elaka saker. Ord som Olga fortfarande bär med sig.

- Hon sa att Bamse inte var en riktig kille för att Gud hade skapat honom till tjej.

Olga berättar att sjukhusvården för transbarn har försämrats under de senaste åren. Tidigare fanns det hjälp att få men nu har det blivit mycket svårare att få könsbekräftande behandling. Den unga rösten är så klok, och låter många år äldre än de 13 år hen är. Olga beskriver att när bilden i spegeln inte alls är den person du är på insidan, så gör det ont.

- Det är svårt att se sin kropp ändras.

För Olga var komma-ut processen inte svår, hen be-  
6

skriver sin mamma som oerhört öppen och mån om alla människor.

- Mamma vill att alla ska få vara den de är. Hon är så bra. För den som vill komma-ut inför sina föräldrar tipsar Olga om att det kan vara smart att fråga lite om vad föräldrarna tycker om hbtq-frågor först.

- Och vill man inte komma-ut är det helt ok. Varje människa måste få bestämma det själv.

Ett annat tips är att gå med i grupper där andra transpersoner träffas. Olga är med i en förening som heter Transammans och där finns en klubb för barn och ungdomar som träffas varje vecka.

- Vi pysslar, pratar och hänger, det är skönt att vara med folk som förstår. På somrarna har vi läger och det är verkligen kul.

**Text:** Jessica Fritzon

**Foto:** Sofia Belin



Bild: Bamse och Olga Belin





Bild: Brandon och Hanna



**”- Fattar du att vi är olagliga i minst 70 länder, Hanna. Det är helt knäppt.”**

**Glada, unga röster fyller Alvesta församlingshem med värme. Två av ungdomarna som är här i kväll är Brandon och Hanna. De har varit ungdomsledare i några år nu och uppskattar gemenskapen. Här är en plats där man får vara som man är. Men Brandons glada ögon skuggas av sorg, så här är det inte överallt.**

**- Fattar du att vi är olagliga i minst 70 länder, Hanna. Det är helt knäppt.**

Det är onsdagkväll och församlingens ungdomsledare samlas som vanligt. Här möts de för att prata, lära sig mer om den kristna tron och helt enkelt dela liv. Mässan i kyrkan har precis slutat och kön till kvällsfikat är lång. Temat för träffen är kärlek i bibeln. Ungdomarna ska baka kärleksmums till ett disco för DC (Alvestas dagcentrum för personer med funktionsvariation) och så ska de läsa texter ur Höga visan och skriva om dem till nutida språk. Men det här med kärlek är inte alltid så enkelt, och för den som inte älskar efter rådande normer kan det var extra svårt. Brandon och Hanna gillar både killar och tjejer och identifierar sig som bisexuella. Brandon visste redan i femte klass att han även attraherades av killar. Först trodde han att han var transsexuell.

- Då visste jag inte att en kille kan gilla killar. Jag trodde att jag var född i fel kön. För Hanna kom upptäckten lite senare.

- Det var när mina vänskaps känslor för en tjej blev starkare. Vi blev kära helt enkelt.

Trots att dagens samhälle är mycket mer öppet finns det fortfarande tillfällen när Brandon och Hanna blir utsatta. Det kan vara nedsättande ord, talande blickar och utfrysning, men ibland händer det också riktigt otäcka saker.

- En gång var det någon som skickade en kniv hem till mig, då blev jag rädd, säger Brandon.

Därför är det viktigt att det finns de som öppet tar ställning för att alla ska få vara som de är. Alvesta församling var den första församlingen i Sverige som fick Regnbågsnyckeln, ett certifikat som innebär att församlingen arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor. Brandon och Hanna tittar på alla kompisar som samlats ikväll. Här är de trygga, inte annorlunda på något sätt utan bara två ungdomar i gruppen. Men Brandon påpekar att det är en färskvara och att vi hela tiden måste fortsätta arbeta för att motverka fördomar. För det har hänt att han har fått gliringar även här.

- Men då finns det kloka vuxna som kan hjälpa till.

Därför är Pride så viktigt, för att påminna världen om att alla har rätt att vara den de är. Hanna förklarar att det inte bara handlar om själva Prideveckan med föreläsningar och Prideparad. Även symboler som regnbågsflaggan och Regnbågsnyckeln skickar signaler om ett ställningstagande. Hanna skrattar och säger att även klädesplagg är betydelsefulla.

- Jag älskar Eriks (komminister Erik Horner) regnbågsstrumpor, de är bara bäst!

**Text & Foto:** Jessica Fritzon



# HBTQIA+ HAR DU KOLL?

I Alvesta församling arbetar vi efter övertygelsen om att Gud har skapat varje människa unik och till sin avbild. Gud har skapat dag och natt, men också soluppgång och solnedgång och allt däremellan. Vi människor utvecklas, vi är varken stelnade statyer eller stöpta i samma form. Därför tycker vi att det är en självklarhet att bedriva ett regnbågsarbete som lyfter fram och stärker platsen för alla de av oss som undrar om också vi får plats i kyrkan. Ett sätt att vara en allierad till HBTQIA+-personer är att skaffa sig kunskap. Har du tex koll på vad bokstäverna står för?



## Homosexuell

Det handlar om att man vill ha romantiska och/eller sexuella relationer med personer med samma könstillhörighet som en själv.




## Bisexuell

Man är intresserad av att ha romantiska och/eller sexuella relationer med personer oavsett deras könstillhörighet.




## Trans

är ett paraplybegrepp som handlar om könsidentitet. Många transpersoner identifierar sig inte som det kön man fått tilldelat vid födseln och sedan också fått som juridiskt kön. Det handlar alltså ingenting om sexualitet, utan om identitet.




## Queer.

Queer är också ett paraplybegrepp och detta kan syfta både till vilken typ av relationer man vill ha och på ens könsidentitet eller könsuttryck. Queer handlar förenklat om att inte passa in i normen och är ett begrepp som från början varit ett skällsord, som tagits tillbaka av queera personer. Queer kan tex handla om att vara man på alla punkter, men ändå vilja gå i klackar och klänning. Queer kan också handla om att man vill ha en annan typ av kärleksrelationer än det samhället för tillfället har som norm.



## Ickebinär eller Intersex.

Intersex handlar om att ens kroppsliga kön inte helt enkelt går att definiera till bara det ena eller det andra. Ickebinär handlar om att ens könsidentitet inte går att definiera till bara det ena eller det andra.



## Asexuell eller Aromantisk.

Om du är asexuell kan du ha romantiska relationer, men inte känna någon sexuell attraktion till andra och ibland inte heller överhuvudtaget. Aromantisk är generellt sätt inte intresserade av att ha kärleksrelationer eftersom man känner lite eller ingen romantisk attraktion.



## Det finns otroligt många fler grupper och sätt att definiera sig på, som ingår i under regnbågsparaplyet. Därav plusset.



# FYRA ASPEKTER AV KÖN

## BIOLOGISKT KÖN

Det är alltså det kroppsliga könet. Oftast det som avgör vad du får tilldelat som kön vid födseln. Någon tittar hur det ser ut mellan benen och det avgör ditt kön ur denna aspekt.

## JURIDISKT KÖN

Ja, det är helt enkelt vad som står i passet och andra identitetshandlingar. Än så länge finns det bara två juridiska kön i Sverige, men i vissa andra länder finns fler än två juridiska kön.

## KÖNSUTTRYCK

Samhället har vissa normer för hur man klär sig och betar sig, som vi "bestämt" är manligt eller kvinnligt. Kan en man ha klänning och en kvinna jeans?

## KÖNSIDENTITET

Enkelt förklarat handlar detta om vad du vet att du är. Det behöver inte vara statistiskt eller svart/vitt.

## Ja, men korset räcker väl?

Att korset räcker eftersom det inkluderar alla människor, är något jag hört många gånger som ett argument för att vi inte ska använda oss av regnbågssymboler inom kyrkan.

Alla människor är inräknade i Guds kärlek och Jesus dog för alla människor, så på det sättet är det ett korrekt uttryck. Problemet är att vi i kyrkan historiskt sett och alldeles för mycket än idag betett och betar oss på ett sätt som säger något annat. Förtrycket av HBTQIA+personer genom årtusenden är och har varit konkret. Det har såklart fått konsekvenser. I rapporten "Jag är inte ensam, det finns andra som jag" (går att läsa på mucf.se) kan man se att en av fem HBTQIA+ personer någon gång har övervägt att ta sitt liv, och att självmordstankar är fyra gånger så vanligt som bland unga i stort. Den visar också att personer som identifierar sig som HBTQIA+ är mer utsatta i skolan och på jobbet.

En annan konsekvens är att det för någon som identifierar sig som HBTQIA+ inte alls är särskilt självklart att man kommer vara välkommen i sin församling. För många av oss är det snarare så att vi tar för givet att vi inte är välkomna med hela vår identitet, om det inte finns en tydlig symbol eller en tydlig röst som säger något annat. Ingen av oss människor är tankeläsare, därför tror jag att de där symbolerna och att våga säga saker högt och tydligt, är otroligt viktigt. Rent av livsviktigt.

Text: Erik Horner



## PRIDEVECKAN i Alvesta församling

**Lördag 11 maj - PRIDEPARAD**  
Kl 14.00 i Växjö

**Tisdag 14 maj - "Ett nytt bud ger jag er" - föreläsning**  
Kl 18.00 i Kyrkan mitt i Byn

Erik Horner ger en introduktion och fördjupning kring Bibeln, kyrkan och HBTQIA+

**Onsdag 15 maj - "Älska mig för den jag är" - en regnbågsmässa**  
Kl 18.30 i Alvesta kyrka.

En temamässa fylld av sång, smärta, hopp och glädje, som utgår från HBTQIA+personers erfarenheter och berättelser.

Disa Horner och Anja Horner, sång.

Idé & texter: Helena Kronstrand & Erik Horner



## PÅSKENS DRAMA

# Därför firar vi påsk

### Stilla veckan

Veckan före påsk kallas för stilla veckan eller passionsveckan. Det är den sista veckan i fastan och dagarna innan Jesus korsfäst. Stilla veckan börjar på palmsöndagen och fortsätter fram till påskafton. På palmsöndagen handlar bibeltexterna om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Då togs han emot som en kung av folket som viftade med palmlöv av glädje och sjöng Hosianna.

### Dymmelonsdag

Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdag. Då bytte man förr i världen ut kyrkklockans metallkläpp mot en kläpp av trä, en dymmel. Då lät klockklangen dovare, en markering av att det var stilla veckan och att långfredagen var i antågande.

### Skärtorsdagen

Torsdagen under stilla veckan kallas för skärtorsdagen. Då äter Jesus för sista gången med sina lärjungar. Medan de äter säger Jesus till de tolv lärjungarna att de ska fortsätta att bryta bröd och dricka vin tillsammans även när han inte finns ibland dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus. Detta är den allra första nattvarden. Kyrkor i hela världen firar nattvard med bröd och vin och det är den här kvällen som är förebilden. Senare på natten, när Jesus och hans lärjungar har samlats i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna. Det är en av lärjungarna, Judas, som har förrått Jesus. Han får 30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar soldaterna vem Jesus är genom att ge honom en kyss. När vi firar nattvard blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. Prästen säger "Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet." Det handlar om att Gud lovar att ge oss förlåtelse och evigt liv. Vi får gå ut i vardagen med ny kraft. Trots att det är inledningen till långfredagen ses ändå denna mässa som en glädjens och festens måltid, som den Jesus firade med sina vänner den sista kvällen.

### Skärtorsdagsmässa

**Torsdag 28 mars**

**Kl 20.00 Alvesta kyrka**

Ungdomsledarna medverkar

*Erik Horner & prästkandidat Gustav Spång*

### Skärtorsdagsmässa

**Torsdag 28 mars**

**Kl 20.00 i Lekaryds kyrka**

Musik o Drama-gruppen medverkar

*Elisabet Cárcamo Storm*



### Långfredagen

Efter att Jesus gripits förs han till förhör hos Pontius Pilatus som fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden. Anledningen är att Jesus gjort anspråk på att kalla sig judarnas kung. Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han korsfästes bredvid två rövare. När Jesus dör berättas att mörkret faller över jorden och Jesus ber till Gud med orden ur Psaltaren 22: "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?" När Jesus ger upp andan och dör skakar jorden och soldaten som vaktar korset säger: "Den mannen måste ha varit Guds son". Soldaterna sticker ett svärd i Jesu sida för att konstatera att han är död. En av lärjungarna tar sedan ner Jesu kropp, lindar den och lägger honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästes. Under gudstjänsterna på långfredagen är det stilla och allvarligt i kyrkan.

### Långfredagsgudstjänst

**Fredag 29 mars**

**Kl 10.00 i Alvesta kyrka**

Matilda Bremer, blockflöjt

*Erik Horner & prästkandidat Gustav Spång*

### Meditation vid korset

**Fredag 29 mars**

**Kl 15.00 i Härlövs kyrka**

Lena Müller, cello

*Elisabet Cárcamo Storm*







### **Påskafton**

Påskafton, lördagen efter långfredagen, är i kristen tradition en "tom" dag. Detta beror på att Jesus ligger i graven och lärjungarna har låst in sig i rädsla för dem som låg bakom avrättningen. Svenska kyrkan håller inga gudstjänster förrän tidigast sen kväll/påsknatten för att fira Jesus uppståndelse på påskdagen.

### **Påsknattsmässa**

**Lördag 30 mars**

**Kl 23.00 i Alvesta kyrka**

*Erik Horner, Gustav Spång, Malin Hjertquist & Elisabet Cárcamo Storm*

Påskens drama, som går ner i det allra djupaste mörkret, får sin vändning under påsknatten. Det som händer på påsknatten och påskdagen förändrar ALLT!

I mässan går vi från mörker till ljus. Kom och fira LIVETS och KÄRLEKENS seger över döden!

Det blir en mässa med extra allt: härlig sång & musik tillsammans med GOSPELKÖR, DOPPÄMINNELSE och påskbrasa utanför kyrkan.



### **Påskdagen**

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden. Genom att han dog får människorna evigt liv. Kvinnorna i berättelserna fylls både av rädsla och glädje. Genom att Jesus uppstår visar Gud att det onda vi gör, och som sker hela tiden, är besekrat. På påskdagen firar vi att allt det som tynger vår värld, allt som hindrar livet, allt som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet, rullas bort. Det rullas bort precis som stenen framför Jesus grav var bortrullad. Det är centrum i kristen tro. På påskdagens morgon eller förmiddag firar vi att Jesus har uppstått. I kyrkan tänder vi ett stort påskljus som symbol för att ljuset har besekrat mörkret. Påskljuset är sedan tänt i varje gudstjänst fram till Kristi himmelfärds dag.

### **Påskdagsmässa**

**Söndag 31 mars**

**Kl 14.00 i Hjortsberga kyrka**

Kyrkokören. Efteråt serveras kaffe och påsktårta.  
*Erik Horner*

### **Annandag påsk**

På annandag påsk hör vi flera berättelser om hur den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna. Han kanske inte visar sig som vi förväntar oss. Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på vägen och delar vår vardag. Jesus visar att Gud är en levande Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.

### **Himlaliv – påskfest!**

**Måndag 1 april**

**Kl 10.00 Skogskyrkan**

Efter gudstjänsten firar vi med taco-lunch i Skogssalen och äggjakt utomhus.

*Elisabet Cárcamo Storm*

### **Sjung för Guds skull – en lovsångsgudstjänst**

**Måndag 1 april**

**Kl 14.00 Kvenneberga kapell**

Vilma Kvennefeldt, sång.

Efter gudstjänsten kaffe och kapellets årsmöte i bygdegården.

*Prästkandidat Gustav Spång*



# Samhället svek – Thomas är död

Text och foto: Jessica Fritzon

**Pappershögarna i kartongerna är enorma. Polisen, står det på de flesta. Sida upp och sida ner med ord som vittnar om en mångårig kamp. En kamp som slutade i tragedi för alla. För nu är Thomas död. Kvar på jorden finns två små barn som inte har någon pappa längre. Det är för deras skull som högarna av papper finns kvar. Allt i dubbla kopior, en har Jane, som är mamma till Thomas och barnens mamma Sandra har en. Janes hand sveper varsamt över högarna av dokument, hon tittar upp och säger att det här är viktigt. – När barnen blir större och frågar vill vi att de ska förstå att vi kämpade hårt. Varje dag var en strid för att Thomas skulle få leva.**

Jane och Sandra vill dela sin berättelse för att stödja andra i samma situation och för att berätta om vilka brister samhället har. Jane beskriver hur de kämpade för att Thomas skulle få hjälp i många år. Det var en ensam strid, Jane och Sandra sökte stöd hos varandra, men varken från socialtjänsten, vården eller polisen kunde de få någon hjälp. För den personliga integriteten gör att det är väldigt svårt att tvinga någon att söka hjälp. Rent krasst är det så att den som vill knarka och ta livet av sig har rätt att göra det.

*” – När barnen blir större och frågar vill vi att de ska förstå att vi kämpade hårt. Varje dag var en strid för att Thomas skulle få leva.”*

När Thomas hade dött erbjöds de anhöriga inte heller något stöd. Sandra beskriver kaoset den där kvällen när Thomas hängde sig. Räddningstjänsten kom, folk sprang över allt, så tog de med sig Thomas och åkte iväg. Kvar fanns Jane, Sandra och två små barn. Ingen från räddningstjänsten frågade hur de mådde. När Jane kom hem fick hon panikångest och hennes sambo såg till så hon fick hjälp på psykakuten. Det var här det hände, i huset där vi just nu sitter. I lägenheten intill Sandras.

Även fast Sandras och Thomas relation avslutades för flera år sen fanns hon alltid där för honom. Därför blev det Sandra och hennes vän som fick ta hand om Thomas kropp. Hon

beskriver hur hon först trodde att han fortfarande levde. För när Sandra och hennes vän lagt honom till rätta på golvet förändrades hans ansiktsuttryck och han utstrålade frid.

– Då i det ögonblicket slappnade han av, det kändes som om han log. Som om han var sitt friska jag igen. Jane nickar tyst, hon kom dit en stund senare och delar Sandras tankar. Allt missbruk och psykisk ohälsa som format Thomas kropp och själ under de svåra åren suddades ut. Familjen valde att ta ett eget avsked, en så kallad bisättning, några dagar senare. Sandra och Jane visar bilder på Thomas från det tillfället. Det är en bild av en ung snygg kille. Det ser ut som om han sover där han ligger på båren.

Under åren som Thomas missbrukade och levde ett kriminellt liv tvingades Jane ta avstånd ifrån honom. Hon säger att det var det svåraste hon någonsin gjort, men hon var tvungen. Annars skulle hon bara göra det ännu lättare för honom att fortsätta sitt destruktiva liv.

– Jag skrev ett brev till honom att jag älskade honom, men att jag hatade det han höll på med. Han var en vuxen man, men han var mitt barn. Jane blir tyst en stund och så förklarar hon att det finns mycket skam och skuld när en anhörig tar sitt liv. Många runt omkring spekulerar och undrar hur familjsituationen varit.

– Men vi är en helt vanlig familj, vanliga Svenssons, utan problem. Därför tycker hon att det är viktigt att få berätta sin historia. Historien om Thomas, som var en glad liten kille, full av bus och påhitt. Ett barn som gärna ville kramas och



vara nära sin mamma. Senare, under tonåren hamnade han i kompisgäng som inte var bra. Plötsligt började allt i Thomas liv gå så fort. Det hände konstiga saker, kriminella personer jagade efter honom och polisen kom på besök. Mitt i allt detta fanns ändå en helt normal vardag för Thomas med arbete, flickvän och två små barn. Jane och Sandra förlorade aldrig riktigt hoppet om att det skulle vända, om att Thomas skulle få hjälp och komma rätt igen i livet.

Så, de sista dagarna i livet, sökte han till slut hjälp.

- Thomas gick på läkarbesök, men de sa att han inte var missbrukare, han hade ju inga nålstick i armarna. Han kände det nog som om läkaren hånade honom och efter det orkade han inte mer.

Nu har det gått några år, såren och sorgen efter Thomas finns kvar, men samtidigt har både Sandra och Jane påbörjat en läkningsprocess. Båda är fortfarande arga på Thomas för att han tog sitt liv, men samtidigt ser de att det inte förändrar kärleken de känner för honom. Jane har haft stort stöd av sin tro och av sin vän som är präst och nu orkar hon blicka framåt. Hon säger att det kanske är så att Gud hade andra planer för Thomas. Att Gud såg hur svårt han hade det.

- Thomas, som var den riktiga Thomas, utan droger, var en så snäll och fin person, kanske är det så att Gud ville ha honom i himlen. Det är en tanke som tröstar när det är som tyngst. När vi skiljs åt efter ett långt och smärtsamt, men också ljusst och hoppfullt samtal, stoppar Jane mig i dörren. Hon och Sandra vill gärna hjälpa till. - Så skriv det, att om någon behöver prata så finns vi där. Det är bara att fråga om våra nummer.

*"-Så skriv det, att om någon behöver prata så finns vi där. Det är bara att fråga om våra nummer."*

På väg hem i bilen kommer tårarna, jag förundras över hur starka de är Jane och Sandra, över deras värme och ork att ge kravlös kärlek. Janes ord om sin son kommer nog alltid att bo kvar inne i mitt hjärta: "Jag älskar honom, men att jag hatade det han höll på med. Han var en vuxen man, men han var mitt barn"



**– välgörenhetskonsert till förmån för Suicide Zero**

**På allmän begäran... ja, efter påtryckningar från alla er som var där förra året, så kör vi en repris på förra årets välgörenhetskonsert!**

**Alla intäkter går återigen till Suicide Zero – en ideell organisation som jobbar för att förhindra och minska antalet självmord.**

Att ta sitt liv, att begå självmord, har blivit en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år tar ca 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år. Cirka 70 procent av dem som tar sitt liv är män. Bland pojkar och män i åldern 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken.

Under välgörenhetskonserten framträder **Gabriel Cárcamo, Linda Pettersson och Musik- och Dramagruppen med låtar från TV4-programmet "Så mycket bättre"**, till ackompanjering av musikerna: Håkan Fritzson, slagverk, Johan Runesson, gitarr, Simon Haptén, bas, Maria Magnusson, Gunilla Erikson & Pia Bygdéus, piano. Texter och manus står Helena Kronstrand och Elisabet Cárcamo Storm för.

**Biljetter 100 kr** (barn under 16 år gratis) säljs i Kyrkan Mitt i Byn, via mejl/telefon till pastorsexpeditionen, men också direkt i kyrkporten! (0472-177 70 eller [alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se)) Kyrkskjuts kan bokas.

**VÄLKOMNA till Hjortsberga kyrka söndagen den 17 mars kl 17.00!**

Kom och njut av underbar musik och gör samtidigt en VIKTIG insats genom att skänka pengar till Suicide Zero.

Och till alla er som var där i fjol. **Ni kommer väl ihåg vad ni sa?**

Att om vi kör en repris, så kommer ni tillbaka och tar med er alla era vänner och bekanta!



# KONTAKT

## Kyrkliv i ALVESTA FÖRSAMLING

Utges av: Alvesta församling

Ansvarig utgivare: Elisabet Cárcamo Storm

Tel. 0472-177 86

elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se

Redaktör: Kajsa Horner

Upplaga: 5100 ex

Tryck: Lindströms Tryckeri, Alvesta

Distribution: Point Logistik

Omslagsfoto: Kajsa Horner

Svenska kyrkan   
ALVESTA FÖRSAMLING

Här når du oss:

### EXPEDITION KYRKANS HUS

Mån-, tis-, tors- och fredag kl 10.00 - 12.00

Måndag och tisdag kl 13.00 - 15.00

Onsdagar stängt.

### KYRKAN MITT I BYN, Storgatan 15

Tis-, ons- och fredag kl 13.00-16.00.

Telefon: 177 70

Kanslist: Cilla Björknert

Besöksadress: Kyrkans hus,

Prästgårdsvägen 6, Alvesta

Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta

Bokning av lokaler: 177 70

E-post: [alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se](mailto:alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se)

E-post till anställda: Se hemsidan

### KYRKOHERDE

Elisabet Cárcamo Storm 177 86

### KOMMINISTRAR

Jessica Frittzson 177 72

Erik Horner 177 98

### KYRKOKAMRER

Ina Claesson 177 73

### EKONOMIASSISTENT

Jeanette Johansson 177 71

### DIAKONALA TEAMET

Malin Hjertquist 177 80

Markus Stenkilsson 177 82

Maria Magnusson 177 88

### PEDAGOGER

Helena Kronstrand 177 76

Christina Elmersson 177 78

Louise Nilsson 177 83

### KANTOR

Gunilla Erikson 177 74

### ARBETSLEDARE KYRKOÅRD

Mikael Hjertquist 177 94

### VAKTMÄSTARE

Skogskyrkogården 177 96

Lekaryds kyrkogård 177 96

Alvesta kyrkogård 177 91

Härlövs kyrkogård 177 91

Hjortsberga kyrkogård 177 95

Kvenneberga kyrkogård 177 95

### FÖRSAMLINGSVÄRD

Mia Christensson Svensson 177 79

### KOMMUNIKATÖR

Kajsa Horner 177 93

### KYRKSKOLAN

Christina Elmersson 177 78

[www.svenskakyrkan.se/alvesta](http://www.svenskakyrkan.se/alvesta)



## ALLA BEHÖVER VI NÅGON

Någon att tala med, hemma eller på sjukhuset. Hjälptill vårdcentral och sjukhus, apoteksärenden eller liknande.

- Hör av dig, vi finns till för dig.

### Diakonala Teamet

Malin Hjertquist tel 177 80

Maria Magnusson tel 177 88

Markus Stenkilsson tel 177 82

## SWISHA GÄRNA!

I Alvesta församling erbjuder vi möjlighet att swisha när man vill lämna kollekt.

Våra swishnummer är:

Alvesta kyrka 123 023 0375

Skogskyrkan 123 170 6639

Lekaryds kyrka 123 371 8442

## KYRKSKJUTS

Vi erbjuder kyrkskjuts till alla gudstjänster i Skogskyrkan på söndagar kl 10.00.

Kyrkskjuts bokas på **FREDAGAR**

senast kl 12.00 på pastors-

expeditionen, tel 0472- 177 70.



### Gilla oss på Facebook och Instagram

[facebook.com/forsamlingalvesta](https://facebook.com/forsamlingalvesta)

[instagram.com/alvestaforsamling](https://instagram.com/alvestaforsamling)

### Du hittar oss även på

[www.svenskakyrkan.se/alvesta](http://www.svenskakyrkan.se/alvesta) och

[alvestapastorat.wordpress.com](http://alvestapastorat.wordpress.com)

### Församlingstidningen Kyrkliv i

Alvesta församling utkommer med 5 nummer per år. Den finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem.



Hjortsberga kyrka 123 291 8696

Härlövs kyrka 123 465 7110

Kvenneberga kapell 123 664 1849

Kyrkan Mitt i Byn 123 267 8498

NÄSTA NUMMER AV *Kyrkliv i*  
ALVESTA FÖRSAMLING  
KOMMER UT 21 MAJ 2024





# GUDSTJÄNSTER

**SÖN 25 FEBRUARI** 2:a sön i fastan

**10.00 Sjung för Guds skull**  
– mässan med massa musik

Skogskyrkan  
Kyrkokören  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Jessica Fritzon

**18.00 Rastplats**  
– en Taizéinspirerad mässa

Lekaryds kyrka  
Jessica Fritzon

**SÖN 3 MARS** 3:e sön i fastan

**10.00 Himlaliv – familjegudstjänst**

Skogskyrkan  
Efteråt serveras enkel lunch  
Erik Horner

**18.00 Ro för själen**  
– en stilla gudstjänst

Härlövs kyrka  
Erik Horner

**SÖN 10 MARS** Midfastosöndagen

**10.00 Sjung för Guds skull**  
– mässan med massa musik

Skogskyrkan  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Jessica Fritzon

**18.00 "Himmelska toner & helande ord – mitt i livet, mitt i fastetiden!"**  
– Temagudstjänst.

En stillsam stund med kvinnokraft i centrum.  
Kvenneberga kapell  
Maria Bertilsson Panagou, piano  
Jessica Fritzon

**SÖN 17 MARS**

Jungfru Marie bebådelsedag

**10.00 Himlaliv – familjegudstjänst**

Skogskyrkan  
Efteråt serveras våfflor!  
Elisabet Cárcamo Storm

**17.00 Så mycket bättre när vi är tillsammans – välgörenhetskonsert till förmån för Suicide Zero**

(se sidan 13) Hjortsberga kyrka. **OBS!**  
Kyrkskjuts går att boka 0472-177 70.  
Elisabet Cárcamo Storm

**SÖN 24 MARS** Palmsöndagen

**10.00 Sjung för Guds skull**  
– mässan med massa musik

Skogskyrkan  
Gabriel Cárcamo, sång  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Barbro Fellingner

**TORS 28 MARS** Skärtorsdagen

**20.00 Skärtorsdagsmässa**

Alvesta kyrka. Ungdomsledarna medverkar  
Erik Horner & prästkandidat Gustav Spång

**20.00 Skärtorsdagsmässa**

Lekaryds kyrka  
Musik o Drama-gruppen medverkar  
Elisabet Cárcamo Storm

**FRE 29 MARS** Långfredagen

**10.00 Långfredagsgudstjänst**

Alvesta kyrka  
Matilda Bremer, blockflöjt  
Erik Horner & prästkandidat Gustav Spång

**15.00 Meditation vid korset**

Härlövs kyrka  
Lena Müller, cello  
Elisabet Cárcamo Storm

**LÖR 30 MARS** Påskafton

**23.00 Påsknattsmässa**

Alvesta kyrka  
Erik Horner, Gustav Spång,  
Malin Hjertquist & Elisabet Cárcamo Storm  
Gospelkör, doppåminnelse och påskbrasa  
utanför kyrkan.

**SÖN 31 MARS** Påskdagen

**14.00 Påskdagsmässa**

Hjortsberga kyrka  
Kyrkokören. Efteråt serveras kaffe och påsktårta.  
Erik Horner

**MÅN 1 APRIL**

Annandag påsk

**10.00 Himlaliv – påskfest!**

Skogskyrkan  
Efter gudstjänsten firar vi med taco-lunch i Skogssalen och äggjakt utomhus.  
Elisabet Cárcamo Storm

**14.00 Sjung för Guds skull**  
– en lovsångsgudstjänst

Kvenneberga kapell  
Wilma Kvennefeldt, sång.  
Efter gudstjänsten kaffe och kapellets årsmöte i bygdegården.  
Prästkandidat Gustav Spång

**SÖN 7 APRIL**

2:a sön i påsktiden

**18.00 Ro för själen**  
– en stilla gudstjänst

Lekaryds kyrka  
Pedagog Helena Kronstrand

**SÖN 14 APRIL** 3:e sön i påsktiden

**10.00 Himlaliv – familjegudstjänst**

Skogskyrkan  
Efteråt serveras enkel lunch  
Elisabet Cárcamo Storm

**18.00 Ro för själen**  
– en stilla gudstjänst

Härlövs kyrka. Erik Horner

**SÖN 21 APRIL** 4:e sön i påsktiden

**10.00 Sjung för Guds skull**  
– mässan med massa musik

Skogskyrkan  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Jessica Fritzon

**18.00 Rastplats**

– en Taizéinspirerad mässa  
Kvenneberga kapell  
Jessica Fritzon

**SÖN 28 APRIL** 5:e sön i påsktiden

**10.00 Himlaliv – familjegudstjänst**

Skogskyrkan  
Efteråt serveras enkel lunch  
Elisabet Cárcamo Storm

**18.00 Rastplats**

– en Taizéinspirerad mässa  
Härlövs kyrka  
Elisabet Cárcamo Storm

**SÖN 5 MAJ** Bönsöndagen

**10.00 Sjung för Guds skull**

– mässan med massa musik  
Skogskyrkan. Kyrkokören.  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Erik Horner

**TORS 9 MAJ** Kristi himmelfärds dag

**11.00 Pilgrimsridning mellan Hjortsberga kyrka och Kvenneberga kapell.**

Vi firar mässa i kapellet. För info, se s 4  
Jessica Fritzon

**SÖN 12 MAJ** Sön före pingst

**18.00 "VÅR-musik" med familjen van Gestel – Musikgudstjänst.**

Sem, sång, Eskil, saxofon, Evi, sång & violin, Myrte, viola & Matthijs, violin.  
Skogskyrkan  
Jessica Fritzon

**ONS 15 MAJ**

**18.30 "Älska mig för den jag är" – en regnbågsmässa**

Alvesta kyrka  
Anja Horner och Disa Horner, piano & sång  
Idé & texter: Helena Kronstrand & Erik Horner

**SÖN 19 MAJ** Pingstdagen

**10.00 Himlaliv – familjegudstjänst**

Hjortsberga kyrka, **OBS! kyrka**  
Musik o Dramagruppen och Himlakören framför dopmusikalen **Festen**.  
Efter gudstjänsten: Barnens Dag. Korv med bröd, fika, hoppborg mm  
Elisabet Cárcamo Storm

**18.00 Ro för själen**  
– en stilla gudstjänst

Lekaryds kyrka. Elisabet Cárcamo Storm

**SÖN 26 MAJ** Heliga Trefaldighets Dag

**10.00 Sjung för Guds skull**  
– mässan med massa musik

Skogskyrkan  
Efteråt serveras kaffe och smörgås  
Jessica Fritzon

Med reservation för ändringar.  
För mer information se [www.svenskakyrkan.se/alvesta](http://www.svenskakyrkan.se/alvesta)

# Trots att det kan kännas omöjligt, så blir det ljusare igen!

**När livet inte blev som vi tänkte oss.**

**När det som var fint gick sönder.**

**När allt tog slut.**

## Långfredagserfarenheter.

För en tid sedan satt jag i ett digitalt möte med några av prästerna i vår vänkyrka ILCO, Lutherska kyrkan i Costa Rica. Det var ett samtal präglat av kamp och sorg och handlade om den kris de går igenom. Interna strider och korrupktion har gjort att deras kyrka är på väg att gå under. Alla anställda har sagts upp, alla pengar är slut och de dras med miljonskulder. Hur ska det gå nu?

Vi från det svenska vänstiftet frågade då: Kommer det att finnas en kyrka kvar? Kommer ILCO att överleva?

Då svarade en av prästerna: *”Människornas längtan och behov av att samlas till bön är densamma. Det finns en kyrka och det kommer att fortsätta att finnas en kyrka, eftersom människor fortsätter att söka sig till kyrkan.”*

Hans svar drabbade mig. Jag hade inte långt till tårarna. För det är ju precis så det är, men jag hade nästan glömt hur deras vardag ser hur. Det är ju helt ointressant för dem om institutionen ”kyrka” eller församling finns kvar eller för den delen en kyrkobyggnad. De samlas till bön, för att orka en dag till. Deras vardag handlar om kamp. Kamp för att få fram mat på bordet. Kamp för att få ihop pengar till ett sjukhusbesök. Kamp för att överleva en dag till. Allt, precis allt, lägger man i Guds händer – för vem har man annars att vända sig till? *”Si Dios quiere – om Gud vill, får jag leva en dag till.”*

Människans behov av att gemensamt tolka sin livssituation och att be tillsammans, handlar för dem inte om ett val – utan om överlevnad!

De två år som gått har i vår del av världen präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Sedan mer än två år lever det ukrainska folket i en ständig långfredag, fylld av våld, ondska och död. Det handlar även för dem om att sätta all sin tillit till Gud – och försöka överleva.

Påskens berättelser handlar inte bara om något som hände där och då. Påskens berättelser är lika aktuella varje dag. Hela vår livskamp ryms i dessa berättelser.

Det finns många långfredagar även i våra liv.

I mitt jobb möter jag ofta andras ”långfredagar”. Andras

rädsla, oro, ångest. Andras sjukdom, kamp och död. Det är svårt och samtidigt fint att få finnas bredvid. Det är emellanåt frustrerande att inte kunna hjälpa, inte kunna bota, inte kunna trösta. Bara finnas bredvid.

En ung kvinna som jag följt i hennes kamp mot sjukdom under flera år, och som bara blir sämre för varje gång vi ses, tackade för allt jag gör för henne.

Jag hade svårt att förstå vad jag bidrar med. Jag lyssnar ju bara.

Då sa hon: *”Du vet att jag behöver någon som inte är rädd för det mörka och inte blir skrämmd. Någon som vågar stanna – och det gör du.”*

Med Guds hjälp vågar jag stanna. Med Guds hjälp vågar jag lyssna till det mörkaste mörka. Med Guds hjälp vågar jag sitta nära självaste döden.

*Vår Gud är en annorlunda Gud. Vår Gud bär nämligen sår – våra sår. Den som upplevt den yttersta övergivenheten i sitt liv känner igen sig i Jesu rop på korset: ”Min Gud, varför har du övergivit mig?”*

Människor som upplevt det kroppsliga lidandet kan i Jesu sargade kropp känna igen sig. Allt lidande som drabbar Jesus, påminner oss om att *Gud vet något om livets smärta*. När vi drabbas av sjukdom, av sorg, svek och undergång, ja rent av död, var är då Gud? Jo, med oss, mitt i smärtan.

Gud är en Gud som lider med oss.

Gud tar inte bort smärtan. Gud *delar den* med oss.

Gud har inte bara gått före oss in i lidandet och döden, Gud går med oss, och våra systrar och bröder både i Costa Rica och Ukraina, *just nu*, rakt in i mörkret.

Men mitt i långfredagens dödsörken, anas redan ljuset. Det finns HOPP redan på korset! För NÅD och KÄRLEK segrar och vinner även över döden! Gud finns med – mitt i kriget, mitt i mörkret, mitt i kaoset, mitt i döden.

Men Gud vänder mörker till ljus. Det finns en uppståndelse även i ditt och mitt liv! **Trots att det kan kännas omöjligt, så blir det ljusare igen!**

Elisabet Cárcamo Storm  
kyrkoherde