

Det finns plats för dig i Svenska kyrkan – Välkommen!

De senaste veckorna har jag vid flera tillfällen mött personer här i Örebro som berättat att de gått med i Svenska kyrkan igen. Det är fantastiskt rolig och gör mig stolt! Jag säger: välkomna!

Det finns olika orsaker till att de en gång lämnade. Livet går upp och ner.

Nu vill de, av olika anledningar, vara medlemmar i Svenska kyrkan igen:

- Någon har blivit förälder och hittat till en öppen förskola.
- En annan har mött värme och goda samtal i sorgen eller när ensamheten känts svår.
- Många har fått kontakt med någon som är med i Svenska kyrkan och fått nytt förtroende för oss.
- Flera har hittat gemenskap i gudstjänster, körer och vid soppluncher.

Många jag möter säger att de ser och uppskattar att kyrkan fyller en viktig funktion, att kyrkan gör så mycket bra saker.

Det handlar om engagemang vid kriser, som vid flygkraschen sommaren 2021, och under pandemin, med sångstunder utomhus.

Det handlar om samverkan kring viktiga arrangemang, som City Örebros pulkabacke på Stortorget, insamlingen "Vi bryr oss" tillsammans med NA och Örebro Stadsmission, Örebro kommuns sommarutställning Open Art och EPA-traktorträffar i Lekeberg.

Det handlar om att erbjuda en plats i en öppen kyrka där vi kan känna hopp och tända ett ljus i oroliga tider.

Vi påminns så gott som dagligen om krig, våld och terror – och att det kommit närmare. Då är kyrkans uppdrag att sprida hopp viktigare än någonsin. Det gäller både här i vårt lokalsamhälle, ut i Sverige och över världen.

Lokala politiker och anställda inom kommun och region, företag, föreningar och organisationer vill gärna ha god kontakt och dialog med oss i Svenska kyrkan. Många lyfter värdet av den samverkan som vi kan och vill vara en del av. Det är fantastiskt att så många ser och räknar med Svenska kyrkan som en stark aktör i civilsamhället.

Jag säger ofta: *Vi är bättre tillsammans*. Och så är det verkligen. Då är det också glädjande att se att många väljer att vara medlemmar i kyrkan. Det ger förutsättningar för oss att fortsätta vårt arbete.

Därför vill jag säga: Det finns en plats för dig i Svenska kyrkan. Du är välkommen med och välkommen tillbaka! Här är dörren alltid öppen!

Anders Lennartsson, kyrkoherde Svenska kyrkan i Örebro

Publicerad i NA 2 mars 2024