

# RIKSKOLLEKT TILL ACT SVENSKA KYRKAN

**ANNANDAG PÅSK 1 APRIL 2024**

**TEMA: MÖTET MED DEN UPPSTÅNDNE**

Jesus vandrar med lärjungarna längs vägen mot Emmaus. De såg inte vem han var förrän han delade brödet med dem. Där och då insåg de vem de vandrat med. Han var Gud – han är Gud. Vår Gud har kallat oss till att leva tillsammans i harmoni och kärlek här och nu på jorden, liksom sedan i himmelrikets överflöd.

Jesus delade brödet med lärjungarna och utgav sig själv för vår skull. Vi får på liknande sätt ge av våra medel och dela lika med våra syskon. Vi lever alla under samma himmel, och när vi delar vårt bröd med vår nästa så kan vi få dela en himmelsk stund här på jorden. Det är nämligen i kärleken och i kärlekens tecken som vi lär känna Guds innersta väsen.

Act Svenska kyrkan jobbar tillsammans med partner för att fler människor ska ha bröd för dagen. Många världen över lever fortfarande i fattigdom och hungersnöd. Klimatförändringarna förvärrar deras redan ansträngda situation. Men med rätt kunskap och metoder kan vi tillsammans vända utvecklingen. Tillgången till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Genom en gåva på 110 kronor till Act Svenska kyrkan är du med och bidrar till en ”matkasse” för en familj i Filippinerna.

Gud är kärlek. Det visar sig när Jesus övervann döden på korset för vår skull. Vi som kristna är kallade att dela denna kärlek vidare. Därför ber vi om era förböner och om en riklig kollekt.

Tack för din gåva!

## KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:

Trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla lever miljontals människor i fattigdom, hunger och förtryck. Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan.

Låt oss dela lika så räddar vi liv. Tack för din gåva!