

# KLIMATORO, VÄNSKAP OCH KÖRSÅNG – Barnens reflektioner från scenen och verksamheten



*På bilden fr. höger; Sofia Thörnblom, Ida Kilander, Ida Jöbo och uppe i trädet klättrar Mia Lasarzewski och Vilma Pettersson*

**JAG HAR HAFT** förmånen att intervjua 5 fantastiska tjejer och få deras perspektiv och tankar på hur de tycker att det är att sjunga i kör och hur de tänker kring några av budskapen i musikalen "Många små tillsammans" - som de alla vara med och spelade huvudroller i under hösten -23 och våren -24. Tjejerna som jag träffade heter Ida Kilander och Vilma Pettersson (som båda är 10 år) och Ida Jöbo, Mia Lasarzewski och Sofia Thörnblom (som alla tre är 11 år). De går i Caisakören och är även med i kyrkans After Schoolgrupp (en grupp som träffas efter skolan på onsdagar).

## **Ni spelade huvudroller i musikalen "Många små tillsammans" – Vad handlar musikalen om?**

Vilma; Den handlar om klimat och hur barn lever. Mia; Och hur man blir behandlad. Ida J; Och att olika är bra! Ida J och Mia i munnen på varandra; Att man är fin som man är!

**Kan ni känna igen er i några av de problem och svårigheter som barnen i musikalen upplever? Ayla oroar sig för klimatet, Olle blir**

## **retad och Minna vill våga vara just så som hon är.**

Tjejerna svarar i munnen på varandra och berättar att de ibland kan känna så som Ayla och ibland som Minna. Någon känner dock inte alls som Ayla och är inte oroad alls. Någon kan relatera extra mycket med Olle. Majoriteten av tjejerna oroar sig över klimatet.

## **I musikalen sjunger ni om att olika är bra och att alla är unika och bra – precis så som de är. Har ni något bra tips hur man ska våga vara sig själv?**

Ja, man får strunta i vad andra tycker och bara köra på – inte bry sig säger Ida J. Man kan också ta hjälp av en vuxen om det är svårt och man kan prata med sina kompisar och ta hjälp av dom fortsätter Ida K. Min mamma har gett mig ett jättebra tips berättar Mia; Att ignorera de som inte låter en vara som man är!

## **Vad är det bästa med att sjunga i kör?**



Ida J; Att man får träffa andra och sjunga ut sina känslor!

Ida K; Sjunga med andra och sjunga det man tycker om. Jag tycker också att jag får mycket bättre sångröst när jag är på kören.

Vilma: Varje gång efter kören så är jag jätteglad för jag släpper ut mina känslor på kören– de känslorna släpper jag annars ut på min mamma och pappa så det är ju skönt för dom att slippa det. Och så får jag ju vara med mina kompisar!

Sofia; Det är roligt att sjunga!

Mia; Att få vara med i musikalen och visa vad man kan! Sen älskar jag också att gå och kolla i grodposten (Kalles brevlåda med olika uppdrag, pyssel mm varje vecka red.anm) när jag är på kören.

## **Är det något annat ni vill berätta?**

Tjejerna utbrister i mun på varandra och tillsammans med varandra; Ja! Börja på kören! Man blir så bra behandlad av alla – alla är snälla. Det är en bra gemenskap – det har jag också läst på reklam berättar Vilma - att kyrkan har en bra gemenskap. Vi är den bästa kören! Det får gärna

komma fler killar, vi är bara tjejer nu säger Ida J. Vi vill att killarna ska våga komma – kören är verkligen jättekul! After school är också jättebra – bättre än fritids faktiskt. Det är så mysigt, vi får varm choklad, vi gör roliga saker och man kan prata om viktiga grejer – som idag när vi byggde en koja och låg därinne och pratade om viktiga saker och känslor.

Ungefär här så avslutades intervjun. Det hade nämligen blivit dags för tjejerna att avsluta After School genom att ha andakt och tända ljus innan de skulle springa vidare upp på sin körövning – och sjunga ut alla sina känslor. Helt enastående tjejer fulla av så mycket klokskap. Vi har så mycket att lära oss av barnen.

/Johanna Sjölin