

Församlingsinstruktion för Lindome församling

Församlingen ingår i Mölndal-Partille kontrakt i Göteborgs stift.

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 7/12 2023 § 36 /23

Kyrkoherdens godkännande, datum 7/12 2023 § 36/23

Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift; datum och paragraf: 11/1
2024 § 17/24

Församlingspresentation och vision

Lindome församling är en gränsbygd. Orten ligger mellan Mölndal och Kungsbacka. Lindome tillhör Mölndals kommun, Hallands län och Västra Götalandsregionen och var en del av Danmark fram till mitten av 1600-talet. Åsen mellan Lindome och Kungsbacka var en kultplats från långt innan kristendomen och i bygden finns en hällkista från stenåldern, flera rösen från bronsåldern och ett större gravfält från järnåldern. Dopfunten är från 1000-talet. Lindome har ett digert historiskt arv samt erfarenhet av att vara en industribygd präglad av småföretagare. August Werners spinneri- och färgfabrik sysselsatte många familjer till slutet av 60-talet och de många möbelsnickarna på gårdarna satte Lindomestolen på kartan. Fram till 1900-talets början var många småbrukare. Den vitkalkade kyrkan, från 1885, med sin majestätiska placering har haft en självklar plats i människors liv under generationer. På 60-talet var Lindome en glesbygd idag har orten karaktären en tätort och förort till Göteborg. Många har bott här i generationer och ungdomar återvänder när de bildar familj. Orten präglas av starkt föreningsliv där kyrkan har en självklar plats. Bygden är välmående men oroad över periodvis ökat bruk av droger bland unga. Församlingen präglas av hög kyrkotillhörighet (62,5%) och god ekumenisk relation till Johanneskyrkan, Ekumeniakyrkan. Bygdens erfarenheter av att komma i kläm i kommunsammanslagning och gränsdragningar eller inte bli prioriterad i till exempel stadsplaneringar har utvecklat en känsla av autonomi jämte stolthet. Själva namnet Lindome betyder hem för ljung. Det är vackert och tänkvärt med ett Ortsnamn som rymmer ordet *hem*. Församlingens tankar om framtiden är att fortsatt få vara en trygg samarbetspartner i närsamhället och fortsatt få vara en tydlig aktör i centrum. Kyrkan och Församlingscentrum vill vara ett välkomnade hem på orten.

Syftet, med församlingens arbete, är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas¹. Församlingens vision är att alla i Lindome ska veta att kyrkan finns här för dem. För ung som vuxen, dag som natt, i ljus och mörker, i liv och död vill kyrkan vara ett hem. Det finns inte någon som inte får plats i Lindome församling. Alla behövs i kyrkan och mångfald är bra. Under de närmaste fyra åren vill vi satsa på undervisning för alla åldrar, barn och ungdom. Vi tror att undervisning i kristen tro och livsförståelse kan bidra till ett fördjupat och hållbart liv. Vi vill genom våra verksamheter väcka en nyfikenhet hos församlingsbor att få veta mer om kyrkans tro och en vilja att själva växa i sin tro. Lindome församling önskar möta fortsatt många barn och ungdomar i våra verksamheter. Det är nu vi har en möjlighet att möta framtiden genom att prioritera barn och unga. Välkommen hem!

Omvärldsanalys

Lindome församling är en del av Mölndals kommun. Samhället och församlingen har en gammal historia och en stark egen identitet. I församlingen bor 14 000 invånare Åldersgruppen 40-60 år är störst och utgör 30 % av befolkningen, sedan kommer 0-20 åringarna på 26%, 30-39 åringarna

¹ Inledningen till andra avdelningen i Kyrkoordningen

utgör 12 %. Av alla invånare tillhör 62,5% Svenska kyrkan. Åldersfördelningen bland medlemmarna i Svenska kyrkan är mer jämn mellan åldersgrupperna. I församlingen döps 38% av alla födda. Församlingen konfirmeras 24% av församlingens 15-åringar. 73% av alla begravningar och 30% av alla vigslar sker i Svenska kyrkans ordning. Kyrkan är en aktiv och självklar del av bygden.

Församlingens verksamheter riktar sig i huvudsak till barn, unga och äldre. Genom att, de kommande åren, prioritera undervisning för alla åldrar hoppas församlingen tydligare nå den största åldersgruppen, den mellan 40-60 år. Antalet konfirmerade i församlingen är flera än i riket, på stiftsnivå och jämförbara ortstyper, däremot konfirmeras fler på kontraktsnivå. Lindome ser en trend av minskat antal medlemmar, vilken följer rikets nedåtgående kurva om än inte lika brant. Prognosen för dop av barn mellan 0-12 år följer däremot en mer markant nedåtgående rikskurva, som siar om mycket få (ca 50 st) döpta barn 2035, vilket givetvis är ett observandum och en stor utmaning.

Flertalet yrkesverksamma pendlar till Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. I Lindome finns en blandad bebyggelse: jordbruksfastigheter, villor, bostadsrättshus, hyreshus och sommarstugor. Föreningslivet är stort och många, unga och äldre, är aktiva i flera föreningar. Exempel på aktiva föreningar i Lindome är fotbollsklubb, pingisklubb, orienteringsklubb, innebandyklubb, bågskytteklubb, hembygdsförening, spelmanslag, PRO och SPF. Församlingen har naturliga relationer till fler av dessa föreningar.

I Lindome bedriver kommunen sedan 2013 Toleransprojektet² i skolorna, ett pedagogiskt arbete med fokus på demokrati och tolerans. Kommunens Områdesarbete Mölndal/Lindome³ är ett arbete som funnits sedan 2006. Det är ett arbete som bygger på lokal samverkan med syfte att stärka demokratin, öka tryggheten och trivseln i Lindome tillsammans med lokala aktörer och boende i Lindome. Områdesarbete har ett särskilt fokus på barn, unga och invånare som riskerar att drabbas av ohälsa. I detta samarbete finns Lindome församling med som en aktiv del. Nytt från 2024 är att trygghetsvärdar ska finnas på fredag- och lördagskvällar i Lindome. De ska vara en positiv närvaro på gator och torg⁴.

Inflyttningen i Lindome är låg. Enligt Mölndals kommun ska dock Mölndal växa utifrån fyra kommundelcentra, två av dessa centra finns inom församlingen, Lindome centrum och Hällesåker. Sedan flera år väntar Lindome centrum på nybyggnation. Mitt i centrum finns Församlingscentrum, som nyttjas av såväl församlingsbor som av kommunens verksamheter. I församlingen finns, förutom Kyrkans öppna förskola, ett tiotal förskolor och tre grundskolor. Det finns en fritidsgård i Lindome. Fältassistenter finns regelbundet på högstadieskolorna och föräldranätverket Nattvandrarerna är aktiva under helgerna. I församlingen finns ett äldreboende i vilket församlingen firar regelbundna gudstjänster. Kommunen bedriver ett öppet samtalscafé på Bio Etage för daglediga, en verksamhet som församlingen är aktiv inom.

Lindome är i många stycken en välmående ort. I Lindome finns också barn och vuxna som lever i social och ekonomisk utsatthet.

² <https://molndalsposten.se/nyheter/toleransprojekt-vaxer-i-host/>

³ Verksamhetsberättelse 2022, Områdesarbete Mölndal/Lindome

⁴ Molndal.se – sök trygghetsvärdar

Slutsatser och analys utifrån omvärldsanalysen:

- Många i Lindome (62,5%) är, jämfört med rikssnittet (53,9%), medlemmar i Svenska kyrkan. Viktigt är att församlingen fortsatt lever upp till det förtroendet och engagemanget. Detta genom fortsatt och fördjupad förankring i samhället och föreningslivet.
- Trots att relativt många fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan sjunker medlemstalet och dopfrekvensen. Viktigt är att vi fortsatt undervisar om kristen tro, hur vi kan växa i dopet genom gudstjänstliv och fördjupad församlings gemenskap. Detta genom att tydligt koppla barn- och ungdomsverksamheterna till undervisning om dopet och kristen tro.
- Lindome är ett välmående samhälle. I Lindome finns dock barn, ungdomar och familjer som lever i social utsatthet. Församlingen vill tydligt finnas för barn, ungdomar och alla åldrar genom kyrkans olika sociala gemenskaper.
- Lindome är en ort som många trivs i, men brist på lokaler i centrum är ett faktum. Församlingscentrum, med dess många möjligheter, kan bli ett tydligare bidrag till Lindome genom att initiera fler verksamheter i samverkan med andra samhällsaktörer.

Pastoralt program

Lindome församling vill lyfta fram missionsbefallningen som grunden för vårt pastorala program. *Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.*⁵ Genom dopet kommer personen in i en lokal och världsvid gemenskap, det vill säga i Lindome församling och i den globala kyrkan.

Gudstjänst

Människan växer i tro genom gudstjänstgemenskap. I Romarbrevets 12 kapitel beskrivs församlingen som en kropp med olika uppgifter. Det är, för församlingen, också en viktig bild för söndagens gudstjänst. Alla har en uppgift. Vi vill betona att gudstjänst är ett möte med Gud och något vi gör tillsammans som ideell, anställd, konfirmand, barn och vuxen. *Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra*⁶. Vi, de olika lemmarna i Kristi kropp, får låta oss påverkas och förändras av Gud och varandras olikheter. Bilden är en påminnelse om hur gudstjänsten vill visa på välsignelsen över att vi är olika. Församlingen vill lyfta fram gudstjänsten som nav för församlingens liv och kallelse i ljuset av missionsbefallningens första del, vilken sätter sökarljuset på Gud själv. *Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden*⁷. Det betyder att det är i och genom Kristus vi verkar när vi firar gudstjänst, här och nu ända in i evigheten och det är från honom vi sänds (latinets missio, som betyder sändning) till världen.

⁵ Matteusevangeliet 28:18-20

⁶ Romarbrevet 12:4-5

⁷ Matteusevangeliet 28:18

Undervisning

Församlingen vill fokusera på det livslånga lärandet, det vill säga undervisning i kristen tro för barn, ungdom och vuxen. I församlingen ska det finnas mötesplatser för den som är nyfiken på kristen tro, för den som vill söka sig fram och för den som varit troende under stor del av livet. Att undervisa om kristen tro är att stå i ett lärande med fokus på hur vi kan tyda livet genom missionsbefallningen. *Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er*⁸. Jesus sammanfattade den judiska lagen i kärleksbudet: *Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som sig själv*⁹. Församlingens undervisning bör därför fokusera på hur vi kan lära känna Gud, andra och oss själva genom bibelns ord i ett växande i kärlek. Jesus ger församlingen en pedagogisk modell som handlar om att involvera så väl huvud som hjärta i undervisningen om honom. Till exempel använder vi oss av värderingsövningar som Fyrhörnsövningar¹⁰ och tolkning av tron genom konst och fritt målning utifrån mötet med bibelord. Om tro och liv ska blir en integrerad del av unga som vuxnas liv krävs att både intellekt och känsla ges utrymme i undervisningssammanhang.

Diakoni

Diakoni betyder att tjäna och det är grunden för församlingens förhållningssätt i alla sammanhang hon verkar. Guds kärlek till oss är grunden i all diakoni och vill ytterst visa på vem Gud är. *Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och hela skapelsen. Där livet hotas frigör diakonin livskraft*¹¹. Diakoni handlar om varje kristens uppgift att stärka människans inneboende resurser, men också om att vara det ställföreträdande hoppet - gå bredvid och vara det kristna hoppet. Att ingjuta diakonalt livsmod innebär med andra ord ett växande i eget ansvar, så väl som ett växande i att våga be om hjälp. Hela församlingstanken handlar om gemenskap och utsträckta händer, att ensam inte är stark. Grunden till att vi kan våga, så väl ge som att ta emot, handlar om Jesu sista ord från missionsbefallningen: *Och jag är med er alla dagar till tidens slut*¹². Med andra ord, vi är inte ensamma. Det vill säga Gud är alltid nära, ser våra liv och håller oss i sin hand. Det betyder att när vi bär varandra så bär vi inte på egen hand. Uppgiften att gå bredvid och påminna om hoppet i Jesus Kristus är varje kristens kallelse, församlingsanställd som församlingsbo. Det diakonala arbetet ska vända sig till alla som upplever sig som utsatta i vår församling, vårt närområde och internationellt. Exempelvis kan utsatthet ha sin grund i sjukdom, ensamhet, fattigdom, kränkningar, trauman och livskriser.

Mission

Som församling kallas vi att gå ut och berätta om Jesus, döpa och undervisa. Vi sänds att berätta för andra om Guds kärlek, döpa i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och visa för människan att hon inte är ensam. Mission handlar, för Lindome församling, om att berätta om Gud i Jesus Kristus och erbjuda mötesplatser där vi kan komma till en personlig tro och växa i tron hela livet. Verksamheter, som möter olika behov, ska rusta församlingen till lärjungaskap i missionens tjänst. Vi sänds som kristna just där vi är i tron och i sökandet. Kristen tro handlar om en kärleksfull

⁸ Matteusevangeliet 28:20

⁹ Lukasevangeliet 10:27, Femte Moseboken 6:5

¹⁰ Sensus studieförbund, Metodbanken

¹¹ Biskopsbrevet om diakoni, 2015

¹² Matteusevangeliet 28:20

relation mellan Gud och människan, där Guds nåd föregår människans sökande efter Gud. I denna mission ska församlingen leva. Alla kristna får missionsuppdraget att se på sin nästa med öppenhet och respekt, som Paulus skriver: *Är ni döpta i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.*¹³ Lindome församling vill arbeta för en välkomnande och inkluderande gemenskap där vi uppskattar olikheter och ser rikedom i mångfald.

Tre prioriterade områden

Undervisning

Undervisningen ska vara en bred palett av verksamheter där olika pedagogiska uttryck får finnas. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i frågor som väcks utifrån bibeln, våra egna livsfrågor och vår samtid. Undervisningen i kristen tro ska med andra ord anpassas efter ålder och intresse och möjlighet till fördjupning och kreativitet ska finnas. Att prioritera undervisning om kristen tro har varit ett medvetet arbete över tid. Församlingen har under lång tid pratat om hur detta kan ske i praktiken och samtalen ledde fram till att vi gjorde om en prästtjänst till en vuxenpedagogtjänst och en diakonttjänst till en ungdomspedagogtjänst och rekryterade under 2023 utifrån den nya prioriteringen.

Barn

Kunskap och kännedom om kristen tro sjunker generellt i samhället. Det kanske är särskilt tydligt i förhållande till barn, utifrån förändringar i skolans religionsundervisning. Därför vill församlingen fokusera på barn. Församlingen vill fokusera på barn genom till exempel öppna förskolan, barnkör, skolinbjudningar till interaktiva samlingar i kyrkan i samarbete med skolan och större satsningar som på Nationaldagen. På ett tydligt sätt ska kristen tro och dopundervisning präglade arbetet med barn. Detta för att barn ska få möjligheten att tyda sitt liv utifrån en kristen tro och syn livet. Församlingen har en längtan att inkludera barn i gudstjänstlivet. Vi har provat olika sätt och vill fortsätta hitta vägar framåt genom att regelbundet integrera familjegudstjänsten med huvudgudstjänsten i kyrkan samt bjuda in barn och vuxna inom ramen för öppna förskolan till vardagsgudstjänster i Församlingscentrum.

Ungdomar

I samhället generellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar, bland annat på grund av minskade resurser i skolan och en förändrad arbetsmarknad¹⁴. Församlingen vill fokusera på positiva och trygga gemenskaper för ungdomar genom till exempel konfirmandundervisning, läger och ledarskola. Olika inriktningar på konfirmationsundervisningen ska finnas och inbjudan till att fortsätta som ledare ska vara tydlig. Ungdomsverksamhet efter konfirmationstiden ska erbjudas, med så väl öppen hållning som fördjupande inriktning. Detta för att ungdomar ska få adekvata verktyg för tydandet av kristen tro, på ett personligt plan så väl som på samhällelig och global nivå. Särskilt önskar vi inkludera ungdomarna i huvudgudstjänsten en gång per månad, i samband med konfirmationsundervisningen.

¹³ Galaterbrevet 3:27-28

¹⁴ Petra Löfstedt, utredare & PhD, Folkhälsomyndigheten, Stockholm

Barnkonsekvensanalysen

Till församlingens barnverksamheter ska alla känna sig välkomna. Barnens tro och andlighet ska tas på allvar i våra verksamheter. Barnens perspektiv sträcker sig från 0-18 år. Gudstjänst firas regelbundet med barnens tro i centrum. Bibelberättelser, andakt, bön och sång är en naturlig del i barn- och ungdomsverksamheten. Församlingen har en öppen förskola där kristen tro och människosyn präglar verksamheten. Regelbundet bjuds barn, i för- och grundskolor, in till interaktiva påsk och julvandringar i kyrkan och Församlingscentrum. Denna typ av samverkan styrks av Läroplanen för grundskola genom orden: *Eleverna ska ges utrymme att samtala om och reflektera över vardagliga moraliska frågor. Eleven ska få samtala om frihet, rättvisa, solidaritet, identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet*¹⁵. Församlingens verksamheter präglas av en öppen och välkomnande hållning i mötet med barn och ungdomar. Jesu undervisning om att sätta barnen i centrum är grundläggande genom orden: *Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de*¹⁶. FN:s barnkonvention har väglett församlingen i utformandet av verksamheter och lokaler. *Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter*¹⁷. I Församlingscentrums centrala delar ryms barn- och ungdomslokaler. En lekplats finns i anslutning till Församlingscentrum. En utmaning ligger i att fortsatt beakta barnens perspektiv, rättigheter, tro och intressen i planerande och genomförande av nya verksamheter. Detta vill vi arbeta med genom de pedagogiska redskap som finns i befintliga verksamheter. Genom ett ökat inflytande ökar även barnens delaktighet. Detta inkluderar även ett arbete som riktar sig till barnens föräldrar där ökad insyn och delaktighet är ett verktyg för att uppnå den gemenskap som är att vara en lem i Kristi kropp. I vår omvärldsanalys skriver vi att det finns barn i Lindome som lever i en socialutsatthet, därför är våra barn och ungdomsverksamheter i huvudsak avgiftsfria. Exempel på en gratisverksamhet som ger guldkant på tillvaron är Nationaldagen då alla barnfamiljer inbjuds till ett stort utbud av uppskattade barnverksamheter som hoppborg och ansiktsmålning.

3. Domkapitlets regler och formalia

1. Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard under ett år

Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas minst 25 gånger per år.

2. Ekumeniska huvudgudstjänster

Domkapitlet har beslutat att ekumenisk huvudgudstjänst får firas två gånger per år, med Ekumeniakyrkan.

3. Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten

I församlingen finns två kyrkomusikerbefattningar. Domkapitlet har beslutat att minst en av kyrkomusikerna ska vara organist.

¹⁵ Läroplan för grundskola, LGR22

¹⁶ Markusevangeliet 10:14

¹⁷ FN:s barnkonvention artikel 13

4. Konfirmandundervisning

Domkapitlet har beslutat att församlingen skall följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer.

5. Ekumeniska avtal

Församlingen har inte ingått några ekumeniska samverkansavtal.

6. Prästtjänster

Stiftsstyrelsen har beslutat att minst två komministerbefattningar skall finnas i församlingen. Prästtjänster är disponerade enligt följande:

- En komministertjänst med övergripande ansvar för församlingens barnverksamhet.
- En komministertjänst med övergripande ansvar för församlingens äldre- och vuxenarbete. Församlingens konfirmandarbete delas mellan komministrarna.
- Utöver detta har församlingen en kyrkoherde

7. Övriga tjänster

I församlingen finns en diakon.

8. Kyrkor i församlingen

- Församlingen har en kyrka, Lindome kyrka.

9. Kyrkans nyttjande

Kyrkan nyttjas i genomsnitt fem gånger per vecka för gudstjänster: huvudgudstjänst, musikgudstjänst och kyrkliga handlingar.

10. Den språkliga mångfalden

Församlingen har ingen regelbunden verksamhet, eller regelbundna gudstjänster på andra språk än talad svenska. Församlingen har en anställd komminister som är teckenspråkig. Vid behov av andra minoritetsspråk får kompetens tas in utifrån.

11. Handlingsplan för dop- och konfirmandarbete

Församlingen har en handlingsplan för dop. Nej.

Doppastoral ska skrivas under 2024

Församlingen har en handlingsplan för konfirmandarbetet. Ja.

Handlingsplan för konfirmandarbetet ska revideras under 2024

12. Riktlinjer för begravningsverksamhet

Församlingen har upprättat riktlinjer för begravningsverksamheten och tillställt stiftet för kännedom. Nej.

Det finns dock en äldre version som inte är inte skickad till stiftet för kännedom. En revision kommer att göras 2024.