



Hälsning till Kyrkhults församling



Under allhelgonahelgen samlas många människor på kyrkogårdarna nästan överallt och tänder ljus vid gravarna. Om man går en promenad i kvällsmörkret ser det fantastiskt vackert ut med alla ljusen.

Vi befinner oss i en mörk tid, både med tanke på världsläget och kalendermässigt. Vintertiden börjar i oktober och dagarna blir hastigt kortare. Vädret gör sitt till med mycket moln och regn. Vi behöver lite ljus i tillvaron. Det känns gott att kunna göra något, även om det är så lite som att tända några ljus på gravarna.

Samtidigt som vi tänder ljus på anhörigas gravar så minns vi hur livet med den/dem var osv. Vi påminns om att tiden går och ingen blir yngre. Alla blir vi gamla och slutar vår vandring på jordelivets väg förr eller senare. Vi får lämna plats till kommande generationer, till barn, barnbarn osv.

Allhelgonahelgen är inledningen till flera ljushögtider som nu börjar rada upp sig: advent, jul, nyår, trettonde och ända bort till Kyndelsmässodagen den 4 februari.

Om vi under allhelgona blickar bakåt och minns samtidigt som vi står frågande inför livet och evigheten i en till synes oviss framtid, så blickar de kommande helgerna framåt med visshet, hopp och glädje. Precis det som det tända ljuset vill ge uttryck för.

Det börjar på första söndagen i advent som talar om för oss att det ska komma en som en gång för alla kommer att ta itu med all ondska i världen och ersätta den med frid, godhet och mening med tillvaron. Första söndagen i advent kan trosvisst tala om det därför att han har redan kommit, och det är det julen handlar om.

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart.” ”Skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp.” ”Ty ett barn blir fött... och på hans skuldror ska herradömet vila.”

Det barn som profeten talar om är Jesus, vars födelse vi firar i kyrkan när vi firar jul. Det ser ju inte mycket ut och man funderar på hur detta hänger ihop. ”Hur ska ett litet nyfött barn kunna göra något åt världens situation och varje människas situation? Hur kan ett litet barn vara svaret på våra böner, suckar och längtan efter mening med livet och evigheten?”

Om det finns en Gud så finns det en mening med livet och med varje människas liv. Och den långa andliga tradition som finns i den kristna kyrkan vittnar enhälligt om att denne Gud nästan alltid går tillväga så att han låter det börja smått för att efterhand växa till sig.

Så är det också med det lilla barnet i krubban i Betlehem. Det växte till sig och visade sig bli en alldeles unik och speciell person. Namnet Jesus är känt över hela världen och har under många århundraden varit världens mest kända person.

Ingen har gjort sådana underverk som han, ingen har uppstått från de döda mer än han och ingen har förmedlat en sådan undervisning om rätt och fel, om kärlek och moral som han.

Så låter Gud det också börja hos oss, i våra hjärtan, vårt innersta. Längtan, önskan om mer, om mening, om ljus. En beröring i vårt djupaste som inte går att förklara men inte heller att skaka av sig. Ett hopp, ett ljus börjar gry. Kan det verkliga vara så att...?

Ja, det är inte bara så att det finns en Gud, utan det är dessutom så att han både ser dig och bryr sig om hur du har det. Och du ska veta att det alltid är så:

GUD ÄR PÅ DIN SIDA

Alltid, vad som än händer, hur du än ställer till det, så är Gud alltid på din sida för att lyfta upp dig, ge dig kraft, ljus och vägledning. Ge dig själv en chans att upptäcka honom, inte minst under alla helgerna som ligger framför oss, gudstjänster fyllda med ljus, glädje, sång och musik, ända fram till den stora Grande Finale på Kyndelsmässodagen.

Staffan Fredin, kyrkoherde

Julens gudstjänster

- Julafton**
- 11.00 Julbön inför krubban
- Juldagen**
- 7.00 Julotta
- Annandag jul**
- 10.00 Högmässa
- Trettondedag jul**
- 16.00 Högmässa
- Kyndelsmässodagen**
- 16.00 Julsångsgudstjänst enligt anglikansk tradition



Enligt traditionen föddes Lucia år 283 i Syrakusa på östra delen av Sicilien. Lucias far var av romersk härkomst och hennes mor av grekisk. När Lucia var 5 år gammal dog hennes far och hon och hennes mor blev ensamma. Lucia kom från ett kristet hem och likt flera tidiga martyrer lovade Lucia sin oskuld till Gud och hon hoppades kunna skänka sin hemgift till de fattiga. Ovetandes om Lucias löfte och orolig för hennes framtid arrangerade hennes mor ett äktenskap för Lucia med sonen hos en rik hednisk familj.

Modern som led av blödarsjuka begav sig på en pilgrimsresa och medan hon var borta fick Lucia i en uppenbarelse veta att modern genom Lucias tro skulle bli frisk. Efter att ha blivit botad lär modern sig övertalas av Lucia att dela ut en stor del av förmögenheten till de fattiga.

Lucia av Syrakusa

När Lucias trolovade fick veta att förmögenheten som skulle bli hans delades ut till fattiga angav han Lucia till stadens myndigheter. Detta var under kejsaren Diocletianus förföljelse av kristna och Lucia blev befalld att visa sin lojalitet till kejsaren genom att offra till kejsaren som gud. När Lucia vägrade dömdes hon till att bli utnyttjad och förnedrad på en bordell. När vakterna kom för att föra bort henne kunde inte ens oxar flytta henne. Man lade då trä runt henne och tände på, men elden förmådde inte skada henne.

Till slut mötte hon döden genom att ett svärd stacks in i hennes hals. I senare tradition om Lucia berättas att Lucia gömde kristna från kejsarens förföljelse i de mörka katakomberna och att hon där fäste levande ljus runt sitt huvud för att kunna hjälpa med båda händerna. Det berättas också att Lucia under tortyr fick sina ögon utstuckna men att de vid hennes begravning var återställda, och Lucia ses därför som skyddshelgon för de blinda. Lucia dog 21 år gammal år 304 och firas som helgon den 13:e december.



10/12 Julmarknad

Kyrkhultstomtarna anordnar en julmarknad i

Folkets hus 10/12 kl. 13-16

Kyrkhults församling närvarar som vanligt med väffelserving och kaffe!



Torsdagsmessa och Café i Församlingshemmets stora sal

9.00 Messa

9.30 Café

Obs. Torsdagscaféet slutar 14/12 och startar igen 11/1 2024. Obs.

Kyrkboden Second hand Torsdagar kl. 15-17

Stängt för vinteruppehåll från och med vecka 50. Öppnar igen vecka 5.

Det goda samtalet

Vill du samtala om livsfrågor, tron och hur vi kan förstå oss själva i detta stora universum? Då finns samtalsgruppen "Det goda samtalet" som träffas tisdagar kl. 15-17 i församlingshemmet.

Kontakt: Gert-Ingvar Ottosson, tel. 070-726 37 47



Advent i Farabol

Vi firar advent tillsammans med Farabols byalag,

tisdag 5 december kl. 14 i Farabols skola.

Program, lotteri, kaffe, trevlig samvaro, andakt mm.
Ingen anmälan.

Kyrkhults församling välkomnar dig till en härlig



JULFEST

Torsdag 7 december kl. 16-19

Drop-in från kl. 16.00.

Gröt och skinkmacka, kaffe och bulle serveras till självkostnadspris.

VARMT VÄLKOMMEN!

Ingen anmälan.

Frågor? Kontakta Josefina:

josefina.edenholm@svenskakyrkan.se

0725 67 65 00

Svenska kyrkan 
KYRKHULTS FÖRSAMLING

Välkommen till

LUCIAGUDSTJÄNST

Söndag 17 december 16.00

Kyrkhults Kyrka

Medverkande:

Barn och vuxna från Musikverkstan

Maj Lindström

Josefina Edenholm

Svenska kyrkan 
KYRKHULTS FÖRSAMLING

Kyrkogårdsexpeditionen

Kontakta oss vid frågor om gravar och kyrkogården.

Expeditionstiderna är tis, ons, tors 10.00-12.00

Telefon 0454-77 00 10

Oftast går det att nå kyrkogårdsexpeditionen under dagtid på vardagar.



Musik i advent och jul:

3/12 kl. 10.00 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör samt saxofonist Mikael Johansson medverkar i högmässan på Första söndagen i advent



3/12 kl. 18.00 Tonsättarnas julkonsert, sångsolist Jens U. Nilsson

25/12 kl. 07.00 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör

6/1 kl. 16.00 Saxofonist Håkan Stahre medverkar i högmässan på Trettondedag jul.

För mer information om musiken under advent, jul och nyår, se predikaturerna samt hemsidan

Hälsningar, Kantor Maj Lindström



Nästa nummer kommer ut i början av mars 2024.

www.svenskakyrkan.se/kyrkhult

Vi finns också på facebook

Svenska kyrkan



KYRKHULTS FÖRSAMLING

Församlingsexpeditionen:

Fridaforsvägen 9, 293 74 Kyrkhult

Telefon/växel: 0454-30 21 40

Expeditionstid tis, ons, tors 10.00-12.00

Oftast går det att nå församlingsexpeditionen under dagtid på vardagar.

Diakonifonden: Bankgiro 5545-5372

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkhult

E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingens personal:



Staffan Fredin, tillförordnad kyrkoherde
Tel: 0454-30 21 41, Mob: 0708-32 21 41
staffan.fredin@svenskakyrkan.se



Björn Lundmark, komminister
Tel: 0454-30 21 42, Mob: 0727-21 21 42
bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se



Rolf Persson, ekonom
Tel: 0454-30 21 43
rolf.persson@svenskakyrkan.se



Maj Lindström, kantor
Tel: 0454-30 21 45
maj.lindstrom@svenskakyrkan.se



Anette Sundgren, assistent
Tel 0454-30 21 40



Josefina Hägg Edénholm, församlingspedagog/
husmor Tel: 0454-77 08 23, 0725-67 65 00
josefina.edenholm@svenskakyrkan.se



Heléne Erlandsson, assistent
Tel: 0454-77 08 16, Mob: 0705-40 21 42
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se



Martin Ottosson, vaktmästare
Exp: 0454-77 00 10
martin.ottosson@svenskakyrkan.se



Peter Salbo, vaktmästare
Exp: 0454-77 00 10



Markus Edénholm
säsongvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10



Anette Björnsson,
säsongvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10