

## Reserapport från Askims församlings första besök till Dara synod 2023

Askims församling har inlett ett utbyte som är en vänskapsrelation med Dara synod i Etiopien. Mekane Yesus kyrkan i Dara, cirka 40 mil söder om Addis Abeba, är ett område med stora behov där kyrka och församling har en viktig roll i att bygga upp ett hållbart samhälle. Här har utbildning en nyckelroll. Därför kommer Askims församling att bland annat att stödja ett skolprojekt där barn och unga ska kunna få skolgång.

I slutet av november 2023 reste en grupp från Askims församling - kyrkoherde Eric Muhl, kyrkorådets ordförande Britt-Marie Almer samt Leif Dahlin, tidigare kyrkoherde och missionär - till Dara för att möta kyrka och församling där. Väl på plats hade vi ovärderlig hjälp av Berhanu Yismaw, kontaktperson mellan Mekane Yesuskirken och kyrkokansliet i Uppsala.

Nu till rapporten

23 november

Ankomst till hotell Sapphire med frukost och vila. Berhanu tar oss runt i Addis med bil för ett ge oss ett intryck av denna afrikanska metropol. Vi är något påverkade av brist på sömn och efter att ha landat på hög höjd, då Addis Abeba ligger på 2355 m ö havet. Efter lunch besöker vi Acts kontor med rundvandring. Vi får inblick i verksamheten och fr a samarbetet mellan Sveriges och Norges avdelningar. Vi ser exempel på arbetet med fredsarbete mellan kyrkoledare och insatser att medvetandegöra ungdomar i fredsarbete samt projekt runt om i Etiopien för att bidra till kvinnors försörjning med exempelvis fårskötsel.

24 november

Vi åker till flygplatsen Bole på morgonen för avresa med flyg till Awassa, där vi möts av biskop Yeassu, biskop för Awassa synoden, på Hayle hotell.



Efter lunch tog han med oss på en rundtur, bl a till ett berg söder om staden med utsikt över staden, där vi fick träffa flera personer från synoden. Berget fungerar som en naturlig plats för bön. Vi talade också med en av evangelisterna i kyrkan som är där varje kväll för att under en timma be för staden och kyrkan. Vi besökte också den största församlingen i hela Mekane Yesuskirken, med drygt 9000

medlemmar och med plats för många tusen personer i kyrkorummet. Vi fick en inblick i arbetet och fick även en rundtur i Awassa. Biskopen bjöd oss på middag med goda samtal och mycket generöst välkomnande med presenter, både från och till oss. Biskop Yeassu var en av de biskopar som deltog i gudstjänsten då vår nye ärkebiskop välkomnades i adventstid 2022.

25 november

Efter frukost reste vi till Dara med Jeep, en resa med utblick över landskapet, genom städer och byar med varierande natur och standard. Vi ser mycket odling av frukt av olika slag, enkelt jordbruk med getter kor och andor efter vägen. När vi närmade oss Dara upplever vi sämre vägar, mer småskaligt jordbruk och enklare jordbruksmetoder och enklare bostäder i form av hyddor eller skjul. Biskop Tsegaye möter oss vid huvudvägen och eskorterar oss den sista sträckan. Vid ankomsten välkomnades vi av ledare i synoden med framför allt av en stor skara välklädda barn med blommor i händerna, som sjöng och dansade för oss.



Efter välkommandet samlades vi biskopens tjänsterum där framför allt biskop Tsegaye gav oss en gedigen presentation, stödd av PowerPoint, om situationen i synoden och deras framtida planer för utvecklingen av synodens arbete. Här följer en sammanställning av deras prioriteringar:

- Arbeta för att stärka utbytet till välsignelse både för EECMY och Svenska kyrkan.
- Organisera utbytesprogram mellan Askims församling och Dara synod för att lära känna varandra bättre samt dela våra välsignelser och bördor.
- Att stödja EECMY skolbyggnadsprojekt, löpande skolarbete samt stöd till löner för lärare är en huvudaktivitet, där vi behöver stöd från Askims församling
- Aktivitet för att generera ökande inkomst till Dara synod, bl a genom en byggnad med olika aktiviteter i Kebado stad, där vi behöver stöd av Askims församling. Genom uthyrning av byggnaden ska synoden få inkomster till synodens olika aktiviteter. Den ekonomiska situationen i synoden grundas på insamling från de troende. Mer än 90 % av de tillhöriga är bönder, som inte har någon hållbar inkomst. De använder gamla metoder i odlingen, så det är svårt för dem att möta familjens egna behov. Därför har de ingen inkomst att stödja synoden. Av det skälet har synoden planer på att upprätta inkomstbringande aktiviteter.
- Stöd till pastorer och evangelister för att öka deras ekonomiska möjligheter genom att förse dem med en ekonomisk grundplåt till småskalig affärsverksamhet.

- Stöd till EECMY Mechisho boskapsuppfödning med syfte att stödja synodverksamhet där fattiga kvinnor kan delta i projektet. I detta projekt kommer enbart kvinnor att vara anställda.
- Synoden driver ett evangelisationsprojekt i Dara Tiberu området. Vår synod behöver samarbeta med Svenska kyrkan.
- Synoden har planer på att bygga en bibelskola i Dara Kebado stad eftersom synoden inte har någon bibelskola. Detta leder till att synoden inte har tillräckligt med utbildade präster. Till 149 församlingar har synoden bara 33 präster. Förhållandet är 1:4,5 medan andra synoder har 1 präst till varje församling. I vår synod har varje präst ansvar för mer än 4 församlingar. Det finns också evangelister som bistår prästerna. Behovet av utbildade präster är stort i vår synod så vi behöver öppna en bibelskola för att utbilda präster. Utöver detta har vi planer på att inrätta stipendier för att ge möjlighet till vidare studier.
- Lära av varandra genom att ha utbyte av volontärer, vilket kan innebära att även ta emot unga volontärer för begränsad tid.
- Stöd till föräldralösa barn och fattiga familjer genom att förse dem med skolmaterial samt att hjälpa deras familjer att lösa problem med sitt uppehälle så att de kan tillgodose sina barn med deras grundläggande behov.

Efter denna presentationen bröt vi för fika och samtal med de olika ledarna under pausen. Sedan fortsatte överläggningarna och vi fick möjlighet att framföra våra synpunkter på hur utvecklingen av vänskapen kan stödja deras arbete och förverkligas. Vi framförde att det vi har möjlighet att prioritera är stödja arbetet skolverksamheten, men Askims församling har inte ekonomiska möjligheter att hjälpa Dara synod att fullfölja arbetet med att färdigställa skolbyggnaderna. Vi ska dock undersöka möjligheten att finna andra organisationer som kan göra detta.

Vi åt lunch hemma hos biskop Tsegaye och då fortsatte samtalen vid borden och fiket som följde. Askims församling har möjlighet att samla in medel till skolan på olika sätt. Vi vill också ha ett utbyte där vår församling inspireras av deras hängivenhet och engagemang och deras starka betoning av bön och socialt arbete.

Dagens besök i Dara avslutades med en rundvandring, där vi tittade på skolbyggnaderna, där det återstår en del arbete för att de ska bli färdiga att användas, bl a saknas toaletter och inredning. El, dörrar och fönster behöver också installeras. Byggandet av skola avbröts tyvärr av pandemin och när man skulle återuppta arbetet visade det sig att inflationen urholkat synodens ekonomiska tillgångar.



Efter dagens samling reste vi till Dilla för övernattnig. Där möttes vi av biskop Wolde och hans team, som berättade om arbetet i Dilla synod och deras planer för framtiden. Trots det korta avståndet mellan de båda orterna märks en betydande skillnad i ekonomi och traditioner. Dilla synod är betydligt äldre och Dara synod etablerades år 2017 efter att tidigare varit en del av Dilla synod. Kvällen avslutades med biskopen bjöd på en traditionell etiopisk måltid på vårt boende.

26 november

På morgonen åkte vi tillbaka till Dara där vi deltog i gudstjänsten i församlingskyrkan. Vi välkomnades med en stor banderoll och gladdes över det starka engagemanget i den fullsatta kyrkan.

inklusive barn, som gick till söndagsskola efter inledningen av gudstjänsten.



Två fantastiska körer medverkade, vår kyrkoherde Eric predikade med biskop Tsegaye som tolk till Sidama, det lokala språket.





Gudstjänsten gjorde stort intryck på oss återhållsamma svenskar. Under gudstjänsten kallades vi gäster fram för förbön, där hela församlingen deltog, en stark och berörande upplevelse.



Efter gudstjänsten följde mingel och lunch hemma hos biskop Tsegaye. Därefter avslutade vi vårt första besök i Dara synod med debriefing tillsammans med Biskop Tsegaye och synodledningen. Där lyfte vi våra möjligheter till ett hållbart och realistiskt stöd till Dara Synod och en fortsatt god kontakt och utveckling av partnerskapet. Vi såg fram mot att mötas månadsvis digitalt för bön och samtal och en fortsatt givande kontakt med ömsesidiga besök.

Efter denna avslutande gemenskap och bön återvände vi till vårt tidigare boende i Awassa, där vi på kvällen hade en kort videokonferens med kyrkans ärkebiskop Yonace. Han var väldigt angelägen om att få höra om våra erfarenheter av besöket och planer för fortsatt kontakt. Vi förstod att han är angelägen om att hans kyrka ska återuppta gemenskapen med Svenska kyrkan på nationell nivå.

27 november

Efter transport till Awassa flygplat flög vi tillbaka till Addis. Väl där åt vi lunch på Berhanus kontor, samtalande med andra medarbetare och fick en tur upp på berget och nationalparken Entoto. Där fick vi tillfälle till en skön vandring i nationalparken. Innan vi lämnade berget ringde Behanu till Acts Norska kyrkan och bad dem ordna med toaletter till skolan i Dara. Berhanu stannade kvar ytterligare en dag i Addis för att diskutera igenom frågan. Väl tillbaka i Sverige fick vi besked att Acts Norska kyrkan kan åta sig ansvar för att ordna detta.

Sent på kvällen tog vi oss till flygplatsen för återresa hem.

Reflektioner och intryck från resan:

- Vi är djupt imponerade över den utveckling av arbetet och det engagemang som finns i Dara synod. I denna synod har man stora planer för framtiden. Under de få år som synoden funnits har man utvecklat arbetet på ett genomtänkt och omfattande sätt genom att bli bygga två skolbyggnader samt lägga grunden till en den planerade byggnaden i Kebabo
- I synoden har man engagerade pastorer, evangelister och även andra ledare. Genom bön och uthålligt arbete evangeliserar man och vinner nya medlemmar. Det finns en stark glädje och påtaglig gemenskap mellan medarbetarna, med levande bön och gemenskap som bär och där har vi mycket att lära. Man är duktig att bygga relationer med alla och glädjen i arbetet är påtaglig. Den gemensamma bönen finns med i allt arbete och vid sidan om arbetet med evangelisation har man ett omfattande socialt arbete. Inte minst vänder man sig till utsatta personer med små resurser, inte minst barn och barnfamiljer. Man satsar på utbildning och att hjälpa både kyrkans medarbetare och medlemmar att få en mer hållbar ekonomisk stabilitet.
- Ett första intryck av området där kyrkan verkar visar på fattigdom och knappa resurser. Små jordbruk är den vanligaste sysselsättningen och metoderna som används är ålderdomliga. Det är svårt att få en hållbar inkomst och klimatförändringar och skenande inflation är påtagliga och gör tillvaro osäker både för det dagliga livet. Under dessa knappa förhållanden arbetar kyrkan med att förbättra villkoren och ge hopp inför framtiden. Vi möttes hela tiden av varma leenden och stor generositet och gästfrihet.
- Vi är djupt imponerade och berörda av synodens genomtänkta och väl förankrade plan för utvecklingen framöver. Man prioriterar evangelisation samt arbetar hårt för social och ekonomisk utveckling, inte bara av kyrkan utan hela området. I biskop Tsegaye har synoden en ambitiös och duglig ledare, som med vishet och omsorg och starkt engagemang leder

synodens arbete. Mekane Yesus kyrkan är en snabbt växande kyrka och detta märker man också i Dara synod.

- Vårt besök visade sig vara att vi var den första församlingen att besöka Mekane Yesuskirken efter att man där tagit beslutet att inleda en process att återuppta en relation med Svenska kyrkan. Detta ledde till att vårt besök fick en vidare betydelse än bara för Dara synod
- nod och visade sig väcka en förhoppning om en förnyad relation mellan våra kyrkor.
- Vi vill slutligen rikta ett varmtack till Berhanu Yismaw för hans noggranna förberedelser och planering inför resan och för goda genomförandet. Vi hade stor hjälp av honom både som tolk och inspiratör. Han kände alla som vi mötte och vi märkte att han är en uppskattad och högt värderad resurs och fungerar utmärkt som kontaktperson mellan Mekane Yesus kyrkan och Svenska kyrkans kyrkokansli.

Askim 23 januari 2024

Eric Muhl  
Kyrkoherde

Britt-Marie Almer  
Ordförande kyrkorådet

Leif Dahlin  
Kyrkoherde emeritus