

CALL FOR PAPERS

Forskningskonferens

”Omställningar: Perspektiv på religionens roll i formandet av en ny framtid” i Göteborg 24 – 25 oktober 2024

Den 24 – 25 oktober 2024 äger andra konferensen i ”nätverket religionsvetenskap och teologi” (ROT) rum i Göteborg, denna gång i samarbete mellan Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och representanter från olika svenska lärosäten.

Beskrivning av konferensens inriktning

Mänskligheten står inför enorma utmaningar såsom klimatförändringar med förlusten av biologisk mångfald, pandemier, politisk polarisering, AI och frågor om cybersäkerhet och digital integritet samt krig och migrationsströmmar. Samtidigt är dessa utmaningar sammankopplade på sätt som gör dem svåröverskådliga.

De bredare samtalen om de djupare orsakerna till att mänskligheten befinner sig där hon är idag lyser ofta med sin frånvaro. Hur har människor lyckats bygga en ohållbar civilisation?

Dagens debatt stannar ofta vid undergångsscenarier eller olika uttryck för teknikoptimism. Människans undergång, sägs det, är nära och det har att göra med människans gränslösa tillämpande av de teknologiska landvinningarna. De har placerat oss vid ekoruinens brant. Antihumanisterna välkomnar denna prognos som enligt dem borde leda till att människor slutar reproducera sig. Transhumanisterna däremot menar att människosläktet kan transformeras till något annat och rädda sig med hjälp av nya tekniska innovationer.

Mot bakgrund av vår tids stora utmaningar behövs nya, mer hållbara samhällsvisioner formulerade från olika perspektiv och kunskapsområden. I centrum för konferensen står frågor om hur religion och teologi kan bidra till att fördjupa och bredda diskussionen om de stora ödesfrågorna. För den som fortsatt vidhåller att människan behöver ta ansvar och rikta in sig på *omställning*, *omprövning* eller *omvändelse* blir frågan även vilka former detta ansvar kan ta.

Konferenstemat aktualiserar i vid mening religionernas grundfrågor om synen på relationen mellan Gud, människa och natur. En aspekt utgör de kritiska diskussioner om den antropocentrism som historiskt varit knuten till judendom, islam och kristendom. Kan denna kritik vara en resurs i de analyser av framtiden som efterfrågas? Men här finns också samtida begrepp som uppkommit i relation till nämnda utmaningar såsom begreppet existentiell hållbarhet. Vad innebär detta begrepp? Konferensen är tänkt som ett interdisciplinärt samtal kring denna mångfald av ämnen.

Paper proposals (ca. 150 ord) välkomnas fram till den 31 maj 2024. De ska skickas per e-mail till adressen michael.nausner@svenskakyrkan.se och relatera till något av följande teman:

Omställning(ar) i heliga texter och riter

Betydelsen av heliga texter och liturgiska praktiker i tider av omställning
Kriser som ursprung för heliga texter och riter
Perspektiv på klimatnödläget i heliga texter
Tolkning och bruk av texter i ljuset av klimatkrisen

Inre och yttre omställningar, då och nu

Omställningens existentiella djupdimensioner
Framtidens utmaningar i historiskt ljus
Mikrohistoriska perspektiv på religion och omställning
Myt och klimat: religionshistoriska perspektiv på klimatförändringar

Perspektiv på framtiden

Science fiction, religion och alternativa framtidsscenarier
Hoppfullhet i spänningen mellan utopi och dystopi
Postsekulära perspektiv på hållbar (stads)utveckling
Kyrkor och samfund i omställning
Eskatologiska och apokalyptiska tolkningar i klimatnödläget

Människan i antropocen

Teknologiska utopier och religion
Post-/transhumanism och religion – en (o)möjlig dialog?
Rättigheter i en ny tid - vem eller vad har rättigheter i framtiden?
Urfolksteologi/-mytologi och teologisk antropologi
Natur och ekologi som demokratins primära förståelsehorisont

Med vänlig hälsning från planeringskommittén

Johanna Gustafsson Lundberg (Lunds universitet)
Michael Nausner (Enheten för forskning och analys Uppsala)
Karin Rubenson (Göteborgs universitet)
Kamilla Skarström Hinojosa (Göteborgs universitet)
Peder Thalén (Gävle högskola)