

Sångfågeln med många strängar på sin lyra. Gustaf Jacobsson 1896 - 1984

Gustaf var en man med många strängar på sin lyra. Han arbetade som lantbrukare, musiker, sångare, söndagsskollärare, kyrkvärd och husrivare av Staten, den gamla arbetarbostaden som ett lägenhetskomples som rymde åtta lägenheter i skogen vid Haddebo

Han föddes 1896 i Västra Harg och växte upp på torpet Åbo under Spellinge. När hans far, Jakob Peter dog alldeles för tidigt flyttade familjen 1902 till Evelund en stuga utmed Lidenvägen med rökstugan icke att förglömma. Hans mamma, Elin Sofia rökte korvar och fläskkött till traktens många hushåll. Rökstugan finns i dag att beskåda vid hembygdsgården i Västra Harg och öppnar man dörren finns fortfarande doften av rökt kött kvar i de sotade väggarna. Stugan Evelund är borta sedan länge.



Gustaf gifte sig den 1 februari 1919 med Hedvig Olivia och blev torpare i Källsäter. Familjen med sonen Paul flyttade sedan St Hålbäck. Sedan blev Gustaf lantbrukare i Hagaberg. Sonen Paul övertog lantbruket i Hagaberg och paret flyttade då till Önnebo och det hus som Gustaf själv byggt som kallades Plusterhemmet.

Gustafs far var en spelman, han behärskade fiol och dragspel och spred glädje med sin musik på stugmöten i Ömon. Gustafs intresse för musik väcktes såklart i hans barndom. Som barn byggde han en egen cittra av en brädlapp och metalltråd från spånbundet. Fiolen han byggde var en gammal cigarrlåda med en stråke av kådat tygband. Hans syskon Axel och Eda var också intresserade av musik.

Nu vet vi var ifrån och hur det hela startade med Gustafs sång och musikintresse. Han behärskade många instrument, bland annat orgel, vilket han spelade på för brudpar i kyrkan i Västra Harg. Han spelade gitarr och mandolin. Han hade köpt en lergök vid Hulu affär för 35 öre som han använde ibland vid sina framträdanden. Han spelade även på lian med sin brynesticka för de församlade som ville se en glad speleman framträda.

Gustaf var en mycket duktig solosångare. Han var även sångledare för en grupp i Önnebo som sjöng och spelade. De kallades Önnebo sång och musiksällskap.

