

Spanska sjukan i Västra Harg år 1918 Familjerna Karlsson och Holmberg



Två gravstenar bredvid varandra, två nyinflyttade familjer som bodde grannar i Önnebo. Två familjer som gick samma tragiska öde tillmötes och drabbade av den fruktade farsoten.

Till Önnebo storgård hade Gideon Karlsson med familj nyligen flyttat in från Boteryd. Gideon brukade marken och tog hand om gården. Han var gift med Sofia Wilhelmina från Vimmerby. Paret hade 6 barn när familjen insjuknade i spanska sjukan. Mamma Sofia 35 år och två av barnen Anna Margareta "Greta" 13 år och Bengt Axel Gideon endast 9 år gammal dog i sjukdomen. Gideon gifte så småningom om sig med Alma Alfrida och de får en dotter, Anna Lisa år 1922.

Från Grönlund kom familjen Holmberg att flytta in i Önnelund. Carl Johan Holmberg var smed och hovslagare, hans fru hette Elin Karolina Johansdotter. De hade 5 barn varav två dog av spanska sjukan 1918, Karl Georg 29 år och Astrid 20 år gammal.

Vad var det då som hände?

År 1918 kom den svåra influensaepidemin Spanska sjukan till vårt land. Det var främst unga vuxna som drabbades av den svåra lunginfektionen. Sjukdomsförloppet kunde vara mycket snabbt, då en del dog efter bara 4 dagars infektion. Farsoten dök plötsligt upp 1918 och varade till 1920.

I Västra Harg socken skördade Spanska Sjukan 6 liv. I Sverige dog totalt 37 573 personer i farsoten. Man räknar med att 500 miljoner människor infekterades i världen och att ca 50 – 100 miljoner människor dog i spanska sjukan.

Text och bild: Västra Hargs hembygdsförening 2024