

RIKSKOLLEKT TILL ACT SVENSKA KYRKAN

APOSTLADAGEN SÖNDAGEN 30 JUNI 2024

TEMA: SÄND MIG

Söndagens tema på Apostladagen "Sänd mig" påminner om vad det innebär att följa Jesus, att vara kallad och utsänd. Lärjungarna bröt upp från sina vanliga liv för att följa Jesus.

Att gå i Jesus fotspår är att vara Guds händer och fötter, hjärta och röst i världen. Vi är sända till att tjäna och älska vår nästa. Den världsvida kyrkan är en del av Kristi kropp och vi är ömsesidigt beroende av varandra.

Vi står inför stora utmaningar i världen. Skapelsens långsiktiga överlevnad hotas av människans påverkan på vår planet. Klimatförändringarna slår hårt mot redan drabbade. Vi är, som en del av den världsvida kyrkan, kallade att stå upp för hela skapelsen och för klimaträttvisa, då de som bidragit minst till klimatkrisen är de som drabbas mest.

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Arbetet görs tillsammans med lokala kyrkor och partner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning.

Din gåva bidrar till att fler människor kan försörja sig. Tillsammans bygger vi en mer rättvis och hållbar framtid!

Tack för din gåva.

/Act Svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER

Genom en gåva till Act Svenska kyrkan kan du göra skillnad för människor som drabbats av krig och naturkatastrofer och fattigdom. Tillsammans med kyrkor och partner över hela världen finns vi på plats före, under och efter katastrofen. Tack för att du är med och gör skillnad!