

# Rikskollekt till *Svenska kyrkan* *i utlandet*

Att se något i ett förklarat ljus, är ett uttryck som används för att beskriva en plötslig insikt eller ett sammanhang som blir tydligt där det tidigare bara varit osammanhängande bitar.

Kristi förklarings dag firas till minne av lärljungarnas besök på Förklaringsberget och Kristi förklaring.

Kollekten idag går till det diakonala arbetet som Svenska kyrkan bedriver i våra utlandsförsamlingar. Ibland behöver vi extra stöd och känna att vi är en del av en gemenskap. Särskilt om vi är utomlands, långt ifrån familj och vänner.

Maria Bråkenhielm, kyrkoherde i Paris, berättar;  
"För oss är diakonin ett igenkännande, en hemmamiljö och ett stort samhällsansvar. Här är du alltid välkommen, som du är, här får du prata svenska, sätta dig och möta andra. Vi skapar en samvaro och ett socialt nät. Vi finns till hand när livet byter skepnad och man inte förstår hur man skall gå till väga, varken i livet eller i det främmande landet.

Vi arbetar aktivt med att skapa relationer såväl i kyrkan som utanför. För det är just i relationen som förtroende och tillit skapas. När du har det vågar du berätta och ta hjälp.

Vi skapar möjligheter för människor att träffas i kyrkorummet, i gudstjänstens form, i församlingssalen och i våra olika verksamheter."

## Varmt tack för din gåva i dagens kollekt!

Du kan också *swisha din gåva* till 9016031.

Plusgiro	90 16 03-1
Bankgiro	901-6031
Swish	9016031



**Svenska  
kyrkan**

Svenska kyrkan  
i utlandet

Postadress: 751 70 Uppsala Besöksadress: Klostergatan 13  
Telefon: 018-16 99 49 E-post: iutlandet@svenskakyrkan.se