

**En godhjärtad, händig, strävsam kvinna. Jenny  
Konstantia Johansson Kulltorp, Kulla**

18 okt 1884 – 16 juli 1973

Jenny föddes 1884, i Bo, Garfveriet familjen flyttade till Kulltorp under Kulla när Jenny var 10 år. Hon arbetade som piga i hemtrakten när hon blev tillräckligt gammal för att söka plats. Hon fortsatte med hushållsarbete i Norrköping, Linköping och Motala. När hennes föräldrar blev äldre behövde de hjälp av dottern flyttade hon hem. Hon utbildade sig vid samma tid till glansstrykerska i Mjölby.

Ni kanske undrar vad en sådan titel innebar? Det var fintvätt av kragar, manschetter, och gardiner som skulle stärkas och strykas på speciellt sätt för att nå bra resultat.

Hon fann sin kärlek Oskar Johansson och det blev giftermål 1919 i Västra Harg. Oskar bodde i Gölingstorp och dit flyttade även Jenny, sedan flyttade paret till Rustorp. De drev ett lantbruk som Jenny ofta fick ta hand om själv då maken Oskar arbetade i skogen.

Paret fick en dotter som döptes till Millan 19 mars 1920.

År 1932 byggde makarna ett hus i Björkbacka, där var de bosatta till de blev gamla.

Jenny var händig i köket, hon bakade gott bröd, slaglimpor som hon gav bort till vänner i juletid, inslagna med ett rött sidenband om.

Hon var en flitig dagboksskrivare och noterade noggrant händelser i bygden. Jenny var duktig på hantverk som att knyppla spetsar och virka. Många av hennes alster hamnade på hemslöjden. Hon kunde även bereda ull och spann garn av detta. Hon var en aktiv medlem i den kyrkliga syföreningen för gemenskap med kvinnorna i V Harg.

I skenet från lampan kunde hon berätta om sin ungdom, sitt arbete och upplevelser tillsammans med sin Oskar med gårdens alla sysslor.

Hon hade som ung flicka mjölkat 16 kor om dagen och burit tunga mjölkkärl vid mejeriet i Bankeberg. Hon hade arbetat idogt hela sitt liv och varit en vänlig människa.

Text: Västra Hargs hembygdsförening 2024