

Vad är meningen
med allt?





Vad är meningen med allt?

Allt fler svenskar upplever sitt liv som meningslöst. Tiden vi lever i rymmer oro för klimatet och våra barns framtid. Människor behöver hopp och livsmod för att leva. Den stora, existentiella frågan om mening har inget enkelt svar, den är snarare ett universum att upptäcka. Vi som kyrka vill ta plats och bidra med det vi kan. Läs vidare om de fyra områden vi vill prioritera just nu.



Dopet – ett liv i trygghet och lärande

Dopet kan hjälpa oss att navigera i livet. Den kristna tron tillsammans med kyrkans kulturarv skapar trygghet och riktning. Vi vill göra tron begriplig för barn och unga. Barn ska kunna delta i gudstjänst på sina villkor och unga konfirmeras redan från årskurs 7. Vi vill öka vår diakonala närvaro för barn i utsatta områden och stärka våra konfessionella och icke-konfessionella samarbeten med skola och kommun.



Existentiell hälsa och meningen med livet

Andelen svenskar som upplever sitt liv som meningslöst har fyrdubblats på tjugo år. Världshälsoorganisationen, WHO, har lika länge pekat på vikten av existentiell hälsa vid sidan av den fysiska och psykiska. I kyrkan finns kompetens kring existentiell hälsa som vi vill utveckla. Vi vet att musik och körsång har en helande kraft, detsamma gäller pilgrimsvandringar, retreatar och stilla dagar. Vi erbjuder sammanhang och gemenskap där isolering bryts. Vi vill hitta fler metoder för samtal om existentiell hälsa med unga.



Klimat och miljö – jorden är vårt gemensamma hem

Klimatkrisen kräver både yttre och inre kraftsamling. I den kristna tron finns erfarenhet av att det till synes omöjliga kan bli verklighet. Vi vill kommunicera hopp och ansvarstagande för miljön. Vi som kyrka har ansvar för hela vår bygds ekosystem. Vi vill vara förebilder och ompröva vårt sätt att tänka kring skapelsen, livsstil, välfärd och rättvisa. Arbetet för en hållbar värld behöver genomföras i dialog mellan den yngre och den äldre generationen.



Kyrkans plats i det offentliga rummet

Kyrkan vill vara en röst i världens brus: lyfta aktuella ämnen, förmedla kyrkans kulturarv, erbjuda mötesplatser och tala om tro. Vi vill engagera fler i gudstjänstlivet. Vi vill finnas på offentliga platser och utveckla samarbeten med aktörer inom samhälle och föreningsliv. Vi vill öka kyrkans närvaro i det digitala rummet och där knyta an till frågan om existentiell hälsa. Vi vill motverka näthat och det hårda samtalsklimatet som råder, framför allt på plattformar där ungdomar finns.



Omvärldsanalys

Vårt läge och vår befolkningssammansättning medför möjligheter och utmaningar. Kyrkan har en plats i det lokala samhället. Att skapa kontakt och bygga relation till grupper och människor i närområdet är viktigt. Genom att engagera sig i aktuella frågor kan kyrkan möta behoven hos människor i alla åldrar.

TY GUD HAR INTE GETT OSS MODLÖSHETENS ANDE UTAN KRAFTENS, KÄRLEKENS OCH SJÄLVBESINNINGENS. (2. TIMOTTUSBREVET 1:7)



Tro och hopp hör ihop

Kyrkan vill berätta om hoppet i Jesus Kristus och omsätta det i praktiken, utan att förminska de utmaningar som kyrkan, världen och samhället står inför. Vi tror att både frågan om vad som är meningen med allt och sökandet efter svar får plats i kyrkans grundläggande uppgift; fira gudstjänst, utöva diakoni, undervisa och bedriva mission. Vårt visionsdokument, församlingsinstruktionen, ger oss riktning och inspiration i allt arbete för evangeliet.

I din hand håller du den vision Svenska kyrkan i Roslagens norra pastorat formulerat för den närmaste tiden. Hela visionsdokumentet, *Församlingsinstruktion 2024-2027*, hittar du här: svenskakyrkan.se/roslagensnorrastorats

Väcks ditt engagemang? Har du tankar, frågor och synpunkter? Vi vill lyssna och skapa utrymme för de frågor som engagerar dig. Hör av dig!
0173-428 00, roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se



Svenska kyrkan 
ROSLAGENS NORRA PASTORAT