



ANDRUM

Vi fikar och pratar om livet, tro och hopp med utgångspunkt från frälsarkransens pärlornas olika teman. Gruppen ses vid 6 tillfällen under hösten, i prästgården, Åstorp. Andrum startar måndagen den 30 september kl. 18.00-19.30. Välkommen med anmälan till Ahnna Forsman Becke, senast den 16 september. Mer information om upplägg fås i samband med anmälan. Vill du ha ytterligare information, kontakta Ahnna på tel. 076-052 01 00 eller e-post: ahnna.forsmanbecke@svenskakyrkan.se. Varmt välkommen att delta!
Ahnna Forsman Becke, församlingspedagog



Konfirmation i Björnekulla kyrka

Med stor förväntan var dagen inne för konfirmation i Björnekulla kyrka 11 maj. När konfirmanderna står i sina kåpor utanför kyrkporten i väntan på att gå in i kyrkan, ser och hör jag hur mycket konfirmationstiden vi delat har betytt. Konfirmandtiden är skratten vi delat, frågorna vi ställt, det kreativa som vi skapat med färg och form, de olika aktiviteterna med mera. Allt som blivit en stor gemenskap i gruppen och med Gud.

Konfirmandtiden ger möjligheten att få utforska hur tro och liv kan gå hand i hand. Att få möta Gud på sitt eget sätt, att skapa en relation. Jag hoppas att denna relation ska få växa, för hur det än blir i livet så har konfirmanderna Gud alltid vid sin sida.

Ahnna Forsman Becke, församlingspedagog



FÖRSAMLINGSUTFÄRD

4/9

Går i år till närliggande platser med stopp vid Raus kyrka, Råå museum, f.d Wårdshuset på Råå, Miss Alice och Tomatens hus. Vi åker med buss från Åstorp kl. 10.00 och är tillbaka cirka kl. 17.15. Pris 300 kronor med allt inkluderat. Glöm inte att anmäla dig senast 28/8. Anmälan sker till pastorexpeditionen på tel. 042-569 00 eller mail: bjornekullapastorat@svenskakyrkan.se Välkommen att följa med!

TRÄFFPUNKTEN

Torsdagen den 29/8 startar Träffpunkten i Hyllinge kyrka upp för terminen! Kl. 13.00-14.30 bjuder vi på god fika och gott sällskap! Kostnadsfritt. Örtgatan 19, Hyllinge. Varmt välkomna!

CAFÉ FÖR ALLA

För dig som är ensam, långtidssjukskriven eller arbetslös. Café för alla med härliga frukostbullar, kaffe och kaka. Läs en dagstidning, prova vår stickhörna och träffa nya vänner. Kostnadsfritt. Start torsdag 12/9 mellan kl. 09.30-11.30. Välkomna till församlingshemmet på Järnvägsgatan 24, Åstorp.



MUSIKGUDSTJÄNST

Söndag 22 september kl. 18.00

Björnekulla kyrka

KÖR

"Himmel och jord"

Halmstads Vokalensemble

Dir: Göran Persson

Varmt tack!

För snart ett år sen gick jag på föräldraledighet då min man och jag välsignades med en busig liten kille. I samma veva var det som att vi kom till ett vägskal eftersom vi insåg att vi behövde se oss om efter ett större boende. Vi har länge bett och bett och bett om ledning i vart Gud vill att vi ska vara framöver, och upplever att Han pekat österut. I den processen har jag fått en ny tjänst i Osby pastorat, vilket innebär att jag inte kommer tillbaka till Björnekulla-Västra Broby församling efter min föräldraledighet. Det är med blandade känslor jag lämnar min tjänst. Samtidigt som jag är nyfiken på vad Gud har i kikaren för vår familj härnäst så känns det lite vemodigt, jag har ju under de senaste fyra åren fått uppleva många fina stunder och relationer som jag nu får bära med mej med tacksamhet. Till sist vill jag ta tillfället i akt och tacka alla er som jag fått möta och lära känna under dessa år. Tack för att ni tagit emot mej med öppna armar! Tack för de förtroenden jag fått i smått och stort! Tack för skratt och tårar jag fått lov att dela, och inte minst, tack till er som burit i bön! Jag vill från hjärtat säga tack och önska er alla det allra bästa som finns - Guds rika välsignelse!

Hanna Wallén, diakon

Personalnytt



Tack diakon Hanna!

Församlingen tackar vår diakon Hanna Wallén för allt hon betytt för oss och önskar lycka till i det nya som väntar. Hanna avtackas i samband med orgelandakten 3 september kl. 11.45 i Björnekulla kyrka. *Gunnar Alling, kyrkoherde*

Fåglarna predikar

Jesus säger: "Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem." Fåglarna lär oss att lita på Gud. Livets törnar och sorger kan göra att man ibland känner sig som den minsta lilla fågeln som ingen ser. Men hur jobbigt livet än är, så glöm ändå inte detta: Gud ser dig. Gud bär dig. Flyttfåglarna börjar denna tiden på året förbereda sin flykt till fjärran stränder. Inom sig bär de en vetskap om ett mål de aldrig sett. Så har också vi ett mål på andra sidan, ett mål som väntar på andra sidan. Gud gav oss sin son Jesus, som dog för våra synder för att rädda oss hem till den himmelska stranden. Inom oss får vi ta emot Jesus Kristus som vår personlige frälsare. Tillsammans med hela kyrkan får vi bekänna honom som vår Herre. Om vi låter Jesus bo i våra hjärtan, då har också vi inom oss en vetskap om ett mål som inget öga sett, men som väntar på oss i himlen.

Gunnar Alling, kyrkoherde