



Öppet Forum i Nol 240414

I Nol lyftes framför allt tre saker fram som exempel på när kyrkan är riktigt bra:

- När **gemenskapen** är god, när **predikan är bra, tydlig och relaterar till livet**, samt **sinnesromässan** (som innehåller både god gemenskap och livsnära förkunnelse). Andakten innan Brödhuset lyftes också, då temat för denna brukar vara något annat än söndagens tema. Kyrkan är även riktigt bra när den erbjuder **fördjupning**.

Viktiga saker i gudstjänsten var:

- Förkunnelsen - en predikan som talar till livet och nutid samt att man lär sig något och får växa i sin tro.
- Platsen – både när kyrkan finns nära hemmet och när kyrkan blir en viktig plats genom gemenskapen.
- Förbönen/chans att få tända ett ljus.
- Psalmerna/musiken! – är en viktig del av gudstjänsten, och så tråkigt när det inte går att sjunga med. När nya psalmer introduceras är det tacksamt om musikern hinner sjunga igenom dem en gång med församlingen innan gudstjänsten. Det spelar ingen roll om psalmerna är nya eller gamla, det viktigaste är att de går att sjunga, att språket inte är för gammalt eller melodin är väldigt krånglig.
- Det gemensamma språket – viktigt att den som leder bön eller pratar, inte pratar för fort eller tyst. Att alla hinner med när vi ber Vår Fader. Att alla hinner höra.
- En tydlig agenda som ger trygghet åt gudstjänsten.
- Att kollekten är lätt att hantera.

Övriga saker som lyftes:

- Saknad efter församlingsresorna, de som skedde på helgen så även de som inte var daglediga kunde följa med.
- Kör verksamheten är mycket viktig!
- Den pastorala omsorgen.

Vad går vi vidare med?

- Vi har beslutat att lägga undan våra inplastade lappar med swish nummer och QR kod, då koden nu är tydlig i våra agendor. Vi har inte heller håvgång, utan tar upp kollekten vid utgången efter gudstjänsten. Viktigt är då att den som berättar om kollektändamålet gör det tydligt och varmt, i början av gudstjänsten, så inte kollektens betydelse förminskas. Den är ett av våra tydligaste tecken på kyrkans världsvida gemenskap.
- Personalen har börjat arbeta fram tydliga agendor. Målet är att agendorna avspeglar kyrkans år (påsk, fasta, jul, trefaldighetstid), och att de ska vara lätta att begripa och använda.
- Bli bättre, både anställda och församlingsbor, på att ta hand om varandra. Det finns en rutin bakom varje dop, vigsel och dödsfall: i alla dessa fall kontaktas de anhöriga av en präst. Församlingsbor får gärna uppmärksamma anställda när vi brister i den pastorala omsorgen, när det kanske är någon som behöver ett litet samtal eller hembesök. Vi måste hjälpas åt att se varandra.