

## Skapelsen och framtiden 2024 08 28

Här återges texter från Mässan på Kick Offen 2024 08 28 i GA-kyrkan. På Kick offen hölls föredrag och Work shop om Miljöarbetet under ledning av Lunds stifts miljö- och klimatstrateg Mimmi Bissmont, samt föredrag av OV Handboll och Skola av Mats Jakobsson och Joakim Rademacher - som Svenska kyrkan Helsingborg är stolta att vara en partner med.

- 1. Inledningsord i mässan: Skapelseteologi och den barmhärtige samariern**
- 2. Förbön i mässan**
- 3. Sändning i mässan**
- 4. (Psalmer i mässan: 96, 399 och 947)**

### 1. Skapelseteologi och den barmhärtige samariern

*I Guds, faderns, sonens och den heliga Andes namn*

Fyra ord är allmänmänniska samtidigt som de är grundord i skapelseteologi: FGSO.

Orden är: Förundran, Gemenskap, Sanning, Omvändelse. FGSO.

Skapelseteologi – vad är då det? Jo, en ansvarstagande livsinställning som inte kräver tro men som kan motiveras utifrån kristen tro.

Först vill jag dela en berättelse om ett barn som tidigt en morgon, när himmel och jord var som ett, smög sig ut och satte sig i gräset, andades in morgonen, luften, ljuset, daggen, lyfte sina händer i en vacker kupad gest mot himmelen och tyst viskade fram sin fråga:

## *Vad är allt detta?*

Barnets fråga är varje människas fråga – den fråga av förundran som genomsyrar våra liv, och som är ett grundackord i allt liv:

Förundran över livets storhet och mångfald, komplexitet och ekosystem. Skapelsens storhet i det lilla som det stora, mikrokosmos som makrokosmos.

Varje människa bär på denna förundran och en drivkraft att på bästa sätt bidra till att livet och skapelsen, naturen och framtiden blir så trygg och bra som möjligt för samtidens människor utan att äventyra kommande generationers behov. Alltså så bra som möjligt *här och nu* och *där och sedan*, för att använda ett eskatologiskt begrepp.

Skapelseteologi handlar om just detta, att människan är medskapare, delaktig i skapelseverket som har påbörjats och som pågår hela tiden.

Varje människa hämtar inspiration ur sin förundran, och står i gemenskap med livets ursprung, med varandra och framtiden.

Skapelseverket handlar om att älska livet, upprätthålla det goda, leva i tillit - och att i gemenskap med alla av god vilja odla hopp för en hållbar värld, en rättvis och rättfärdig värld. Och att som handbollsspelare i ett så kallat *Kombinerat försvar*, stå upp för hållbarhetens fyra dimensioner, den sociala, ekologiska, ekonomiska och andliga, genom att få bort orättvisor och orättfärdigheter.

Till sin hjälp har människan sitt sökande efter sanningen och de sanningar som vetenskap och livserfarenhet har kommit överens om, och fått bekräftade. I sitt sanningssökande och längtan att leva sant är människan alltid öppen för att revidera och ompröva gamla sanningar – det hör till en god skapelseteologi att på

förundran som grund, i gemenskap med allt och alla, söka sanning och leva sant.

Förundran, Gemenskap, Sanning är de tre första. Det fjärde viktiga är ett grunddrag i de flesta religioner, livsåskådningar och ideologier och ett grunddrag som hör nära samman med sanningssökandet. Jag tänker på omvändelse, metanoia, vända om, att självkritiskt och balanserat vilja börja på nytt och rätt.

Att vändas om. Få en annan riktning, en socialt, ekologiskt, ekonomiskt och andligt mer hållbar inriktning. Som gåva av nåd och som uppdrag, och plikt.

I vår tid, inför alla de utmaningar som klimatförändringarna ställer på oss, får omvändelsen som förr mer hade en personlig individuell frälsningskaraktär snarare en kollektiv betydelse.

Det handlar nu mer om vår gemensamma omvändelse för att

- på förundrans grund,
- i den gemenskap som innefattar allt levande nu och i generationer som kommer efter oss,
- söka sanning och leva i enlighet med sanningen
- och när det behövs omvända oss, ställa om, för livets skull.

I söndags var Jesu liknelse om den barmhärtige samariern, Lukas 10:23-37, den text som lästes och det predikades över i alla våra kyrkor. En spännande text som är Jesu svar på frågan vem som avses med *Det dubbla kärleksbudets* ord att människan ska älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft och med hela sitt förstånd, och sin medmänniska som sig själv.

Svaret är radikalt. För Jesus besvarar frågan genom en berättelse där den minst förväntade träder fram och blir en barmhärtig,

kärleksfull människa. Det är en främling som tar hand om den till marken slagna, rånade och övergivna när andra går förbi, blundar, ser bort, distraherar sig, förtränger.

Ännu en bibelberättelse om moral och handlingspekpinar kan man tycka. Behövs det verkligen?

Jag tänker så här: Om vi vill fortsätta att tro på Jesus som Kristus, alltså som en del av Gud själv och vår försonare, vilket ju är frivilligt, så vore det konstigt att inte ta i beaktande vad han säger om livsvillkoret. Jesus är ju tydlig:

Somliga människor går förbi. Andra människor stannar upp, har öppna ögon, är uppmärksamma, tar hand om, och lovar att fortsätta leva ansvarigt.

Vi har all anledning att låta Jesu berättelse om den barmhärtige samariern appliceras på vår egen tid, och då enligt hållbarhetens samtliga dimensioner, och därför också dra slutsatsen att det är *skapelsen som ligger slagen, rånad och övergiven*.

Vi vill inte gå förbi, inte blunda, inte se bort, inte distrahera oss, inte hålla andan. (Sv ps 947).

För vi vill leva på ett sätt som inte äventyrar kommande generationers behov. Det är därför vi i mässan ber om att få bli omslutna av Guds kärlek och att Guds kärlek ska strömma genom oss till världen. (Sv Ps 96). Och det är därför vi i mässan ber om att få *gå med ljus och glädje till dem (och oss) som saknar frid*. (Sv Ps 399).

- *Vad är allt detta?*

Det var så barnet klädde sin förundran, tidigt en morgon, när himmel och jord var som ett, och som smög sig ut och satte sig i gräset, andades in morgonen, luften, ljuset, daggen, lyfte sina händer i en vacker kupad gest mot himmelen och tyst viskade

fram frågan som hör samman med gemenskap, sanning och omvändelse.

## **2. Förbön i mässan**

*Du evige Gud,*

*Alltings ursprung och livgivare.*

*Till dig ber vi för skapelsen och framtiden.*

*Inför dig, som är barmhärtighet,*

*lyfter vi fram det svåra:*

*Brister, lidande, orättvisor och orättfärdigheter.*

*Må ditt rike komma och din vilja ske.*

*Ge människor i hela världen en barmhärtighet*

*som bär fullt ut, och hela vägen.*

*Låt allt fler stater, företag och enskilda människor*

*få del i din passion för klimatet, för hållbarhetens 4 dimensioner.*

*Du bär oss – också när vi saknar frid.*

*Amen*

## **3. Sändning i mässan**

*Svenska kyrkan Helsingborg har tagit ett nytt steg i sitt miljöarbete genom det avtal t o m 2028 om biologisk mångfald, som kyrkorådet slutit med en av våra samarbetspartners i Etiopien.*

*Invigningen av miljöprojektet är måndagen den 2 september.*

*Projektet innefattar att skapa och driva en plantskola och förse kommunen med unga träd som planteras på utsatta områden för att motverka effekterna av CO2 utsläpp, markerosion, risk för översvämning samt för att återskapa biologisk mångfald.*

*Det är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs pastorat, Hope for Children och Chencha kommun. Och bygger på den Know how och det engagemang som finns på plats – och den gemensamma längtan att knyta samman skapelsen och framtiden, för Kristi kropp.*

*Våra utsända att medverka i invigningen Tomas Andersson, Kent Kvist och Johan Sundqvist åker nu på lördag och kommer tillbaka nästa lördag.*

*Sändningsbön*

*Kent och Johan!*

*Genom dopet och tron är ni Guds barn.*

*I Guds namn sänder vi er tillsammans med Tomas för att samverka med Hope for Children och Chencha kommun för skapelsen och framtiden.*

*Må ni med era liv och era handlingar vittna om den korsfäste och uppståndne Kristus.*

*Åk till er uppgift i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.*

*Amen*