

Svenska kyrkan



LJUNITS FÖRSAMLING

ARGÅNG 50 • 2017 • NR 4



Marsvinsholm



Snårestad



Skårby



Vallösa



Bjäresjö



Det blir inte alltid som man tänkt sig

Knappt har det sista höstlövet hunnit blåsa bort innan advent, lucia och jul fullkomligen ramlar över oss. Det är en hektisk tid för många. Men hur väl vi än planerar inför kommande helger, blir julfirandet inte alltid som man tänkt sig. Den erfarenheten har jag gjort många gånger. Och kanske allra mest den där julen för många år sedan, när mina barn var små.

Som vanligt var släkten samlad för att fira med mat, klappar, gemenskap och allt annat som hör julen till. Vår lille son Jakob, som ännu inte fyllt 4 år, fick en radiostyrd Mercedes Benz av tomten och hans ögon lyste av glädje. Batterierna kom snabbt på plats och genast började han leka med sin fina julklapp. Men glädjen varade inte länge. Snart kom Jakob springande och skrek: Jag vill inte ha det där dumma korset i näsan. Leksaksbilen hade naturligtvis en stjärna på kylaren precis som på en riktig Mercedes. Den hade han lyckats pilla loss och stoppat in i näsan.

Vi försökte naturligtvis pilla ut stjärnan med hjälp av Topz och hårnålar. Men ingenting hjälpte. Så efter kontakt med sjukvården fick vi bege oss till akutmottagningen och tillbringa resten av julaftonen tillsammans med andra drabbade julfirare, innan en doktor så småningom kunde befria Jakob från stjärnan i näsan. Nej, den julen blev inte riktigt som vi hade tänkt oss.

Den här händelsen har blivit ett minne som vi numera skrattar åt. För inget allvarligt hade ju hänt – det blev bara inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men det

finns saker man inte skrattar åt efteråt. För vår önskan om hur julfirandet ska vara – och hur det verkligen blev – går inte alltid hand i hand. Där är släktingarna som kom, men tog all julglädje med när de for. Eller de som inte behagade dyka upp. Där är julklappen vi gav bort, men såg hur besviken mottagaren blev. Eller julklappen vi så hett önskade, men inte fick. Där är övertrötta barn som bara grät och bråkade hela tiden. Plus allt annat som kan gå fel när förväntningarna är stora.

När vi funderar över det som inte blev som vi hade tänkt oss, går vi in i en mer än 2000-årig tradition. För jag är övertygad om att Maria och Josef aldrig kunnat föreställa sig att deras första barn skulle komma till världen på det sätt som evangelierna berättar om. Långt från hemmets trygghet, i ett lånat stall och med Josef som barmorska. Det står i julevangeliet att Marita tog allt till sig och begrundade det. För det måste man göra när saker inte blir som man har tänkt sig. Mitt i det som ingen tänkt sig föds Gud. Mitt i oro och rädsla och besvikelse – mitt i det absolut oplanerade – kommer Gud till oss. Naken och utlämnad – som ett nyfött barn i våra händer.

Kanske är det så, att våra egna planer måste spricka, för att vi ska kunna se Guds möjligheter. Att när livet inte blir som vi har tänkt oss, finns Gud mycket nära. Och visar oss på nya – ”otänkta” – möjligheter.

Välsignad advent och jul önskar
Christina Täljemark, kyrkoherde

Julens stjärna

Stjärnor i mörkret. De ser så olika ut, men alla lyser de oss hem.

Jag minns en stjärna i ett stall. Det var den vackraste stjärnan i trakten, stjärnan i stalllet. I huset mitt emot lyste en halmstjärna mot mig. Från mitt fönster svarade en gammaldags pappersstjärna med ett rödgult sken. Den var likadan som min barndoms förtrollade stjärna som lyste med sitt magiska, varma sken i vinterkvällen, när jag ledde cykeln uppför den långa backen på väg hem från affären. Var det snö så åkte jag spark.

Den stjärnan lyste i grisahandlarns hus, ett gult trähus. Jag brukade stanna och titta. Drömde, jag minns inte vad. Men jag minns

att jag undrade varifrån den fick sitt sken. Den stjärnan har följt mig genom livet och jag tänker på den inte bara vid jultid.



Om jag frågar mig vad den stod för, skulle jag svara:

trygghet och värme, kärlek mellan människor, omtanke. Jag minns att det var en go känsla, jag kände där i den kalla och mörka kvällen. Gatljus fanns inte, jag hade bara min svaga cykellampa som skulle leda mig hem.

Det var väl nåt av evighet...

Siv Jonasson, vik komminister

Nu är jag här igen

Tillbaka efter arton år om jag tänker på när det började.

Jag kom hit och ville arbeta som frivillig medarbetare i församlingen århundradets sista sommar.

Christina skulle börja sin första kyrkoherdetjänst. Och jag tog tjänstledigt från tiden för att börja trampa min nya väg. Vi hjälptes åt med konfirmander och barnverksamhet. Och jag skickades att hålla andakt i syföreningarna. I allt fanns det en glädje.

Det känns väldigt längesen. Men så har det också hänt en hel del. Efter studier, varvat med praktiksomrar på Öland och i Småland blev det prästvigning i Växjö. Var det kanske mitt livs största dag efter min Marias födelse. Och Christina var min assistent.

Efter två år i Småland blev det fem tjänsteår i Skivarp fram till augusti 2011.

Efter pensioneringen har jag fortsatt att jobba i församlingarna runt om när det har behövts.

Nu är jag tillbaka där jag började. Jag ser fram mot att får möta er i kyrkans olika sammanhang.

Siv Jonasson, vikarierande komminister

Välkommen tillbaka

Så glad jag blev när telefonen ringde för många år sedan och Siv erbjöd sina tjänster. Den här gången var det min tur att kontakta henne och erbjuda ett vikariat på komministertjänsten. Till min stora glädje svarade Siv genast ja.

Vi hälsar Siv varmt välkommen tillbaka i kyrka och arbetslag!

Christina Täljemark



Kom med och sjung!

Många av er som läser detta har någon gång i livet varit med i en kör! Kan-ske i skolkören för länge sedan. Eller i en kyrkokör, rentav! Jag tror att alla människor har något starkt minne av en sång vi sjungit eller musik vi hört i något speciellt sammanhang. På samma vis kan många av oss säkert minnas en alldeles särskilt fantastisk måltid vi inmundigade för många her-rans år sedan!

Minnena triggas igång av bl. a. musik, dofter och smaker! Musik är en väldigt ursprunglig del av människan och jag är övertygad om att vi mår så mycket bättre med musik i våra liv, på ett eller annat sätt. Visste ni att i många afri-kanska språk finns bara ett ord för sång och dans! Ett och samma ord för en och samma företeelse, nämligen den vi sjunger och rör oss i takt med, musiken. I västvärlden delar vi upp begreppen och prestationen får ett betydligt större utrymme än hos naturfolken.

Mat, musik och mänskliga möten är livsviktigt! Inte nödvändigtvis vid ett och samma tillfälle, men gärna. Som-liga av oss gillar att gå och lyssna på jazz. Andra föredrar klassisk musik, t.ex. en konsert med symfoniorkester. Eller opera, dansband, country, house, rock, hiphop, r&b, soul, indie, blues, reggae, punk, hårdrock... Själv är jag som björnarna; allätare! Både vad gäll-er mat och musik! Lyssnar på det mesta, efter humör. Även hårdrock faktiskt! Otroligt skickliga instrumentalister.



I Ljunits församling finns mycket av det som är livsviktigt! Lusläs församlings-bladet, fram med almanackan och an-teckna! Tillsammans skapar vi möten! Musik ger stämning! Och vad gäller maten... ska vi starta en matlagings-grupp kanske? Kom med förslag på dag och tid. Och om det blir verklighet, då lovar jag att komma och underhålla nån gång, själv eller tillsammans med nån av köreerna. Då kan det bli riktigt trevligt! Minnen för livet...!

Annars är ni välkomna till våra fina och trevliga soppluncher som Mona dukar upp till en gång i månaden!

Kom med och sjung, vetja!

Stämbandet sjunger en mycket blandad repertoar med visor och ballader, men även 70-talsrock ibland.

Kyrkokören sjunger tre- eller fyrstäm-migt, såväl kyrkomusik som musikal, operett och opera. Och lite gospel...

Vi söker ständigt nya medlemmar i kör-erna, så bara kom och prova på.

Vi tillämpar inte provsjungningar!

Vi hörs och syns!

Anna-Maria Hagemann, kyrkomusiker



Vid en välbesökt gudstjänst i Snårestads kyrka den 22 oktober fick församlingen ta emot ett votivskepp som gåva från Bengt-Göran Nilsson. Skeppet är en modell av ostindiefararen "Götheborg". Vi tackar varmt för gåvan.

Nästa frukostföreläsning blir lördagen den 7 april. Då gästas vi av Bengt Nilsson från Hörby som talar under rubriken "Glädje och skratt för hälsan". Biljettförsäljningen började 25 november och priset är som vanligt 70 kronor inklusive frukost.



Karin Brunk Holmqvist avtackas av Hans Johnfors, förtroendevald, efter en mycket uppskattad frukostföreläsning.





Stilla natt, heliga natt

Julen då kyrkans orgel gick sönder

Julpsalmen framför andra måste väl ändå Stilla natt vara. Det blir ingen julfrid utan den. Den svenska psalmen 114 var ursprungligen en tyskspråkig julsång. Den föddes i byn Obendorf julafton 1818, skrevs och tonsattes av kyrkans eget folk. Den är översatt till många språk. Prästen Oskar Mannström gjorde den svenska översättningen (1915).

Från "Musikaliska berättelser för barn" har vi hämtat berättelsen om julen då kyrkans orgel gick sönder.

Det var julafton 1818 i byn Obendorf i Tyskland. Kantorn kom med raska steg mot prästgården. Han hade ett mycket viktigt ärende denna julafton. När han kom upp på orgelläktaren för att förbereda sig inför midnattsmässan, upptäckte han att orgeln inte ljöd som vanligt. Mössen, som brukade hålla till i kyrkan, hade gnagt hål på luftbälgen. Hur skulle det nu gå med julgudstjänsten?

Kantorn, Franz Gruber, berättade om sin hemska upptäckt för prästen Joseph Mohr. De skickade bud efter smeden som var orgelkunnig, men han trodde inte han skulle hinna laga felet i tid.

Nu kom kantorn och prästen överens om att göra en alldeles ny sång – en sång som aldrig sjungits förr och då

skulle kanske de som var i kyrkan inte tänka på att orgeln inte fungerade. Prästen funderade på vad han skulle skriva. Då kom han att tänka på vad han hade varit med om natten innan.

Sent på kvällen hade en man väckt honom och bett honom följa med upp på berget till en liten stuga. Däruppe hade en kvinna fött en pojke, som var så liten och klen att man trodde han skulle dö innan morgonen. Därför skidade pappan ner till byn och kallade prästen som följde med och döpte pojken.

Nu satt han och tänkte på hur lugnt och stilla det var när han mycket, mycket tidigt på morgonen skidade hem i det stilla, stjärnklara mörkret. Så började han skriva: Stilla natt, heliga natt. Bokstäverna flöt fram under pennan och det tog inte lång tid att göra texten.

Kantorn kom för att hämta texten som han skulle göra en melodi till. Han läste igenom den och slog några ackord på gitarren, och han fick fram melodin lika fort som prästen gjort texten. Båda var nöjda med resultatet. Nu var det dags för midnattsmässan i den fullsatta kyrkan. Kantorn spelade gitarr och sjöng Stilla natt tillsammans med prästen. Så småningom spreds sången över hela jorden och är översatt till många olika språk.

Siv Jonasson

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid.
Stjärnan blid skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

Stora stund, heliga stund! Änglars här
slår sin rund kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr,
dagen gryr. Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen
oss är en Frälsare född.

Svensk psalm 114

Canto. No 2.

Andante.



1. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.
2. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.
3. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.
4. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.
5. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.
6. Stilla natt! Gylliga natt! Allt är frid, i stallet där han född.



Franz Gruber, österrikisk lärare och organist skrev musiken till Stille Nacht, heilige natt, Stilla natt.

Jul och nyår i Ljunits församling

Söndag 24 december Julafton	10:30 Vallösa kyrka	Julbön vid krubban Barnkören, körgrupp och solister
	23:30 Bjåresjö kyrka	Julnattsmässa Johan Wikström, sång
Måndag 25 december Juldagen	07:00 Marsvinsholms kyrka	Julotta Kyrkokören, Anders Björk, trumpet
Tisdag 26 december Annandag jul	16:00 Skårby kyrka	Julens budskap i ord och ton Sofia Törncrantz, sång
Söndag 31 december Nyårsafton	16:00 Snårestads kyrka	Nyårsbön Kerstin Saxell, sång
Måndag 1 januari Nyårsdagen	16:00 Bjåresjö kyrka	Förböns gudstjänst
Lördag 6 januari Trettondedag jul	16:00 Vallösa kyrka	Musikgudstjänst Kyrkokören och Stämbandet



Julkampanjen ***Bahay Tuluyan - "Det trygga huset"***

I Manilla, Filippinerna, stödjer Svenska kyrkans internationella arbete projekt för att rädda barn från gatan.

Vår lokala partner Bahay Tuluyan; "Det trygga huset", arbetar genom mobila team som söker upp barn på gatan, drop-in-center dit barn kan komma dagtid, utbildningsprogram för ungdomar samt korttids- och långtidsboende för

barn och unga i behov av mat, husrum och vuxenstöd. Verksamheten innefattar även utbildning av vuxna som har viktiga roller när det handlar om barns rättigheter, så som föräldrar, lärare, socialarbetare, poliser och anställda på lokala myndigheter. Barn och familjer erbjuds juridiskt och psykosocialt stöd för att ta sig ur en utsatt situation.

Julkampanjen



Foto: Kat Palasi//KON

Boyet är ett av de tusentals barn som vuxit upp på Manillas soptipp.

Mitt i stanken av avfall, avföring och orättvisa, har Boyet lärt sig prata, lärt sig gå och lärt sig överleva. Under sina första nio år i livet har han aldrig vaccinerats eller behandlats för de sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått chans att gå i skolan.

Idag har Boyet fått komma till ett boende som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han inte längre leta mat bland sopor. För första gången i livet har han trygga vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett värdigt liv. Boyet säger att när han blir stor, ska han också jobba med att hjälpa barn från soptippen.

Filippinerna i fokus i årets julkampanj

JAG ÄR ETT LIV!

**Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.**

Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker det innebär. Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2017 till trettondedag jul 2018, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.

**Stöd Svenska kyrkans internationella arbete!
Swisha din gåva till 9001223. Tack!**

Rum att mötas i

Småstjärnorna

Barnkör åk F-2
torsdagar kl 13:30-14:15
Svarteskolan
Start 11/1

Kyrkis

tisdagar
kl 13:30-15:30
och onsdagar
kl 10:00-11:30
Start 16/1

Angels

Barnkör åk 3-6
tisdagar
kl 15:00-15:30
Svarteskolan
Start 16/1

Babysång

onsdagar
kl 09:00-10:30
Start 17/1

Upptaktsgudstjänst

för barnverksamhet och konfirmander
söndag 14/1 kl 10:30
Skärby kyrka
Varmkorv, fika och pyssel

Ljuskudstjänst

med Småstjärnorna
och Angels
söndag 4/2
kl 10:30
Bjåresjö kyrka
Utdelning av
Barnens bibel
till 6-åringar

Sopplunch

med dagens gäst
torsdagar
kl 12:00-13:30

15 februari
15 mars
12 april

Välkomnande

av förtroendevalda
söndag 11/2 kl 14:00
Vallösa kyrka
Festmessa - mingel

Syföreningar

i Skårby församlingshem
första onsdagen i månaden
kl 13:30
Anita 0411-711 00

i Vallösa kyrka
andra onsdagen i månaden
kl 14:00
Christina 0411-672 61

Andakt

på boendet i Svarte
sista onsdagen i månaden
kl 14:30 på Melodin

Stämbandet

Kören för alla
som tycker
om att sjunga.
Tisdagar
kl 16:00-17:30
Start 16/1

Kyrkokören

Kören för dig som
gillar utmaningar.
Onsdagar kl 19:00-21:00
Start 17/1

Kyrkliga handlingar

Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling...

Tyra Isabell Persson, Skårby
Arthur Sture Edvin Hallengren, Snårestad
Villiot Daniel Leonard Forsberg, Svarte
Tilde Elisabeth Ridell, S Vallösa
Per Wilhelm Walter Jakobsson, Snårestad
Hans Arvid Assar Olsson, Skårby

*Låt dem växa i tro,
välsigna och bevara dem nu och alltid.
Amen*



Vigda

*Gud, tack för kärleken och gemenskapen
mellan människor.*



Maria Bergendahl och Thomas Nilsson, Skivarps församling
Cathrine Kristiansson och Gustaf Wenngren, Gussnava
Hanna Olsson och Andreas Paulsson, Höllvikens församling
Pauline Prahl och Sebastian Rasmusson, Ystads församling
Jenny Jonasson och Christoffer Kaluza, Villie församling

*Bevara dem i din nåd och kärlek
och välsigna deras liv tillsammans.*

Konfirmerade

Vi ber för dem som konfirmerats...

Gösta Olsson Svärd, Svarte

*Vandra med dem genom livet
och hjälp dem att dag för dag leva i sitt dop.*



Begravda

*Gud, du bär oss i liv och död.
Vi minns och tackar för...*

Inger Nordström, Löderups församling
Allan Rasmusson, Hunnestad
Agnes Håkansson, Ystads församling
Anneli Grönberg Hansen, Karlsborg
Karin Nilsson, Ystads församling

*Gud, vi ber för dem som sörjer.
Låt din tröst bära.
Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Amen*



Foto: Jan Elfström/KON



Gudstjänstkalendern

Söndag 3 december 1 i advent	10:30 Marsvinsholm	Adventsgudstjänst Kyrkokören, Stämbandet och Barnkören
Söndag 10 december 2 i advent	10:30 Bjäresjö	Mässa Stämbandet
Söndag 17 december 3 i advent	17:00 Vallösa	Luciagudstjänst Barnkören
Söndag 24 december 4 i advent / Julafton	10:30 Vallösa	Julbön vid krubban Barnkören, solister och körgrupp
	23:30 Bjäresjö	Julnattsmässa Johan Wikström, sång
Måndag 25 december Juldagen	07:00 Marsvinsholm	Julotta Kyrkokören, Anders Björk, trumpet
Tisdag 26 december Annandag jul	16:00 Skårby	Julens budskap i ord och ton Sofia Törnkrantz, sång
Söndag 31 december Söndag e jul / Nyårsafton	16:00 Snårestad	Nyårsbön Kerstin Saxell, sång
Måndag 1 januari Nyårsdagen	16:00 Bjäresjö	Förböns gudstjänst
Lördag 6 januari Trettondedag jul	16:00 Vallösa	Musikgudstjänst Kyrkokören och Stämbandet
Söndag 7 januari 1 e trettondedagen	10:30 Snårestad	Mässa

Söndag 14 januari 2 e trettondedagen	10:30 Skårby	Gudstjänst med små och stora Barnkören Småstjärnorna Varmkorv, fika och pyssel i Skårby församlingshem
Söndag 21 januari 3 e trettondedagen	18:00 Bjäresjö	Taizémässa i södra kapellet Kyrkokören
Söndag 28 januari Septuagesima	10:30 Snårestad	Mässa
Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen	10:30 Bjäresjö	Ljsgudstjänst Barnkören Angels och Småstjärnorna Bibelutdelning till 6-åringar
Söndag 11 februari Fastlagssöndagen	14:00 Vallösa	Festmässa Kyrkokören och Stämbandet Välkomnande av förtroendevalda Mingel
Onsdag 14 februari Askonsdagen	19:00 Skårby	Askonsdagsmässa Kyrkokören
Söndag 18 februari 1 i fastan	10:30 Skårby	Mässa
Söndag 25 februari 2 i fastan	10:30 Snårestad	Mässa

För ev. ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag)
eller www.svenskakyrkan.se/ljunits

Samarrangemang med

sensus

Kyrktaxi



Du vet väl om att du kan åka kyrktaxi till församlingens gudstjänster och verksamheter? **Ring Taxi 58 Ystad på 0411-58 58 58. Pris för vuxen 20:-/resa. Barn upp till 18 år åker gratis.** En resa på vardagar kan bokas samma dag. Resa under helgen bokas senast på fredag kl 16. Får du förhinder kan resan avbeställas fram till 2 timmar innan överenskommen avfärd.



Församlingsexpedition

Skårby kyrkoväg 196, 271 91 YSTAD

Tel 0411-672 60

E-post: ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljunits

Expeditionstider: måndagar och onsdagar kl 9.30-12.30

Anställda och förtroendevalda

Kyrkoherde

Christina Täljemark

0411-672 61, sms 073-311 92 80

christina.taljemark@svenskakyrkan.se

Komminister

Eva Hammarström Olsson

Tjänstledig t.o.m. 2018-06-30

Vikarierande komminister

Siv Jonasson

0411-653 65, sms 073-312 03 65

siv.jonasson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Anna-Maria Hagemann

0411-672 64, sms 073-311 92 86

anna-maria.hagemann@svenskakyrkan.se

Vårdinna och barnledare

Mona Pettersson

0411-711 81, sms 073-311 92 87

mona.pettersson@svenskakyrkan.se

Ekonom

Helen Rosdahl

0411-672 66, sms 073-311 92 89

helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Marsvinsholm

Ingegerd Larsson, 0411-672 69

Ronny Mårtensson, 0411-711 79

Snårestad

Göran Bondesson, 0411-672 68

Skårby

Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

Vallösa

Ann Andersson, 0411-672 67

Bjåresjö/Sjörup

Tord Hejdedal, 0411-672 65

Ordförande i kyrkofullmäktige

Nils Evert Erlandsson, 0411-606 81

Ordförande i kyrkorådet

Anita Engdahl Johansson, 0411-705 04

Ordförande i fastighetsutskottet

Thomas Petersson, 070-485 66 31

Ordförande i kyrkogårdsutskottet

Per Erlandsson, 073-086 01 25

Ordförande i verksamhetsutskottet

Christina Christensson, 0411-606 14

Begravningsombud

Michael Michaelsen, 070-091 74 31

Enskilt samtal eller bikt

Välkommen att boka tid för samtal hos någon av våra präster. Vi har absolut tystnadsplikt.

Jourhavande präst

Varje natt 21.00-06.00. Telefon 112 eller www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprest

Ansvarig utgivare:

Kyrkoherde Christina Täljemark