

**GUUD**



**DE UNGAS  
KYRKOMÖTE  
2024**



## De Ungas Kyrkomötes motionssvar

- 6 Kyrkostyrelsens skrivelse 2024:1  
Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans  
nationella nivå 2025–2027
- 14 Kyrkostyrelsens skrivelse 2024:5  
Jämställdheten i Svenska kyrkan  
samt  
Motion 2024:20  
av Berth Löndahl och Elisabeth Sandlund  
Jämnare könsfördelning i kyrkans profilutbildningar  
samt  
Motion 2024:35  
av Jonas Noréus  
Vart tar männen vägen?
- 16 Motion 2024:17  
av Linda Sjöo och Ann-Charlotte Miller  
Polyamori, asexualitet och hbtqi-begreppet
- 17 Motion 2024:32  
av Anders Lundberg m.fl.  
Riktlinjer för församlingsdiakoni
- 18 Motion 2024:43  
av Olov Lindquist och Margaretha Herthelius  
Finansiera Ung resurs
- 19 Motion 2024:48  
av Cecilia Gyllenberg Bergfasth m.fl.  
Prata skogs- och jordbruk med allmänheten
- 20 Motion 2024:52  
av Peter Weiderud och Klas Corbelius  
Svenska kyrkans begravningsansvar för religiösa  
minoriteter
- 21 Motion 2024:70  
av Marcus Romedahl  
Fler unga i beslutande organ
- 23 Motion 2024:72  
av Jonas Noréus och Marcus Romedahl  
Vapenfri tjänst inom Svenska kyrkan



## HEJ!

Kul att du läser vad barn och unga i Svenska kyrkan tycker och tänker!

Svenska kyrkan blir starkare av att lyssna på barn och ungas röster. Flera ärenden som behandlas på årets kyrkomöte rör just barn och unga, antingen direkt eller indirekt. Då tycker vi det är självklart att ni som fått förtroendet att fatta beslut får möjlighet att höra hur barn och unga tycker och tänker i frågorna.

Det här året har vi tittat på två skrivelser och nio motioner på olika teman, där flera berör just hur och var kyrkan möter unga och ungas möjlighet att påverka kyrkan. Bland de motioner som vi behandlat finns frågor om värnplikt, unga i beslutande organ, diakonalt arbete och rekrytering till kyrkliga profilerken. I år har vi också tittat på Kyrkostyrelsen skrivelse *Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2025–2027 och Jämställdheten i Svenska kyrkan*.

De Ungas Kyrkomöte har nu arrangerats 16 år i rad och är den plats där barn och unga från alla Svenska kyrkans stift och från EFS, får samlas och tänka kring kyrkans framtid. I framtagandet av svaren använder vi oss av konsensusmetoder, som går ut på att finna en så bred enighet det går i frågorna. Vi är oerhört glada och tacksamma att Svenska kyrkans beslutande organ gör plats för barn och ungas tankar, perspektiv och åsikter!

**Frågor om motionssvaren?** Den bästa platsen att svara är vårt forum den 30 september, där deltagare från De Ungas Kyrkomöte och ledamöter i kyrkomötet får träffas och diskutera ärenden och De Ungas Kyrkomötes svar. Leta upp någon deltagare från forumet om du undrar hur diskussionerna gick eller hitta oss, eller hör av oss till mig på 072-201 20 14 om det brådskar. De Ungas Kyrkomöte och Svenska Kyrkans Unga finns på plats under både första och andra sessionen. Ser du någon från Svenska Kyrkans Unga på kyrkomötet är det möjligt att du stött på en ledamot i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse. Fråga och samtala gärna med oss - lär oss och låt oss lära!

Guds rika välsignelse i era överläggningar!



**Clara Olsson**  
Förbundsordförande  
Svenska Kyrkans Unga



**Noa Edwardsson**  
Vice Förbundsordförande  
Svenska Kyrkans Unga

# Svar på Kyrkostyrelsens skrivelse 2024:1

## Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2025–2027

De Ungas Kyrkomöte har (i enighet) antagit följande motionssvar:

### **Kapitel 2: *Hoppets evangelium i ord och handling***

De Ungas Kyrkomöte delar kapitlets syn och uppskattar betoningen på gemenskapen, evangeliet och kärleksbudskapet. Särskilt understryks hur vår interreligiösa diakoni och ekumeniska samarbeten betingas av vår tro och kristna ansvar, där vi trots livsåskådningar och samfundstillhörighet ska förstå, hjälpa och välkomna, i en anda av nyfikenhet och medkänsla.

Likaså ska Svenska kyrkans röst höras mer som civilsamhällesaktör, vilket är ett utvecklingsarbete där kyrkans ungdomar ska samrådas med och delta i på alla nivåer. På så sätt kan evangeliet förkunnas effektivt och målgruppsanpassat för att uppnå relevans. Svenska kyrkan är en bred folkkyrka med mer än halva Sveriges befolkning som medlemmar; det är inget hinder i sig, men något att beakta, vid varje offentligt uttalande som uttrycker en uppmaning till handling. Just därför ska de yngre medlemmars synpunkter och sätt att uttrycka sig inte förringas när Svenska kyrkan samverkar med samhällsaktörer och utvecklar vårt påverkansarbete.

De hållbara dimensionerna andlighet, existentiell hälsa, ekonomi, ekologi, samt socialt arbete, uppskattar De Ungas Kyrkomöte betoningen på och ser positivt på dessas genomgripande integrationen i den nationella nivåns verksamhet framöver.

### **Kapitel 3: *Utmaningar och möjligheter i den tid som är***

#### ***De tilltagande klimatförändringar går att stoppa:***

Sannerligen kommer de tilltagande konsekvenserna av klimatförändringar att drabba världens mest utsatta hårdast. Det kommer även att drabba världens unga, som blir underordnade av tidigare makthavares olyckliga och kortsiktiga beslut. De Ungas Kyrkomöte uppmanar därför Svenska kyrkan att vara långsiktiga bortom färdplanen för klimatet. Såväl vårt interna arbete som påverkansarbetet mot andra aktörer och genom våra globala

partners bör och ska fortgå bortom 2030, samt med förståelse och handlingskraftsvilja för de utmaningar som bara framtiden kan utvisa.

Likaså ser vi att Svenska kyrkans ansvar som helhet bör betonas mer; såsom skrivelsen menar är sannerligen "många människor [...] engagerade i klimatfrågor", men dessa individer kan inte åläggas större ansvar än andra. Omställningen mot ett hållbart samhälle ska systematiskt genomsyra alla samhällsaktörer, likaså Svenska kyrkan. Det arbete som Svenska kyrkan gör kan betonas och kommuniceras utåt, för att stärka vårt förtroende som en ansvarstagande aktör, samt däri peka på det kristna ansvaret att värna skapelsen och varje människas lika värdighet som bevekelsegrund för multidimensionellt och rättighetsbaserat hållbarhetsarbete.

Därför ser De Ungas Kyrkomöte positivt på Svenska kyrkans färdplan och målet för klimatneutralitet till år 2030, men vill betona de teologiska aspekterna där vi alla, som kyrka och som dess medlemmar, gör allt i vår makt för att värna skapelsen, samt uppmanar andra att följa vårt exempel.

#### ***Krig i närområdet och försämrat säkerhetsläge:***

I en alltmer otrygg värld där vi påminns om behoven av dialog och samförstånd, såväl som beredskap och försvar, uppmanar De Ungas Kyrkomöte Svenska kyrkan att ytterligare se över och kompetensutveckla för en diakoni som kan ta emot människor i kris. Det kan till exempel vara genom att församlingar får sammanhangsanpassade verktyg för att motta många människor och särskilt utbilda lekmän och frivilliga församlingsmedlemmar i att stötta och stärka människor i deras krets och som söker sig till kyrkan.

De Ungas Kyrkomöte håller med om att "[t]ron ger en utgångspunkt för att tolka och hantera det som händer", men för att omsätta tron till handling behöver personal och medlemmar få just de verktygen. Unga medlemmar kan vara en särskilt viktig resurs att ta vara på, genom att undervisas i att ta emot medmänniskor i kris på kristen grund och därigenom stärka hela Svenska kyrkans diakoni.

#### ***Humanitära behov och människor på flykt:***

De sorgliga konsekvenserna av förtryckande samhällen, kortsiktig policy och krigiska despoter är att människor tvingas fly sina hem och söka fristad i andra delar av världen. Vi har ett uppdrag att se dessa människor, tillgodose deras nöd och öppna våra dörrar. Vi vill

understryka församlingarnas gemensamma ansvar att mottagningen av människor på flykt bör genomsyra allt arbete och särskilt betona de ideella krafterna i integrationsarbete och verksamhet. Det kan handla om att kyrkan och församlingen blir en naturlig samlingsplats för lokalsamhället, för att träffas, samtala, sörja och öppna dörrar till språket, arbete och en välkomnande och medlidande gemenskap.

Betänk således den gyllene regeln. För den dagen när vi kan tvingas på flykt, vill vi då mötas av stängda dörrar och misstänksamhet?

De Ungas Kyrkomöte vill understryka att det finns personer som flyr från mer än krig. Det kan handla om hedersförtryck eller religiös förföljelse. Svenska kyrkan ska då visa att vi är en kyrka med en tro som inte förnekar någon enskilds mänsklighet eller värdighet. Snarare kan vi styrka de människor som har flytt, just för att deras sätt att vara, tycka eller älska, har av andra ansetts vara grund för hat, förföljelse och våld. I det sammanhanget vill vi även betona ekumeniska samarbeten för att understryka religionens möjlighet till att skänka värdighet och gemenskap samt vårt särskilda uppdrag utifrån evangeliet, samt gemensamt ta avstånd från förtryck och vilseledande teologier.

Att Svenska kyrkans arbete för katastrofarbete på plats samt utvecklingsarbete för en mänskligare värld bör få en större roll i församlingarna, för att uppmärksamma arbetet och öka engagemanget och givarviljan, i en tid när institutionella bistånd alltmer regleras och begränsas.

### ***Växande hot mot demokratin:***

De Ungas Kyrkomöte menar att demokrati är mer än styre genom valurnan. Det är erkännandet och tillhandahållandet av grundläggande fri- och rättigheter, såsom allas lika värdighet och yttrandefrihet. Att vi är skapad i Guds avbild, med fri vilja och olika förmågor och egenskaper, betingar genom vår tro demokrati.

Således är det upp till Svenska kyrkan att ständigt bevaka och belysa inskränkningar mot demokrati. Det sker dels genom att förvalta vårt eget demokratiska styrsätt, där många röster ska få komma till tals och där Svenska Kyrkans Unga är en omistlig demokratisk skola, såväl som att genom våra svenska och internationella civilsamhällespartners påverka makthavare, främja utbyten och stödja utvecklingsarbeten. Apropå Svenska kyrkans eget styrsätt vill De Ungas Kyrkomöte understryka den stora överrepresentationen av äldre



åldersgrupper i Svenska kyrkans förtroendevalda organ, vilket emellertid är ett utfall av i sig demokratiska val, men som kan tyda på systematiska svårigheter och tveksamheter mot att låta alla åldersgrupper i Svenska kyrkan kunna proportionerligt få bli förtroendevalda. Viljan att som förtroendevald få demokratiskt tjäna Svenska kyrkan bör undersökas hur den kan stärkas bland samtliga medlemmar, med betoning på underrepresenterade åldersgrupper.

I vår omvärld finns så kallade teokratier där människor förtrycks av despotiska figurer, samt samhällen där teologiska tolkningar betingar att ifrågasätta varje människas fri- och rättigheter, vilket alltså är hot mot demokratin. Vi bör arbeta ekumeniskt för att i en så stor gemenskap som möjligt och som en inflytelserik samling av samfund markera mot vilseledande teologier som används för att förtrycka medmänniskor och hota demokratin.

### ***Ekonomisk osäkerhet och en ansträng välfärd:***

Lekmän och ideella lär få större fokus i Svenska kyrkan och församlingsverksamheten, inte minst när finansieringens förutsättningar försämras. Unga och vuxna kan däremot ha svårare att engagera sig av just ekonomiska skäl, eftersom man förvärvsarbetar dagtid. Därför vill De Ungas Kyrkomöte att Svenska kyrkan uppmuntrar församlingar att alltmer informera och råda med sina medlemmar kring vilka ideella möjligheter som finns och hur medlemmars, inte minst ungas, förutsättningar att vara ideella kan tillgodoses. Det finns en vilja, som måste öppnas upp för och möjliggöras!

Vi ser särskilt positivt på Svenska kyrkans påverkan som "profetisk röst i det offentliga samtalet". Samtidigt som diakonin kan kräva mer resurser, vilket vi önskar kan alltmer tillgodoses genom ideella, bör vi uttala oss när vi ser policybeslut som skadar samhällets mest oförmögna. Med risken för ökande samhällsklyftor och färre möten människor emellan, ser vi att Svenska kyrkan är en ständig och stabil mötesplats för samhällets alla individer, samt kan genom det kristna budskapet främja en ideell diakoni och en ökad givarvilja bland församlingsmedlemmarnas förmögna, till exempelvis lokal diakoni, lokala samhällsaktörer, samt till Act Svenska kyrkan.

### ***Existentiell hälsa:***

Kyrkostyrelsens skrivelse nämner att "[u]nga som varken arbetar eller studerar är en särskild riskgrupp" för att drabbas av psykisk ohälsa". De Ungas Kyrkomöte uppskattar att det nämns särskilt, men faktiska insatser och verksamhet för att bemöta dessa unga lyser med sin

frånvaro, i dokumentet och i våra faktiska erfarenheter. Vi efterfrågar församlingsverksamhet där riktiga gemenskaper kan skapas och där frivilligas kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara på.

Gemenskap, tillhörighet, egenvärde, ansvar, tillväxt, förtroende, tillit, stolthet. Behöver vi för att känna ett syfte i livet. Vi tror att kyrkan kan tillhandahålla människor detta. Men vi tror att det kräver av Svenska kyrkan att övergå från en administrativt tung verksamhetskyrka, till en församlingskyrka med människan i centrum.

Det kan också handla om unga som flyttar för studier eller arbete och plötsligt är utan ungdomsgrupp och församlingspedagog. Verksamhet utöver högmässor kan vara förlagd på dagtid, vilket försvårar eller omöjliggör deltagande.

### ***Många barn och unga saknar grundläggande kunskap om kristen tro:***

Även om De Ungas Kyrkomöte verkligen uppskattar andemeningen och vill framhäva ungas rätt till andlighet, undrar vi om man till viss del svävar på målet.

För det första är rubriken negativ, med en skuldbeläggande ton. Ansvaret faller på Svenska kyrkan att undervisa i tron och vår livsåskådning. Intresset för konfirmation ökar faktiskt, kanske som ett uttryck för att söka gemenskap efter pandemin, vilket därigenom ökar underlaget som finns tillgängliga för direkt undervisning. Undervisningen måste också få vara konfirmandverksamhetens fokus, för att vägleda unga i sina existentiella frågor i en särskilt omvälvande tid i livet. Därtill måste församlingar arbeta aktivt för att behålla dessa ungdomar efter konfirmationen.

Betoning på att behålla pedagoger och ungdomsgrupper, snarare än kommunikatörer och digital närvaro, tror De Ungas Kyrkomöte lär ge bättre utdelning för ökat intresse och kunskap kring tron.

Skolan och läroplanen ansvarar ju inte för att barn och unga ska lära sig om tro och livsåskådningar på ett mänskligt plan, utöver fakta om de stora världsreligionerna. Svenska kyrkan bör vara öppen för att besöka och prata om tro när skolor efterfrågar det, samt i till exempel konfirmandundervisning sträva mot ekumeniska utbyten för att utöka barns och ungas förståelse för olika livsåskådningar genom förståelse, dialog och nyfikenhet.

### ***Genomgripande digitalisering pågår i samhället:***

Skrivelsen nämner inledningsvis artificiell intelligens (AI), vilket genom häpnadsväckande framsteg ser ut att få allt större inflytande i många sektorer. Det lär också innebära att kompetensutveckling kring AI kan bli relevant för Svenska kyrkan. Emellertid vill De Ungas Kyrkomöte uppmuntra Svenska kyrkan att, samtidigt som man förvisso hänger med i utvecklingen, inte förhastat börjar använda digitala verktyg och kanaler som man inte behärskar eller som inte bidrar med något.

Man bör även fundera på vad "digitalisering" som begrepp betyder, samt undvika en förhastad slutsats att den yngre generationen nödvändigtvis är mycket mer "digitaliserad" än andra, eller att man ens skulle vilja vara det. Att yngre personer generellt lever en större del av sitt sociala liv genom digitala sociala medier, förringar inte behovet av mötesplatser. Svenska kyrkan bör ju betona mänsklig kontakt, på fysiska platser och där människor vill mötas, för att skapa verkliga och värdefulla gemenskaper.

Svenska kyrkan bör såklart ha hög kompetens i IT och datasäkerhet för att följa gällande lagar och hindra integritetskränkande eller verksamhetshotande incidenter.

### ***En öppen och samverkande kyrka behövs:***

De Ungas Kyrkomöte delar skrivelsens mening att en renodling av Svenska kyrkans olika nivåers ansvarsområden kan effektivisera verksamheten och avlasta församlingar från administrativa uppgifter som kan nå stordriftsfördelar på högre nivåer, vilket vi hoppas kan möjliggöra mer församlingsverksamhet där lekmän och ideella får delta och ta ansvar. Likaså ser vi positivt på att skrivelsen önskar en mer omfattande samverkan med andra samhällsaktörer, där Svenska Kyrkans Unga ju är en sådan samhällsaktör med våra egna partners i civilsamhället, som vi är öppna för att Svenska kyrkan också kan samverka med.

### ***Kapitel 4 Hög tid för omställning och samverkan:***

#### ***En ansvarsfull användning av medlemsintäkter:***

En trend där medlemsunderlaget minskar menar De Ungas Kyrkomöte är en särskild bevekelsegrund för att stärka barn- och unga vuxna-verksamhet, där medlemmar är en del av församllingslivet under livets alla faser. Stannar man kvar i verksamheten är det större sannolikhet att framtida barn döps in, lär sig tron och blir aktiva församlingsmedlemmar.

### ***Minskade ekonomiska resurser:***

I ett tuffare ekonomiskt läge vill De Ungas Kyrkomöte särskilt se att eventuella personalnedskärningar sker med ett barn- och ungdomsperspektiv i åtanke, där BKA-kompetens och dialog med unga betingar. Vi menar att församlingspedagoger är grundpelare i församlingens grunduppgifter, som möjliggör verksamhet som ungdomar vill stanna kvar i och engagera sig i hela resten av livet. Likaså ska församlingars frivilliga medlemmar uppmuntras ingå i verksamheten, som en självklar del och som eventuell avlastning av personal.

### ***Att kroka arm i stiftet:***

De Ungas Kyrkomöte ser gärna att Svenska kyrkan ser över hur verksamhet kan effektiviseras, till exempel genom att möjliggöra stiftssamverkan. Svenska Kyrkans Unga har erfarenhet av distriktssamverkan (som utgår från stiftet geografiskt), bland annat genom gemensamma läger, vilket kan vara ett exempel som Svenska kyrkans stift kan anamma.

### ***Barnens perspektiv:***

De Ungas Kyrkomöte är positiva till betoningen på barns särställning i tron, FN:s barnkonvention, samt strävan att bereda plats för ungas perspektiv och erfarenheter i gudstjänster och församlingsliv. Vi uppskattar även samarbetet med Svenska Kyrkans Unga beskrivs i positiva termer och att ömsesidiga och värdeökande samverkan ska eftersträvas.

Likaså uppskattar De Ungas Kyrkomöte att barnkonsekvensanalys (BKA) nämns och tidigare har beslutats av kyrkomötet att sådana ska äga rum inför avgörande beslut. Emellertid riskerar BKA, och vi har sett det i praktiken, att bli en ruta som bockas av, när inga uppenbara direkta risker för barn och unga identifieras. Även indirekta risker ska analyseras, vilket betingar att De Ungas Kyrkomöte vill se att fler utbildas och fortbildas i BKA. BKA-utbildningar tror vi även kan vara relevanta för förtroendevalda beslutsfattare.

För att vidare ta vara på barns och ungas perspektiv önskar De Ungas Kyrkomöte ett fortsatt gott samarbete och goda relationer med Svenska Kyrkans Unga, dels på nationell nivå, men även att samarbeten kan stärkas på stifts- och församlingsnivå. Vi önskar även att yngre ideella tas tillvara på i församlingar som omistliga, energiska och idérika resurser.

## **Kapitel 5 *Den nationella nivåns uppdrag:***

I renodlingen av Svenska kyrkans administrativa nivåers uppdrag, önskar De Ungas Kyrkomöte att Svenska Kyrkans Unga särskilt kan tas tillvara på som remissinstans, när uppdragen på nationell nivå, stiftsnivå, samt församlingsnivå, omfördelas och renodlas. Det kan ske genom dialog med förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen när ansvarsområden ska identifieras och förflyttas.

Vi uppskattar fokuset på församlingen, där ökad professionalisering kan äga rum på högre nivåer för att renodla och avlasta församlingsverksamheten. Samtidigt ser vi en risk att administration på högre nivåer kan präglas av bristande kommunikation, där stift och nationell nivå plötsligt blir allt för avlägsna och där nivåerna inte möts. Renodlingen kommer kräva en omfattande dialog och samförstånd.

## Svar till Kyrkostyrelsens skrivelse 2024:5

### Motion 2024:20 och Motion 2024:35

#### Jämställdheten i Svenska kyrkan, Jämnare könsfördelning i kyrkans profilytbildningar, Vart tar männen vägen?

**De Ungas Kyrkomöte har i enighet antagit följande motionssvar:**

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till skrivelsen och tycker att problemen den lyfter är relevanta. Vi anser att det är viktigt att man får se problematiken som sker kring jämställdheten i kyrkan och hur kyrkostyrelsen arbetar med den.

Vi ställer oss frågande till att det i skrivelsen lyfts att problemen finns men faktiskt inte att problemen behöver åtgärdas. Därför ser vi positivt på motion 2024:35, där motionären i sin att-sats vill bifalla att Kyrkomötet ska lyfta att problemen faktiskt finns.

De Ungas Kyrkomöte förstår andemeningen med motion 2024:20 och tycker det är viktigt att kyrkan ska sträva efter en jämställdhet i profilyrkena. De Ungas Kyrkomöte tycker dock att kompetensfrågan inte heller får glömmas bort. Vi ser i skrivelsen att andelen män minskar i alla profilyrken och ser problemet med det. Frågan behöver dock breddas till att handla om hur vi lockar fler människor till de olika profilyrkena. Det kan med fördel starta med insatser i ungdomsverksamheter, så att fler killar kommer in i alla kyrkans verksamheter och får en bild av vilka profilyrken som finns och vad de gör. Vi ser en vikt i att unga killar ska ha manliga förebilder i kyrkan.

De Ungas Kyrkomöte tycker att det är ett problem att det inte finns så många unga på förtroendevalda poster. Vi ser gärna att kyrkostyrelsen ska sträva efter att unga får chansen att ta plats och höras i alla beslutande organ i kyrkan, både på församlingsnivå, stiftsnivå och nationell nivå. Vi undrar hur kyrkostyrelsen aktivt ska jobba för att uppnå sitt mål på att 20% ska vara under 30 år, då många unga ofta inte har några kunskaper kring de olika nomineringsgrupperna. Vi uppmanar de olika nomineringsgrupperna att våga lämna fler platser för unga i kyrkopolitiken och skapa större möjligheter för att de ska kunna vara med. Vi skulle även vilja se att nomineringsgrupperna syns i ungdomsverksamheten, för att skapa en större förståelse kring de olika nomineringsgrupperna och kyrkopolitik.

Vi saknar i skrivelsen en tydlig diskussion om jämställdhet både ur ett mans- och kvinnoperspektiv, då jämställdhet ska vara lika för alla och vi upplever att skrivelsen får det att verka som att könen går emot varandra. Vi ser även gärna att liknande skrivelser i framtiden lyfter både jämlikhet och jämställdhet i kyrkan, då dessa ämnen går ihop med varandra.

De Ungas Kyrkomöte ser positivt på att skrivelsen lyfter tuffa ämnen som till exempel sexuella övergrepp. Vi tycker att det är viktigt att prata även om tunga ämnen och lyfta den problematiken, särskilt för barn och unga. Vi upplever att det ofta är svårt att veta vart man ska vända sig man blir utsatt. Därav anser vi att man måste våga prata om det med barn och unga i alla åldrar, på en nivå som är lättförståelig. Sexuella övergrepp händer överallt i samhället, även i kyrkan. De Ungas Kyrkomöte noterar att det inte finns något lättillgängligt och enkelt material att använda sig av för att prata svåra ämnen med barn och unga i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamheter. Vi skulle uppskatta att det tas fram ett lättillgängligt och enkelt material för barn och unga, så att svåra ämnen som sexuella övergrepp inte blir tabubelagda, oavsett vilket kön personerna som utsatts har.

Det står i skrivelsen att det finns kontaktpersoner i varje stift som om ska ge stöd och råd om sexuella övergrepp, men De Ungas Kyrkomötes erfarenhet är att det är få i församlingarna som känner till att det finns.

Vi tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan aktivt jobbar med jämställdhet, men saknar tydlighet i skrivelsen hur det aktiva arbetet ska gå till.

## Svar till motion 2024:17

### Polyamori, asexualitet och hbtqi-begreppet

#### De Ungas Kyrkomöte har antagit följande motionssvar:

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till motionens andemening. Som kristna ser vi alla människor som Guds avbild och vi ska vara en inkluderande och öppen kyrka. Svenska kyrkan ska vara en inkluderande plats där man är välkommen som den man är.

De Ungas Kyrkomöte anser att en teologisk bearbetning behövs innan ett officiellt ställningstagande gällande polyamori kan tas, där polyamori definieras samt vad det är som Svenska kyrkan ställer sig bakom tydligt förklaras. En teologisk bearbetning bör inkludera hela hbtqi+-begreppet. Eftersom det är oklart vad exakt som ryms inom hbtqi+-begreppet, behöver en sådan bearbetning börja med en utredning om vad begreppet betyder och vilka uttryck och identiteter som ryms inom det, innan en teologisk bearbetning av de enskilda identiteterna kan göras.

Som läronämndens yttrande konstaterar har en nödvändig bedömning inte kunnat göras, vilket De Ungas Kyrkomöte ser är nödvändigt för ett beslut i frågan. Bearbetningen bör även ta upp hur ett ställningstagande i polyamori-frågan i praktiken påverkar exempelvis prästvigning.

De Ungas Kyrkomöte är positiva till andemeningen i att-sats 2 om teologisk bearbetning av hbtqi+-begreppet, men ställer sig frågande till varför att-satsen inte tar upp polyamori och asexualitet.

Däremot ser De Ungas Kyrkomöte att det är svårt att anta att-sats 1 om polyamori innan kyrkostyrelsen har genomfört en teologisk bearbetning med ett tydligt teologiskt ställningstagande och definiering av det som Svenska kyrkan ställer sig bakom.

De Ungas Kyrkomöte är positiva till att detta ska genomföras för att vid ett senare tillfälle tas upp och beslutas om i Kyrkomötet, när det finns en teologisk position.



## Svar till motion 2024:32

### Riktlinjer för församlingsdiakoni

**De Ungas Kyrkomöte har i enighet antagit följande motionssvar:**

De Ungas Kyrkomöte står positiva till motionen. Riktlinjer behövs för att visa upp alla de sidor och möjligheter som diakoniuppdraget innebär. Diakonin är en av grundpelarna i församlingens verksamhet. Alla omfattas av den och alla är kallade till att jobba med diakoni på olika sätt. Det finns så många olika sätt att jobba med diakoni och så många sätt som diakonin kan konkretiseras på. Precis som konfirmandarbetet har sina nationella riktlinjer är det viktigt att diakonin också får hjälpmedel för sitt arbete.

De Ungas Kyrkomöte vill dock understryka tyngden av nationella riktlinjer. Det finns en risk att nationella riktlinjer kan tolkas som regler och då begränsa det befintliga arbete som redan finns i många av Svenska kyrkans församlingar. De Ungas Kyrkomöte menar att en riktlinje ska tolkas som ett stöd och inte en regel. Det är stor skillnad mellan församlingarna, församlingsmedlemmarna och behovet av vissa typer av diakoni. I dessa församlingar ska riktlinjer endast vara till hjälp och inte tvinga arbetet i en viss riktning.

Det finns också en risk att snabbt antagna riktlinjer skulle exkludera vissa målgrupper som behöver viss typ av diakoni, exempelvis unga. Kyrkomötet behöver ställa sig frågande till hur omfattande dessa riktlinjer ska vara. Ska riktlinjer bara innefatta det som alla måste göra, eller innefatta allt som skulle kunna göras? Inför ett införande av riktlinjer behöver alla församlingsgrupper tas i aktning. De Ungas Kyrkomöte anser att många remissinstanser och studier behövs inför ett eventuellt antagande av riktlinjer för församlingens diakonala arbete.

## Svar till motion 2024:43

### Finansiera Ung resurs

**De Ungas Kyrkomöte har i enighet antagit följande motionssvar:**

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positivt till motionen. Vi ser att ett indraget nationellt bidrag till Ung resurs har stora konsekvenser för både ungdomar och jämställdheten i Svenska kyrkan.

Ung resurs är en fantastisk möjlighet för unga i Svenska kyrkan att upptäcka kyrkan, fördjupa sin tro och få erfarenhet av att arbeta inom kyrkan. Ung resurs gör det också möjligt för unga att få upptäcka delar av Svenska kyrkan i andra församlingar, stift och utlandsförsamlingarna. Ungdomar upplever stor svårighet när man söker sig till tjänst i Svenska kyrkan. Att få öka sin erfarenhet och möjlighet till anställning i kyrkan är av stor betydelse för unga som inte har mycket arbetserfarenhet. Svenska kyrkan vill värna om sina ungdomar, vilket inte stödjer beslutet att ta bort den nationella finansieringen.

De Ungas Kyrkomöte ser att det finns risker för Svenska kyrkans ungdomar ifall det nationella ramverket tas bort. En konsekvens är att ungdomar bortprioriteras i de stift som inte har ekonomiska resurser till att finansiera Ung resurs helt på egen hand.

## Svar till motion 2024:48

### Prata skogs- och jordbruk med allmänheten

De Ungas Kyrkomöte har i enighet antagit följande motionssvar:

De Ungas Kyrkomöte är positivt inställda till andemeningen i motionen. Dock upplever De Ungas Kyrkomöte att den information som syftas på redan finns, men håller med om att arbetet kan behöva tydliggöras, tillgänglighetsanpassas och kommuniceras ut på fler sätt till allmänheten. De Ungas Kyrkomöte ser gärna att man i kommunikationen kring jord- och skogsbruk kopplar detta till aktuella miljömål. Svenska kyrkan behöver bli bättre på att bemöta de missuppfattningar som kan finnas kring jord- och skogsbruk i Svenska kyrkan.

De Ungas Kyrkomöte vill även lyfta fram den skogsutredning (Svenska kyrkans utredningar 2024:2) som nyligen presenterades. I denna betonas vikten av god kommunikation och detta skulle kunna anses vara ett svar på motionen.

De Ungas Kyrkomöte önskar kommunikation kring hur Svenska kyrkan handskas med skogarna i Svenska delar av Sápmi och renarnas betesmarker. Svenska kyrkans försoningsarbete med samerna och samernas relation till de skogsmarker Svenska kyrkan brukar borde också lyftas då detta rör skogs- och jordbruksfrågan.

Det finns idag till exempel videor om Svenska kyrkans skogs- och jordbruk som kan kommuniceras ut mer till allmänheten. Material som kommuniceras ut bör också anpassas för att tilltala barn och unga. De Ungas Kyrkomöte ser gärna att man utreder hur man kan nå olika åldersgrupper och skapa material som är relevant för fler. De Ungas Kyrkomöte ser gärna att Svenska kyrkan tar hjälp av Svenska Kyrkans Unga för att nå ut med information till barn och unga.

De Ungas Kyrkomöte tycker det är viktigt att Svenska kyrkan tar hand om skog och mark och ser gärna att Svenska kyrkan kan vara en god förebild inom detta område. De Ungas Kyrkomöte önskar att Svenska kyrkan nyttjar de befintliga kanaler som finns för att nå ut med sitt goda arbete. Under Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte i augusti intervjuades Skogs-Göran, Göran Enander, i RÅM-TV i en strävan att nå ut med informationen om hur kyrkan arbetar med skog, vilket De Ungas kyrkomöte ser är positivt.

## **Svar till motion 2024:52**

### **Svenska kyrkans begravningsansvar för religiösa minoriteter**

**De Ungas Kyrkomöte har i enighet antagit följande motionssvar:**

De Ungas Kyrkomöte ställer sig positiva till motionens andemening, men ser en del problem med motionens att-sats. Svenska kyrkan ska sträva efter att möta allas önskningar inför begravning, då alla betalar begravningsavgift. Som en av huvudmännen för Sveriges begravningsverksamhet har vi ett stort ansvar för att möta allas önskemål inför begravning, även de som inte tillhör vårt samfund. Behovet kanske är stort med just muslimska begravningsplatser, men frågan borde breddas till att inkludera alla trosuppfattningar och deras behov.

De Ungas Kyrkomöte anser att Kyrkostyrelsen skall ha god kontakt med alla trossamfund för att tillsammans se till att alla får uttala sig i frågan.

## Svar till motion 2024:70

### Fler unga i beslutande organ

#### De Ungas Kyrkomöte har antagit följande motionssvar:

De Ungas Kyrkomöte håller med om andemeningen i motionen och ser positivt på att motionären lyfter en viktig fråga. Dock anser De Ungas Kyrkomöte att förslaget är otydligt i sitt genomförande, vilket skapar osäkerhet om hur en offentlig diskussion ska initieras och vad den faktiskt skulle kunna leda till. De Ungas Kyrkomöte är överens om att motionen inte kommer att få någon direkt påverkan, och att det dessutom kan ta lång tid innan en lösning når församlingarna.

Motionen tar upp en relevant problematik som särskilt berör unga i deras föränderliga livssituation. Det är även bra att motionären uppmärksammar att beslutsfattande inom Svenska kyrkan ofta sker under dagtid, vilket kan försvåra barn och ungas möjlighet att delta, särskilt på stifts- och nationell nivå. De Ungas Kyrkomöte ser inte att det finns några problem med att göra möten mycket mer inkluderande bara av att förlägga dem på kvällar och helger.

Försvinnande få ungdomar 18-30 år har möjlighet att skriva upp sig på en mandatperiod i 4 år som är bunden till den plats den bor på. En bättre lösningen hade varit att ge alla ungdomar i församlingen ett antal obundna platser i dessa konstellationer så att de kan bytas ut när ungdomar flyttar, har mycket jobb i skolan eller får sitt första jobb. De Ungas Kyrkomöte anser dock att en valbarhetsålder på 16 år, samma ålder som när en är röstberättigad, skulle gynna Svenska kyrkan.

Barn och unga är kyrkans nutid och framtid och bör ha en självklar plats i beslutande organ.

De Ungas Kyrkomöte upplever att det finns väldigt begränsat med oberoende information att ta del av för nya medlemmar i församlingen att engagera sig i sin kyrka. Testa att googla på "vad gör kyrkostyrelsen" eller "hur fungerar ett församlingsråd". Då skulle man kunna ha information som ligger ut på hemsidan, sociala medier och anslagstavlan i församlingen, samt församlingsträffar som bjuder in till mer information om vad församlingen olika beslutande organ gör

Motionärens lösning på problemet ser inte De Ungas Kyrkomöte som någon verklig lösning på problemet som motionerna lyfter. Motionen är otydligt formulerad i sin definition av "offentlig" och hur den offentliga diskussionen ska initieras. Det saknas också en konkret plan för hur diskussionen ska leda till faktiska förändringar. De Ungas Kyrkomöte ifrågasätter om den föreslagna lösningen är rätt väg för att tackla problemet. Det finns redan pågående offentliga debatter i ämnet, till exempel genom artiklar i Kyrkans tidning, men det är oklart hur motionens förslag skulle addera till dessa. Den offentlig diskussionen om ungas underrepresentation har under lång tid talats om utan resultat, bland annat i Kyrkans tidning och Dagens Nyheter och flera rikstäckande publikationer, se statistiken i kyrkostyrelsens skrivelse 2024:5 "Jämställdheten i Svenska kyrkan" med den nedåtgående trend som finns bland unga i beslutsfattande organ.

De Ungas Kyrkomöte anser att barnperspektivet är viktigt men saknar en tydlig integration i motionen. Att lyfta ungas upplevelser är avgörande, särskilt kring fördomar de möter inom församlingarna – exempelvis att unga upplever att de blir alienerade och att deras röst inte tas på allvar. Det är viktigt att poängtera att unga inte tycker det är tråkigt att delta i kyrkliga beslut, och att motionen borde adressera detta mer nyanserat. När en person har fått "visa vad de kan" så blir den personen alltid vald igen framför alla andra barn och unga som också vill prova på ett uppdrag.

Motionären skriver om att nationell nivå bör bära "ledartröjan", det ser De Ungas Kyrkomöte positivt på. Dock ser hellre De Ungas Kyrkomöte att Svenska kyrkan börjar arbeta på församlingsnivå, där kyrkan inkluderar barn och unga från början och där de allra flesta förtroendevalda börjar sin resa.

De Ungas Kyrkomöte tycker att motionen lyfter viktiga frågor, men att den är bristfälligt formulerad och saknar konkreta lösningar för hur den föreslagna debatten ska initieras och genomföras med ett tydligt mål. De Ungas Kyrkomöte upplever redan att motionärens förslag till offentlig debatt redan finns och inget har förändrats åt det håll som önskas.

## Svar till motion 2024:72

### Vapenfri tjänst inom Svenska kyrkan

#### De Ungas Kyrkomöte har antagit följande motionssvar:

De Ungas Kyrkomöte håller med om andemeningen i motionen och är positiva till vapenfri tjänst som ett alternativ. De Ungas Kyrkomöte ser behovet av en dialog med myndigheterna som nämns i motionens att-sats. En dialog med vad Svenska kyrkan kan bistå med och erbjuda inom en vapenfri tjänst är viktig.

Dock ser De Ungas Kyrkomöte att en utredning eller undersökning om vad Svenska kyrkan de facto kan erbjuda. De Ungas Kyrkomöte ser gärna att en dialog sker med de berörda myndigheterna under utredningens gång.

Motionen nämner inte ett yngre perspektiv och detta är en tydlig brist. Det bör adresseras hur ett yngre perspektiv tas i beaktande och hur de unga ska inkluderas i dialogen, processen och beslutsfattandet. Förslagsvis kan ungdomsorganisationer påverka genom att vara remissinstans.

Sammanfattningsvis ser De Ungas Kyrkomöte att ämnet som motionen tar upp bör behandlas. Vad Svenska kyrkan kan erbjuda för vapenfri tjänst bör undersökas och utredas. Motionen är i behov av fler tydliga förslag, särskilt med fokus på barn och unga.

## HUR HAR DET HÄR HÄFTET KOMMIT TILL?

Helgen innan Kyrkomötets öppnande samlades ungdomar från Svenska Kyrkans Unga och SALT – barn och unga i EFS för att diskutera svar till ett antal inkomna motioner och kyrkostyrelsens skrivelser till årets kyrkomöte.

### JOURHAVANDE UNGDOM:

Har du frågor om motionssvaren eller vill få kommentarer från en ungdom på plats?

Ring: Clara Olsson, telefon: 0722-012 014

## STÖTTA SVENSKA KYRKANS UNGA OCH SALT BARN OCH UNGA I EFS – BLI MEDLEM

Tycker du att det är viktigt att unga människor får en möjlighet att vara sig själva? En plats där unga får fundera över de stora frågorna – livet, Gud och döden? Svenska Kyrkans Unga och SALT – barn och unga i EFS ger mängder av unga människor den möjligheten. Vi skapar mötesplatser i kyrkan där tankarna, tron och tvivlet får flöda fritt. Vi vill att så många som möjligt ska få vara med. Läs mer om och bli medlem på <https://svenskakyrkansunga.se/> svenskakyrkansunga.se eller [salt.efs.nu](https://salt.efs.nu)

**Scana QR-koden och bli medlem!**







**SVENSKA  
KYRKANS  
UNGA**

[www.svenskakyrkansunga.se](http://www.svenskakyrkansunga.se)

018- 640 640