



Allhelgonahelgen i våra kyrkor

Fredag 1 november

13.30-16.30 Gravsmäckningsöppet i både Västra Broby och Björnekulla, vi bjuder på kaffe, personal på plats.

14.30 Orgelmusik, Västra Broby kyrka, Per Henrik Johansson.

15.30 Orgelmusik, Björnekulla kyrka, Per Henrik Johansson.

Lördag 2 november, Alla helgons dag

11.00 Björnekulla kyrka. Högmässa, Gunnar Alling.

13.00-15.00 Gravsmäckningsöppet i både Västra Broby och Björnekulla, vi bjuder på kaffe, personal på plats.

16.00 Björnekulla kyrka. Minnesgudstjänst, Gunnar Alling.

18.00 Västra Broby kyrka. Minnesgudstjänst, Gunnar Alling.

Söndag 3 november, Alla själars dag

11.00 Björnekulla kyrka. Mässa, Gunnar Alling.

FOTO: Jacob Summijden



Jag har alltid älskat solnedgångar. Att se dagen avslutas genom att blicka mot horisonten och följa solens sista glödande gestalt, innan den försvinner bortom synhåll och dag blir till natt. Nästan varje kväll, innan jag ska sova, uttrycker jag min tacksamhet över dagen som nu är till ända. Jag vill lyfta och uttala min tacksamhet till Gud så att han förstår att jag inte låtit denna dag gå mig förbi utan att ha noterat dess små eller stora glädjeämnen. Jag är en person som kan känna stor glädje över de små sakerna. Att se den där lilla nyckelpigan landa på min hand. Att få en varm kram av en vän eller att se vackra molnformationer på himlen. Att få oväntade möten med människor, där man aldrig vet vart samtalet leder.

För mig ger denna summering av dagens glädjeämnen en lycklig känsla inombords som jag bär med mig in till nattens drömvärld.

Många människor uttrycker en tacksamhet till att få vakna upp till en ny dag. Denna känsla är inte för mig bekant och jag kan undra varför. Är det en känsla som kanske har med åldern att göra? Att jag är för "ung" för denna känsla? Att man känner en större tacksamhet över en ny dag när livet går mot den senare delen? När jag vaknar om morgnarna är min känsla mer *förväntan*. En förväntan av vad denna dag ska föra med sig. Varje dag är en gåva för oss alla.

Om jag nu ser varje ny dag som en gåva borde jag kanske även börja uttrycka min tacksamhet för denna istället för att kanske se den nya dagen som en slags självklarhet. Någon gång är den nya dagen inte en självklarhet utan någon gång blir en dag *den sista dagen*. Tills dess vill jag njuta av varje dag i största mån jag kan. Få uppleva spännande samtal, goa kramar och få se fältharen springa över kyrkogården, där jag arbetar.

För dig som kanske har svårt att se glädjeämnen, sätt på dig nya glasögon och försök att uppleva nya perspektiv på vad dagen erbjuder dig. Det finns så mycket vackert omkring oss som vi på kvällen, vid sängdags, kan få uttrycka vår tacksamhet för. Var dag är en sällsam gåva, som psalm nr 180 så fint beskriver.

Ingela Robertsson, kyrkvaktmästare i Björnekulla-Västra Broby församling



En inblick i arbetet på Kyrktuppens förskola

På Kyrktuppen uppmärksammar vi just nu HÖSTEN. Vi är glada att ha skogen runt knuten. Den stora gruppen använder sig av värdegrundsmaterialet "Snick och Snack".

Vi har stor tillgång till äpplen i vår närmiljö och har valt att ta vara på dessa. Förutom att vi plockar, äter och njuter av dem så pratas och sjungs det om äpplen. Vi "tar in" dem med alla våra sinnen och pratar både färg, form och antal. Det har också både bakats och torkats äpplen och tankar på att äppelmos ska tillverkas finns. Vi arbetar med äpplena så länge de finns i vår närhet. Vi har gjort en äppeltavla tillsammans! Vårdnadshavarna fick i uppdrag att sätta mönster och spika på föräldramötet. Sedan har barn och pedagoger tryckt på äpplen på tavlan och här nedan ser ni resultatet! Hälsningar från Kyrktuppens förskola i Åstorp



BÖN I KYRKAN Välkommen till Bön i kyrkan måndag 28/10 kl. 10.30, Björnekulla kyrka. Arr: Församlingskåren.

Musik i kyrkan

Onsdag 6 november kl. 19.00

Västra Broby kyrka

MUSIKGUDSTJÄNST UNDER LEVANDE LJUS

Åstorps seniorsångare



Söndag 24 november kl. 18.00

Björnekulla kyrka

ORGELMUSIK AV

MENDELSSOHN, BACH, BOËLLMANN

Per Henrik Johansson, orgel

Parkeringen i Björnekulla

Kyrkorådet beslutade i maj 2024 om förbättrad skyltning på stora parkeringen till Björnekulla kyrka, församlingshem och expedition. Detta för att säkerställa att det finns platser till våra besökare vid större tillställningar hos oss i kyrkan. För att skapa en trevligare och tryggare parkeringsplats för våra besökare och medarbetare har vi även infört stoppförbud efter kl. 22.00 alla dagar i veckan. Vi hoppas på förståelse för dessa åtgärder och vi beklagar om förändringarna har orsakat besvär. *Gunnar Alling, kyrkoherde*



Café för alla

För dig som är dagledig, långtids-sjukskriven eller arbetslös.

Höstfrukost med Allhelgonatema.

Öppet Café för alla med härliga frukostbullar, kaffe och frukt.

Läs en dagstidning, prova vår stickhörna och träffa nya vänner. Kom som du är, stanna en stund eller hela tiden. Kostnadsfritt. Varje torsdag mellan kl. 09.30-11.30 Välkomna till församlingshemmet på Järnvägsgatan 24, Åstorp.