



LIVET

VID KILIMANJAROS FOT

Samarbetet med vänförsamlingarna i Moshi

Prästen Kennedy Kisanga möter Danderyd

Moshibornas drömmar om framtiden

Utveckling tar tid – så ger Sverige bistånd till Tanzania

Fotografen Jens Assur om det nya Afrika



MED KENNEDY KISANGA
I DANDERYDS KYRKA.

”ATT SOM PRÄST få förmånen att leda en gudstjänst i Tanzania är kraftfullt, berörande och överraskande. Folk har gjort sig söndagsfina och är förväntansfulla inför gudstjänsten. Det är mycket sång och musik och när det är dags för kollekt lämnar en del matvaror eller levande djur som sedan auktioneras ut bland besökarna. Mitt i predikan kan en tupp gala.

Vid en gudstjänst jag var med på skulle vi ha dop. Den tanzaniske prästen bad alla som ville döpa sina barn att komma fram.

Det blev lång kö och jag döpte 17 barn den förmiddagen – det var fantastiskt att vara med om.

Gudstjänsterna är långa, över två timmar, och en viktig del är att informera om vad som har hänt och vad som är på gång i samhället. I Tanzania är det många som inte har tillgång till tidningar eller tv. Kyrkan fungerar som en viktig informationskanal och mötesplats.

Under mina år som kyrkoherde och kontraktsprost i Danderyds församling har jag varit i Tanzania vid tre tillfällen för att möta de människor vi samarbetar med, bland annat min prästkollega Kennedy Kisanga i Moshi.

Mjölprojektet som vi har varit med och stöttat under lång tid ligger mig varmt om hjärtat. Att flera tusen barn får ett eller två glas mjölk i veckan betyder mycket för både hälsan och prestationen i skolan. Att borra efter vatten på slätten eller ge utbildning för kvinnor i mänskliga rättigheter och företagande är andra viktiga projekt vi driver tillsammans.

Ett starkt minne är när dåvarande biskopen Caroline Krook och jag besökte en sådan kurs för 50 kvinnor. Biskop Caroline talade om hur kvinnor kan stå på egna ben och ta plats i samhället och menade att hon själv var ett levande bevis på det. När hon berättade att hon var biskop i Stockholm bröt kvinnorna ut i jubelsång och dans.

Samarbetet med vännerna i Tanzania har gjort mig mer ödmjuk. Vi har det väldigt gott ställt i Sverige och ändå klagar vi ibland på det lilla som inte är perfekt. De människor jag mött i Tanzania gläds istället över det som fungerar och bjuder på det lilla de har på ett generöst och imponerande sätt.

Danderyds församlings samarbete och ömsesidiga utbyte med Moshi är en fantastisk verksamhet som bärs av många engagerade människor. För mig är det fint att få vara en del av det. Vår kyrkas engagemang slutar inte vid församlingsgränsen i Danderyd utan vi är en del av något mycket större. I det här numret vill vi berätta om livet på Kilimanjaro sluttningar, staden Moshi och de projekt som vi är med och stödjer där.

*Staffan Hellgren
Kyrkoherde och kontraktsprost*

LIVET I DANDERYD NR 1 2017

Redaktion

Staffan Hellgren, kyrkoherde
staffan.hellgren@svenskakyrkan.se

Christina Högberg, kommunikatör
christina.hogberg@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare

Staffan Hellgren, kyrkoherde
staffan.hellgren@svenskakyrkan.se

Design & produktion

Lind Lewin kommunikation, lindlewin.se

Redaktör

Mia Sjöström

Skribenter

Mia Sjöström, Petter Karlsson

Mönster

Lotta Köhlhorn

Fotografer

Elliot Elliot, Håkan Elofsson, Jens Assur

Tryckeri

Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd

Svenska kyrkan

DANDERYDS FÖRSAMLING

danderydsforsamling.se

Öppettider

Församlingsexpeditionen:

Mån–fre 9.00–16.00.

Kyrkogårdsförvaltningen:

Mån–fre 9.00–15.00.

Växel, tel 08-568 957 00.

Mån–fre 9.00–12.00 och 13.00–17.00.

Bokning av dop, vigsel, begravning och kyrkor:

Mån–tors 9.00–12.00, 13.00–15.00.

Tel 08-568 957 10.

Bokning av församlingsgårdar:

Mån–tors 9.00–12.00.

Tel 08-568 957 35.

Utställningar Församlingens Hus

Danderyds Vårsalong 16/3–26/4.

Årets tema är *Spring!*

Danderydskonstnärer ställer ut.
På bilden nedan Ruth Herrlin med
Spring i bena.

Vernissage 16/3 17.00–20.00.



***Det regnar stjärnor och då
förvandlas min värld* 4/5–9/6.**

Kyrkans förskola är Reggio
Emilia-inspirerad. Här kan man
följa barnens läroprocess på
förskolan och se deras arbeten som
konstverk. Upplev skaparglädje!

Vernissage 4/5 17.00–19.00.



FOTO: MAGNUS ARONSON

Drop-in-dop och drop-in-vigsel

Dop och vigsel på ett enkelt och
stämningfullt vis. Förra året gifte
sig fyra par och sex personer
döptes. Även i år finns präst,
musiker och fotograf på plats.
Efteråt står fikabordet uppdukat
med kakor och tårta.

Lördagen den 13/5 11.00–15.00

i Danderyds kyrka, Församlingens
Hus eller utomhus om vädret tillåter.
För vigsel krävs hindersprövning
från Skatteverket. Information på
danderydsforsamling.se.



FOTO: MAGNUS ARONSON

Onsdagsmys

Lek, sång, fika och prat för barn
0–1 år i sällskap med vuxen.
En mötesplats där ni kan lära
känna både små och stora vänner.
Andrum, Mörby centrum, plan 5.
onsdagarna 26/4, 10/5, 24/5 och
31/5 kl. 11.30–13.00.

Påsklunch

**Fira påsk med en vårlig buffé
i Församlingens Hus på
påskdagen 16 april ca 12.30
efter påskdagens högmässa.**

Biljett: 80 kr. Begränsat antal platser.
Förköp i Församlingens Hus
vardagar 3/4 – 12/4 9.00–15.00
och i Andrum 3/4 och 10/4
12.00–16.00 och på Kyrkbänken
i Mörby centrum 5/4 och 12/4
15.00–17.00.



FOTO: ANNA LIND LEWIN

Ställ upp i kyrkovalet

Ställ upp i kyrkovalet 2017 och
påverka framtiden i Danderyds
församling. **Lördagen den 15/4
är sista dag att registrera**
grupper och kandidater samt att
beställa röstsedlar.

**Söndagen den 17/9 är det
kyrkoval.** Du får rösta från
16 år. Från 18 år får du ställa upp
i valet.

Välkommen att kontakta
valsamordnare Kristina Stedman,
08-568 597 12 eller
kristina.stedman@svenskakyrkan.se

Kyrkoval
17SEP2017

A close-up portrait of an elderly Black man with short, graying hair and a white beard. He is wearing a black clerical shirt with a white collar and a white stole with gold embroidery. He has a gentle, thoughtful expression and is looking slightly to the right of the camera. The background is a plain, light-colored wall.

”Mitt arbete är väldigt praktiskt. Jag tänker att det är så man är präst i Tanzania. Vår situation tvingar oss till det och det var även så Jesus gjorde.”

WELCOME MR KISANGA

För snart fyrtio år sedan började en vänskap spira mellan två prästfamiljer från var sin del av världen. Ingen visste då att vänskapen skulle sprida sig till så många fler och leda till mycket gott – i både Tanzania och i Sverige.

DET VAR I ENGLAND 1978, under ett fortbildningsår för präster, som Kennedy Kisanga från Tanzania och Magnus Lidbeck från Sverige träffade varandra första gången. De blev goda vänner och familjerna började umgås, både i England och under de följande åren då Magnus Lidbeck och hans fru Mick var missionärer i Tanzania. Vänskapen lade grunden till det stöd och utbyte som Danderyds församling fortfarande driver tillsammans med sina vänförsamlingar i Moshi i Tanzania.

– Det frö vi sådde då har vuxit till ett stort träd. Jag är glad att två familjers vänskap även har lett till att två stift – Stockholms stift och Norra stiftet i Tanzania – nu är vänstift, säger Kennedy Kisanga när vi ses i Församlingens Hus under hans senaste besök i Sverige.

Kennedy Kisanga är motsvarande kontraktsprost och ansvarig för 34 församlingar och 36 präster i Moshi med omgivningar. I området bor omkring 30 000 människor, varav ungefär hälften är barn.

– Jag fungerar som en slags mentor och besöker de olika prästerna i deras församlingar. När vår biskop är på besök så arbetar jag tillsammans med honom i mitt distrikt, säger Kennedy Kisanga, som

prästviges 1972 när han var 25 år gammal.

– Jag kände en inre kallelse. Först gick jag på bibelskola, sedan kände jag att jag ville dela med mig av de goda nyheterna om Guds kärlek och studerade vidare till präst.

I år fyller han 70, har verkat som präst i 45 år och har både barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men åldern verkar bara vara en siffra för Kennedy Kisanga och tankar på pension är långt borta. Förutom att arbeta som präst är han fortfarande eldsjälens bakom och en viktig drivkraft i de olika projekten i Moshi.

– Mitt arbete är väldigt praktiskt. Jag tänker att det är så man är präst i Tanzania. Vår situation tvingar oss till det och det var även så Jesus gjorde. Jag tänker på när han gav mat till de 5 000 hungriga som han predikat för, trots att det inte fanns någon mat. Jesus gjorde det möjligt, säger Kennedy Kisanga och berättar om ett område i hans distrikt som nyligen drabbades av en stor översvämning.

– Människor i andra områden delade med sig av sin mat och vi transporterade tio ton mat, tre lastbilar fulla, till det översvämmade området.

Vad betyder det svenska samarbetet och stödet för Moshiområdet?

– Vi har ett talesätt i Tanzania som lyder ungefär: ”Besökare kommer med välsig-nelse”. Samarbetet har inneburit många bra saker för Moshi. Vi har en bra dialog med Danderyds församling om projekten och jag tycker att det är bra att våra samarbeten drivs i en liten skala.

Av alla projekt som Danderyds församling driver tillsammans med sina vänförsamlingar i Moshi ligger mjölkprojektet honom extra varmt om hjärtat.

– De barn som idag får ett glas mjölk två gånger i veckan skulle aldrig ha fått det utan projektets hjälp. Barnen får i sig näring vilket påverkar deras hälsa positivt. De kommer att minnas att de har fått den här gåvan i många år framöver. Mjölkkprojektet gör också att bönderna i området får avsättning för sin mjölk.

Vad kan svenskar lära sig av tanzanier?

– I Tanzania lever vi i en helt annan miljö än vad ni gör. Vi har inte lika fina byggnader och inte så många saker som ni har, men ändå är vi glada och delar med oss av det vi har. För er är det materiella något normalt, ni liksom simmar i det. Men kanske är det så att ni inte till fullo uppskattar det ni har, säger Kennedy försiktigt. **Läs mer om Moshi ➔**



Vid Kilimanjaros fot i Tanzania ligger Moshi-området. Här får flera tusen skolbarn mjölk varje vecka, en nyborrad brunn ger rent vatten och livsviktiga träd har planterats – till stor del tack vare Danderyds församling.

Magnus Lidbeck var präst i Danderyds församling 1968–1992. Han initierade att församlingen skulle bidra till olika projekt i Moshi. När han lämnade församlingen tog andra över och drev vidare samarbetet mellan Danderyds församling och Moshi. Idag är Magnus Lidbeck och hans fru Mick pensionärer men de ger återkommande kurser i självvårdande samtal för präster i Tanzania. Och han och hans familj är fortfarande goda vänner med Kennedy Kisanga och hans familj.

Vad kan vi lära oss av Tanzania?

– Vi kan lära oss mycket av frivilligheten som finns där. I Tanzania är det så många människor som arbetar frivilligt inom kyrkan och den är en livsviktig del av civilsamhället, säger Magnus Lidbeck.



FOTO: STAFFAN HELLGREN



FOTO: PHILIPPA MOLANDER



FOTO: PHILIPPA MOLANDER

Felista Jackson Kahanga, 52, lärare

– Som ung drömde jag om att bli lärare, men på den tiden ville mina föräldrar inte låta mig studera för att jag var en flicka, säger Felista Jackson Kahanga som började i skolan först när hon var 13 år.

Hon tycker att det är viktigt att barn börjar studera tidigt för att de ska få bra möjligheter i livet. Själv undervisar hon idag på en montessoriförskola.

– I förskolan lär jag barnen att läsa och räkna. Men det är lite svårt eftersom vi inte har så mycket undervisningsmaterial. Vi har heller ingen egen lokal utan håller till i kyrkan, säger Felista.

Hon önskar att klassrummet ska bli klart snart och att hon ska få lön mer regelbundet – nu är det två månader sedan hon fick betalt senast.

Vad drömmer du om?

– Jag hade en vision om att bli lärare. Nu har jag uppnått min dröm! Jag är mycket glad, säger Felista, som har gått två år på ett community college för att bli montessorilärare efter att ha arbetat många år som kock, varit hemmafru och söndagsskolelärare.

Happiness Mrema, 21, vattenförsäljare

Happiness arbetar med att sälja dricksvatten vid en vattentank som ligger på församlingens mark i Chekereni. Med hjälp av Hudiksvalls och Danderyds församling har man borrarat en 80 meter djup brunn och hittat vatten.

– 60 liter vatten kostar 100 shilling (40 öre). Jag får 25 procent av det i lön, säger Happiness som har sitt halvårsgamla barn med på arbetet på dagarna.

Hon vet inte om hon kommer att ha råd att betala för förskola när sonen blir äldre.

– Ibland går det bra att sälja och ibland inte. Det beror på hur många som handlar och vad det är för väder, säger Happiness som tjänar ungefär 70 000 shilling (cirka 280 kronor) per månad.

Vad hoppas du på i framtiden?

– Jag vill bli en affärskvinna.

MICK OCH
MAGNUS LIDBECK.



FOTO: STAFFAN HELLGREN



FOTO: ELIN DELLÄS

Mary Richards, 44, deltagare i matlagningsseminariet

Mary är hemmafru och har fyra barn. Varje morgon vaknar hon klockan sex och börjar dagen med att städa i och utanför huset. Efter att ha tvättat sig förbereder hon elden och lagar frukost till familjen – vanligtvis rester från gårdagen – innan hon skickar barnen till skolan.

– Nu när det är skördetid frågar jag bönderna häromkring om jag kan hjälpa dem med skörden, säger Mary Richards, som i utbyte får en liten lön som hon kan köpa middag till familjen för.

I höstas gick hon ett matlagningsseminarium om näringsriktig mat som Hanna och Ida Grimstedt, båda aktiva i samarbetet med Moshi, höll i.

– Jag lärde mig att göra ny annorlunda mat, som till exempel guacamole. Det behöver jag inte ens gå till köket för att förbereda.

Nu har Mary Richards, tillsammans med två andra kvinnor från Chekereni, hållit i ett eget matlagningsseminarium för kvinnor om det hon lärt sig om näringsriktig mat.

Vad drömmer du om?

– Jag vill bli affärskvinna och sälja kläder. Om jag har råd skulle jag vilja bygga en liten affär vid vägen där jag bor. Jag hoppas även att det ska gå bra för mina barn i skolan och att jag kan hjälpa dem att lyckas.



FOTO: IDA GRIMSTEDT

Godwin Chonjo, 61, pensionär och kontaktperson för Moshiprojektet.

Godwin har varit statsanställd och utbildat jordbrukare under sitt yrkesliv. Han kom till Chekereni 1981 och har bott kvar sedan dess. Förra året gick han i pension, men jobbar lika mycket för det. Både på sin egen gård och som koordinator för Moshi-projektet.

– Jag håller reda på vad som händer i de olika projekten, som vattenprojektet, förskolan och mjölken som levereras dit. Jag är glad att projekten växer och fungerar bra. De ringer mig om de har problem eller om de behöver mer pengar. Och jag vidarebefordrar informationen till Moshi-gruppen i Sverige, vilket har gjort deras arbete lättare.

Godwin arbetar också som volontär för kyrkan.

– Jag kan inte sluta, jag mår inte bra om jag inte kommer till kyrkan. Jag känner mig glad när jag ser positiva saker som händer i vårt samhälle. Jag, och många med mig, jobbar för kyrkan men vårt fokus är att hjälpa hela samhället, oavsett vilken tro människorna har, säger Godwin.

STEW

INTERVJUerna ÄR GJORDA I TANZANIA AV PHILIPPA MOLANDER, LINNÉA ROMAN OCH ELIN DELLÄS
TEXTBEARBETNING AV MIA SJÖSTRÖM

Så stöttar Danderyds församling



En mängd olika projekt har genomförts genom åren och här följer en översikt av vad som pågår idag. De olika projekten kan delas in i tre huvudgrupper – mjölkprojekt, utbildningsprojekt samt projekt i Chekereni.

MJÖLKPROJEKT

Ett kollektivt minimejeri i Fukeni

– tar hand om 400–1000 liter mjölk per dag och ger inkomster åt cirka 200 familjer med kor och jobb åt sex anställda i mejeriet. Mejeriet producerar främst mtindi (liknar filmjölk). Även yoghurt, grädde, smör och ost av olika slag tillverkas i mindre skala och säljs till hotell och butiker.

Mjök till skolbarn – 2 500 barn i sju skolor kring Fukeni får 0,5 liter mjök var i veckan. Mjölken bidrar till att förbättra barnens hälsa och inlärningsförmåga.

Mjök till förskolebarn – Barn på två förskolor i Fukeni, på samtliga förskolor i Chekereni med underförsamlingar samt på förskolan i Agape Learning Center får 750 ml mjök i veckan.

UTBILDNINGSPROJEKT

Agape Learning Center – Utbildning i stadsdelen Kiboroloni. Här ges utbildning för ungdomar som hamnat snett. Här hålls även seminarier för fattiga kvinnor om mänskliga rättigheter och småskaligt företagande. På centret finns även en förskola där fattiga föräldrar får hjälp med avgiften för sina barn.

Förskolläroarutbildning – På utbildningscentret Ushirika wa Neema utbildas förskolläroare enligt montessori-pedagogiken. Lärare som ska arbeta på de förskolor Danderyds församling ger stöd till får bidrag till sin utbildning.

Yrkesskolan – Ligger i Chekereni. Byggt med hjälp av bidrag. Idag finns här en syskola för ett tjugotal flickor.

Kvinnogrupper – Kvinnogrupper i Chekereni med underförsamlingar har fått stöd på olika sätt i syfte att skapa försörjningsmöjligheter för kvinnor. Ett nytt projekt har handlat om att lära sig laga mer varierad och hälsosam mat.

Bokprojektet – Ger barn och unga tillgång till böcker på swahili. Workshops där skolbarn skapar egna miniböcker. Det har även öppnats ett bibliotek och man har hållit bokfestival med seminarier.

PROJEKT I CHEKERENI

Vattenbrunn – En djup brunn har borrats i Chekereni. Vattnet går till yrkesskolan, en restaurang och tre kommunala skolor. Man säljer också rent dricksvatten från brunnen till byborna till ett lågt pris. Idag är projektet självförsörjande.

Trädplantering – Träd planteras för att undvika jordförstöring och avskogning. I området kring Chekereni ger träden även skugga och har nedkylande effekt på den torra och varma slätten.

Chekereni projektkommitté

– En projektkommitté med representanter från församlingarna i Chekereni väljer ut förslag på mindre projektidéer. Projekten ska gynna många, vara självförsörjande och långsiktigt hållbara för att få stöd. Man har bland annat köpt in utrustning för droppbevattning av grönsaker, cateringutrustning till en kvinnogrupp samt ordnat ett stort seminarium om livmodercancer för kvinnor.

Solceller – Solcellslampor har skänkts till församlingarna. De möjliggör exempelvis läxläsning på kvällarna.



msling Moshi

EcoSan-toaletter – Ekologiska kretslopps-toaletter har byggts på en gymnasieskola i Chekereniområdet. EcoSan-toaletter samlar upp avfallet som komposteras och lagras innan det återanvänds som gödningsmedel till odlingar.

KÄLLA: FRÅN VÄNSKAP TILL VÄNSTIFT,
30 ÅR AV SAMARBETE AV HANNA GRIMSTEDT.
HELA RAPPORTEN FINNS ATT LÄSA PÅ
DANDERYDSFORSAMLING.SE UNDER FLIKEN
VERKSAMHET/HEJ VÄRLDEN!/MOSHI

.....

Vill du hjälpa till? Kontakta Hanna Grimstedt, samordnare för det internationella arbetet i Danderyds församling, på hanna.grimstedt@svenskakyrkan.se

Vill du skänka pengar?
Sätt in valfritt belopp på Danderyds församlings postgironummer 729 12-9. Märk inbetalningen med *Moshi* och om du önskar ge stöd till ett specifikt projekt. Eller via Swishnummer 1233 112 653, skriv *Moshi* i meddelandet.

.....

Bidragsgivare

Projekten i Moshi har kunnat genomföras med hjälp av en rad engagerade människor i Sverige och Tanzania: Danderyds församling, Moshigruppen, Stockholms stift, Österåker-Östra Ryds församling, kollektor från olika församlingar i Sverige och i Tanzania, försäljning av vykort, Svenska institutet, Sida, Pingstmissionen, Forum Syd, donationer från företag så som Grådö Mejeri i Hedemora, privata donationer med flera.

Tack!



Hur funkar en menskopp? Det fick ett gäng 14-åriga tjejer i Chekereni lära sig i höstas.



I NOVEMBER 2016 hölls en kurs om sexuell och reproduktiv hälsa för trettiofem 14-åriga tjejer på en skola i Chekereni. Projektet genomfördes av Moshi-gruppen i Danderyds församling i samarbete med lärare på skolan och kursledarna Elin Dellås och Philippa Molander.

De är båda från Stockholms stift och har via det Sida-finansierade praktikantprogrammet gjort fyra månaders praktik i Tanzania.

Vid första kurstillfället pratade Elin och Philippa om kvinnokroppen, vad mens är och varför man har det.

– Tjejerna var intresserade och fnissade ibland som 14-åringar gör. Vi visade olika sorters mensskydd och chocken var total när de såg tampongen. Sådana finns att köpa i Tanzania men bara på apotek, skriver Elin Dellås i en första rappor-

tering hem till Sverige efter kursen.

Andra tillfället de sågs var det dags för menskoppen. Elin och Philippa visade och berättade hur den funkar och vad som är bra med den. En menskopp går att återanvända vid varje menstruation under flera års tid vilket är både billigare och bättre för miljön jämfört med engångsskydd.

– Klassen var supernyfiken och ställde många frågor. De verkade taggade på att få med sig en menskopp därifrån, skriver Elin Dellås.

Sista gången de sågs talade de om intimitet och sexuellt överförbara sjukdomar.

– Det är ganska känsliga ämnen att prata om här, men det verkade som om tjejerna hade hört det mesta förut, vilket kändes väldigt hoppigivande.

Projektet ska nu utvärderas innan beslut fattas om det ska fortsätta ♦

Vad är en menskopp?

En bägare av silikon eller gummi som man bär i vaginan under mens. Den samlar upp mensvätskan istället för att, som traditionella mensskydd, absorbera den. En menskopp töms och tvättas ur 1–2 gånger per dag samt kokas mellan menstruationerna för att döda eventuella bakterier.

Menskoppar finns även att köpa i Sverige.



ELIN, PHILIPPA OCH LÄRAREN DIANA.

Utveckling tar tid

Sidas biståndschef i Tanzania Ulf Källstig berättar om 50 år av svenskt bistånd.

FOTO: SIDA



Ulf Källstig, Sidas biståndschef i Tanzania, ser många positiva framsteg i Tanzania. Presidentens krafttag mot korruption,

landets ekonomiska utveckling och att så många barn går i skolan.

– Jag kom till Tanzania första gången 1992. Så mycket har förbättrats i landet sedan dess, som vägnät och utbildningsnivå, men även själva andan. Jag ser mer initiativkraft och entreprenörskap idag jämfört med för 25 år sedan, säger Ulf Källstig, som arbetar på svenska ambassaden i Dar es Salaam.

Sverige har förmedlat bistånd till Tanzania sedan 1963. Just nu arbetar man efter regeringens biståndsstrategi för 2013–2019 som innehåller drygt 5 miljarder kronor till landet. Förra året betalades 649 miljoner ut. Några av målen för Sveriges samarbete med Tanzania är att det ska leda till hållbar tillväxt och fattigdomsminskning, med ett särskilt fokus på kvinnor, barn och ungdomar. Genom samarbetet hoppas Sida även bidra till att minska landets biståndsberoende.

Hur då?

– Utveckling tar tid. När vi bidrar till utbildning så bidrar vi till samhället på sikt. Vi jobbar även med att förbättra energitillgången i landet med hjälp av solenergi och vattenkraft och med att hitta sätt att öka inkomsterna för landets jordbrukare. Hela 70 procent av landets BNP kommer från jordbruk, säger Ulf Källstig på telefon från Dar es Salaam.

Tanzania blev självständigt i början på

1960-talet. År 1962 kunde bara 15 procent av Tanzanias befolkning läsa och skriva och en av landets huvuduppgifter blev att skapa en skola för alla barn. Man gjorde stora framsteg och 1981 gick mer än 97 procent i grundskolan. Men när Tanzania hamnade i en djup ekonomisk kris på 1980-talet föll andelen barn i skolan och bara 40 procent avslutade grundskolan 1989. Sedan dess har siffrorna vänt uppåt igen.

– Sverige har medverkat till två viktiga saker som stärker landet över tid: skolutbildning och forskning. Nyligen sänkte Tanzania kostnaderna för att gå i första klass rejält, vilket medförde att antalet barn i ettan har ökat med 30 procent. Vi är med och bidrar till att man fångar upp de här barnen, som plötsligt går i jätteklasser, på ett bra sätt och lär dem att läsa och skriva.

När det gäller forskning har Sida stöttat Tanzanias forskningsinstitutioner i 40 år. Syftet är att landet på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden de själva prioriterar.

– Över 100 forskare har doktorerat genom åren och de flesta av dem finns kvar i landet. Det är en viktig intellektuell kapacitet. Nu bedrivs forskning i allt från hur man ska stoppa malaria till stadsplanering som ökar vindgenomströmningen för att hantera klimatet bättre.

Vad är svårast när man arbetar med bistånd?

– Det är att hitta de där förändringsaktörerna. Människor och projekt som stämmer överens med vad Sverige vill bidra till. Projekt där våra intressen överlappar varandra.

Vad anser du om enskilda organisationers stöd till projekt i Tanzania?

– Projekt som bygger på ett utbyte mellan engagerade svenskar och tanzanier är viktiga för att bygga en demokratisk

kultur, säger Ulf Källstig, som gärna skulle se fler svenska enskilda organisationer i Tanzania.

– Vi har Svenska kyrkan, Rädda barnen och IOGT-NTO här, men saknar många andra folkrörelser på plats ♦

Fakta om Tanzania

Statsskick: Republik.

President: John Magufuli.

Huvudstad: Dodoma, officiell huvudstad. Dar es Salaam, faktisk huvudstad.

Officiellt språk: Swahili.

Religion: Kristendom, islam, traditionella inhemska religioner samt hinduism. Stat och religion är åtskilda.

Yta: Tanzania är mer än dubbelt så stort som Sverige. En tredjedel av landytan är avsatt för nationalparker samt och reservat.

Befolkning: Drygt 50 miljoner invånare år 2014, varav nära hälften är under 15 år. Omkring två tredjedelar av befolkningen beräknas leva under inkomstgränsen för fattigdom. År 2012 hade 53 procent tillgång till rent vatten och 2015 hade 15 procent tillgång till avlopp. Förväntad livslängd är 65 år.

Historik: Tanzania var koloniserat av Tyskland och Storbritannien och blev självständigt efter en frihetskamp år 1961. Tanzania bildades 1964 som en union mellan fastlandet Tanganyika och ögruppen Zanzibar.

Turism: Savanner, stränder, nationalparken Serengeti och Afrikas högsta berg Kilimanjaro lockar många turister. Ungefär en miljon människor besökte landet 2013.

KÄLLA: UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET.



Into Africa

Prisbelönt för bilder på afrikanska barn som sprängts av minor, svultit ihjäl eller dött i aids. Men nu har Jens Assur, 46, vänt på kameran. – Alla pratar om att Afrika dör. Jag vill istället visa ett Afrika som lever.

NÄR REPORTERN som hade varit med på resan genom folkmordet fick se resultatet, stirrade han på Jens Assur med förfäran och utbrast:

”Vad har du gjort, Jens?! Varför?!”

Varför kalla en film för ”Den sista hunden i Rwanda” och antyda att det i själva verket handlade om dem själva?

Varför hävda att en krigskorrespondent också är en sorts blodtörstig byracka som går över lik och rotar i soporna efter godsaker?

Men Jens Assur har aldrig följt de rödade lederna.

Som 22-årig fotograf på Expressen skaffade han sig snabbt rykte som den kaxige, men begåvade, valpen som såg till att få resa rakt in i jordklotets värsta konflikthärdar. Kom hem med fotografier på barn som trampat på minor och dödgävarhackor i uråldrig, gudsförgäten jord. Visade att en bild kan säga mer än tusen mord.

25 år senare en tvåbarnspappa, långfilmsregissör och mångfaldigt prisbelönad bildjournalist som fortfarande helst riktar sin kamera åt ”fel” håll.

Utställningen ”Africa is a Great Country” gav en helt ny bild av det Afrika vi oftast känner som svältens, våldets, hiv-smittans och dödens epicentrum.

– Jag var så trött på att det bara fanns två bilder av Afrika. Antingen bara krig, folkmord och elände. Eller gulliga djur och hoppande massajer i magiska solnedgångar.

Men du var själv en av syndarna, inte sant?

– Absolut. Min första resa till Afrika gick ut på att skildra inbördeskriget i Somalia, hiv-katastrofen i Uganda och korruptionen på Elfenbenskusten. Konflikter, konflikter, konflikter... Helt enligt stereotypen.

Men även en krigshund kan lämna sitt spår för en ny, annorlunda doft. Vändpunkten kom när Jens Assur skulle skildra världens storstäder i den konsumtionskritiska utställningen ”Hunger”.

– För hundra år sedan fanns det en enda stad med över en miljon invånare – London. Idag är siffran närmare 400. Enbart i Tokyo bor över 30 miljoner människor. Ändå var det först när jag var klar med jobbet som jag insåg att jag helt hade missat Afrika. Trots att sju av de tio snabbast växande ekonomierna finns där.

Han beslöt sig för att återvända till vad många svenskar ser som ett enda land, men som i själva verket består av 53 länder, 2 000 språk och en miljard människor. Fann en mångfasetterad, sprakande och färgstark kontinent som vibrerade av liv, företagsamhet och ringsignaler.

– 80 procent av alla affärer i Kenya görs

med mobilen. Det är bara ett exempel på hur ung, snabb och hungrig den här världsdelen är. Medelklassen växer så det knakar. Allt färre är fattiga. Allt färre svälter.

Resultatet blev en smått magisk bildresa genom städer som också har köpcentrum, diskotek och hoppborgar. Där barn går i skolan och föräldrar till jobbet. Där kinesiska företag bygger både de nya fotbollsarenorna och asfaltsvägarna som leder till naturtillgångarna.

– En utveckling på både gott och ont alltså. Kinas satsningar gör mig kluven; jag skulle gärna vilja se hur de där avtalen är skrivna... Men i Afrika finns ändå en klart större optimism än i Europa. Jag upplever en annan, mer positiv energi än i vårt eget land. Att folk har mer tid, helt enkelt är trevligare, nyfikenare och mer intresserade av andra.

Varför är den här bilden så viktig att förmedla?

– För att det hjälper gemene man att se världen med klarare blick, politiker att fatta klokare beslut och företag att våga inleda nya relationer och satsningar.

Han stryker den karaktäristiska pojkluggen ur pannan och berättar om när hans barn för första gången fick resa genom Afrika. Hur ingen av dem en enda gång



noterade att folk hade en annan hudfärg.

Att Jens Assur knappast är sverigedemokrat är ingen hemlighet. Han har alltid älskat det mångfaldiga, mångkulturella samhället. Är kritisk mot ett Stockholm där allt färre har råd att bo i innerstaden och allt fler ropar på förbud mot tiggare.

– Det finns en mättnadskänsla i dagens Sverige. Vi ser inte hur vi ska kunna komma vidare. Har svårt att glädjas över saker och ting. Det hittar jag däremot i u-länderna. Där finns just den där optimismen, framtidstron och tilltron till nya framsteg som präglade 50-talets svenska folkhem.

Har du rent av funderat på att flytta till Afrika?

– Min fru och jag har faktiskt haft långtgående planer på att bosätta oss där en längre tid. Det finns många relativt små, levande och säkra städer som Kigali i Rwanda, Lusaka i Zambia och Windhoek i Namibia där jag lätt skulle kunna trivas. Men kanske ännu hellre ett hus i vildmarken. Senaste resan bodde vi en månad i tält i Namibia. Det var helt fantastiskt.

För Jens Assur är inte uppfödd i Stora Blåsjön i Jämtland för intet. Han talar gärna om likheterna mellan savannen och fjällmassivet. Hur båda miljöerna kräver människan på eget ansvar. Hur varje val får en konsekvens.

– Ingenting känns likriktat eller till-

”Det är jättebra att man skickar ner ett team som borrar fem nya brunnar i Afrika, absolut. Men ännu viktigare är att de i sin tur utbildar fem nya team på plats som i sin tur borrar fem brunnar var och utbildar fem nya team och så vidare ...”

rättalagt. Ingen curlar dig. Ingen frågar efter om du far ut ensam med scootern eller jeepen. Det är upp till dig själv om du har tillräckligt med bensin, mat och vatten. Det är givetvis svårare att vara trygg i vildmarken än i Stockholm, men samtidigt kan det ge en förhöjd livskänsla.

Och kanske är det också just här, i fjällets skugga, man kan söka svaret på Jens Assurs ständiga drift att resa, syna och dokumentera.

Föräldrarna drev ortens enda hotell. Genom lobbyn rörde sig ständigt människor från alla håll och länder. Den unge pojken växte upp i spänningsfältet mellan det ödsliga och det kosmopolitiska. Fem år gammal tog han med sig pappas systemkamera till dagiset.

– För mig har livets mening nog alltid varit att försöka erövra nya områden. Vara i ständig utveckling. Lära mig saker på vägen. Bli en allt mer komplett individ.

Men också en vilja att göra nytta, inte sant? Eller handlar det mest om att jaga nya äventyr och kickar?

– Klart det fanns en tävlingsinstinkt som förde den här unge grabben ut i världen. Ett behov av att få bekräftelse, att imponera på andra. Men samtidigt ... ja, allt det där kunde jag ju faktiskt fått även om jag istället valt att satsa på mode eller reklam. Och säkert hade det gett lika många resor jorden runt. Så framförallt fanns det nog en vilja hos mig att berätta för andra hur världen faktiskt ser ut.

Hur handskades du med lidandet du fick se?

– I Mogadishu träffade jag en gång en schweizisk kirurg som erkände vilken kick han fick av att operera mitt i kriget, att försöka göra något bra mot alla odds. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har uppskattat att få sätta mig på ett flygplan

till en plats på jorden där jag aldrig varit. Att få varje dag fylld av nya upplevelser, vissa livsavgörande för både mig och andra. Sedan har jag ju alltid haft möjlighet att få bearbeta mina upplevelser efteråt. Antingen genom mina bilder eller genom mina föredrag.

Hur ser du på biståndsarbete?

– Att det behövs snabba insatser vid katastrofer behöver väl inte ens diskuteras. Men annars är långsiktighet det viktigaste. Utbildning förstås, men också att hela tiden försöka skapa ringar på vattnet. En person som lär sig vikten av att tvätta händerna efter toalettbesök kan påverka hela sin familj. Det är jättebra att man skickar ner ett team som borrar fem nya brunnar i Afrika, absolut. Men ännu viktigare är att de i sin tur utbildar fem nya team på plats som i sin tur borrar fem brunnar var och utbildar fem nya team och så vidare ...

Har du också sett bistånd som i n t e fungerar?

– Ja, när organisationen ifråga isolerar sig från lokalbefolkningen, kör stora fina bilar och bor på lyxhotell. Hur ska man kunna förändra på sikt om man inte försöker skapa relationer?

Hur mår Afrika om tio år?

– Allt fler har lämnat fattigdomen. Allt fler är friska. Allt fler har fått det där vi svenskar tar för givet, som rent vatten och fungerande avlopp. Och förhoppningsvis lyckats att undvika de värsta välfärdsproblemen.

Och vad gör Jens Assur?

– Ungefär detsamma som idag, tror jag. Och har förhoppningsvis minskat mitt ägande och min konsumtion. Jag har sällan haft det så fantastiskt som i det där tältet i Namibia, nästan utan några prylar alls.

Kameran undantagen förstås ♦



Bilder från Jens Assurs separatutställning *Africa is a Great Country* som öppnade på Liljevalchs våren 2013. Utställningen, som består av 40 fotografiska verk har sedan dess turnerat runt i landet och även i tre afrikanska länder.

Namn: Jens Niclas Assur. "Efternamnet kommer från en förfader som var tandläkare i Mecklenburg på 1800-talet. Gustav IV blev så förtjust i hans tjänster att han tog med honom till Stockholm. Dottern blev i sin tur Sveriges första kvinnliga tandläkare."

Född: 29 april 1970 i Stora Blåsjön, Frostvikens församling, Jämtland.

Yrke: Fotograf, regissör, manusförfattare och filmproducent.

Familj: Hustrun Jennie, 43, producent inom konst och film, gemensamma barnen Joel, 7, Tom, 4, och bonusbarnen Ivan, 14, och Eddie, 11.

Bor: Hyreslägenhet i centrala Stockholm. Halva året i skärgården.

Äter: Gärna vegetariskt "av moraliska skäl och hälsoskäl".

Dricker: Vatten och öl.

Läser: Just nu "Homo deus – en kort historik över morgondagen" av den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari som också skrev "Homo sapiens – en kort historik över mänskligheten". "Fullkomligt lysande."

Lyssnar: På musik från 90-talet. "Jag är förmodligen den ende som fortfarande lyssnar på James."

Ser: Just nu den norska teveserien "Skam". "Den är så sinnessjukt bra att jag klämde hela första säsongen, elva avsnitt, på en enda dag. Men den viktigaste och mest trovärdiga film jag sett på länge är 'Wall-e'."

Aktuell: Med långfilmsdebuten "Korparna" som bygger på Tomas Bannerheds prisbelönta roman och har Reine Brynolfsson i rollen som den svartsynte bonden som vill att sonen ska ta över släktgården.

Grabbkör för en helg

För alla sångsugna män mellan målbrottet och pension. Kom och sjung i Grabbkören lördag 29 april 10.00–12.30 i Petruskyrkans församlingsgård.

Söndag 30 april sjunger vi vårsånger

i manskörssättning i högmässan

Danderyds kyrka 11.00. Kören träffas 9.30 för en kort repetition.

Om du vet vilken stämma du sjunger anger du den. Anmälan till kerstin.even@svenskakyrkan.se senast 10 april.

Hjälp oss städa på kyrkogårdarna

För att underlätta vårstädning och plantering och för att minska brandrisk, ber vi gravrättsinnehavare på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats att ta bort gravlyktorna före den 1 maj. Välkommen att kontakta Gunnar By-Skoglund på Kyrkogårdsförvaltningen, med frågor: 08-568 957 39 eller gunnar.by-skoglund@svenskakyrkan.se



FOTO: DANDERYDS FÖRSAMLING

Platser kvar på Ramis 2!

Ramundberget i Härjedalen är platsen för tre av våra fyra läger. Vi har några platser kvar på lägret den 9–23 juli. Detta är konfirmandlägret för dig som gillar sommarliv i fjällen. Prova på mountainbike, bergklättring, fjällvandring m.m.

Inga förkunskaper behövs.

Alla läger börjar med en dag med teambuilding på hemmaplan. Kostnad: 8000 kr. På konfirmandidanderyd.se får du veta mer och kan även anmäla dig.



FOTO: NATHALIE HELMSTRÖM

Hallå där Philippa Molander som i höstas deltog i Stockholms stifts praktikantprogram i Tanzania.

Varför ville du åka till Tanzania?

– Det var en fantastisk chans att bygga på min erfarenhet inom internationellt arbete. Jag arbetar med sexuell hälsa och jag vill utveckla mina kunskaper inom ämnet och få förståelse för hur det funkar utanför Sverige. Det är väldigt spännande att få uppleva ett nytt land ur ett lokalt perspektiv och se hur människor lever.

Vilka erfarenheter fick du?

– För mig var en viktig insikt att vi människor är så lika, oavsett var vi bor eller hur vi ser ut. Unga vuxna i Tanzania har i många fall samma tankar och funderingar som vi i Sverige. Man funderar över tro och kärlek och längtar efter att gå ut och dansa loss med sina vänner!

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag vill fortsätta jobba med sexuell hälsa och inspirera och upplysa om bra vardagssex. Jag tror att världen kan bli lite bättre om människors kärleksrelationer vårdas.

Är du 18–30 år?

Ansök till något av Svenska kyrkans utbytesprogram:

Ung i den världsvida kyrkan eller **Stockholms stifts praktikantprogram.**

Ring Margareta Wennlund

08-508 940 82 om du vill veta mer.

Sista ansökningsdag 15 mars.

Samtal om tro och teologi

Samtalsserie om Tro och teologi i Enebykyrkan 13.00.

Söndag 12/3 Linda Joelsson:
Paulus – Enfald eller mångfald?

Söndag 7/5 Ulrika Svalfors:
Kyrkan, makten och härligheten.

För de som önskar är det gudstjänst 11.00 och därefter kyrkkaffe.

Dagläger för små och stora

Dagläger 26–30 juni för föräldrar och barn upp till 13 år. Det blir roliga dagar fyllda med upplevelser där ni tillsammans med era barn och oss skapar fina sommarminnen. Bad, lek, utflykter och samtal föräldrar emellan.

Varje dag börjar och slutar med en andakt, en stilla stund. En av dagarna åker vi till Gröna Lund.

Vi ses under dagtid och på natten sover man hemma i sin säng. Maten förbereder vi tillsammans.

Lägret är kostnadsfritt. Det är viktigt att man har möjlighet att vara med alla dagarna.

Välkommen att kontakta Eva-Lisa Kullberg, eva-lisa.kullberg@svenskakyrkan.se 08-568 957 25.



FOTO: ALEX & MARTIN, IKON

BARN

Kyrkans förskola, 1–5 år

finns i Djursholms församlingsgård, vid Petruskyrkan i Stocksund och i Träffpunkten vid Eneby torg. Maxtaxa gäller. Välkommen att ringa förskolechef Ebba Zenö, 08-568 957 02. Anmäl till www.danderyd24.se

Spädbarnsmassage

Ålder: 2–6 månader.
Plats: Andrum, Mörby centrum.
Grupp 2: 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4.
Tid: 11.00–13.00.
Ledare/anmälan: Susanne Kindwall, 070-483 62 60.
Kostnad: 200 kr för 5 träffar.
English speaking leader.

Babysång, barn 0–1 år

Plats: Danderyds kyrka.
Onsdagar 29/3, 19/4, 3/5, 17/5.
Tid: 11.30.
Anmälan: Johan Björling, johan.bjorling@svenskakyrkan.se.
Kostnad: 50 kr/gång inkl lunch.

Barnrytmik

Grupper för barn 0–4 år i Djursholms församlingsgård, och Andrum i Mörby centrum. För anmälan gå in på danderydsforsamling.se

VUXNA

Leva vidare-gruppen

Du som har drabbats av sorg är välkommen att delta i en grupp där du kan dela tankar med andra.
Kontakt: 08-568 957 10.

Bibelsamtal

Varannan tisdag 14.00 i Enebykyrkan. Kontakt Jenny Karlsson, 08-568 957 17.

Bibeln och mitt liv

Tid: Onsdagar 13.30–15.00.
Plats: Andrum.
Kontakt: Christina Brandt, 08-568 957 45.

Män emellan

Samtalsgrupp för män i rosa rummet bredvid Sättra prästgård.
Tid: Lördagar 10.00–12.00.
8/4, 29/4, 20/5.
Kontakt: Johan Olsson, 070-249 00 75.

Andlig vägledning

Vad vill jag med mitt liv?
Var finns Gud i mitt dagliga liv?
Samtal och bibelmeditationer i grupp inspirerade av den ignatianska andligheten. Kom de gånger du kan.
Tid: Tisdagar jämna veckor. 18.30 firas mässa, därefter från 19.00 andlig vägledning.
Plats: Sättraängskyrkan.
Kontakt: Lacro von Schedvin, präst, lacro.vonschedvin@svenskakyrkan.se

Måla ikoner

Lär dig måla ikoner av konstnären Pyret Sellberg.
Tid: Onsdagar 18.00–21.00.
Kostnad: 1.800 kr för 10 gånger exkl material.
Anmälan: Pyret Sellberg 070-83 60 746.

Helig dans

Med vägledning och musik söker vi själslig ro.
Plats: Petruskyrkan
Tid: Onsdagarna 21/3, 18/4

och 2/5 10.30–12.00.

Ledare: Gunilla Stjernberg
Avgift: 300 kr/termin
Anmälan: Elisabeth Stenberg, 08-568 957 21.

Existentiell hälsa

Lyssna till ditt hjärta. Samtal om livsmod och livets mening.
Plats: Andrum
Tid: Tisdagarna 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 18/4 och 25/5 10.30–12.00.
Anmälan: Elisabeth Stenberg, 08-568 957 21.

Fredagsfrid

Meditation kring teman om livets innerlighet.
Tid: Fredagar 17/3, 21/4 2017.
Plats: Andrum Mörby Centrum.
Kontakt: Elisabeth Stenberg 08-568 957 21.

TRÄFFPUNKTER

Andrum

Danderyds församlingslokal i Mörby centrum, plan 5.

Öppet Hus

måndag 12.00–16.00.
tisdag 12.00–14.30.

Lunchandakt

måndag 12.00–12.20.

Veckomässa

tisdag 12.00–12.20.

Fredagsfrid i Andrum

fredag 17/3, 21/4 14.00–16.00.

Frukost i gemenskap

fredag 9.00–10.00.

Spädbarnsmassage och Barnrytmik, se spalt ett under rubriken Barn.

Livsglädje tillsammans

Enebykyrkan, Enebytorget.
Program, servering, andakt.
Kom som du är!
Tid: Tisdag 14/3 och 25/4 14.00.
Kontakt: Ragnar Karlsson 08-510 501 73.

Kyrkbänken i Mörby Centrum, Apoteket

På onsdagar 15.00–17.00 finns präst, diakon eller annan personal på plats för samtal.

Afternoon tea

Musik, underhållning eller föredrag samt kaffe/te och andakt.
Onsdagar 14.00–15.30.
Entré: 50 kr.
Restaurangen, Kevinge Vårdshus, Edviksvägen 1A.
Kontakt: Elisabeth Stenberg, 08-568 957 21.

Musiklyssning

Plats: Idalagården.
Tid: 13.00–14.30.
14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5.

Djursholms kyrkliga arbetskreter

Träffar på måndagar 12.00 i Djursholms församlingsgård.
Kontakt: Astrid Roos Ydell 08-753 12 25.

Prata svenska-café

Plats: Enebykyrkan.
Tid: torsdagar 11.30–14.00.
Arrangör: Kyrkan i Enebyberg.

Träna svenska

Plats: Biblioteket Mörby Centrum.
Tid: Tisdagar 15.30.
Arrangör: Danderyds församling och Danderyds kommun.

Gudstjänster & konserter



PÅSKENS GUDSTJÄNSTER

PALMSÖNDAG 9 APRIL

Danderyds kyrka

11.00 Högmässogudstjänst, Jennie Wall, Danderyds sångensemble

Djursholms kapell

11.00 Gudstjänst, Carl Reinhold Bråkenhielm.

Enebykyrkan

11.00 Gudstjänst, Lennart Molin.

SKÄRTORS DAG 13 APRIL

Danderyds kyrka

19.00 Skärtorsdagsmessa, Christina Brandt

Djursholms kapell

19.00 Skärtorsdagsmessa, Kristin Molander

Enebykyrkan

19.00 Getsemaneafton med nattvard, Jenny Karlsson.

LÅNGFREDAG 14 APRIL

Danderyds kyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst, Nisse Renman, Danderyds Vokalensemble.

Djursholms kapell

11.00 Gudstjänst, Ulf Lindgren, Kapellkören.

Enebykyrkan

11.00 Gudstjänst, Christina Molin, Jenny Karlsson,

PÅSKDAGEN 16 APRIL

Danderyds kyrka

11.00 Påskmessa, Staffan Hellgren, Danderyds Kyrkokör ca 12.30 Påsklunch i Församlingens Hus. Pris: 60 kr. Möjlighet till förköp – se sidan 3.

Djursholms kapell

11.00 Högmessa, Caroline Krook, Kapellkören.

Enebykyrkan

11.00 Påskgudstjänst, Jenny Karlsson, Christina Molin, Enebykyrkans kör.

ANNANDAG PÅSK

17 APRIL

Sätraängskyrkan

16.00 Musikgudstjänst "Möte med den uppståndne", Christina Brandt. Mattias Nilsson, baryton. Anders Ölund, orgel/piano.

Övriga gudstjänster i DN och SvD på fredagar och på hemsidan: danderydsforsamling.se

TEMA- GUDSTJÄNSTER

Sätramässa

Temamässa i Sätraängskyrkan

"Att tro i medgång och motgång" är vårens tema. Olika personer delar med sig av sin livsresa. Sätramässan är präst- och lekmannaedd – både i förberedelser och i medverkan. Söndagarna 12/3, 2/4 och 7/5.

Hoppets mässa

Danderyds kyrka

Söndag 26 mars 11.00

Temamässa med musik på Marie bebådelsedag. Medverkande: Carl Henrik Svanell och Danderyds kyrkokör.

Gudstjänst med små och stora – nyskriven musik

Diskantkören och Gosskören sjunger nyskriven körmusik söndag 12 mars 11.00 i Danderyds kyrka. Söndagens tema är "Den kämpande tron". Musiken, om tro i Luthers anda, har körerna varit med och framfört i Sveriges Kyrkosångsforbunds kompositionstävling. Kyrkkorv.

Påskpyssel och kyrkkorv efter Gudstjänst med små och stora

Efter gudstjänsten i Danderyds kyrka 2 april 11.00 blir det påskpyssel och kyrkkorv i Församlingens Hus. I gudstjänsten medverkar Lisa Axelsson Runeborg tillsammans med Barnkören och Musiklekis.

Gudstjänst med små och stora i Enebykyrkan och Djursholms kapell

– se danderydsforsamling.se

KONSERTER

Tisdag 21 mars 12.00

Danderyds kyrka

Lunchmusik med soppa

Sjungande melodier och stampande sväng!

Per Gross, blockflöjter och Göran Månsson, slagverk, pipor. Soppa 50 kr.

Tisdag 21 mars 19.00

Enebykyrkan

Luther - död eller levande

Skådespelaren Per Ragnar tillsammans med organisten Patrik Sandin. Inträde 100 kr.

Lördag 25 mars 16.00

Djursholms kapell

Körkonsert

Stockholms motettkör under ledning av Erik Uddunge.

Söndag 26 mars 16.00

Danderyds kyrka

Ave Maria

Konsert med musik kring Jungfru Maria. Damkören VocAlice, Rikard Karlsson, piano/orgel, Kerstin Evén, dirigent.

Söndag 23 april 19.00

i Danderyds kyrka

Vårvirtuoser

Danderyds Vokalensemble framför tillsammans med solister och stråkorkester, ett av Händels allra tidigaste verk, Dixit Dominus från 1707. Dirigent: Rikard Karlsson. Entré: 150 kr.

Biljetter säljs i Församlingens Hus från 20 mars och vid ingången 30 minuter före konsert.

Tisdag 25 april 12.00

Danderyds kyrka

Lunchmusik med soppa

Anders Ölund, orgel. Musik av Bach, Piutti och Schmidt. Soppa 50 kr.

Söndag 7 maj 16.00

Danderyds kyrka

A little Jazz Mass

Diskantkören, Flickkören, VocAlice, Ola Johansson, bas, Jonas Waldefeldt, slagverk, Johan Björling, piano, Kerstin Evén, dirigent.

Lördag 13 maj 16.00

Djursholms kapell

Vårkonsert

Djursholms Kapellkör, Cecilia von Heijne, dirigent.

Tisdag 16 maj 12.00

Danderyds kyrka

Lunchmusik med soppa

Susanne Francett, violin och sopran, Anders Ölund, orgel, piano. Soppa 50 kr.

Söndag 21 maj 18.00

Enebykyrkan

Vårkonsert

Enebykyrkans kör, Eva Wedin, dirigent.

Torsdagarna 16 mars, 20 april och 18 maj 14.00

Djursholms kapell

Lyzznä

Ingemar von Heijne, en orgel, en flygel och en grammofon.

Alla konserter fri entré om inget annat anges.

SVENSKA KYRKAN I DANDERYD

Församlingens Hus

Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm.

Växel: 08-568 957 00,

måndag – fredag

9.00-12.00 och 13.00-17.00.

Adress: Box 2021,

182 02 Danderyd

Fax: 08-568 957 28

www.danderydsforsamling.se

Kommunikatör

Christina Högberg, 08-568 957 08.

Gudstjänstinformation

08-568 957 34.

Kyrkogårdsförvaltning

Chef Anette Bågenholm,

08-568 957 40,

fax 08-568 957 28.

Våra kyrkor

Altorps kapell, Ymervägen 55, Djursholm.

Andrum, Mörby Centrum.

Danderyds kyrka, Angantyrv. 41 Danderyd.

Djursholms församlingsgård, Bragev. 32 A, Djursholm.

Djursholms kapell, Danav. 9, Djursholm.

Enebykyrkan, (samarbetskyrka) Enebytorget, Christina Molin 0708-96 23 77.

Petruskyrkan, Kyrkv. 27, Stocksund.

Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 32 Danderyd.

Sjukhuskyrkan, Danderyds sjukhus, 08-123 550 00 (växel).

Kyrkoherde/kontraktspastor

Staffan Hellgren, 08-568 957 01, 070-625 13 15 (sms/mms).

Präster

Ninna Birkoff, tjl.

08-568 957 23.

Christina Brandt, vik.

08-568 957 45.

Jenny Karlsson,

08-568 957 17.

Johanna Keck, tjl.

Niklas Utterhall,

08-568 957 24.

Jennie Wall,

08-568 957 19.

Nisse Renman, vik.

08-568 957 00.

Sjukhuspräster

Lisa Axelsson Runeborg, 08-568 957 42.

Carl Henric Svanell,

08-568 957 18.

Diakoner

Estelle Wiesel,

08-568 957 29.

Elisabeth Stenberg,

08-568 957 21.

Eva-Lisa Kullberg

08-568 957 25.

Musiker

Johan Björling, 08-568957 06.

Kerstin Evén, 08-568 957 49.

Rikard Karlsson, 08-568 957 07.

Anders Ölund, 08-568 957 04.

Församlingspedagog

Simon Liljecrantz,

08-568 957 43.

Kyrkans förskola

Förskolorna Enen, Kyrkbacken och Änglagaraget.

Förskolechef Ebba Zeno,

08-568 957 02.

” *Penye nia, pana njia.* ”

ORDSPRÅK PÅ SWAHILI SOM BETYDER
FINNS DET VILJA, FINNS DET VÄG