

KYRKNYTT

Färgelanda-Högsäters församling

December 2024—Februari 2025

**Färgelanda-Högsäters
församlingstidning**



**Svenska
kyrkan**



Svenska kyrkan

KONTAKTUPPGIFTER:

Telefon: 0528-103 00

Telefon-och besökstider:

Tisdag och fredag kl. 10-12

Torsdag kl. 13-15

Postadress: Kyrkvägen 3, 458 31 Färgelanda

E-post:

farglanda.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Färgelanda: Kyrkvägen 10

Högsäter: Allévägen 28, endast
öppet vid bokade tider.

HEMSIDA:

www.svenskakyrkan.se/fargelanda-hogsater

KYRKOHERDE:

Sigge Andreas Widekärn 0528-103 03

Sms 073-364 11 17

KYRKOGRÄDSFÖRVALTNINGEN FÄRGELANDA KYRKOGRÄDS- OCH FASTIGHETSCHEF:

Ove Magnusson 0528-103 01

Sms 070-632 69 46

ADRESS: Kyrkvägen 3, 458 31 Färgelanda

KYRKOGRÄDSCENTRUM HÖGSÄTER

VAKTMÄSTARE:

Rickard Svensson 0528-103 15

Sms 072-586 30 82

FÖRSAMLINGSBLAD

Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan,
Färgelanda-Högsäters församling och
utkommer med 4 nummer per år.

OMSLAG: Pixabay

ANSVARIG UTGIVARE: Sigge Andreas Widekärn

REDAKTÖR:

Anna-Karin Stråle Börjesson 0528-103 09

Sms 072-586 30 83

Vad vill du? Vad vill ni? Vad vill vi?

Mitt huvud är fullt av frågor. Självklart påverkas jag extra just nu av att vara på en ny arbetsplats, på ny ort och med, för mig, nya människor.

Jag är nyfiken! För mig är det stort att få möta upp människor och lyssna till deras livsberättelser. Höra deras historia, försöka ana deras nutid och lyssna till deras drömmar om framtiden.

Att göra det är inte bundet till en plats eller till särskilda sammanhang, den här möjligheten till nöje finns överallt där människor finns. Det enda man måste göra är att vara frimodig i sina frågor och ha tid att lyssna till det som sägs.

Jag tror att vi har enormt mycket att ge till varandra. Vi delar så mycket mer än vi tror och pratar om. Vi delar oro, rädsla, glädje, sorg, ilska och hopp. Alla de känslolägen som finns i en människa är aktiva i oss. Mer eller mindre i olika tider genom livet, men alltid är de där.

Hur kan vi ta vara på alla våra år av gemensam erfarenhet på ett gott sätt? Att växa upp, bo, leva och verka på en plats påverkar oss. Det vi upplever av vår omgivning, läser i lokala nyheter ger oss en bild av vår verklighet, som vi ibland kan känna igen och tycka om, men också kan vi då och då uppleva att det är en väldigt snäv bild av samhället som målas upp eller att man känner sig upprörd över det som händer i ens närhet.

Hur kan vi mötas upp i ett samtal kring det goda vi haft och vill föra vidare till andra och hur kan vi mötas i vår längtan efter det som vi önskar?

Det är ibland så enkelt att säga hur vi inte vill ha det, men det vore så fint att istället hitta möjligheter att göra det du, ni, vi verkligen vill.

Berätta!



Med önskan om en
God jul
och
Gott Nytt År
Malin Ringfetter

DECEMBER

SÖNDAG 1 DECEMBER

1a advent

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst
Felicikören

Kl. 14.00 Rännelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 16.00 Järbo kyrka
Gudstjänst

Kl. 18.00 Torps kyrka
Gudstjänst

SÖNDAGEN 8 DECEMBER

2a advent

Kl. 11.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

Kl. 17.00 Färgelanda kyrka
Luciakröning

SÖNDAG 15 DECEMBER

3e advent

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 17.00 Högsäters Kyrka
Musikgudstjänst
Trollhättans kammarkör

SÖNDAGEN 22 DECEMBER

4e advent

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Mässa

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

TISDAG 24 DECEMBER

Julnatten

Kl. 23.00 Färgelanda kyrka
Midnattsmässa
Felicikören

ONSDAG 25 DECEMBER

Juldagen

Kl. 6.00 Torps kyrka
Julotta

Kl. 8.30 Rännelanda kyrka
Julotta

TORSDAG 26 DECEMBER

Annandag jul

Kl. 16.00 Högsäters f-hem
Musikgudstjänst
Camilla Widekär &
Anna Kindberg

SÖNDAG 29 DECEMBER

Söndag e jul

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 31 DECEMBER

Nyårsafton

Kl. 16.00 Färgelanda kyrka
Nyårsbön

JANUARI

ONSDAG 1 JANUARI

Nyårsdagen

Kl. 16.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 5 JANUARI

Trettondedagsafton

Kl. 11.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

MÅNDAG 6 JANUARI

Trettondedag jul

Kl. 18.00 Färgelanda kyrka
Musikgudstjänst
Felicikören med solister

SÖNDAG 12 JANUARI

1a sön e trettondedagen

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 19 JANUARI

2a sön e trettondedagen

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Mässa

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 26 JANUARI

3e sön e trettondedagen

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

FEBRUARI

SÖNDAG 2 FEBRUARI

Kyndelmässodagen

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Mässa

SÖNDAG 9 FEBRUARI

5e sön e trettondedagen

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Mässa

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 16 FEBRUARI

Septuagesima

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Gudstjänst

SÖNDAG 23 FEBRUARI

Sexagesima

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Gudstjänst

Kl. 14.00 Högsäters f-hem
Mässa

Vet du något barn som skulle behöva en julklapp?

Nu finns möjlighet för barn i Färgelanda kommun att önska sig en julklapp för högst 300 kr.

Önskan lämnas till Diakon Inger Bäcker.

Önskningarna kommer anonymt att skrivas på en lapp som hängs i granen på

Håkans Hörna i Färgelanda.

Därefter kan privatpersoner och företag hämta en lapp, köpa julklappen och lämna lappen och julklappen till personalen på Håkans Hörna.

Diakonen hämtar julklapparna och delar ut dem till de barn som kommit med en önskan.

Skulle du och din familj vara hjälpt av "julgranen" hör av dig till:

Diakon Inger Bäcker 076-146 56 43 eller inger.backer@svenskakyrkan.se



Information från kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen



GRAVLYKTOR

Gravlyktor får placeras på gravar under tiden 15 oktober till 23 april.

Lyktorna tas bort samtidigt som grannis.

De lyktor som inte tagits omhand placeras vid bårhuset fram till 15 maj varefter de kastas.

Detta för att det på landets kyrkogårdar förekommit olyckor (glassplitter) på personal och allmänhet i samband med grönyteskötsel.



GRAVSKÖTSELAVGIFTER 2025

Om man inte har möjlighet att sköta sin gravplantering själv kan man köpa tjänsten av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.

Gravskötsel kan köpas för 1 eller 3 år och klimatsmart alternativ för 4 år.

För år 2025 gäller följande priser:

Liten plantering 769:-
Standard plantering 1410:-
Klimatsmart plantering 2950:-

Ove Magnusson
Kyrkogårds- och fastighetschef
tel: 0528- 103 01
Sms: 070-632 69 46



I Gula Stolen

Barnen är vår framtid och därför är det viktigt att all verksamhet för barn är av god kvalitet, inte minst den i kyrkan.

Orden kommer från Nina Hernvall som arbetar som församlingspedagog i Färgelanda-Högsätters församling.

Nina började i församlingen i augusti 2022. Hon kom då senast från Lextorpskyrkan i Trollhättans pastorat som tillhör Skara stift.

Nina har en lång erfarenhet av att arbeta med barn och har mestadels gjort det inom den kommunala verksamheten i Trollhättans stad. En period har hon också arbetat på en förskola för nordiska barn i Saudiarabien.

Hon är utbildad förskollärare och sedan hon började i kyrkans värld har hon gått svenska kyrkans grundkurs. Hon är också utbildad baby-massör.

Ninas hjärta för barn är stort. När det gäller kyrkans verksamhet har hon en röd tråd som hon följer. När man har slutat i en grupp kan man gå vidare till nästa så det finns något för alla åldrar. Församlingen har grupper från att man är spädbarn till man hamnar i gruppen kyrkans unga.

När man börjar i kyrkans verksamhet är det viktigt att man tar allt på ett lätt sätt. En del föräldrar kanske aldrig har varit i kontakt med kyrklig verksamhet och det finns också en del

fördomar om vad kyrkan är.

Det kristna budskapet kan man få in på olika sätt. Genom musik, lek, drama, pyssel, högläsning m.m. Barn är oftast väldigt nyfikna och ju fler gånger de kommer till verksamheten desto fler frågor får hon. Många frågor blir det också när prästen kommer till barngrupperna för att hälsa på. Allt från kläderna de bär till om de bor i kyrkan.



Förutom de barngrupper som Nina har tillsammans med församlingsassistenten Hannah Bäcker erbjuder hon kommunens skolor i årskurs 4 och 5 att komma till skolan med ett material som heter Bibeläventyret. Det är ett material som handlar om hur allting startade en gång enligt bibeln. Man får lära om Sara och Abraham som blir ett stort folk, det Judiska folket och följa

dem på deras spännande äventyr. På ett lekfullt sätt och med hjälp av drama, rörelser, sång och trolleri berättar hon om gamla och nya testamentet.

En annan sak som engagerar många är de familjeaktiviteter som arrangeras. På våren är det "Äggjakt" på hösten "Bland spöken och helgon" och så efter jul är det dags för "Julgranskalaset".

En dag i veckan är hon aktiv på nätet. Nätvandrarchatten är kyrkans SOS där de som är mellan 12– 25 år kan skriva in och chatta med någon.

Jag har världens bästa jobb säger hon till sist.

Anna-Lottas
Jul 2024
Anna-Lotta Larsson
& Fredrik Hermansson

30-årsjubileum!



Kör: Felicikören
Dirigent: Margareta Haglund
Måndag 9 december kl 19.00
Färgelanda kyrka
Fri entré



LUCIAKRÖNING
8 december kl. 17.00
Färgelanda kyrka



*



JULKONSERT
Cornelia Jakobs
David Zandén &
Trollhättans kammarkör
under ledning av
Olle Zandén &
Cecilia Hermansson

15 december
kl. 17.00
Högsäters kyrka

Fri entré



MÖTESPLATSEN P&B PRESENTERAR



BETTAN & LÖTTA
EN JUL TILLSAMMANS igen

FÄRGELANDA KYRKA
19 December 19.30
Biljetter: **SHOWTIC**

Musik i juletid

1 december

Kl. 11.00 Färgelanda kyrka
Felicikören



Kl. 16.00 Järbo kyrka
Anna-Lena Hedlund &
Lars Wallin, trumpet

Kl. 18.00 Torps kyrka
Emanuel och Ellinor
Karlsson. Sång & musik



8 december

Kl. 17.00 Färgelanda kyrka
Valboskolans lucia

9 december

Kl. 19.00 Färgelanda kyrka
Anna-Lotta Larsson



15 december

Kl. 17.00 Högsätters kyrka
Trollhättans kammarkör

19 december

Kl. 19.30 Färgelanda kyrka
Bettan & Lotta



22 December

Kl. 16.00 Lerdals kyrka
Hedekas Whiskeyboys &
Malin Viktorsson och
Marita Jansson

24 december

Kl. 23.00 Färgelanda kyrka
Midnattsmässa
Felicikören



25 december

Kl. 06.00 Torps kyrka
sång Aart de Zitter
Kl. 08.30 Rännelanda kyrka
sång Eva Andersson



26 december

Kl. 16.00 Högsätters Församlingshem
Julens sånger & psalmer
Camilla Widekärr &
Anna Kindberg



31 december

Kl. 16.00 Färgelanda kyrka
Nyårsbön

6 januari 2025

Kl. 18.00 Färgelanda kyrka
Felicikören med solister



Vad är det bästa med julen?

Frågan ställdes till 7
av Felicikörens
medlemmar



Agneta Persson

1. Glädjen i barnbarnens ögon
2. Julbordet
3. Midnattsmässa



Gunnar Andersson

1. Julotta
2. Julskinka
3. Högtiden i sig



Monica Olsson

1. Gemenskap med familj och vänner
2. Midnattsmässan
3. Julefriden som sänker sig mot slutet av julafton



Roger Johansson

1. Musiken
2. Högtiden
3. Jultomten



Barbro Johansson

1. Familjen
2. Gemenskapen
3. Stämningen



Per-Ola Lund

1. Att träffa nära och kära
2. Hoppen om att snön ska lysa upp mörkret
3. Svärmors vävda röda mattor kommer fram



Malin Karlsson

1. Midnattsmässan
2. Gemenskapen
3. Julkrubban

JULKRUBBAN

Nu för tiden finns det så här års en julkrubba i många hem och i nästan varje kyrka. De första svenska julkrubborna stod på 1800-talet vid juletid i borgerliga katolska hem. Svenska kyrkan var på den tiden helt emot denna tradition, som man inte tyckte passade för att fira Jesus födelse.

År 1906 hade Ersta diakoni i Stockholm en julkrubba, och lite mer än ett decennium senare, år 1929, fanns en julkrubba i S:t Petri kyrka i Malmö. Därefter spreds traditionen snabbt vidare, till både kyrkor och hem.

Den första kända julkrubban skapades av Franciskus av Assisi år 1223.

Helige Franciskus var till sin natur en lekfull person, som strävade efter att med fantasin leva sig in i Jesu födelse. Han förklarade själv sitt syfte så här:

”Jag vill i verkligheten framställa åminnelsen av det nyfödda barnet som föddes i Betlehem: se så mycket som möjligt med mina kroppsliga ögon hur obekvämt han hade det utifrån sina behov som nyfödd, hur han låg i en krubba och hur han vilade på hö, med en ox och en åsna stående bredvid.”

Och så har julevangeliet sedan Franciskus av Assisis tid gestaltats med figurerna. En klassisk julkrubba består av ett litet hus som skall påminna om det stall där Jesus föddes. I mitten står själva krubban, alltså den matskål för djuren som fick tjäna som vaggga åt den nyfödde Jesus. Vid sidan av krubban står Josef och Maria och bredvid dem brukar man placera en ox och en åsna som representanter för djurriket. Strax utanför kan man ställa ett par herdor och några får, och kanske ovanpå huset en ängel, en av dem som sjöng för herdarna när de fick veta att Jesus var född.

Ibland ställer man dit de tre vise männen, men det kanske är bättre att låta dem vänta till Trettondedag jul, den dag som handlar om deras hyllning till Jesus. Allt enligt helige Franciskus modell.

Bibeln säger inte helt klart och tydligt att Jesus föddes i ett stall, bara att han lindades och lades i en krubba. Det är dock inte troligt att Betlehem hade fristående stall. Djuren hölls i grottor eller

avgränsade delar av boningshusen. Krubban var dessutom inte av trä, utan av lera eller kanske sten. Någon ox eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att där det fanns djur fanns det en krubba. De tre vise männen, som står omnämnda i Bibeln som österländska stjärntydare, hann nog inte fram i tid för att vara med vid krubban tillsammans med herdarna.

Julkrubban är i stället en symbolisk värld, som kan hjälpa oss att ta till oss julens glada budskap. Traditionellt kan vi se Josef och Maria som symboler för hem och föräldraskap. Maria står

också för lydnad mot Gud, men dessutom för självständighet mot människor. Hon vågade föda Jesus trots att hon visste att människor skulle titta snett på henne. Josef kan stå för trohet och generositet och i ett sammanhang han inte förstod. Herdarna påminner oss om det hårda arbetet och fattigdomen, medan de vise männen är representanter för rikedom och makt.

Jesus vilar på torkat gräs, en symbol för allt det som växer på jorden, och runt honom står representanter för djurriket. I bakgrunden finns änglarna, den osynliga världens budbärare om fred på jorden.

Inför Jesus står alla dessa vi längtar efter men som ännu inte är här. Med Jesu ankomst finns möjligheterna att det alltmer ska kunna förverkligas.





Den helige Franciskus föddes i italienska Assisi 1181. Han tillhörde en välbärgad familj. När han såg hur de sjuka och fattiga behandlades illa valde han att avstå från sin rikedom och leva som fattig.

Han bildade en klosterorden, franciskanerorden, vars ideal är fattigdom och lydnad. Skapelsen och allt levande satte han högt och det sägs att han kunde tala med djuren.

I Den Svenska Psalmboken finns han representerad med sin Sol-sång, psalm 32 Tack gode Gud, för allt som finns.

När argentinarern Jorge Mario Bergoglio utnämndes till påve 2013 valde han helgonets namn, Franciskus I, för att hedra honom och visa världen på fattigdomsidealet och arbetet för klimatet.

Adventsstjärnan

Stjärnan över Betlehem

Nu lyser det adventsstjärnor i de flesta fönstren i Sverige, men varför gör det det?

Enligt legenden kom det tre vise män till det nyfödda barnet på trettondedagen efter att de följt en stjärna på himlen. Det står i bibeln att österländska stjärntydare kom till Jerusalem och där frågade efter judarnas nyfödda kung.

Kung Herodes som var kung i landet vid den tiden blev orolig. Han kallade på de vise männen och bad dem att leta reda på det nyfödda barnet. "Kom sedan tillbaka till mig och berätta var barnet finns" sa han.

Underförstått ville han göra sig av med barnet. Han ville inte ha någon konkurrent.



Det står sedan att stjärnan visade vägen och tillslut stannade över den plats där Jesusbarnet fanns. Männena lämnade över sina gåvor och tog sedan en annan väg hem för att undvika att stöta på Herodes igen.

Är denna berättelse sann?

Förutom det religiösa budskapet, är det möjligt att det kan ha funnits en verklig händelse på himlen som har inspirerat till denna berättelse?

Det finns i alla fall ingen sådan astronomisk händelse

rapporterad från ungefär denna tid.

Intressant är spekulationen om att två planeter kan ha syntes tät ihop på stjärnhimlen. Det inträffar ibland och år 7 före Kristus till exempel syntes Jupiter och Saturnus tätt ihop inte mindre än tre gånger. Kan det va detta som de tre visa männen sett? Ja, vem vet? Vad tror du?



RUTHJÄLPEN
Färgelanda prästgård
kl. 14.00–16.00
26 februari, 9 april och 4 juni
Kaffe & kaka 40:–
Lotterier
Vinster mottages tacksamt



FACKELTÅG

1 december kl. 17.30 från
Torps bygdegård till kyrkan.
Samling kl. 17.20

Efter gudstjänsten, som börjar kl. 18.00,
bjuder bygdegårdsförening på
adventskaffe i kyrkan.

OBS! Tänk på att använda reflexväst när
ni går tillbaka till bygdegården i mörkret
för att hämta bilen

**GEMENSKAPSTRÄFF MED
STOLGYMPA**

Första måndagen i månaden kl. 14.00
Högsäters församlingshem
Ta gärna med ditt handarbete.
Kaffe serveras varje gång.

Alla hjärtligt välkomna



**JULMARKNAD VID
FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD**

Söndag 8 december kl. 14.00–16.30
Knallar och föreningar finns på plats
och har försäljning.

Kaffeservering och glöggstuga.

Kl. 17.00 Luciakröning i kyrkan

SOPPLUNCH 2025

KL.12.00–14.00

Färgelanda prästgård

22/1, 5/2, 19/2, 5/3,
19/3, 2/4, 23/4



Högsäters församlingshem

15/1, 12/2, 12/3, 16/4

Soppa, kaffe och kaka 50:–

Lotterier. Vinster mottages tacksamt

JULGRANSKALAS

11 januari kl. 12.00

Färgelanda prästgård

Dans kring granen

och fika.

Tomten kommer på besök

Välkomna önskar

Nina och Hanna



God jul

och

ett

Gott Nytt År

JULKONSERT

Lerdals kyrka

22 december kl. 16.00

Hedekas

Whiskeyboys

med

Malin Viktorsson

& Marita Jansson





SYMBOL FÖR KÄRLEK	GALLSKRIKA		FÖRST I RADEN	LITE SLARVIGT UTTRYCKT VAR JU SALOMO DET	KÄNDE JUDAS	BLODSTOCKNING URAN	ÖPPNAR DRIFTIG	VILL VÄNNER	GULLSPIRA	
	EN AV JAKOBS SÖNER	TOMTAR KÄKAR								
GÖRS PR			TAR SKROCKFULL I HURSA?		LYX PÅ VÄG	KOMMER IVRIG MED	LÄTT BETT	BLEV STEFANOS		
HÄR STRANDADE ARKEN					KAN MAN LÅNGA INFÖR HELGEN	KRUBB LIRAREN EDSTRÖM				
<h2 style="text-align: center;">PSALMEN</h2> <p>"Du barn som låg i krubban vill <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . Vem följer nu din stjärna? Vem öppnar sina kistor i ljus av stjärnans glöd?"</p>				GIBBON-APA			SPÖDAMEN ÖNSKAR MÅNGA TILL JUL			
				NIMBUS			TVUNGEN	I HERRENS ÅR		
				NÄTKANT						

Skicka ditt svar till: Färgelanda-Högsätters församling
 Anna-Karin Stråle Börjesson
 Kyrkvägen 3
 458 31 Färgelanda

Svar önskas
senast
20/2