

Vist & Vårdsnäs

församlingsblad

Nr 4 Vinter 2024/2025

”Var inte rädda... I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.”
Lukasevangeliet 2:10, Bibel 2000

Tankar från Taizé
Ungdomar på en inre resa

Julen *en tid av ljus,
hopp och medmännisklighet*

Tillsammans i
Kyrkovalet 2025



Svenska
kyrkan

Vist Vårdsnäs
pastorat

Inledning

Till min familjs förvåning köpte jag hem en gammal skrivmaskin från 70-talet.

De undrade vad jag skulle ha den till. Ja, kanske skriver jag mina predikningar på den, som min morfar gjorde. Han var präst. Jag kommer ihåg hur han satt i sitt hemmakontor och bankade ut söndagens predikan. Det hördes tydligt vad han höll på med – tick tack ticky tack, whoosh, tick tack tick tack... eller hur man nu skriver hur en skrivmaskin låter.

“Analog” prylar som gamla skrivmaskiner och LP-spelare har blivit populära de senaste åren. Det finns ett växande motstånd mot smartmobilen som har tagit över våra liv, en skepsis mot ett liv som upplevs mer och mer på en 6-tumsskärm. Med en skrivmaskin får man en annan kontakt och känsla i skrivandets process, en mer kroppslig kontakt.

Man känner orden på fingertopparna, de vibrationer och mekanismer som trycker ut dem på pappret. Skrivmaskinen kräver dessutom en annan sorts koncentration och engagemang. Det finns ingen AI som korrigerar stavfel!



Under julen firar vi Guds “inkarnation” (latin “förköttsligande”). Att Gud blir människa – kött och blod – i Jesus Kristus. Det betyder en kontakt med Gud i det konkreta, i det kroppsliga – det analog! Kontakt med Kristus i kyrkan sker i orden (Bibeln och predikan) som hörs med öronen men också i dopets vatten och nattvardens bröd och vin. Dessa är konkreta saker vi samlas kring, tecken för Guds närvaro mitt ibland oss, kännbara med alla sinnen.

Julen är fortfarande ett förkroppsligat firande, både i kyrkan och i den kulturella högtiden. Den involverar alla sinnen IRL – smaken av mat, öppnandet av presenter, färger och ljus. Det skulle vara tragiskt att reducera allt detta till en 6-tumsskärm – det går inte!

I och med Jesu födelse skriver Gud sin berättelse om vårt hopp och vår frälsning. På julen skriver Gud sin kärlek med engagemang och koncentration i alla detaljer av våra liv.

Med önskan om en välsignad jul och ett gott nyår!
/Douglas Scott, församlingsherde i Vist församling

Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar

Omslagsbilden: Ingrid Holmgren

Ansvarig utgivare: Emma Malmström

Tryck: LTAB Linköping 2024

Grafisk form: Karin Dahlström

Foto & Illustrationer: IKON om inget annat anges

Pastorexpeditionen

Telefon: 013-520 01

Telefontider: Måndag 10-12,

Onsdag 13.30-14.30, Torsdag 10-12

Mail: vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Vi läser *Julevangeliet*

Lukasevangeliet 2: 1-20. Från bibelöversättningen ”The Message”



The Message är en bibelöversättning av den amerikanske teologen Eugene Peterson (1932–2018). Översättningen har ett vardagsnära, poetiskt och enkelt språk med målet att väcka nyfikenhet för Bibelns berättelser hos den som inte tidigare läst så mycket i Bibeln. Till den som är van bibelläsare kan The Message ge nytt liv till välkända berättelser, som ett komplement till vår Bibel 2000.

/ Emma Malmström, kyrkoherde

Jesus föds

Vid samma tid höll kejsar Augustus folkräkning i hela kejsardömet. Det var den första folkräkningen med Qurinius som ståthållare i Syrien. Alla blev tvungna att åka till sina stamfäders hemstäder och prickas av. Alltså fick Josef resa från byn Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen på grund av folkräkningen, eftersom han var ättling till David. Maria, hans fästmö, som väntade barn, for med. Medan de var där blev det dags för henne att föda. Hon fick en pojke, sitt första barn. Hon lindade honom i en filt och lade honom i en krubba med hö, för de hade inte fått plats inne på värdshuset.

En stor händelse för alla

En bit därifrån hade några fåraherdar slagit läger och turades om att vakta fåren på natten. Plötsligt stod en ängel från Gud mitt ibland dem och Guds härlighet strålade omkring dem. De blev skräckslagna.

–Var inte rädda, sa ängeln. Jag kommer för att berätta att någont stort och roligt har hänt för alla människors skull i hela världen; en frälsare har just fötts i Davids stad, en frälsare som är Messias och er herre. Detta ska ni leta efter: ett spädbarn som ligger i en krubba inlindat i en filt. Med ens fick ängeln sällskap av en väldig änglakör som sjöng lovsånger till Gud:

–Ära vare Gud i himlars höjder och frid åt alla människor i världen, som behagar honom.

När änglakören hade försvunnit upp i himlen vände sig fåraherdarna till varandra och sa:

– Vi skyndar oss till Betlehem, så att vi får se det som Gud har avslöjat. De rusade iväg och hittade Maria och Josef och det lilla barnet i krubban. Nu hade de med egna ögon sett allt och för alla de träffade berättade de vad änglarna hade sagt om barnet. Alla som hörde herdarna häpnade.

Men Maria sa inget om det, utan höll det inom sig som ett kärt minne. Fåraherdarna gick jublande tillbaka medan de lovsjöng och tackade Gud för allt som de hade fått uppleva. Allt var precis som de hade fått veta!

”Det är kanske inte platsen som är viktigast, utan vem man delar den med.” (Emil, 18 år)

Text: Ingrid Holmgren, foto: Ingrid Holmgren & Lisa Bergvall

Vi sitter i ett av de små vindskydden utanför Försoningskyrkan i den lilla byn Taizé i södra Frankrike. Vindskyddets tak har den karakteristiska kupolen med det lilla korset på. Kupolen med korset avslöjar att i detta vindskydd skyddas vi från mer än bara vinden. I vindskyddet finns ikoner av bibliska motiv och i mitten en eldstad. Dessa vindskydd är utspridda på klosterområdet och ämnade för själens ro och vila.

För människors bön, reflektion, gemenskap och delande.

Det är sista dagen i vår vecka i Taizé och vi har vandrat i ”Silent garden” med penna och skrivbok i hand. För att samla våra tankar och för den som vill, dela dem med varandra under kupolens tak.

På frågan vilken som blivit favoritplatsen här delar Emil, 18 år, insikten: ”Det beror på... Det är kanske inte platsen som är viktigast, utan vem man delar den med.”



Och denna plats har våra 10 ungdomar från Vist Vårdnäs pastorat delat med närmare 1300 andra ungdomar från världens alla hörn. Under denna höstlovsvecka är följande nationaliteter representerade här: Sverige, Frankrike, Belgien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Italien, Malta, Nederländerna, Polen, USA, Storbritannien och Hong Kong!

Hur förklarar man Taizékommunitetens dragningskraft på unga människor världen över? Den som ger detta enkla klosterområde musikfestivalstämning!



Frågar man vårt gäng är vi samstämmiga. Det är något särskilt med vänligheten vi mött i det enkla och i det lilla. Någon erbjuder en överbliven brödbit eller en bit choklad i matkön. Den visade respekten när vi ger plats åt varandra i den ibland trånga kyrkan. Att försöka sjunga och be på varandras språk, även då det är en utmaning. Att i all enkelhet arbeta, diska och dansa ihop för det gemensamma goda livet.



På frågan vad vi bär med oss hem från den dagliga bönerytmen nämns framför allt: tystnaden och sångerna. Någon tycker att regelbundenheten i dessa gör att man är "reflekterande mest hela tiden". Det blir som ett inre lugn när man får samla tankarna flera gånger om dagen. Någon känner sig uppmuntrad att lära sig franska igen. Någon vill ge sig utrymme att läsa bibeln oftare. Någon vill att vi sjunger mer Taizésånger i gudstjänsterna hemma. Vi har nu lämnat vindsyddet och platsen Taizé bakom oss. Den yttre resan är över, men den inre fortsätter nu här hemma. För det är ju kanske inte platsen som är viktigast, utan vem man delar den med.



Fakta Taizé

Taizékommuniteten består av ett 80-tal bröder från olika kyrkliga traditioner och ca 30 länder. Kommuniteten vill vara "en liknelse om gemenskap": ett synligt tecken på försoning mellan splittrade kristna och splittrade folk. Kommuniteten är även känd för sin stora sångskatt av enkla sånger spridda världen över. Spridd är även ryktet om brödernas generositet. Varje år välkomnas tusentals unga människor att leva i deras livsrytm i bön, enkelhet och gemenskap. Vissa sommarveckor kan det vara över 5000 besökare från 75 olika länder, som på detta sätt deltar i en inre resa.

Sprid ljus i mörkret

act
Svenska kyrkan

I natt vaknar miljontals människor till ljudet av krig och konflikt. **Swisha din gåva för fred till 900 1223.**



Foto: Fredrik Bengtsson/Non

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

tryggt
givande
givasverige

Act Svenska kyrkan *Julinsamling 2024*

”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” Joh 1:5

Vi lever alla under samma himmel men verkligheten ser olika ut. Just nu pågår omkring 200 väpnade konflikter i världen. En fjärdedel av jordens befolkning lever i konfliktdrabbade områden. Som världsvid kyrka och internationell biståndsaktör har Act Svenska kyrkan unika möjligheter att skapa förändring. Tillsammans med lokala kyrkor, organisationer och människorättsförsvarare agerar vi för fred.

Ljuset lyser i mörkret

I den mörkaste av nätter vaknar en tolvårig flicka, till ljudet av ännu ett flyganfall. Utan ord sätter hon sig upp i sängen och tar lyktan som står på nattduksbordet. Hennes bror är steget efter när de i sina nattkläder går ut i hallen där mormor väntar. Mormor ger dem en uppmuntrande liten nick och sträcker fram skorna åt lillebror. Flickan tar sin kapp och sveper om sig. Hon är den som går först ut genom dörren.

Någon har redan avprogrammerat trapphusets automatiska lampor, så de första stegen känns osäkra i mörkret. Lillebror stöttar mormor nedför trappan och ut på innergården. Den sista sträckan fram till skyddsrummet är inte lång och flickan har för flera veckor sedan slutat att springa. Bakom henne följer ett stillsamt tåg av människor, som alla söker skydd under jord. I nattens och krigets mörker, söker flickan och hennes bror vila i mormors famn.

Medmänskligheten i mörkret

Act Svenska kyrkans insatser runt om i världen finns på några av världens mest utsatta platser. Trots mörker och oro i dessa konfliktdrabbade samhällen finns hoppet alltid närvarande inom projekten. I medmänskligheten. Ljuset finns där – i människors kamp för en fredligare värld. /Susanna Olivin, projektledare för Act Svenska kyrkans julinsamling

Julinsamlingen pågår mellan första advent och trettiondedag jul.
Sprid ljus i mörkret! Swisha din gåva till 900 1223

Bidrag att söka inför jul

för dig som bor i Vist eller Vårdnäs församling

Sociala Samfonden i Vårdnäs

Vårdnäs församling har en fond för personer som bor i Vårdnäs församling. Dess syfte är att ge uppmuntran till människor som är i eller har haft en jobbig situation. Utdelning görs framförallt till jul. Sekretess tillämpas. För att söka medel vänder man sig till församlingsherde Ingrid Holmgren 013-41317 eller mailar till: ingrid.holmgren@svenskakyrkan.se senast den 7 december.

Diakonalt bidrag i Vist församling

För personer som bor i Vist församling. Sekretess tillämpas. För att söka medel i Vist församling, kontakta Douglas Scott: 013-529 16 eller maila till: douglas.scott@svenskakyrkan.se



Diakonigruppen i Vårdnäs

Hej, vi är diakonigruppen i Vårdnäs församling och vi finns för att lindra ensamhet och skapa gemenskap. Vill du ha ett besök, dricka en kopp kaffe och prata en stund? Eller vill du ha skjuts till en gudstjänst eller till Träffpunkten? Hör av dig till någon av oss!

Vill du vara med i diakonigruppen? Hör av dig till kyrkoherde Emma Malmström 013-54025.



På bilden från vänster:

Britt-Marie Pettersson
070-3677628

Kristina Bengtsson, pedagog
013-52070

Eva Björnell 076-7864077

Else-Marie Pettersson
070-5747879

Karin Axman Drotth 073-8342527

Rosita Gustafsson 073-9831190

Barbro André 070-8613281

Hans Pettersson 070-5841181

Per-Olov Alm 070-7555687

Ej med på bild: Ewa Wallgren
070-2376299

Kalender

Gudstjänst, mässa & musik

Reservation för ändringar!

Se annonsering och www.svenskakyrkan.se/vistvardnas



1/12 1:A ADVENT

Vårdnäs kyrka 11.00 Adventsgudstjänst, församlingens körer.

Vist kyrka 11.00 Adventsmässa, Vist kyrkokör & Tonfiskarna

8/12 2:A ADVENT

Vist kyrka 17.00 Mässa (Sammanlyst)

11/12 ONSDAG

Vårdnäs kyrka 08.30 Morgonmässa

14/12 LÖRDAG

Vårdnäs kyrka 16.00 Jul-och Luciakonsert med församlingens körer

15/12 3:E ADVENT

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 17.00 Sinnesrogudstjänst

Vist kyrka 17.00 Vi sjunger in julen, Vist kyrkokör & Tonsättarna sjunger julens sånger

18/12 ONSDAG

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 08.30 Morgonmässa

22/12 4:E ADVENT

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Söndagsklubben
Vist kyrka 17.00 Mässa

24/12 JULAFTON

Vårdnäs kyrka 11.00 Samling vid krubban
17.00 Julbön

Vist kyrka 11.00 Samling vid krubban, julkör från församlingens barn-och vuxenkörer
23.00 Julnattsmässa, sång Peter Tersmeden

25/12 JULDAGEN

Vårdnäs kyrka 07.00 Julotta, Vårdnäs kören

Forts 25/12 JULDAGEN

Bestorps Trygghetsboende 09.00
Julgudstjänst, sång Per-Olof Alm
Sturefors Trygghetsboende 14.00
Julgudstjänst

26/12 ANNANDAG JUL

Vårdnäs kyrka 17.00 Musikgudstjänst, julens sånger med Kinda Vokalensemble

29/12 SÖNDAG E JUL

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa (Sammanlyst)

31/12 NYÅRSAFTON

Vist kyrka 16.00 Nyårsbön med stilla flöjt-och orgelmusik. Nina Sognell flöjt & Jeanette Ståhlkvist orgel

5/1 SÖNDAGEN E NYÅR

Vist kyrka 17.00 Mässa (Sammanlyst)

6/1 TRETTONDE DAG JUL

Vårdnäs kyrka 17.00 Gudstjänst, Vårdnäs Vokalensemble

12/1 1:A SÖND E TRETT. D JUL

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

19/1 2:A SÖND E TRETT. D JUL

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

26/1 3:E SÖND E TRETT. D JUL

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 11.00
Psalmsångsgudstjänst, Opphemstrion medverkar
Vist kyrka 17.00 Mässa

30/1 TORSDAG

Vårdnäs kyrka 18.30 Bortom Bruset

2/2 KYNDELSMÄSSODAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 *Sinnesrommässa "ljuset lyser i mörkret"*

Vist kyrka 17.00 *Gudstjänst med dopfest, Tonsättarna, utdelning av dopänglar*

9/2 5:E SÖND E TRETT. D JUL

Vårdnäs kyrka 11.00 *Gudstjänst, utdelning av dopänglar, Barnkören*

Vist kyrka 17.00 *Mässa, Vist kyrkokör*

16/2 SEPTUAGESIMA

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 11.00 *Mässa*

Vist kyrka 17.00 *Mässa*

23/2 SEXAGESIMA

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 17.00

Sinnesrommässa

Vist kyrka 17.00 *Mässa*

2/3 FASTLAGSSÖNDAGEN

Vårdnäs kapell (Stiftsgården) 11.00

Gudstjänst

Vist kyrka 17.00 *Mässa, Vist kyrkokör*

Gudstjänst/Andakt på Trygghetsboenden

Sturefors: Onsdagar 14.00 jämna veckor

Bestorp: Onsdagar 14.00 *

*1 gång/månad, se annonsering & affischer

Jul-och Luciakonsert

Vårdnäs kyrka 14/12 16.00

tillsammans med församlingens körer



Vi sjunger in Julen

Vist kyrka 15/12 17.00

Tonfiskarna & församlingens vuxenkörer sjunger julens sånger

Tro & Liv-samtalskvällar

Vi fortsätter det öppna samtalet om tro och liv på torsdagskvällar. Du är välkommen en gång eller alla, med dina tankar, din tro och ditt tvivel. Under våren samtalar vi utifrån en bok som vi väljer tillsammans.

Följande torsdagar ses vi i Vist församlingshem 18:30–19:30:

23/1, 6/2, 20/2,

6/3 (start i kyrkan med Bortom bruset), 20/3, 10/4 och 24/4

Kontakt: Emma Malmström 013–54025



Leva-vidare grupp

Start måndag den 20/1 kl. 17.00

Vist församlingshem

Har du förlorat en nära anhörig och vill träffa andra i samma situation? Vi träffas i grupp för gemenskap och samtal. Kontakt: Douglas Scott, präst i Vist församling, 013–529 16 eller skicka mail till: douglas.scott@svenskakyrkan.se



Träffpunkten

Onsdagar 14–15:30

Datum: 12/2, 12/3, 9/4 och 7/5



Vi samtalar och fikar i Vårdnäs församlingshem. Samtalet rör sig kring en text eller en bild där vi var och en med våra personligheter utbyter livserfarenheter. Välkommen precis som du är hälsar Kristina & Emma. Kontakt: Kristina Bengtsson, 013–52070

Barn- och Ungdomsfilmfestival Bestorp 8/2 2025



Det är dags för 5:e upplagan av Barn- och Ungdomsfilmfestivalen i Bestorp. En festival på Eklunda bio i Bestorp där vi ser på film och får tillfälle att samtala och diskutera livets stora frågor. Vi vill också inspirera till filmskapande för grundskoleeleverna i vår egen bygd.

Illustration: Emanuel Eriksson, foto nedan: Bestorps filmfestival

Är du mellan 6-16 år och gillar film?

Tävling & tacos!

Läs mer på
www.bestorpfilmfestival.se



Filmfestivalen 2023 där en av filmskaparna till filmen UFO intervjuades av lokala ungdomar och till höger ett snörikt Eklunda bio i Bestorp. Finputsning innan alla barn och ungdomar kommer.

Filmtävling – skicka in ditt bidrag!

Du kan också bli en del av festivalen genom att skicka in en egen inspelad film och ha chansen att bli vinnare av Bestorps barn- och ungdomsfestival 2025! Alla barn och ungdomar som vill är välkomna att delta. Filmerna kan handla om precis vad som helst och det går bra att anmäla flera filmer. Du väljer själv om du vill arbeta i grupp eller som ensam filmskapare. Det enda kravet är att filmerna är minst 1 minut och max 3 minuter långa. Spela in och klipp din egen film. Alla bidrag är välkomna! Skicka in ditt bidrag eller ställ frågor till mail: filmradet@bestorpfilmfestival.se

Vem arrangerar filmfestivalen i Bestorp?

Festivalen arrangeras av bygdens barn och ungdomar med hjälp av vuxna som bor och verkar runt Bestorp och Brokind. Tillsammans har vi bildat "Filmföreningen Ekollonet" bestående av barn/unga och vuxna/pensionärer som arbetar med festivalen. Våra samarbetspartner i detta arbete är, Svenska kyrkan, Eklunda bio och Linköpings kommun. Mer information kommer löpande på vår hemsida www.bestorpfilmfestival.se





Tillsammans i Kyrkovalet

Vist Vårdnäs pastorat
21 september 2025

Vi söker dig som intresserad av att ställa upp som förtroendevald och göra en insats för Vist Vårdnäs pastorat under nästa mandatperiod 2025–2028

Foto ovan: Annika Zeylon Foto nedan: Ingrid Holmgren

Svenska kyrkan är dess medlemmar, du och jag och utan oss skulle inga gudstjänster firas, kyrkor och församlingslokaler stå tomma och inga barngrupper eller vuxna skulle mötas i kyrkans regi. Ingen musik från orgel eller sång från körer i kyrkan skulle höras och inga skulle mötas på församlingscafé eller i grupper som stödjer efter att en anhängig gått bort. Inga barn skulle döpas i Svenska kyrkan, inga konfirmander skulle träffas och tillsammans med andra jämnåriga få lära sig om det kristna budskapet om Jesus. Att få vigas tillsammans som par inom Svenska kyrkan eller att ta farväl av en kär vän i en begravningsgudstjänst skulle inte vara möjligt.

Svenska kyrkan ger människor stadga i livet, genom de kyrkliga handlingarna men också genom att alltid finnas och fira gudstjänst vid advent, jul och påsk samt vid andra dagar under åren. Svenska kyrkans nationella och internationella arbete värnar om de utsatta i samhället och ger en trygg mötesplats för alla. Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Du betyder mer än du tror!



Svenska kyrkan ska vara en demokratisk folkkyrka. För att den visionen ska kunna uppfyllas behövs en viktig komponent – förtroendevalda och frivilliga. Utan dig som förtroendevald kan Vist Vårdnäs pastorat inte fungera som vi önskar att det ska göra. Pastoratets organisation behöver förtroendevalda för att kunna utföra församlingens grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Ditt engagemang och din delaktighet behövs i de olika beslutande organen som utgörs av kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Som förtroendevalda har vi som uppgift att möjliggöra Vist Vårdnäs pastorats verksamheter/mötesplatser genom att:

- Vara huvudman för Kyrkbackens förskola i Vårdnäs
- Vara huvudman för begravningsverksamheten
- Vara en god arbetsgivare till drygt 20 anställda
- Ombesörja vård och underhåll av två kyrkor, två församlingshem och övriga fastigheter
- Följa upp verksamhet, budget och bokslut

Pastoratet omsätter ca 20 miljoner per år

Nomineringsgruppen för pastoratets kyrkofullmäktige påbörjar sitt arbete redan nu och behöver ca 30 förtroendevalda som sedan väljs den 21 september nästa år. Det är så viktigt att vi blir tillräckligt stort antal förtroendevalda för att kunna fortsätta vara Vist Vårdnäs pastorat. Om inte, så är det stor risk för uppdelning och sammanslagning med andra pastorat.

Förtroendevalda behövs främst till respektive församlingsråd i Vist och Vårdnäs församlingar. Dessa väljs på ett församlingsmöte för vardera församling under november månad 2025. Mer information från pastoratets nomineringsgrupper om hur du anmäler ditt intresse, finns på sidan 15. Information kring själva kyrkovalets utformning, datum, tider och lokaler kommer i församlingsbladets septembernummer 2025.

För valnämnden

Peter Gunnarsson, ordförande



Vist Vårdnäs pastorat *stys av de förtroendevalda*

Vist församling & Vårdnäs församling bildar Vist Vårdnäs pastorat. Vilka uppgifter har kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd egentligen?



Kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ
Ledamöterna väljs i kyrkovalet

Kyrkorådet

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige

Församlingsråden

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige efter nominering från församlingarna

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och ledamöterna väljs i kyrkovalet. Mandatperioden är på fyra år. Vist Vårdnäs pastorat består av församlingarna Vist och Vårdnäs och som förtroendevald till kyrkofullmäktige är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra i just dessa två församlingar, under åren 2025–2028. Det handlar om tre områden:

- Vilken riktning ska kyrkan ha? Strategisk styrning
- Vad får det kosta? Budget och resursfördelning
- Hur ska de grundläggande uppgifterna bedrivas? Uppföljning och utvärdering.

De grundläggandeuppgifterna är;

Fira gudstjänst, undervisa och berätta om kristen tro, utöva diakoni genom att möta och hjälpa utsatta människor, bedriva mission.

Kyrkorådet

Ledamöterna i kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är att:

- Bereda och verkställa beslut från kyrkofullmäktige
- Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta pastoratets egendom
- För övrig fullgöra de uppgifter som finns angivet i kyrkoordningen.

Församlingsråden

Ledamöterna till Vist respektive Vårdnäs församlingsråd väljs av kyrkofullmäktige efter nominering från medlemmarna i församlingarna. Församlingsrådets uppgifter är:

- Vara den närmaste länken till alla församlingsbor
- Värna om församlingsbornas intressen när det gäller gudstjänster och övrig verksamhet i pastoratet.

Var med och nominera kandidater till Vist Vårdnäs kyrkofullmäktige för den politiskt obundna partigruppen:

Kyrklig samverkan i Vist Vårdnäs pastorat

Det här vill vi verka för i Vist Vårdnäs pastorat:

Gudstjänst

Gudstjänsten är det centrala i kyrkans liv. Vi vill tillvarata församlingens behov och önskemål rörande gudstjänstens utformning. Vi vill utveckla och prova olika former av delaktighet. Vi vill stödja ett aktivt kör- och musikarbete i alla åldrar och verka för ekumenisk öppenhet och dialog.

Diakoni

Vi vill skapa goda mötesplatser för samtal om livsfrågor. Vi vill fortsätta att utveckla församlingarnas diakonala arbete och arbeta mot diskriminering, verka för mångfald och människors lika värde och rättigheter. Vi vill engagera, inspirera och utveckla frivilligarbetet och stötta Östergötlands Stadsmission.

Barn och ungdom

Vi vill prioritera ett aktivt barn- och ungdomsarbete och låta konfirmanderna få en central roll i församlingarna. Vi vill fortsätta utveckla Kyrkbackens förskola i Vårdnäs.

Miljö

Vi vill bidra till internationellt bistånd genom Act-Svenska kyrkans arbete för en rättvisare fördelning av jordens resurser. Vi vill arbeta för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

/Partigruppen Kyrklig samverkan i Vist Vårdnäs pastorat



Foto: Ingrid Holmgren, Annika Zeylon, Matilda Engel & Karin Dahlström

Läs vidare på sidan 15 hur du nominerar eller anmäler dig som kandidat!

Vem kan nominera alternativt anmäla sig som kandidat?

- Du som är döpt/medlem i Svenska kyrkan
- Du som bor inom Vist Vårdnäs pastorat
- Du som fyller 18 år senast på valdagen

Du behövs för att vi inte ska förlora vår möjlighet att påverka lokalt genom ett eget pastorat. Pastoratet kommer att upphöra om vi inte får tillräckligt många kandidater till Kyrkofullmäktige, vilket innebär att de beslutsfattande frågorna hamnar längre bort från oss som bor och verkar inom Vist och Vårdnäs pastorat.



Du kan nominera dig själv eller någon annan.



Nominering görs via telefon alternativt e-post. Vi behöver ha namn, adress, telefon och e-postadress till den/dem du nominerar.



Förslaget lämnas via telefon eller e-post till nomineringsgruppen. Se kontakt nedan.

Nomineringsgruppen består av följande personer:

Britt-Marie Edman,
bm.edman@outlook.com, 070-5541165

Carl Gustaf Ekman,
cg.ekman@outlook.com, 070-9519519

Tomas Johnson,
tomas.brokind@gmail.com, 073-043 50 67

Barbro Wadström,
barbro@psykologinsats.se, 070-8619461

Din nominering vill vi ha senast den 15 mars 2025!

Du behövs! Tillsammans bygger vi Vist Vårdnäs pastorat!



Välkommen till Vist Vårdsnäs pastorat!

Nästa blad kommer ut 26 februari 2025

Församlingsverksamhet

Kyrkoherde Emma Malmström	013-540 25.....0705-40 87 03
Präst Vist Församlingsherde Douglas Scott	013-529 16.....0703-55 29 16
Präst Vårdsnäs Församlingsherde Ingrid Holmgren.....	013-413 17.....0735-21 12 46
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist	013-529 40.....0735-21 12 45
Kantor Vist/Vårdsnäs David Fredriksson	013-411 31.....0735-21 12 49
Kantor Vårdsnäs Sofia Fälth	013 -413 68.....0730-64 41 49
Pedagog Vist Annukka Andersson.....	013-529 53.....0706-85 29 53
Pedagog Vårdsnäs Kristina Bengtsson.....	013-520 70.....0730-25 32 82
Cafévärdinna Jaana Björk	073-510 03 37

Kyrkogård- och fastighetsförvaltning

Kyrkvaktmästare Vist	013-520 80
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon	013-525 74.....0735-21 12 43
Kyrkvaktmästare Vårdsnäs	013-410 41
Innevaktmästare Vårdsnäs Eva Carlbom	013-143414.....0703-88 95 35

Administration

Administratör/Kommunikatör Karin Dahlström	013-520 01
Förvaltningsassistent Anne-Marie Jacobsson	013-520 25

Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola	013-414 14
Rektor Martin Malmström	martin.malmstrom@svenskakyrkan.se.....013-411 04

Förtroendevalda

Ordförande kyrkofullmäktige Stefan Thell.....	stefanthell@yahoo.se.....072-188 82 91
Ordförande kyrkorådet Johan Linder	LarsJohanAxel.Linder@svenskakyrkan.se.....0706-64 10 07
Ordförande församlingrådet Vist Carl-Gustaf Ekman.....	cg.ekman@outlook.com.....070-951 95 19
Ordförande församlingrådet Vårdsnäs Britt-Marie Edman	bm.edman@outlook.com.....013-411 65



Foto: Matilda Engel

Är du i behov av att prata med någon?

Församlingarnas präster erbjuder samtal, givetvis med tystnadsplikt. Samtalen är alltid kostnadsfria. Önskar du fira nattvard men inte kan ta dig till kyrkan? Det finns möjlighet att fira nattvard i ditt hem tillsammans med en präst.

Kontakta någon av församlingarnas präster.

Var delaktig hemifrån

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du ändå vara delaktig på olika sätt: Du kan be, få hembesök, fira nattvard hemma och ge till kollekt/speciella ändamål via swish!

Vårdsnäs församling Swish: 123 545 8039

Vist församling Swish: 123 510 2561

Vist & Vårdsnäs församlingar

Församlingsexpedition

Nattviolsvägen 5, 589 61 STUREFORS

Telefon: 013-520 01

Mån 10-12, Ons 13.30-14.30 samt Tors 10-12

Mail: vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vistvardnas