

Reserapport från Askims församlings besök i Dara synod, Etiopien, den 31/10 - 8/11 2024



Askims församling har sedan ett år tillbaka i tiden inlett ett utbyte som är en vänskapsrelation med Dara synod i Etiopien. Mekane Yesus kyrkan i Dara ligger cirka 40 mil söder om Addis Abeba i ett område där stora behov finns att bygga upp och utveckla ett hållbart samhälle. Här spelar utbildning en nyckelroll. Askims församling stöder ett skolprojekt där barn ska kunna få möjlighet att gå i skolan. I ett inledande skede, i november 2023, reste en grupp från Askims församling bestående av kyrkoherde Eric Muhl, kyrkorådets ordförande Britt-Marie Almer samt Leif Dahlin, tidigare kyrkoherde och missionär till Dara för att på plats möta kyrka och församling. Gruppen hade då som nu en ovärderlig hjälp av Berhanu Yismaw, kontaktperson mellan Mekane Yesus kyrkan och Svenska kyrkan.

En grupp från Askims församling reste i månadskiftet oktober- november 2024 till Dara, distriktspräst Christofer Rogestedt, diakon Fredrik Näverbrant, församlingspedagog Alma Bengmark, kyrkorådets ordförande Britt-Marie Almer. Medföljande på resan var också kyrkorådsledamot och präst Hans Almer.

Rapporten

Resan startade på eftermiddagen den 31 oktober från expedition i Askim till Landvetter flygplats för flyg till Arlanda. Därefter flög vi hela natten och landade i Addis Abeba, Bole airport tidigt på morgonen fredagen den 1 november. Efter att ha tagit ut allt bagage och checkat in igen för inrikesflyget till Hawassa var det en lång och tröttsam väntan innan vi på eftermiddagen kunde flyga inrikes till Hawassa. Vi anlände till vårt hotell Haile Resort där vi mötte vår kontaktperson Berhanu Yismaw. Efter dusch och vila åt vi middag tillsammans med Mekane Yesus kyrkans ärkebiskop Yonas. Vi fick ett fint samtal tillsammans om våra respektive kyrkors utmaningar. Några av oss fick jaga myggor innan sömnen tog över.

Lördagen den 2 november

Lördagen den 2 november började med stor frukost och vi gav oss tidigt av i två jeepar med erfarna chaufförer för en resa på cirka två timmar ner till Dara. Längs vägen sällskapades vi av getter, kor, ett stort antal vandrande människor och många barn sittande längs vägen för att sälja frukter och grönsaker. Ett böljande, grönskande landskap mötte oss på vägen ner till Dara. När vi närmade oss blev vägen smalare och gropigare. Den sista biten fick vi eskort av biskop Tsegaye. Väl framme i Dara välkomnades vi med sång, ballonger och banderoller i den nyligen färdigställda konferensbyggnaden. Därefter kaffe och lunch hemma hos Tsegaye och hans fru Netsa. Ett strömavbrott gjorde att vi fick börja med lunch innan vi fick en genomgång av synodens bakgrund, nutid och framtidsplaner. Samtal fördes sedan med synodens ledningsteam och andra intresserade. Vi från Askim fick också presentera oss innan färden i regn och mörker gick till närbelägna Dilla för middag och övernattnig.



Sönda'gen den 3 november

Tidig avfärd på morgonen till Dara för gudstjänsten som började redan klockan åtta. Hela gruppen från Askim var delaktiga i gudstjänsten – Christofer predikade, Fredrik och Hans läste texter, Britt-Marie bad för barnen som sedan gick i väg till söndagsskolan och Alma ledde en församlingssång. Gudstjänsten präglades av liv och rörelse med mycket sång och musik och höll på i ungefär tre timmar. Kyrkan var fullsatt. Efter lunch satt vår grupp tillsammans med biskop Tsegaye varvid vi gick igenom och undertecknade vår gemensamma överenskommelse, Memorandum of Understanding, om partnerskap. Under eftermiddagen hann vi också med en rundvandring i det område som tillhör synoden och omfattar biskopens bostad med trädgård, expeditionslokaler, konferenslokaler samt förskola- och skolbyggnader. På kvällen var det Askims tur att få bjuda några av vännerna i Dara på middag.



Måndagen den 4 november

Vi var på plats vid skoldagens början och fick se hur alla de 542 barnen samlades i rätta led bakom skyltar som visade respektive klass. Varje dag börjar med att man hissar den lokala Sidaama flaggan och den etiopiska flaggan och sjunger nationalsången. Till vår ära hade man förberett ett väl inövat gymnastikprogram som genomfördes i gröngräset. Sedan var det dags att besöka och delta i alla klasserna – åtta klasser och fyra förskolegrupper. Vi fick se hur undervisningen gick till och vi fick

möjlighet att tala med både barn och lärare. Barnen hade inövat sånger och vi fick också dela med oss genom sång och presentationer. Klasserna bestod av upp emot 50 elever i trånga skolbänkar och läromedel bestod av att eleverna hade penna och skrivbok. Griffeltavlan var lärarens viktigaste instrument förutom sitt eget berättande. Det märktes att skolan startade så sent som i september för det sakades såväl läromedel som annat inlärningsmaterial. Utemiljön sakade också alla former av lekmaterial. Våra presenter i form av fotbollar, hopprep, twistband, pennor och skrivmaterial kom mycket väl till pass. Vi fick också möjlighet att träffa lärarna under ett seminarium om mål och visioner för skolan och undervisningen. Efter vårt skolbesök var det dags för lunch hemma hos biskop Tsegaye tillsammans med lärarna. Vi fick möjlighet att ge och ta emot gåvor och allt avslutades med bön och sång i trädgården. Sedan åkte vi tillbaka till vårt hotell i Hawassa där vi fick tacka våra duktiga chaufförer och sova gott.



Tisdagen den 5 november

En solig morgon vid avfärden med flyg från Hawassa till Addis Abeba dit vi kom vid lunchtid. Eftermiddagen tillbringade vi på egen hand med en hel del nödvändig vila efter intensiva dagar i Dara.

Onsdagen den 6 november

Berhanus bil blev nu vårt transportmedel för färden till ACT:s kvinnoprojekt Gulele vid berget Entoto. Projektet drivs i samarbete mellan etiopiska staten och ACT Svenska kyrkan. Det handlar om att stödja utsatta kvinnor som försörjer sig genom att samla ved i skogarna på berget Entoto och som är utsatta på många sätt. Vi fick del av det treåriga projektets innehåll – odling, textilfärgning, sömnad, vävning och bakning av injerabröd. Vi fick träffa en grupp av de utsatta kvinnorna och ta del av deras utsatthet och berättelser. Ett mycket väl fungerande och imponerande

projekt. Tillfälle gavs också att besöka ACT:s kontot i Addis Abeba. Kvällen tillbringades hemma hos Berhanu och hans familj där vi bjöds på middag och hade goda samtal.



Torsdagen den 7 november

Vi besökte ytterligare ett projekt – Hope for children – ett projekt som bland annat ser till att gatubarn och andra utsatta barn får skolgång och mat. Ett väl etablerat arbete som pågått i nu 25 år. På eftermiddagen var det dags för en kortare rundtur i Addis Abeba innan det fram emot kvällen var dags för oss att bege oss ut till flygplatsen för nattflyget via Frankfurt hem till Göteborg.

Fredagen den 8 november

Efter att ha landat tidigt på morgonen i Frankfurt fick vi vänta några timmar innan vårt flyg gick till Göteborg. Vi var åter hemma strax före lunchtid fyllda av intryck och tacksamhet över allt vi fått vara med om under denna vecka hos våra vänner i Etiopien.

Reflektioner från resan

- En mycket god utveckling med den nyöppnade skolan i september har skett under det gångna året
- Positivt att vi nu tillsammans kan utveckla vänskapsrelationen med Dara utifrån vårt gemensamma underskrivna MoU-dokument (Memorandum of Understanding)
- Mötet med en fattig och utsatt miljö ger viktiga perspektiv på vår egen vardag i Askim
- Att med egna ögon se och uppleva vad utbildning kan åstadkomma för barn ger energi att involvera många människor här hemma i detta projekt
- Viktigt att Askims församling får ta emot besök från Dara nästa gång (planer finns i samband med stiftsfesten den 1mars)

- Mekane Yesus kyrkan har ett helhetsperspektiv som innebär att man håller samman kropp, själ och ande. Kristen tro får tydliga avtryck i den konkreta vardagen och omsluts med bön och tillit till Guds möjligheter att förändra tillvaron på alla områden. Detta märks särskilt genom den nyöppnade skolan som trots knappa resurser kommit igång
- En reflektion från resan är att människor trots knappa resurser har en förmåga att ta till vara och använda sina resurser maximalt. Ett förhållningssätt som vi i Askim kan lära oss mycket av
- Som kyrka delar vi tillsammans utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld – ett pågående samtal som berikar och fördjupar vår vänskapsrelation

