

Prioriterade områden

Inbjudan till nästa steg, lärjungaliv

Det behöver finnas fler vägar in i ett aktivt församlingsliv. Människor i alla åldrar behöver uppmuntras och utrustas att leva som kristna i vardagen. Även lågtröskelverksamhet behöver innehålla en inbjudan till ett nästa steg, en inbjudan till att ta del av mer, att leva lärjungaliv.

Aktiv diakonal kraft

Församlingarna ska vara en aktiv diakonal kraft som enträget, också i samhällsdebatten, höjer sin röst och agerar för de utsatta. Bland dessa prioriteras de unga, de som lever i matfattigdom och de som finns på Migrationsverkets förvar.

Ett tydligt centrum i varje församling

I församlingarna strävar vi efter en tydlig församlingsgemenskap som byggs upp vid ett konkret, geografiskt, centrum för varje församling.



Man trivs där man behövs.



Församlingarnas vision

För de närmast kommande åren 2025–2028 är detta församlingarnas vision:

Fässbergs församling vill vara en plats med överflöd av Guds kärlek, så att människor blir sedda, befriade och upprättade. En församlingsgemenskap med samhörighet, engagemang och mångfald som genomsyras av diakonalt driv, ideellas delaktighet och glädje i gudstjänstfirandet.

Kållereds församling vill leva med Jesus i centrum. Församlingen bärs av ett brett engagemang för att alla ska känna sig sedda och välkomna. Ett gudstjänstfirande präglad av livet, människor och gemenskapen med Jesus och varandra.

Stensjöns församling vill vara en gemenskap kring Jesus som tillsammans (arbetslag, ideellt engagerade, församlingsbor) upptäcker alltmer av de gåvor som Jesus ger genom enskilda för församlingens, stadens och världens skull.

För att världen ska leva!

Eftersom kyrkan finns för att världen ska leva kan några ord fungera vägledande. För församlingarna i Mölndal, Fässberg, Kållered och Stensjön är innehållet i dessa ord viktiga: **närvarande, modig och upprättande**. Sådan är Jesus från Nasaret:

Jesus är **närvarande**. Han ser alla, möter oss med varm blick och kallar oss att bli människofiskare så att fler kan bli lärjungar.

Jesus är också **modig**. Rätt ofta blir det konflikter runt honom när han vänder upp och ned på etablerade mönster och destruktiva vanor.

Jesus är **upprättande**. Från mötena med honom går människor med nya möjligheter för ögonen och en ny rakryggad identitet. Älskade.



Församlingarna i Mölndal, Fässberg, Källered och Stensjön finns på denna plats för att världen ska leva, för att det skulle bli lite lättare att leva som människa här. Genom människors möten med levande Gud och med gemenskapen i församlingarna kan fler bli stärkta och få verktyg och kraft att förändra och påverka sina liv.

Du som läser dessa rader inbjuds därför att som en del av församlingarna och i Jesu efterföljd värna de utsatta och vara närvarande, modig, varm, flexibel och upprättande i vardagslivet.

I mötet med Gud och varandra utmanas vi att vara angelägna om att leva kärleksfullt och våga visa oss ödmjuka och sårbara för varandra.

För att världen ska leva.

Texten i denna folder är en förkortad version av församlingsinstruktionen som antogs 12 december 2024. Du kan läsa hela församlingsinstruktionen på: [svenskakyrkan.se/molndal/så-styrs-kyrkan](https://svenskakyrkan.se/molndal/sa-styrs-kyrkan)



GUDSTJÄNST. Gudstjänstlivet under veckan börjar med söndagen och efterföljande vecka följer församlingarna söndagens texter. Huvudgudstjänsterna ska angå alla åldrar, gärna med åldersanpassad undervisning i form av integrerad söndagsskola.

UNDERVISNING. Barn och ungdomar behöver tidigt möta evangeliets berättelser om Jesus. Vi prioriterar öppna mötesplatser där yngre barn, med sina föräldrar, kan samlas. Vid varje tillfälle prioriteras undervisning och bön.

Församlingarna erbjuder **fördjupning i tron** genom bibelstudier, samtalsgrupper, meditativ bibelläsning och retreat eller stilla dagar. Genom denna fördjupning påminner församlingen om att varje döpt är en levande del i Kristi kropp

DIAKONI. Församlingarnas diakoni erbjuder öppna och inkluderande mötesplatser i vardagen och bygger broar mellan människor, grupper och organisationer. Diakonin erbjuder stöd till människor i utsatta situationer, arbetar aktivt för att visa på människors lika värde och värdighet och stärka den egna förmågan.

MUSIK. Församlingens kör- och musikverksamhet stärker och leder församlingens lovsång. Körerna är en fantastisk modell för hur ideella i alla åldrar kan engagera sig, ge sin gåva, sin röst, till helheten mitt i församlingens centrum, gudstjänsten.

MISSION. Allt som sker i församlingarna är en del av Guds mission i Mölndal.



**Modig
Närvarande
Upprättande**