

# Bibeln och en kopp kaffe – Fastan 2025

## Beprövade stigar

*Under fastan 2025 kommer vi titta närmare på några av de vägar till fördjupning som funnits i Kyrkan under årtusendena. Det är beprövade stigar som vi fortfarande är inbjudna att vandra på!*

*Bibeln och en kopp kaffe är ett koncept där vi samlas kring bibelordet och samtalet med en enkel kopp kaffe. Precis som en fikastund inte är så lång, men viktig, så är samlingen runt bibelordet kanske inte så lång (ungefär som en fika), men det finns utrymme för de viktiga och djupa samtalen.*

*Samtalen äger rum efter mässan i Ulricehamns kyrka, ca kl 11:45 – 12:15. Vi samlas till ett enkelt bibelstudium och bibelsamtal, i koret (eller annan lämplig plats) i kyrkan. Samlingen leds av en präst, som står för en inledning och bakgrund till ämnet från bibeln.*

**9 mars – Ledarskap i Nya Testamentet.** I Nya Testamentets texter hittar vi olika former av ledarskap för den tidiga kyrkan: apostlar, profeter, lärare, herdar, diakoner. Men kan man hitta präster eller biskopar någonstans? Ledarskapsstrukturen som växte fram i kyrkan kom att bli en viktig källa till stabilitet och tillväxt för kyrkan. Men kan det fortfarande stämma? Samlingen leds av Martin Landgren

**16 mars – Bikt** – I Nya Testamentet kan man se hur det enskilda mötet mellan Jesus och olika personer leder till nytt hopp och liv i till synes omöjliga situationer. Man kan också finna en hel del texter som talar om det befriande i att bekänna sina synder. För många protestanter kan detta samtidigt tyckas långt borta från vår vardag. Tomas Jarvid leder en samling om bikten och dess användning och möjligheter idag.

**23 Mars – Fasta** – Jesus säger aldrig "om ni fastar" till sina lärjungar, utan "när ni fastar". Fastan var en vanlig praktik på Jesu tid, men idag i vår del av världen kan den tyckas vara både svår att praktisera och att förstå. Så vad är poängen med fasta, och hur kan det användas idag? Carina Tretow leder en samling där vi försöker förstå och lära oss av bibelns undervisning om fastan.



**Svenska kyrkan**

Ulricehamns  
pastorat