

# PÅ TAL OM LIVET

Torsdagar kl 18.45-20.30  
i Amhults kyrka

Program  
våren 2025

Välkommen till en grupp med inspiration och samtal om hur vi kan mogna, både som människor och kristna. Vi vill skapa förutsättningar för ärliga samtal om livet och för gemenskap och nya relationer. Gruppen är öppen, vilket innebär att du kan komma med även under terminens gång eller bara vid något enstaka tillfälle och "pröva på".

Mer info: Susanne & Mats Johansson  
0733-894831 0709-429836

**Svenska kyrkan**

TORSLANDA -BJÖRLANDA FÖRSAMLING

### **13 februari ENKELHET OCH BRÅDDJUP**

Frälsarkransens skapare, biskop Martin Lönnebo, gick ur tiden 2023 och lämnade många spår efter sig i det kyrkliga landskapet. Röster, bilder och perspektiv blandas i detta fängslande porträttprogram om honom.

### **20 februari KRISTEN TRO ÄR MER ÄN ORD**

Frälsarkransen såg dagens ljus 1995. Den är ett försök att förena det som man håller i handen, med det som man har i hjärtat. Vilka är de olika pärlorna och vad står de för? *(+ ett samtal om församlingens vision)*

### **27 februari FASTETIDEN – FYRTIO DAGAR FÖRE PÅSK**

Vad innebär det egentligen att fasta? Vad är det man ska fasta från och varför ska man göra det? Hur hänger fastetiden och öknen ihop? *(Ökenpärlan & Bekymmerslöshetspärlan)*

### **6 mars HUR OCH VARFÖR SKA JAG LÄSA BIBELN?**

*En öppen inspirationskväll – tillsammans med de andra grupperna – då vi får besök av TIMOTHY DE BERNARDI, präst i Buråskyrkan.*

### **13 mars DEN HEMLIGHETSFULLA NÄRVARON**

”Ingen har någonsin sett Gud”, står det i Bibeln, men många har ändå erfarenhet av Guds närvaro – på olika sätt. Men hur beskriver vi den Gud som vi inte kan se? Och hur ska man förstå begreppet ”Guds treenighet”? *(Gudspärlan)*

### **20 mars DU VET VÄL OM ATT DU ÄR VÄRDEFULL**

Hur ser du på dig själv – som dyrbar och oändligt värdefull? Eller måste du ständigt prestera ditt värde? Vad säger Bibeln om vår identitet i förhållande till våra prestationer? Och hur påverkar detta våra vardagsliv? *(Jagpärlan)*

### **27 mars DOPET – NÄR, VAR, HUR & VARFÖR?**

Varför är dopfrågan så laddad i kristenheten? Vad händer egentligen när vi döps? Tron och dopet – hur hör de samman? Och förresten – måste man vara döpt för att vara kristen? Vad säger Bibelns texter? *(Doppärlan)*

### **3 april SJÄLENS DUNKLA NATT**

Någon har sagt: ”Förakta inte de svårigheter som du måste gå igenom, du vet inte vad de gör med dig.” Ett samtal om det svåra vi möter i livet; mörkret, sorgen, kriserna och döden. *(Nattens pärla)*

### **10 april LUDET AV TYSTNAD**

Ord, ord, ord, möter oss ständigt. Hur hittar vi tystnaden mitt i vår ordrika vardag? Hur blir vi varsamma med våra ord – de kan ju både döda och föda liv? Och hur goda lyssnare är vi – både till Gud och varandra? *(Tystnadspärlorna)*

### **24 april STÖRST AV DEM ÄR KÄRLEKEN**

Finns det något större behov än kärlek och medmänsklighet i vår tid? Både i vår lilla och vår stora värld? Med andra ord: Andens frukt. Och hur växer frukter fram? *(Kärlekspärlorna)*

**Lördag 26 april, avresa kl 9.00-söndag 27 april, avslutning med Livsnära mässa i Amhults kyrka – LÄGER PÅ ÖRTAGÅRDEN norr om Uddevalla** (Program kommer senare)

### **8 maj MÖTEN SOM GJORT SKILLNAD**

*En öppen inspirationskväll – tillsammans med de andra grupperna – då vi får besök av MATS LINDE, före detta flygplatspräst på Landvetters flygplats. Han är nu föreståndare på EBF i Göteborg. Den här kvällen berättar han om vad livet och möten med olika människor har lärt honom.*

### **15 maj LÅT TUSEN BLOMMOR BLOMMA**

I Bibeln talas det om Andens gåvor. Vi gräver lite djupare i de texterna och frågar oss: Vilka gåvor har jag? Och vilka ser jag hos andra? *(Jagpärlan)*

### **22 maj SÅRBARHETENS LOV**

En kväll om själens och jordens framtid. Behovet av själens ödmjukhet – att vara äkta och sårbar – är stort. Och hur är det med vår respekt och ödmjukhet inför skapelsen och jordens framtid? Hur hänger dessa två perspektiv samman? *(Hemlighetspärlorna)*

### **5 juni NYA HIMLAR OCH EN NY JORD – MEN FÖR VEM?**

Vad händer med oss när vi dör? Är det vår bekännelse eller våra liv som avgör det? Vad säger Bibelns texter om himmel och helvete? Finns det två alternativ eller blir alla räddade till sist? Och hur är det då med vår fria vilja? Hur ser det ut – hoppet om livets förnyelse? *(Uppståndelsepärlan)*

**Hur fortsättningen under juni blir, bestämmer vi tillsammans på den sista träffen.**