

Projekt Kunskapsutveckling Diakoni

Samarbete och påverkan för kunskap kring församlingsdiakoni
Nyhetsbrev 6, februari 2025

Under våren kommer projektet att bjuda in forskare att berätta om sin forskning vid två tillfällen, 19 mars och 4 april. I kommande nummer av Svensk kyrkotidning, SKT, skriver vi en replik om statistik och diakoni. Vi har också blivit inbjudna att delta i utvecklingsarbetet av den nationella sidan Utforska diakoni. Under hösten planerar projektgruppen för en *Praktik möter akademi-dag* om diakoni och organisering av storpastorat.

Forskartimmar

19 mars Antisocial problematik och kyrkans roll



Filosofie dr Sophia Söderström, utredare i Gävle pastorat, är aktuell med en bok om metoder för att bryta kriminella beteendemönster. Under föredraget länkas teorier om antisocialt beteende till den potential som finns i kyrkans diakoni.

Sophias avhandling visar "att det är möjligt att påverka både yngre och äldre lagöverträdare kriminella tankemönster och känsla av sammanhang med de undersökta kognitiva behandlingsprogrammen: Ett nytt vägval för ungdomar och Nya utmaningar för vuxna män. Kriminella tankemönster är en riskfaktor för fortsatt brottslighet och känslan av sammanhang är en livshållning som bidrar till välmående. Brottsåterfallsmätningar indikerade också att behandlingseffekten kvarstår då både unga och vuxna lagöverträdare har färre domar två år efter avslutad behandling jämfört med innan behandlingen." (ljusnan.se)

4 april Kyrkans och samhällets sociala insatser från antiken till 1500-talet – idéer aktuella idag



Tuija Nieminen Kristofersson senaste bok *Maktlösa men värdiga* – om fattigdom och tidig välfärd från antiken Rom till 1500-talet (2023, Carlsson Bokförlag) är en sammanfattning av internationell forskning om samhällets syn på fattiga och fattigvården i praktiken. Vår tids idéer om arbetsplikt, medborgarskap och vilka som är berättigade till social välfärd har gamla rötter. De första kristnas engagemang för fattiga hade betydelse för de styrande redan i antiken Rom. Tvärtom som ofta framställs var inte den



Kommande mötesplatser och arrangemang

Forskartimme

19 mars kl. 12-13 digitalt.

Sophia Söderström filosofie doktor i rättspsykologi och legitimerad psykoterapeut.

[Anmäl dig här senast 13 mars](#)

Länk skickas till alla anmälda några dagar innan.

Forskartimme

4 april, digitalt

Diakon Tuija Nieminen Kristofersson är författare, FD och tidigare lektor i socialt arbete.

[Anmäl dig här senast 31 mars](#)

Praktik och forskning

Återkommande diakoni-seminarium. Maila [Elisabeth Christiansson Drake](#) vid Marie Cederschiölds högskola för att komma med på maillistan.

25 februari kl.13-15,

Ersta/digitalt Från hustavlans statiska samhälls- och gudsbild till pietistisk världsförbättring. Vårt diakonala arv i idéhistorisk kontext. Ingen föranmälan krävs.

[Anslut till mötet nu](#)



Svenska kyrkan

Strängnäs, Linköping och Västerås stift

medeltida barmhärtighetstanken lösgjord från det ansvar som städernas styrande hade för hela samhället. 1500-talet innebar många förändringar i synen på fattiga, inte minst i samband med reformationen. Trots nya lagar och fattigvårdsordningar förblev församlingarna och socknarna utförare av den praktiska omsorgen. Diakonerna både i reformerta och lutherska kyrkor fick ett nytt, socialt uppdrag.

Tuijas avhandling (2002) handlar om krisgruppernas insatser i samband med diskoteksbranden i Göteborg 1998. Hon har bland annat forskat om stormen Gudrun och sociala risker och medverkar i boken *Diakoni – tolkning, historik, praktik* (2008). Hon är också skönlitterär författare med flera uppmärksammade diktsamlingar.

Diakoni och statistik

Under rubriken *Diakonistatistik, många aktörer med skilda intressen* skrev Stig Linde i SKT nr. 11 2024. I nr 3 2025 skriver projektet en replik på den artikeln.



Utforska diakoni

Webbplatsen Utforska diakoni är ett nav där kunskapskällor, material och dokumenterade metoder samlas. Utveckling och förbättring av sidan kommer att ske löpande. Ett redaktionsråd med stiftsmedarbetare arbetar tillsammans med kyrkokansliets enhet för diakoni och hållbar utveckling med att utveckla sidan. Vi i projektet kunskapsutveckling diakoni har fått en roll i att samarbeta med Birgitta kring sidan. Läs mer: [Om webbplatsen Utforska diakoni - Utforska diakoni](#)



”Vi hoppas det kan inspirera till mer kunskap, men också att spännande saker händer i våra verksamheter, säger Birgitta Lounela, projektledare för webbplatsen Utforska diakoni.

Studera mera

Nu är den snart den 15 april igen och spännande kurser finns att söka. Diakoni och själavård hör till kyrkornas huvuduppgifter. Vid Åbo akademi finns ett magisterprogram inom ramen för praktisk teologi med denna inriktning. Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Denna behöver kompletteras med bryggstudier i teologi om motsvarande högst 60 studiepoäng. Individuell prövning görs. Frågor ställs till: professor Cecilia Nahnfeldt cecilia.nahnfeldt@abo.fi

Praktik möter diakoni

Hur församlingar och pastorat är organiserade påverkar det diakonala arbetet. Hur storpastoratetens organisering påverkar det diakonala arbetet är ämnet för höstens praktik möter akademi. Planering pågår bland annat med Cecilia Nahnfeldt, Åbo Akademi. Cecilia är professor i praktisk teologi, docent i genusvetenskap och hennes forskningsintressen är: diakoni och samhällsansvar; migration och kyrkor; luthersk kallelse, teologisk fenomenologi.



Välkommen Linda!

Nu är vår medarbetare Linda Wennerholm stiftsdiakon i Linköpings stift på plats. Linda kommer senast från en tjänst som verksamhetsledare vid det Arbetsintegrerade sociala företaget - Origo Resurs i Huskvarna.

Hoppas vi ses till samtal, lärande och reflektion i vår!

Kontakta oss gärna:

[Eva-Mari Karlsson Kempj](#), Västerås stift

[Eva Wenehult](#), Strängnäs stift

[Lena Sjöberg](#), Linköpings stift

[Linda Wennerholm](#), Linköpings stift

www.svenskakyrkan.se/kunskapsutveckling-diakoni

