

Varför lyser det så många ljus på kyrkogården?



Varför lyser det så många ljus på kyrkogården?

Traditionen att samlas på kyrkogårdar och tända ljus började för ungefär 100 år sedan och togs med från södra Europa där det var vanligt att tända ljus på gravarna.

Alla helgons dag har blivit en dag då vi minns våra släktingar och vänner som inte längre lever. Genom att tända ett ljus eller en lykta på deras grav så tänker vi lite extra på den som är död. Genom att fortsätta att prata om hur det var när släktingen eller vännen levde så fortsätter minnena att stanna kvar hos oss. Ljuset är ett tack från oss för vad människor som inte längre lever har betytt för oss.

På alla helgons dag får vi tillsammans samlas i sorgen och minnena och vara nära Guds kärlek.

Vad är alla helgons dag?

Ett helgon är en kristen förebild, en person som levde nära Gud och kyrkan. Det har funnits helgon i alla tider. Från början hade vi i Sverige flera helgdagar då varje person firades med en egen dag. Eftersom det blev alltför många dagar bestämdes det att alla fick dela på en gemensam dag som därmed blev alla helgons dag. Dagen är en festdag för alla helgon som har funnits.

Numera är också alla helgons dag en dag där många tusen människor samlas på kyrkogården för minnesstunder, för att tända ljus på gravarna eller bara vandra omkring och förundras av alla tusentals ljus som lyser för dem som vi saknar och minns. Ljuset är en symbol för hoppet och Jesus sa: - Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus.

Vad är en minneslund?

Familjen eller släktingarna till den som begravs kan bland annat välja att ha en grav med gravsten eller att begravas i en minneslund. Minneslunden är den del av kyrkogården där det inte finns personliga gravar och där begravs askan från kroppen utan att någon vet exakt var graven är. Det finns ett särskilt område vid minneslunden där det är möjligt att tända ljus och placera blommor. Minneslunden är också en bra plats för att tända ett ljus för den släkting eller vän som är begravd i en annan stad.

Varför kan det kännas ledsamt eller sorgset vid ett besök på en kyrkogård?

Kyrkogården är platsen där kroppen eller askan från den som är död är begravd och då kan det bli extra sorgligt att vara just där. Att gråta är ett sätt för sorgen att komma ut.

När någon dör så slutar den personen att finnas här hos oss med sin kropp. Vi kan inte längre krama eller träffa personen. Däremot kan vi prata om den som är död, vi kan minnas tillsammans och dela saker som vi kommer ihåg. På kyrkogården finns det möjlighet att slå sig ner nära graven och berätta något eller tänka för sig själv en stund. Att vara ledsen är en del av saken.

Hemsidan

På hemsidan finns det mer information om allhelgonahelgen i kyrkorna och på kyrkogårdarna. I Kalmar pastorat finns det många verksamheter och aktiviteter för barn och unga, välkomna att läsa mer på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kalmar. Om ni vill se mer av vad Svenska kyrkan i Kalmar gör så kan ni följa oss på instagram; @svenskakyrkankalmar



