

Kyrkbacken



FÖRSAMLINGSBLAD FÖR

Svenska kyrkan 

VÄSTERLÖVSTA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET



Telefonlista

Klipp ut och spara!

Kontakt

Pastorsexpeditionen 341 90

Besöksadress: Kyrkogatan 3

Expeditionstid: tisdagar 10-12, 13-15
torsdagar 10-12

Välkomna att ringa vardagar 08-14,
vi svarar i mån av tid.

vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Marcus Åstrand, kyrkoherde 341 74

marcus.astrand@svenskakyrkan.se

Lena Gustavsson, komminister 341 78

lena.l.gustafsson@svenskakyrkan.se

Margareta Temnéus, diakon 343 91

margareta.temneus@svenskakyrkan.se

Västerlövsta

Kyrka, *Lars-Göran Sjöling* 341 82

Församlingshem, kök 310 39

Kyrkogård, *Göran Svedberg* 341 93

Kantor, *vik. Urban Olsson* 343 11

Kyrkoråd, *Lars-Erik Larsson* 310 76

Barn-/Ungdomsverksamhet, exp 316 15

Kyrkonämnd, *Johnny Johansson* 910 60

Enåker

Kyrka/Kyrkogård,

Kalle Andersson 910 24

Församlingshem/fax 910 03

Kyrkomusiker 343 92

Kyrkoråd, *Monica Psilander* 912 67

Huddunge

Kyrka/Kyrkogård,

Maria Malmström 961 75

Församlingshem/fax 961 06

Kyrkoråd, *Eva Wikström* 961 44

Omslagsbild: Redovisningsarbeten av konfirmanderna som ses på sidan 13.

Distribution: Posten

Annonser/texter/reportage:

bokas på tfn 0224-341 90

ekass.vasterlovsta@sheab.net.

Utgiven av: Västerlövsta pastorat,

Box 18, 744 21 Heby, Tfn 0224-341 90

Ansvarig utgivare: Marcus Åstrand

Samordnare: Elin Johansson

Korrektur: Kerstin Hörnquist Å

Layout, original och tryckning:

Hallvigs, Morgongåva

Snart sommar!

Nu i höst den 20 september är det kyrkoval. Listorna är klara och det ser lovande ut för oss här i pastoratet, människor har strömmat till och visar sitt djupa engagemang för församlingarna här i Västerlövsta, det skall vi vara tacksamma för.

Det här med att människor är med och bestämmer men också det att man faktiskt är med i själva arbetet i kyrkan som frivillig är inget nytt. Det har pågått under lång tid i vår kyrkas historia. Frivilligarbetet har en stark tradition i hela pastoratet. Det som fortfarande kan kännas nytt är det att vi nu har en diakon som bl a har till uppgift att organisera frivilligarbetet och se till att det blir och känns meningsfullt för alla er som deltar.

Det görs en massa utredningar i kyrkan om hur kyrkan skall kunna fortsätta vara en folkkyrka i framtiden när medlemsantalet sjunker. Ett av svaren man ser är just det att man måste försöka bygga upp en kärna av frivilliga och helst integrera dem i gudstjänstlivet. Nu vet vi att Rom inte byggdes på en dag, men samtidigt ser vi att de frivilliga i pastoratet är många, och traditionen är både stark och levande. Vi har haft Rådslag i pastoratet och dessutom har vi haft besök av Kjell Kroon och Rolf Larsson under en kväll för inspiration och samtal kring att vara frivillig.

Alla människor har betydelse för kyrkan, ingen är oviktig. Kan vi tillsammans få människor att engagera sig i den egna församlingen har vi vunnit mycket. Det handlar om vår och kyrkans framtid.

Men låt nu sommaren få sjunka in och omfamna dig. Gå sedan på upptäcksfärd i pastoratet och upptäck allt vi bjuder på under sommarmånaderna.

Gud välsigne dig!

Marcus Åstrand

20 SEPTEMBER

Kyrkoval 2009

Inför kyrkovalet 20 september 2009!

Anmälda nomineringsgrupper att rösta på!

Samfälliga kyrkofullmäktige

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Centerpartiet

Ny väg för Västerlövsta kyrkliga samfällighet

Direktvalt kyrkoråd i Enåkers församling

Samverkan i Enåkers församling

Direktvalt kyrkoråd i Huddunge församling

Huddunge församlings fria gemenskap

Direktvalt kyrkoråd i Västerlövsta församling

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Centerpartiet

Ny väg för Västerlövsta kyrkliga samfällighet

Nästa nummer av Kyrkbacken blir ett valspecial.

Sommarhälsningar



När jag tänker på sommaren så tänker jag på sommarlust för finns det något mer fantastiskt än ljus, värme, skratt och äventyr. Man blir så förunderligt lätt på sommaren, ja det är som att ta av sig kilovis med ylletyg som sticks och kliar. Det som utmärker sommaren är att livet vaknar till på nytt och att glädjen och skrattet hittat fram till allt som varit vinterfruset.

Sommaren är också kärlekens och vänskapens tid, en tid av gemenskap då man får tid till att vårda sina relationer. Själv är jag så glad över mina vänskapsrelationer och över mina vänner, både gamla och nyfunna, som jag kan skratta, skämta och ha dåraktigt roligt med. Det är så viktigt att kunna skratta tillsammans. Jag har ofta funderat över varför allt måste tas på stort allvar. Vet ni jag tror att mycket kan lösas genom ett varmt leende och ett glatt skratt. Om inte annat så lär man sig att se på sig själv med en gnutta humor. Jag tror att man för att orka leva måste ha distans, både till sig själv och allt som finns runt omkring.

När jag tänker på sommaren så funderar jag också på vem den är till för. Är sommaren enbart ungdomens rättighet eller kan vi ”gamlingar” också få en del av kakan? Är exempelvis kärleken enbart de ungas ägodel eller har även människor i mogen ålder rätt till den?

Massmedia är ju fulla av olika hyllningar till ungdom, skönhet och framgång, så vad gör vi åt alla oss vanliga som inte uppfyller idealbilden av hur allt skall vara? Min fundering är om det inte borde vara livet och livsglädjen som ska vara riktmärket för livskvalitén och inte en massa omöjliga ideal som inte går att uppfylla? Vi människor borde vara rädda om varandra och hjälpa varandra att leva och känna glädje över det fantastiska som detta livet innebär.

Apropå kärlek så ser jag ofta ett äldre par som vandrar igenom Heby hand i hand. Jag har aldrig sett dem gå tillsammans utan att hålla i varandras händer. Vet ni, detta är för mig en mycket vacker syn på det som kallas kärlek.

Sommaren innebär också att få vara utan att prestera något speciellt. Denna tid är ju så speciell i sig själv så man behöver inte försöka att göra för mycket av den. Förr var semestern inte så prestigefylld som den är idag. Nu måste man bara åka på semester och då helst utomlands.

Kanske inte för att man vill det, utan för att alla andra gör så. Vilket öde att falla för detta stressmoment. När jag var barn så var det mormors röda stuga, hemkokt hallonsaft, hembakta skorpor och badet i närliggande å som var sommaren. Det var också busstreck och lek med kusiner och kompisar, smattret på rutan när det regnade och doften av smultron som fick mig att känna sommarens närhet. Ibland önskar jag att jag kunde återskapa detta mitt sommarland, om så bara för en kort stund. Ett viktigt ting med sommaren är att den är en av många av Guds skaparunder och till detta underverk hör vi, så vad passa bättre att avsluta med än psalm 753.

Nu är det härligt att leva! Nu är tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi! Barfota går vi i gräset, lyssnar till fåglarnas sång. Löven som spelar i träden gladde nog Adam en gång. Nu är det härligt att leva! Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi.

Bäcken som porlar i skogen, regnet som slår mot vårt tak; det är musik som kan få en sorgsen människa glad. Nu är det härligt att leva! Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi!

Gud gav oss livet som gåva, skapade växter och djur. Herren vår Gud vill vi lova för sommarens dofter och ljud. Nu är det härligt att leva! Nu är det tid för musik. Nu vill vi sjunga och spela sommarens solmelodi!

Ha en underbar sommar alla önskar er komminister Lena!

Katarina leder nya sångfåglar i Västerlövsta!

Västerlövsta församling har inte haft någon barnkör de sista åren men nu har Katarina Schildt, boende i Heby och aktiv inom kyrkomusiken tagit saken i egna händer.

Katarina är 16 år och går på Bolandsskolans estetiska linje med musikinriktning i Uppsala och har anlitats flitigt för sångmedverkan i kyrkans verksamhet, ofta tillsammans med mamma Birgit.

Birgit som är utbildad musikpedagog har jobbat på musikhögskola samt musik-, dans- och kulturskola och gett konserter både inom och utanför Sverige kommer att vara med på ett hörn vid satsningen med den nya barnkören.

Nu tar Katarina initiativet till att starta upp en ny kör i Västerlövsta för barn mellan 7 till 10 år, tanken är att kören, som kommer att kallas "Sångfåglarna" ska framträda i kyrkan vid olika tillfällen, på familjegudstjänster, vid lucia och även göra ett gästframträdande i S:t Lars kyrkan i Enköping under en familjegudstjänst tillsammans med deras barnkör "Smågodisarna".

Katarina kommer att öva med Sångfåglarna en gång i veckan med start vecka 36 och vid första träffen kommer ett komplett schema över övningar, framträdande och lov att delas ut, dag och tid för första övningstillfället meddelas senare.

Är ditt barn eller barnbarn intresserad av att sjunga i kör under välordnade former, anmäl dig till pastorexpeditionen så snart som möjligt och berätta för de du tror skulle vara intresserade!

Telefon: 0224-34190 (går bra att tala in namn och telefonnummer på telefonsvararen) eller maila oss på vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Elin Johansson



Birgit Schildt, Katarina Schildt och valpen Kasper

Strövtåg i Guds underbara värld

Katedralvalv och lugnt vatten i vår vackra Hårsbäcksdalen – en oas och naturtillgång.

Örsundaån ringlar sig här i maklig takt i den djupa ravin som vattenflödet skurit ut och som den väl gjort i otaliga hundratals år. Dalsidorna är på sina ställen svindlande höga. Växtligheten är både vår och sommar nästan tropisk, den täta grönskan bildar liksom "katedralvalv" över den lugna vattenytan som endast får liv där ån bildar små forsar. Medan det efter stigarna är som att gå i pelargång då grenar böjer sig över stigen och i det gröna dunklet hörs stilla fågelsång av en mångfald stämmor, en riktig kör, har man tur ropar göken både mornar och kvällar om våren.

Tänk att i denna sköna miljö få vandra stigarna längs ån, njuta och ta till sej den symfoni av dofter, fågelsång och känslor, som naturen erbjuder alldeles gratis i sköna Hårsbäcksdalen.

Barbro Johansson, Hårsbäcksdalen

Ta tillfället i akt att besöka Hårsbäck på midsommardagen den 20 juni då det är gudstjänst i Hårsbäcks bystuga kl. 15.00 (medtag kaffekorg).



5 år i augusti!

Ja, så länge sedan var det som Hela Människan startade sin verksamhet i Heby. Å ena sidan känns det som vi alltid har varit i Heby då vi lärt känna många trevliga människor som skänkt så många fina och värdefulla saker till oss som vi kunnat sälja vidare i våra butiker. För att inte tala om alla trevliga kunder som handlar i våra butiker och som fikar i vårt bygdecafé. Ni är guld värda!

Målsättningen med Hela Människans verksamhet är att vi vill vara en träffpunkt mitt i ”byenn” och vi är övertygade om att för att må bra och för att kunna ta tag i det som ibland känns motigt så behöver vi stödja varandra och gärna vara delaktig i en arbetsgemenskap utifrån var och ens behov. Hos oss är man lika viktig oavsett om man har en högskoleutbildning eller suttit i fängelse under många år.

– Vi har bara olika erfarenheter och kunskaper som kan komma till nytta i vår verksamhet! Det är förunderligt vilken kraft som frigörs hos oss själva och hos andra när vi känner oss behövda, sedda och omtyckta!

Under de här åren har vi naturligtvis upplevt både sorg och glädje. Då är det extra skönt att ha ett nätverk omkring sig som kan trösta och värma. Några i vårt nätverk som har betytt och som betyder mycket är kyrkoherde Marcus Åstrand som både sitter i vår styrelse och som finns med i vår vardag på Hela människan. Med finns också diakon Margareta Temnéus som har en del av sin arbetstid hos oss.

Vad har vi då för framtidsplaner?

Ja, inte trodde vi för fem år sedan att Hela människan i dag skulle ha 26 anställda, ca 40-talet på arbetsträning och ett antal frivilligmedarbetare.

Just nu har vi vår ”högkonjunktur” och det beror naturligtvis på den ekonomiska lågkonjunktur som råder i samhället. Vi märker därför en ökad inströmning av deltagare till våra verksamheter.

Naturligtvis vill vi finnas till i denna situation, vi vet ju att över en natt kan jag, du, våra barn eller barnbarn hamna i en utsatt situation.

Därför har vi många spännande idéer som vi just nu ser om vi kan förverkliga!

Men... Ett stort och innerligt TACK till er alla från oss alla på Hela människan för de här första innehållsrika fem åren i Heby, och håll utkik! Den 13 augusti har vi 5 års jubileum med stort tårtkalas, då är Du hjärtligt välkommen!

*Eva Dahlén Persson
verksamhetsledare*

Hemliga resor under juli 2009!

Välkomna att delta i årets hemliga resor – vi åker buss mot ett hemligt kyrkmål!

Du anmäler dig måndagen innan resans avgång på onsdagen, bussen går från Heby torget kl. 17.00 och är tillbaka vid 21.30, till Lars-Erik Larsson eller Margit Grahn på telefonnummer 0224-31076 eller 070-237 94 88.

Kostnad: 125 kr, betalas kontant på bussen. Affischering sker innan varje resa i Flygbladet och Sala Allehanda så håll utkik eller skriv ner datumen nu med detsamma!

Årets hemliga resor!

8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli

Välkomna!



Vägkyrkan sommaren 2009



Vägkyrkan i Västerlövsta församling håller öppet 28 juni till 26 juli kl. 12.00-17.00.

Välkommen in till ett besök i vår kyrka!
Andakt varje dag klockan 14.00.

Vi bjuder på kaffe med hembakat bröd.
Kontaktperson *Lola Larsson* 0224-30246.

Välkomna!



Påskluncher!

Margareta Temnéus var tillsammans med de diakonala grupperna initiativtagaren till att ordna "Påsklunch" för daglediga i Huddunge och Enåker. Uppslutningen var stor, god mat och mycket trevligt.



Huddunge



Enåker

Frivillig gemenskaphetskväll

Den 25 maj bjöds frivilliga medarbetare in till en gemenskaphetskväll i Västerlövsta med stiftskonsulent Kjell Kroon och prosten Rolf Larsson som bjöd på sång och musik. Margareta Temnéus anordnande till kvällen som samlade närmare 65 engagerade frivilliga!



Kjell Kroon

Rolf Larsson

AVLIDNA

Västerlövsta församling

Linnéa Lundström, Iris Bergvall, Bo Gyllander, Ilkka Kantola, Saimi Skoglund, Carl-Gustaf Roos.

Enåker församling

Cornelia Nestor

DÖPTA



Västerlövsta församling

Meja Edvardsson, Wilda Boström Geijer, Sigge Sandin, Anna Grelle, Josefine Kriegholm.

Enåker församling

Isabelle Ingstedt Karlsson

VIGDA



Västerlövsta församling

Liselott Sverkersson och Anders Karlsson.

Huddunges

Barnkör



Huddunges barnkör uppträdde på familjegudstjänst den 17 maj

Kyrkokör



Huddunges härliga kyrkokör! Stina Röjerås har varit en mycket omtyckt körledare!

Vi tar emot det du inte längre behöver till vår second hand-verksamhet

Det går bra att lämna varor vardagar 9.00—15.00 på Brogatan 31 eller ring 0224-319 10 så hämtar vi!

Våra öppettider

Torsdagar—fredagar 10.00—15.00, Lördagar 11.00—14.00

Kom och sommarfynda i våra butiker på Brogatan 31 eller Storgatan 7 eller ta en kopp kaffe i vårt café med hembakat bröd!

Varmt Välkommen!



Jazz i försommartid

Den 14 maj framträdde Emma Hortans och Pär Sandmark i en bejublade konsert kallad Jazz i försommartid i Västerlövsta församlingshem.

Pysselresan i slutet av maj



Lola Larsson, Gulli Klinga Vilopaus i solskenet. och Miad Ahmed.

Söndagstur till Gysinge



En händelserik Söndag fick Västerlövsta församling uppleva då Restless Cruisers bjöd på bilfärd till Gysinge. Det var inte vilka bilar som helst utan flotta amerikanare med det rätta ljudet i motorn. Självt jag var tvungen att ta egen bil eftersom jag senare skulle fortsätta till Uppsala. Gissa om jag tyckte att det var regrant att åka efter dessa vrålkå i min Rover 75.

Väl i Gysinge bjöd Västerlövsta kyrkoråd på kaffe i ett litet pittoreskt kafé

nerne vid Dalälven. Efter kaffet blev det tillfälle till besök i krokiga smedjan och hantverksboden. Vid tvåtiden drog karavanen vidare för att på hemfärden ta en tur genom Huddunge.

När jag såg den ståtliga bilkaravanen med sina spinnande motorer kunde jag inte låta bli att tänka tillbaka på min ungdomsdagar då man skramlade ihop till bensin för att sakta åka igenom stan.

Det går inte att förneka att det är något

alldeles visst med amerikanare och naturligtvis dess ägare.

Jag och Västerlövsta kyrkoråd vill rikta ett stort tack till alla er i Restless Cruisers för att ni ställde upp och bjöd på bilfärden. Ni är fina, varma och fantastiska människor och man känner sig så hemma med er. Detta tror jag att fler än jag tyckte och kände, så tack snälla ni för att ni finns.

Lena

Lammet har fått ett namn – Yran!



Under "Våryran" i Heby den 8 maj passade Svenska kyrkan på att profilera sig och många frivilliga hade engagerat sig för att hjälpa till under eftermiddagen och kvällen.

Tyvärr så tittade ett regnoväder förbi på slutet av kvällen men annars var det många som hade positiva kommentarer om Svenska kyrkans framträdande under våryran.

Bokbords- och rättvisegruppen, en grupp frivilliga som engagerat sig i försäljning av varor från bokbordet och rättvisemärkta produkter, hade dukat upp sina varor till försäljning utanför pastorsexpeditionen och den som handlade för mer än 50 kr fick sina varor i en tygkasse från Svenska kyrkan.

Kerstin Johansson hade bakat mockarutor som besökare fick njuta av mot ett

Under våryran kom ett lamm från Sörgården, Hårsbäck på besök och under kvällen fick förbipasserand möjlighet att föreslå namn till det lilla lammet och det framröstade vinnarförslaget lades av Britt Pettersson, Huddunge - du är välkommen in på pastorsexpeditionen för att hämta ditt pris!

frivilligt bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete, kvällens mål var att hjälpa en familj i Tanzania att kunna köpa en get och målet uppfylldes! Vad en get kan betyda för en familj i Tanzania kan du läsa mer om på www.svenskakyrkan.se

Rättvisemärkta varor

Rättvist handlade varor kan vara både Fairtrade/Rättvisemärkt-certifierade eller producerade enligt WFTO:s (World Fair Trade Organization) kriterier för Rättvis Handel. Varor från WFTO-medlemmar är ofta produkter som har en mer komplicerad tillverkningsprocess än Rättvisemärkt-certifierade varor, t.ex. hantverk, accessoarer och interiörartiklar.

Dessa produkter säljs mestadels i Världsbutikerna och har än så länge ingen märkning såsom Rättvisemärkt. Det är det nära samarbetet mellan producent och importör som säkerställer att kriterierna för Rättvis Handel följs. Fokus ligger på att skapa möjligheter för marginaliserade småproducenter.

Elin Johansson

WFTO:s 10 principer för Rättvis Handel

1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom den Rättvisa Handeln vad gäller produkter och marknadsföring.
3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Rättvis Handel.
5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
8. Inget utnyttjande av barn i arbete – se till att FN:s barnkonvention följs.
9. Miljöaktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Rättvis Handel

Källa: http://www.rattvishandel.net/fairtrade/vad_ar_rattvist_handlat.aspx



Gunnar Klum

Sång av Gunnar Klum och Mats Jansson vid flygeln.



Lördag
22 augusti
kl. 18.00

Huddunge kyrka

Gå in på www.klum.nu för att läsa mer om den i kammar- och kyrkomusikaliska sammanhang ofta anlitate solisten, huvudsaklig verksam som oratorie- och romansångare.

Upplev Västerlövsta kyrka och kyrkogård!

Söndagen den 5 juli kl. 18.00

firar vi Gudstjänst i Västerlövsta kyrka, därefter blir det kyrkogårdsvandring med förtäring på kyrkogården. Kyrkan är öppen för besök och visning av kyrkans skatter.

Välkomna!

Hemvändardag

Per-Erik Ihlar
spelar orgel
och sjunger
25 juli kl. 18.00
i Enåker



Musik i Huddunge

27 juni kl. 18.00

Enåkers spelmän

spelar vid Myran



Musik i sommarkväll

Västerlövsta kyrka kl. 19.00

23 juni Åsa Olsson flöjt och sång

7 juli Birgit och Katarina Schildt saxofon och sång

21 juli

4 augusti

Vi bjuder på musikframträdande av olika artister - håll utkik i veckoannoseringen eller på anslagstavlan vid pastorsexpeditionen.

Friluftsgudstjänst

9 augusti kl. 14.00

Vi ses hos Åke Johansson och Gunilla von Knorring Johansson i Sättersbo där vi firar friluftsgudstjänst och sedan fikar ur vår egen medhavda kaffekorg. **Välkomna!**

Orgelveckan

Konsserter

26 augusti kl. 19.00 i Västerlövsta

28 augusti kl. 19.00 Huddunge kyrka

29 augusti kl. 18.00 Enåkers kyrka

Tomas Olofsson 21 juli, kl. 19.00

Tomas är violinist från Dalasinfoniettan och kommer till Västerlövsta för att bjuda på musik tillsammans med kantor Urban Olsson



Svenska kyrkan 

Välkommen till Allsångskväll!

Torsdagen den

23 juli kl. 18.00

i Hembygdsgården, Heby
Allsångsledare: Berndt och
Karl-Johan tillsammans med
delar av kyrkokören
Servering & Lotterier
Fritt inträde

(Vid regn i Västerlövsta församlingshem)



Tipsrunda för stora och små

Startavgift: 20 kr resp. 10 kr

Café med hembakt bröd även Second-handbuti-
ken är öppen följande tre tisdagskvällar mellan

kl. 18.00 och 20.00

30 juni, 14 juli och 28 juli

 **Hela människan**
SOCIALT ARBETE PÅ KRISTEN GRUND

 **Svenska kyrkan**
VÄSTERLÖVSTA FÖRSAMLING

Roger Tallroth med vänner

Fiol, sång & concertina

Söndag 5 juli kl. 18.00

Huddunge kyrka

Roger Tallroth är känd från musikgruppen "Väsen",
nu kommer han och spelar i Huddunge kyrka
tillsammans med tre musikervänner.



Rolf Pilotti Per-Göran Mattson Emma Sonesson

Piano, sång och flöjt

Jazz, visor och gospel

**Lördag 11 juli
kl. 18.00**

Enåkers kyrka



Pianokonsert

Lördag 18 juli kl. 18.00

Huddunge kyrka

Pontus Leitz har studerat kyrkomusik vid Ersta
Sköndal högskola 1998-2001. Han spelade orgel för
Mikael Wahlin och Nils Larsson. Idag jobbar han
som kyrkomusiker i Gamla Uppsala kyrka.

Musik vid Råksjön I Huddunge

Jan-Erik Olsson och Christina Tejnler
Sjunger duett och spelar gitarr

Lördag 8 augusti kl. 18.00

Malin & Christian

Musikalisk medvetenhet med ett
personligt uttryck!

**Lördag
15 augusti
kl. 18.00**

Enåkers kyrka



Malin och Christian Josefsson är musiker, låtskri-
vare och pedagoger med musiken som heltids-
sysselsättning, inriktning mot populär musik som
pop, rock, soul samt mot jazz, visa och musikal.
www.musicproduction.se

Svenska kyrkan 

Barngrupps- verksamheten

Onsdagsklubben håller masken... Visst är de fina?



Onsdagsklubben bestämde sig spontant för en bowlingeftermiddag i Sala bowlinghall i slutet av april.



Onsdagsklubben har påskpysslat, på bilden syns Adela och Olivia.



Tisdagsöppet: Hilma och Klara leker med styltorna.

Barnkörresa till Gröna Lund



Kyrkoherden Marcus Åstrand kastade glasögonen för en tur i katapulten tillsammans med Katarina Schildt.



Ungdomskören Laudate från Västerlövsta



Några vågade prova den nya karusellen "insane".

Gemenskap och delaktighet

– erfarenheter från en ö



Det keltiska korset



En typisk landskapsbild från Iona.

Iona är en liten, långsmal ö på Skottlands västkust nordväst om Glasgow, bestående av böljande, kala gräsbeväxta ytor, några högre bergskullar och en ojämn kustlinje med en blandning av branta klippor och långgrunda stränder. De få träd som finns växer i nära anslutning till öns enda färjeläge. Ett 80-tal bofasta människor samsas med betande boskap samt en ständig ström av turister. Endast en familj lever på sitt jordbruk medan några arbetspendlar till den närliggande ön. De flesta lever dock av turistnäringen.

Ionas kyrkohistoria sträcker sig tillbaka till år 563 då den irländske munken Columba anlände och började bygga upp en kommunitet (gemenskap) där gudstjänstliv och praktiskt arbete hörde intimt samman. På 800-talet härjade vi-



Strandvy från Iona

kingar som både plundrade byggnader och till slut mördade munkarna. Klostret lades i ruiner men byggdes upp igen på 1200-talet. 300 år senare gjorde reformationen att klosterbyggnaderna återigen tömdes och fick förfalla.

Idén om att förena gudstjänstliv med praktiskt arbete levde dock kvar i människors medvetande. På 1930-talet fick George McLeod, präst i den Skotska kyrkan, en vision att bygga upp ruinerna på Iona för att där bedriva verksamhet i munken Columbas anda. McLeod verkade i ett samhälle med stor arbetslöshet och han led av kyrkans oförmåga att möta människors rådande behov. Han startade först en utbildning för blivande präster men så småningom utvecklades arbetet till en större kristen gemenskap med mestadels frivilliga medarbetare. Deras vision är att förnya kyrkan genom gudstjänst och socialt arbete. De frivilliga medarbetarna som kommer från hela världen ger alltifrån en vecka upp till tre år av sina liv till komuniteten. En viktig del av dess arbete är att under sommarsäsongen bedriva gästverksamhet.

Vi var sex kollegor som i början av maj reste till Iona för att som gäster i en vecka, boende i samma rum, delta i detta komunitetsliv som bygger på gemenskap och delaktighet. Det är ingen hotellstandard där man blir uppssad; alla deltar i de dagliga sysslorna. I välorganiserade team tillsammans med de frivilliga städade vi toaletter och andra gemensamma utrymmen, vi dukade, serverade och diskade. Både under och mellan måltiderna samtalande vi och delade livets glädjeämnen och bekymmer. De regelbundna morgon- och kvällsgudstjänsterna lyfte gemenskapen till ytterligare en dimension. Om vädret tillät kunde man jobba i rabatter och grönsaksland. Promenader till öns många stränder var ett måste. (Vi var förvarnade att vädret krävde regn- och vindtåliga kläder men vi lyckades dessutom pricka in det mest ihållande regnoväddret på hela

vintern.) Att sitta framför den vedeldade kaminen med en varm dryck efter en blåsig promenad värmdde både kropp och själ. Andra utnyttjade det kreativa rummet. Ville man vara för sig själv fanns bibliotek och andra utrymmen att dra sig tillbaka till när programmet så tillät.

Sammanfattningsvis känns det naturligt att anknyta till de fyra elementen. Vatten och vind är de mest påtagliga på Iona där regnet och blåsten påminner oss om dopets vatten och andens vind som blåser vart den vill. Det tredje elementet, jorden, får symbolisera vårt praktiska arbete, både på Iona och hemma i våra församlingar. Till sist, elden, hoppas vi ska brinna i vårt inre och ge oss ett starkt engagemang att föra samman "arbete och gudstjänstliv, bön och politik", "att leva under veckan det vi sjunger om på söndagar". Citaten är hämtade från Iona-kommunitetens



Ute på pilgrimsvandring, gäster från olika håll i världen, England, Kanada, Östervåla och Heby.

program. Det betonades att vi inte skall kopiera något när vi kommer hem. Istället utmanades vi att fundera över vad som skulle kunna utvecklas i just den miljö och det sammanhang vi befinner oss i för att församlingen ska växa och utvecklas i gemenskap, tro och handling.

Margareta Temnéus, diakon

Konfirmationslägret på Eda lägergård

Vi har varit på konfirmationsläger och det var mer än en upplevelse för konfirmanderna och oss ledare. Upplevelsen bestod, förutom av en vacker natur, i avsaknaden av livets bekvämligheter. Om man var ute efter dusch, varmvatten och innetoa så hade man hamnat på totalt fel ställe för här var det kallvatten och utedass som gällde.

Visserligen fanns det varmvatten vid diskbänken men inget riktigt avlopp, man fick diska på gammalt vis och hälla ut diskvattnet ute i naturen. Men allting går och det fanns en sjö

att bada i och kanoter att ta en roddtur med. Konfirmanderna turades om att laga mat och diska och ingen visade sur min för detta. Det fantastiska var att de själva erbjöd sig att laga maten och ta hand om disken. Inte vet jag om detta berodde på att konfirmanderna bestod av en grupp tjejer.

På söndagen medverkade konfirmanderna i gudstjänsten med egna skrivna böner och med sång. En av konfirmanderna döptes efter gudstjänsten så avslutningen av helgen blev extra högtidlig.

I skrivandets stund närmar vi oss pingstens konfirmationshögtid och det blir dags att skiljas ifrån dessa underbara tonåringar. Det har verkligen varit en upplevelse att få lärt känna er konfirmander. Jag vill också tacka er för ert fantastiska arbete med er konfirmandredovisning som varit att förfärdiga bonader med bibliska motiv. De kommer att glädja oss under många och långa år. Tänk vilka konstnärer som vi har mitt ibland oss.

Lena



Grilllunch, flintastek och potatissallad smakade gott ute i det gröna.



Konfirmanderna leker och kör stafetter, i bakgrunden syns huset med matsal och kök.



Konfirmanderna förbereder sin "redovisning".



Konfirmanderna deltog även på "konfafesten" i Uppsala i slutet av mars, bl.a. såg de på teaterföreställningen "Clowner utan gränser" och avslutade med middag på kvällen, fångade på bilden är Malin Pettersson, Hanna Johansson och Rebecca Högmark.



Vilken underbar natur! En kanottur hanns också med.



Översta raden till vänster:

Kristina Andersson (assistent i församlingsarbetet),
 Angelica Sjöling,
 Frida Johansson (Enåker),
 Anna Grelle,
 Johanna Eriksson,
 Lena Gustavsson (komminister),
 Elvira Backlund Esposito,
 Malin Pettersson,
 Johanna Huuhka,
 Niklas Andersson (konfirmandledare).

Främre raden:

Hanna Johansson,
 Elin Larsson,
 Rebecca Högmark,
 Kajsa-Lina Hermansson (Enåker),
 Ellen Karlström (Enåker).



Lars-Göran Sjöling demonstrerar orgeln i Västerlövsta kyrka.



Jocelyn Atilano trivdes på golvet bland mammor och barn.



Ett konkret uttryck för att Svenska kyrkan och den katolska Oberoende filippinska kyrkan är i "full nattvardsgemenskap" med varandra. Bilden från den Taizé-inspirerade mässan i Västerlövsta kyrka.

Minnesvärt besök från Filippinerna!

En tisdag i mars gästades Västerlövsta pastorat av tre kvinnliga präster från den Oberoende filippinska kyrkan och fick under dagen en inblick i Svenska kyrkans arbete i Heby, Enåker och Hudunge. Det blev möten med många församlingsbor samt nedslag i bl.a. barnföräldrargruppen i Heby, besök på Hela Människan, en titt på pastoratets tre historiska kyrkobyggnader, eftermiddagsfika hemma hos församlingsbor samt firande av en Taizé-inspirerad mässa i Västerlövsta kyrka med efterföljande samkväm i församlingshemmet.

Vi bytte erfarenheter, tankar och kunskap, vi delade med oss av visioner om församlingsarbete och i tro delade vi

vinet och brödet i mässan. Möten med människor från andra kulturer, traditioner och tro är alltid inspirerande och livgivande. Prästerna Gemma, Mildred och Jocelyn är nu tillbaka i sina respektive församlingar i Filippinerna. Förhoppningsvis har både vi här hemma och våra gäster fått ny inspiration i uppdraget att sprida evangeliet om Jesus Kristus i både ord och handling och så bygga upp Guds församling.

Västerlövsta pastorat vill rikta ett varmt tack till alla er som på olika sätt deltog både med närvaro och praktiskt arbete och gjorde dagen till en stark och minnesrik erfarenhet för alla parter.

Margareta Temnéus



Eftermiddagskaffet hemma hos Monica Psilander var mycket uppskattat.



Ny erfarenhet under det två veckor långa Sverige-besök blev förstas mötet med snö, kyla och vinterkläder.

Pilgrimsresan

Vi kan väl inte direkt kalla oss pilgrimer men väl resenärer till Vadstena. Vi som åkte var studiecirkeldeltagare och blivande kyrkopolitiker.

Det blev en trevlig resa med många glada skratt, god mat och härligt väder. Visserligen blåste det ganska mycket i Vadstena, men för oss som är uppvuxna vid Vättern var det bara frisk sommarsvalka.

Vi besökte bland annat Vadstena kyrka och klostermuseet. Där mötte oss den heliga Birgittas dotter Katarina, abbedissan i det gamla klostret. Ja man kunde nästan tro att det var hon själv i egen hög person och inte en docka i vax. Det var så man hajade till inför denna uppenbarelse.

Vi hade en duktig guide, men det bästa var att själv få gå omkring och bilda sig en föreställning om hur det var på den tiden för länge sedan.

På museet fanns mycket att se alltifrån Birgittas likkista till nunnornas dagliga liv med bibelläsning, måltider och sänggående.

Här nedan följer några bilder ifrån klostermuseet i Vadstena. Jag har själv tagit dem och det är ett under för jag har aldrig förr hållit i en kamera. Kanske var det den

heliga Birgitta själv som gav mig en vink om sin existens. Jag har ju ofta ifrågasatt hennes uppenbarelsen och så sker detta under inne i Vadstena klostermuseum.

Inne i kyrkan fanns också en altartavla som var ganska lik den i Västerlövsta kyrka.

Jag vill rikta ett stort tack till Jan och Gunilla Albinsson som arbetat med vår resa och ett tack till Chauffören på Forsbergs buss. Utan honom hade vi varit ganska vilsekomna. *Lena*



Lyckad konsert i Enåker gav återklang i Nora!

Atina-kören genomförde tillsammans med Enåkers spelmän, sin vårkonsert i Enåkers kyrka i slutet av mars månad. Framförandet blev så bra att kantor Kerstin Billman ville ha en ny konsert i Nora kyrka.

Nästan fullsatt var det vid konserten i Enåkers kyrka och i Nora kyrka var drygt hälften av bänkarna besatta när Atina-kören startade sin vårkonsert. Kören under ledning av Stina Röjerås, blev förstärkt med kulturchefen Göran Lindal på flygel och Jan Sund på gitarr och bas. Solister var Evelina Brandt och Linda Larsson.

Årets konsert hade ett tema med svenska kompositörer och det blev en blandning från ny musik av Björn Ulveus och Benny Andersson till Evert Taube och Astrid Lindgren. Även kompositioner av lokala spelmän framfördes, bland annat "Täpplåten" skriven av Sven Blidmo och "Kyrkvals från

Enåker" som Yngve Jansson komponerat.

Enåkers spelmän framförde också egna låtar och ackompanjerade även Atina-kören. Under månadsskiftet juli/ augusti åker Atina-kören till Estland för att underhålla Heby kommuns vänort, Killinge Nömme, med sång och musik. Även Salas vänort, Vändra kommer att få besök av Atina-kören. På båda ställena kommer de lokala körerna att medverka både tillsammans och var för sig.

Konserterna i Enåkers och Nora kyrka var gratis för åhörarna men vid utgången fanns möjlighet att skänka ett frivilligt bidrag. De insamlade pengarna kommer att användas till de etniska körernas medverkan. *Bernt-Åke Rutström*

Ny kontor på väg?

När Anita Henriksson, kyrkomusiker i Huddunge och Enåker tog tjänstledighet hoppade Stina Röjerås in som vikarie. Stina har liksom Anita varit mycket omtyckt och uppskattad och många församlingsbor är ledsna över att de båda nu slutat, Stina avslutade sitt vikariat den sista maj i år och Anita valde att avsluta sin anställning efter sin tid som tjänstledig.

En platsannons har funnits ute som visar att vi söker efter en ny kontor till Huddunge och Enåker, tjänsten som tidigare var 83% har nu utökats av kyrkofullmäktige till 100% och intresset för tjänsten var stort. En grupp av förtroendvalda och anställda har setts ut för att hantera ansökningarna med följande provspelningar och intervjuer. Pär Sandmark som vikarierat hos oss i omgångar men nu senast för Åsa Olsson som kyrkomusiker i Västerlövsta kommer även han att avsluta sitt vikariat, som tur är har vår trogne Urban Olsson tackat ja till att återigen ställa upp som inhoppare fram till januari 2010 då Åsa förväntas vara tillbaka från sin mammaledighet.

Vi tackar vikarierna för sin tid i pastoratet och önskar dem lycka till i fortsättningen! Kyrkokörerna i Huddunge och Enåker vill gärna att Stina Röjerås stannar kvar som körledare så kyrkonämnden kommer att titta på en möjlig lösning. Vi lovar att ni får veta i nästa nummer av Kyrkbacken hur historien utvecklar sig.

Ekonomi

Bokslut för verksamhetsåret 2008



Årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 har antagits av kyrkofullmäktige i Västerlövsta kyrkliga samfällighet och resultatet har förts i ny räkning. 2008 års resultat är negativt och har sin största förklaring i och med en s.k. jämförelsestörande post, i detta fall handlar det om ett utbetalt avgångsvederlag.

Verksamhetens intäkter har ökat bland annat har vi fått försäkringsersättning för kyrksilverföremål som stals vid inbrott i Huddunge och Enåker kyrka för några år sedan och verksamhetens kostnader har även de ökat med personalkostnadsökning som största posten p.g.a. det utbetalade avgångsvederlaget.

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden bland de anställda har minskat från 7,64% till 4,43%, ett mycket gott tecken!

Antal kyrkotillhöriga i samfälligheten är 3810st, 83,7%.

Under året har 148 huvudgudstjänster, 112 övriga gudstjänster, 47 gravsättningar, 25 doggudstjänster och 12 vigselgudstjänster hållits.

Välkommen in på pastorexpeditionen för att hämta en verksamhetsberättelse för år 2008.

Elin Johansson

I denna ljuga sommartid...

En ljus maj-morgon samlades Västerlövsta pastorats tre syföreningar för bussutflykt. I Enköping sammanstrålade vi med nio andra syföreningar för fika i Tant Bergs trevliga konditori. Solen tittade fram och fågelsången var ljuvlig när vi vandrade runt i parkerna och såg narcisser, tulpaner, tidlösan, magnolian, ormbunkar och andra bladväxter. Prunkande påskliljor i trädgårdarna, spirande grödor på åkrarna, nyligen utsläppta kreatur och blågula vimplar hälsade oss på vår väg till Strängnäs, resans mål. I Sörmland stod slån bärsbuskarna som vita konfirmander och häggen dignade av blommor. En fårflod med skuttande lamm gav liv åt en stenig enbacke. Ulvhälls herrgård nådde vi genom en allé av knotiga träd där vi i

genuin slottsmiljö serverades herrgårdsstek.

Guiden i Strängnäs domkyrka berättade entusiastiskt om kyrkans dynamiska historia från slutet av 1000-talet, tillbyggen, bränder, de 77 altaren m.m. Utanför Taxinge slott, vackert beläget vid Mälarviken, betade getter som representerar de kreatur som en gång var en viktig bas i ekonomin. Där intog vi eftermiddagskaffe och tårta, tittade runt i parken och kunde handla i hantverksbodarna.



Syföreningsresan den 23 maj gick till Strängnäs domkyrka med stopp för lunch på Ulvhälls herrgård.

Ett stort tack till kontraktet och prosten Lars-Ove Sjöstedt som gjorde resan möjlig!

Maire Karlsson, Heby kyrkliga syförening

Västerlövsta kyrka

Öppet varje dag 08-17

Huddunge kyrka

Kontakta vaktmästare för öppettider

Enåker kyrka

Öppet varje dag maj-okt 08-18

20	Midsommardagen <i>Skapelsen</i>	15 Gudstjänst i Hårsbäck <i>I bystugan, ta med kaffekorg</i>	11 Gudstjänst <i>Vid kyrkoruinen</i>	18 Gudstjänst hembygds- gården <i>kaffe av syföreningen</i>
21	Den helige Johannes Döparens dag <i>Den högstes profet</i>	11 Mässa med dop		
23		19 Musik i sommarkväll M		
27			18 Helgsmålsbön M <i>vid Myran, Enåkers spelmän</i>	
28	3:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Förlorad och återfunnen</i>	14 Gudstjänst <i>Kyrkokören</i>		16 Mässa <i>därefter kyrkguidning av Kalle</i>
5	4:e sönd. eft. trefaldighet <i>Att inte döma</i>	18 Gudstjänst X med kyrkogårdsvandring	18 Sommarmusik M	11 Gudstjänst vid hembygdsgården
7		19 Musik i sommarkväll M		
11				18 Helgsmålsbön M
12	Apostladagen <i>Sänd mig</i>	14 Mässa	11 Mässa	
18			18 Helgsmålsbön M	
19	6:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Efterföljelse</i>	14 Gudstjänst		18 Gudstjänst vid stranden <i>Venenbadet, grillning</i>
21		19 Musik i sommarkväll M		
25				18 Helgsmålsbön M
26	Kristi förklaringsdag <i>Jesu förhärligad</i>	14 Mässa <i>Avslutn. vägkyrkan</i>	18 Mässa	
1				18 Helgsmålsbön
2	8:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Andlig klarsyn</i>	11 Gudstjänst	11 Gudstjänst vid kyrkoruinen (Huddungedagen)	
4		19 Musik i sommarkväll		
8			18 Helgsmålsbön vid Råksjön M	
9	9:e sönd. eft. trefaldigh <i>Goda förvaltare</i>	14 Friluftsgudstjänst X <i>Sättersbo, medtag kaffekorg</i>		18 Söndagsmässa
15				18 Helgsmålsbön M
16	10:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Nådens gåvor</i>	11 Mässa	18 Mässa	
22			18 Helgsmålsbön M	
23	11:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Tro och liv</i>	11 Gudstjänst		18 Söndagsmässa
26		19 Orgelkonsert		
28			19 Orgelkonsert	
29				18 Helgsmålsbön Orgelkonsert
30	12:e sönd. eft. trefaldigh. <i>Friheten i Kristus</i>	18 Mässa med musik	11 Mässa	

OBS! Med reservation för ändringar!
För mer information läs Flygbladet
och kyrkdagsannonserna i Sala Allehanda

M = Musikmedverkan av artister - se annonser s. 8-9.
X = se annonser sid 8-9.