

Kid Svensk

Hon lär ha hört vikarier staka sig på efternamnet: "Kirsi Ro..., Kirsi Ro-u-..., Kirsi." Klasskompisarnas efternamn är inget problem. Därför kallar hon sig Svensk, Kid Svensk. Hon vill passa in, inte vara annorlunda, inte sticka ut, annat än om det är på eget initiativ. Hon, Kid Svensk, i filmen med samma namn.

Hur är det att växa upp i ett land som inte är ens eget, kluven mellan två kulturer, annorlunda både här och där? Frågeställningen är inte ny, men perspektivet är oväntat. Det är inte det exotiska, utan det nära, ofarliga och ändå annorlunda. För Kid har inte rötter i en avlägsen kultur, utan i Finland. Och Finland är väl nästan Sverige, eller?

Kid är nästan tonåring och lever nu ensam i 80-talets Göteborg med sin finska mamma. Sorgen är ny, och relationen laddad. Kid måste hjälpa sin mamma som inte kan språket, och det är som om mamman personifierar allt det som Kid inte vill kännas vid eller låtsas om, allt det finska. Skolan slutar och de åker till Finland för att vara med släkten, men Kid vill inte åka, kanske anar hon att mamman ännu inte köpt någon returbiljett. Filmen blir en skildring av nästan-tonåringens obekvämheter i sig själv och samtidigt självklara varande.

Till vår församling hör också det Sverige-Finska arbetet. Varje söndag firas gudstjänst på finska i Mariakyrkan. Har de som samlas där samma erfarenheter som Kid? Filmen inspirerar och uppmanar mig att ta reda på mer om det som finns så nära är annorlunda.

Men filmen sträcker sig längre, djupare. Jag känner igen mitt eget annorlundaskap i Kids. Behovet av att passa in med samtidigt bli accepterad sådan man är. Så är det för 12-åringen, så är det för konfirmanden, så är det för den vuxne, så är det för mig och för dig, eller? Filmen öppnar upp existentiella bråddjup, men livet bär. Filmen bär, mitt i livets kaos, ljus och hopp och livets kraft.

Filmen Kid Svensk, av regissören Nanna Huolman, fick Svenska kyrkans filmpris 2007. Lördagen den 6 oktober förhandsvisas filmen i Göteborgs Domkyrka kl. 18.00. Välkommen, precis som du är!

Sara Blom
domkyrkokomminister

Våga vara den du i Kristus är (Sv. Ps 87)