

# Hackvads kyrka

Hackvads kyrka är ursprungligen från medeltiden men har genomgått två stora ombyggnader. Den senaste gjordes i början av 1900-talet efter en brand. Kyrkan hör idag till en liten grupp kyrkor i landet med sällsynt välbevarad jugendinteriör.



Foto: Göran Sundström

## Kyrkobyggnaden

Den äldsta delen i Hackvads kyrka är tornet. Det härstammar från tidig medeltid, troligen 1100-talet eller tidigt 1200-tal, och hörde från början samman med en liten, smal stenkyrka. I slutet av 1700-talet ansågs den medeltida kyrkan för liten och alla delar utom tornet revs. 1782 fick kyrkan ett nytt långhus och en ny sakristia med samma storlek som dagens kyrka.

En brand under pågående gudstjänst den 27 april 1902 förstörde dock 1700-talskyrkan. På de gamla, brunna murarna återuppfördes kyrkan men med nytt utseende. Kyrkan ritades av stadsarkitekten i Örebro, Magnus Dahlander, och byggdes under åren 1909-10. På ett mycket genomarbetat sätt gestaltades kyrkan, framför allt invändigt, i den då moderna jugendstilen.

## Exteriören

Tornet är kvar från den medeltida kyrkan. Det är av en typ som är ganska vanlig i Närke, med uppåt avtrappad och avsmalnande form. Tornets översta del, dvs. tornhuven och spiran i koppar, härstammar från återuppbyggnaden 1909. Den synliga delen av långhusets kalkstensmurar tillhör 1782 års kyrkobyggnad. År 1909 byggdes väggarna på med tegel och den översta delen putsades. Samtidigt byggdes taket. Det är ett s.k. säteritak med två takfall med en smal fönsterrad emellan. Det är täckt av mörkt, glaserat tegel.

## Jugendinteriören

Kyrkans inre är idag helt präglad av den inredning som ritades av Magnus Dahlander. Efter en renovering 1991 är även färgsättningen återställd till det ursprungliga. Olika rundbågiga former finns på många ställen i kyrkorummet. Fyra pelare på varje långsida ger kyrkan små "sidoskepp" med runda valv.

Både väggar och pelare är klädda med ljust brunfärgad panel upp till ca en och en halv meters höjd. Bänkinredningen har samma färg, liksom predikstolen och altaret. Innertaket av trä är målat i ljust grått och utformat så att det ska efterlikna en takstol.

Här och var i kyrkorummet finns utsmyckningar i form av ornament med utskurna rosor målade i grönt och silver. Målade liljor finns både på bänkarnas kortsidor och högt upp mot taket.



Foto: Göran Sundström



Foto: Göran Sundström

### Kyrkogården

Hackvads kyrka omges av liten kyrkogård som har utvidgats vid ett par tillfällen. Senast skedde det år 2005 då lärarbostaden norr om kyrkan revs. På den platsen finns nu en minneslund och ett askgravfält. I söder finns ett bårhus byggt 1962. Utanför kyrkogårdsmuren sydväst om kyrkan finns kyrkstallet som byggdes 1910. Det används i dag bl.a. som förråd.

Text: Maria Sundström 2008

### Läs mer:

[Hackvad kyrka: vägbeskrivning](#)

### Källor

Handlingar & protokoll från:

- Hackvads kyrkoarkiv
- Landsarkivet i Uppsala
- Örebro läns museums arkiv
- Antikvariskt topografiska arkivet vid Riksantikvarieämbetet, Stockholm
  
- Ritningar från Magnus Dahlanders arkiv, (Stadsarkivet, Örebro)
- Estrid Esbjörnson: "Kyrkor i Örebro län -en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader", Örebro