



---

## 130317 Jungfru Marie Bebådelsedag Moni Höglund

### **Nyhet: Ung ogift kvinna med barn...!!!!**

Idag – inte en notis i någon landsortstidning och absolut inte någon löpsedelsrubrik men för personen som får veta denna nyhet beror reaktionen helt och hållet på omständigheterna då som nu.

**Inledning:** Oavsett hur vi berättar eller pratar om söndagens text så är det en märklig historia. Den rymmer verkligen mycket – en ung tjej som blir havande, det kanske inte är så konstigt varken då eller nu. Men då som nu tas säkert den nyheten emot med blandade känslor både hos den som får veta att som i det här fallet hon ska bli gravid eller som i andra fall hon har blivit gravid. Glädjen, oron, förväntan, ja det är många känslor som ryms där.

Texten rymmer övernaturlighet – befruktningen gick ju inte riktigt till på det sätt som vi är vana vid när ett barn ska födas. Jungfrufödelsen, ja vi skulle kunna stanna vid den i den här predikan och prata om ifall den verkligen är sann eller inte. Vi kan inte förneka att det finns många olika tankar om den, har det verkligen inträffat? Skulle Gud vara mindre Gud ifall Jesus hade blivit till på naturlig väg? Många menar att berättelsen om jungfrufödelsen hör hemma i legendens överkliga värld eller som en kommentator skriver ”på judisk mark räknar man med tre medagerande vid varje födelse, Fadern, modern och den helige Ande” vilket skulle innebära att även om Jesus hade en jordisk far så var ändå den helige Ande verksam.

Sen finns det väldigt många som menar att det som står om jungfrufödelse att Maria som hon själv också sa ”aldrig hade haft en man” var sant, att texterna i Matt och Luk är sanna. Att Jesus var unik som person och då var hans födelse också unik. Till tankarna och tron om att inget är omöjligt för Gud och därför kan man tro på berättelsen om att Maria blev havande på ett övernaturligt sätt. Jag har min tro på det senare. Lika lite som vi kan förklara den uppståndelse vi som kyrka bekänner, lika lite kan vi förklara jungfrufödelsen. Men ändå bekänner vi också Jesus som ”avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria”.

Maria ifrågasätter egentligen inte att det skulle kunna ske. Kanske det beror på att Maria var uppvuxen med psalmerna, lagen och profeterna. Hon har fått lära sig att Gud är hennes skapare, hennes folks klippa. Hon vet att visdom och sanning kommer från Gud. Hon är ju inte heller den första kvinna som blivit med barn på ett sätt som skulle ha varit omöjligt. Vi har Sara som fick Isak trots att hon var väldigt gammal och då talar vi väldigt gammal ca 100 år, vi har Hanna... Ta reda på mer. Maria kanske också vet att det står om en befriare som ska komma till hennes folk och upprätta Israels folk. Det verkar inte som att just den delen förvånar Maria så mycket. Dessutom så får Maria veta av ängeln att Elisabeth hennes släkting som inte hade kunnat få barn nu blivit gravid och skulle föda en son på sin ålderdom.

Däremot så funderar hon på hur det skulle gå till vilket inte är så konstigt. Ängeln ger inte så ingående svar utan säger ”Helig Ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig”.

Det finns andra delar i den här berättelsens innehåll som jag vill stanna lite inför.

Det är förvånande att Maria så snabbt går från sin helt naturliga frågeställning ”Hur ska det här gå till, jag har ju inte haft någon man” till ”Låt det ske med mig som du har sagt”. Jag och fler med mig skulle nog ha



ställt en mängd frågor till ängeln, ja bara det att en ängel kom till Maria skulle ju ha räckt för att i all fall jag skulle ha haft en hel del frågor att ställa.

Jag lyfter några delar där jag ser Maria som ett föredöme i den här berättelsen. Visst kan vi se på Maria som någon som har betytt speciellt mycket i frälsningshistorien, som bärare av Guds Son, som modern, men samtidigt så var hon en människa av kött och blod precis som du och jag. En ung flicka som nog hade sin väg klar för sig, att gifta sig med Josef, kanske få barn, hämta vatten vid brunnen. Nu kom hennes framtid att innehålla precis dom momenten, tillsammans med det alldeles speciella att bli mor till världens Frälsare.

### **Som föredöme:**

Hon ifrågasatte och vågade ställa sin fråga. Som ung flicka kan det inte ha varit lätt att få reda på att hon skulle bli med barn. Hon ställde en högst adekvat fråga. ”Hur ska det gå till?” Att ställa frågor inför Guds ord, inför personliga tilltal är helt naturligt. Eller det vore konstigare att inte reagera.

Hon var villig att gå in i uppdraget som hon fick av ängeln. Det var inget lätt uppdrag, hon anade kanske att det skulle skvallras om henne, då visste hon inte att hon skulle behöva fly för barnets skull, att hennes son så småningom skulle bli hånad, avrättad. Det var inget lätt uppdrag Gud gav henne men som väl var såg inte Maria hela vägen.

Hon var tvungen att ta det första steget i tro utan att veta hur fortsättningen skulle bli. ”Jag är herrens tjänarinna.” Dom orden vill jag lära mig av Maria och göra till mina. ”Herre jag vill vara din tjänarinna, jag ser inte hela vägen men jag vill leva livet tillsammans med dig och i ditt uppdrag.”

Hon tog egna initiativ. Mig veterligen fick inte Maria i uppdrag att söka upp Elisabeth, men ändå så sökte hon upp Sakarias och Elisabeth efter några dagar och stannade där i ca 3 månader. Kanske för att hon behövde prata med någon som befann sig i samma situation som henne själv, få råd, prata tro, prata praktiska saker. Första Mammagruppen kanske? Ta hjälp av någon som var äldre. Kanske för att tänka över sin egen situation och vad som hade hänt. Hur är hon ett föredöme? Hon behövde sin omgivning, hon tog egna steg i den situation hon var, blev inte lamslagen av det som hade skett. Gud har kallat oss, han är vår Herre men han har också gett oss ett förstånd och egna tankar att använda oss av.

Hon bar Jesus till den här världen. Den första Adam skapades av Gud själv, den andre Adam Jesus själv, föddes in i den här världen ”Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre”. Den helige Ande kom över Maria, den högstes kraft skulle vila över henne. När lärjungarna fick uppdraget att föra ut evangeliet om Jesus Kristus uti i hela världen står det ”Men ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. Lärjungarna bar ut Jesus till världen i den helige Andes kraft. Vi fortsätter i dag med att bära ut evangeliet till världen, evangeliet om en Gud som älskar och ger av sin nåd.

Framtiden var osäker när Maria växte upp, då var man rädd för jordens undergång, många texter från GT handlar om att Jerusalem ska förstöras, folket kanske kommer att skingras. Det är inte så olika våra dagar, hot om livet, undergång, miljöförstöring med mera. Maria sjunger en lovsång mitt i rädslan, en lovsång som handlar om Guds storhet, en Gud som mättar hungriga, som har förbarmande. Maria visar oss på att vi får tro på Guds löften och att han håller det han lovat.

Vår uppgift att föda Kristus in i världen.....?

---