

kyrkobladet

3/2024

En hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd

Berthil minns Bornholm

Sidan 4

**Rolf värnar om
Norrahammars historia**

Sidan 6–7

**Sofia Dalén kommer
till Kyrkvillan**

Sidan 13



Innehåll i Kyrkobladet nr 3/2024

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 2. Kontaktuppgifter | 8. Hänt sedan sist | 13. Föreläsningar |
| 3. Ann-Christine funderar | 9. Hänt sedan sist | 14. Anslagstavlan |
| 4. Berthil minns Bornhom | 10. Konfirmationer | 15. Barnens sida |
| 5. Tack och välkommen | 11. Resa till Wittenberg och Taizé | 16. ACT Svenska kyrkan |
| 6. Rolf värnar om Norrahammar | 12. Tänd ett ljus | |

Svenska kyrkan, Norrahammars församling

Centrumgången 5, 562 32 Norrahammar

Församlingsexpeditionen, Norrahammar

Öppen: månd, onsd–fred kl. 10–12, tis kl. 13–15
Tel. 036-36 21 00

Mejl: norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkvillan, Hovslätt

Barrsätragatan 30, 556 26 Jönköping

Övrigt

Kyrkans familjerådgivning Jönköping 036-30 35 33
Jourhavande präst (kl. 21–06) 112

Kontaktuppgifter

Kyrkoherde Ann-Christine Borg	0725-19 04 92
Komminister Petra Bertilsson	0722-42 21 00
Komminister Magnus Pettersson	0761-10 36 62
HR/Församl.administratör Erik Samuelsson	0730-24 03 59
Kyrkomusiker Valentina Viktorovitch	Tjänstledig
Kyrkomusiker Yvonne Aldenholt	0702-77 54 42
Kyrkomusiker Urban Gärdborn	0761-03 04 29
Kyrkoskrivare Madelaine Krantz	0705-11 21 31
Församl.pedagog Anette Karlsson	0768-79 56 25
Församl.pedagog Therése Ekvall	0761-03 04 27
Församl.pedagog Maria Jonsson	0730-97 26 49
Församl.ass Gudrun Lindkvist	0762-77 56 03

Kyrkvaktmästare

Sofia Thelander	0702-19 90 43
Hanna Lindström	0730-66 79 48
Lovisa Karlsson	0730-64 70 54

Kyrkogårdsvaktmästare

Anders Olsson	0705-68 11 62
Andreas Hertelendy	0730-65 37 70
Fredrik Krantz	0703-74 97 93

Kyrkofullmäktiges ordförande

Ann-Charlotte Lilja	0703-96 92 69
---------------------	---------------

Kyrkorådets ordförande

Tommy Gustafsson	0707-79 33 48
------------------	---------------

Begravningsombud

Birgitta Sandgren	0730-45 25 41
-------------------	---------------

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahammar



Svenska kyrkan Norrahammar



[svenskakyrkannorrahammar](https://www.instagram.com/svenskakyrkannorrahammar)

Vill du mejla medarbetare i församlingen? Besök www.svenskakyrkan.se/norrahammar

KYRKOLADET – en hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd

Ansvarig utgivare: Ann-Christine Borg

Redaktion: Ann-Christine Borg, Anette Karlsson, Inger Gustafsson, Berthil Johansson, Lisbeth Lejon och Fredrik Krantz

Foto framsida: Äppelkonst, Berthil Johansson. **Baksida:** ACT Svenska kyrkan 150 år

Tryckning och grafisk formgivning:



Mejla gärna bilder till Kyrkobladet – norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se

Nästa Kyrkobladet kommer vecka 48, 2024



Enheten i Kristus

En av söndagarna under trefaldighetstiden har temat Enheten i Kristus och våra tankar går till kyrkornas ekumeniska arbete. Någon kanske tänker "att de kristna aldrig kan vara överens", medan någon annan tänker på alla fina och givande ekumeniska sammanhang som finns. Själv tänker jag på vilka möjligheter som finns till god ekumenik och att all god ekumenik handlar om respekt för varandra.

Inom kristenheten talar vi om tre stora kyrkofamiljer, den ortodoxa, den katolska och den evangeliska som Svenska kyrkan tillhör. I sin tur har dessa familjer förgreningar så tillsammans kan man se bilden av ett stort träd framför sig, där Kristus är stammen och vi är grenarna. I psalm 721 i vår svenska psalmbok har Växjö stifts tidigare biskop Jan Arvid Hellström formulerat texten som beskriver detta så bra:

"Glädje – det är att få växa tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli:

Vi som är grenarna – du som är stammen!

*Du ger oss näring och grönska och liv."
(vers 3)*

Nästa år, 2025, är ett jubileumsår för ekumeniken. Det är då 100 år sedan Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom kallade samman till det ekumeniska Stockholms-mötet.



Ekumeniska mötet 1925 med ärkebiskop Nathan Söderblom

Med fokus på bland annat frågor om krig och fred samlades företrädare för kyrkorna.

Men ekumeniken är äldre än så. Redan under kyrkomötet i Nicaea som samlades mellan 20 maj och 25 juli år 325 var syftet att skapa en gemensam troslära för hela kristenheten. Det var då som den nicenska trosbekännelsen fastställdes. Denna trosbekännelse som oftast används vid högtidliga gudstjänster i Svenska kyrkan, hittar vi tillsammans med både den apostoliska trosbekännelsen och bönen Vår Fader i vår psalmbok.

Den som önskar fördjupa sig i innehållet av våra trosbekännelser, bönen Vår Fader och mycket mer är välkommen att höra av sig. Är man inte konfirmerad är detta en liten del av vad ett samtal inför en vuxenkonfirmation kan innehålla.

Trefaldighetstiden i vårt kyrkoår innebär växande och fördjupning. Ett tips är att ta vara på tillfället att upptäcka den svenska psalmboken på nytt. När höstmörkret gör sitt inträde, kanske läsandet kan vara något som inspirerar.

Ann-Christine Borg, kyrkoherde

BERTHIL MINNS



Christian IV har lånat min hatt.



Fyren Hammer Odde.



Hammershus.



Hasle fiskrökeri



Bornholmstillrik.

Detta Berthil minns handlar om Bornholm. Jag har nog en viss förkärlek för öar. Gotland 1965, Öland 1966, Åland 2018 och för att inte glömma; vår egen Visingsö. Eller Vinga med fyren 1956, Oslos egen Bygdøy 1960. Har tillbringat många sommarveckor på Hönö/Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Hela kommunen består av enbart elva öar. Får inte heller glömma alla besök på olika Kanarieöar.

Mitt första besök på Bornholm var 1973, som en av ledarna på ett tonårsläger på södra delen av ön. Vi bodde vid Dueodde med den 47 meter höga fyren (och vetemjösstranden). En dag sa lägerchefen att nu blir det utflykt till två öar utanför Bornholm. Jag som alltid gillat geografi och rest i kartboken visste inget om två öar utanför Bornholm. Men så kom vi till Fredriksø och Christiansø, även kallade Ertholmarna, så nu vet jag att de finns. Nästa tur till Danmarks femte största ö Bornholm var en handikappresa med buss. Senast en tvåveckors vistelse i hyrt hus i Sorthat/Muleby, nära staden Hasle, på öns västkust. Färja från Ystad med katamaranen "Willum Clausen" på pingst-afton 30 maj 2009. Det blev sedan många timmars vandring på Sorthats strand och bada i den runda Opalsjön, resultatet efter ett granitbrott.

En av de större sevärdheterna på Bornholm är Hammers Hus, fästningen på norra delen av ön, Nordeuropas starkaste på 1300-talet. En liten bit därifrån ligger fyren Hammer Odde som du kan höra väderläget vid, på Sveriges Radio P1, morgon och kväll. Mindre platser, men ack så vackra, är Teglkås fiskeläge eller bergsklyftan Jons kapell med Predikstolen. Dock inte handikappvänlig med sina 172 trappsteg (räkna själv) ner till havet. Du kan träffa på öns nationaltroll Krolle-Bølle. Lättillgängligt är däremot Bornholms Konstmuseum i Gudhjem eller varför inte Bornholms Tekniska samling med 5707 kaffekoppar. Men det finns betydligt större grejor i huset, bland annat "Eva Braun" ångvälten eller Vejtromlen som danskarna säger.

Den blev kvar efter tyskarnas kapitulation 9 maj 1945, men andra världskriget slutade ju 5 maj 1945

som du vet. Ja, men inte på Bornholm! Tyskland invaderade Bornholm 10 april 1940, det var inga större händelser under de kommande åren. Befolkningen och de tyska soldaterna höll sig på sina kanter tills kapitulationen 5 maj 1945. Men då vägrade den tyske kommandanten ge sig med sina styrkor, vilket ledde till att ryssarna bombade de två städerna Rønne och Nexø 7–8 maj 1945, alltså efter fredsslutet. 2900 av Rønnes hus blev förstörda och samtliga i Nexø. Tyskarna gav upp 9 maj och ryska trupper landsteg på ön dagen efter och blev kvar till mars 1946.

Svenska staten skänkte Bornholm 250 monteringsfärdiga villor. De fördelades mellan de två krigsdrabbade städerna. Så man går på Sveavej eller Hallandsvej i Rønne eller varför inte gå på Smålandsvej. Rønne har keramikmuseum i Hjorths fabriker med föremål från 1700-talet. På Erichsens gård på Laksegade 7, där kan man se hur man bodde på 1800-talet. I stadens utkant ligger Kastellet från 1689 med sina 3,5 meter tjocka murar och Christian IV som vaktar utanför. Aa-kyrkan (ej förkortning) är öns största och äldsta med sina tvillingtorn, men mest berömda är de fyra ovanliga rundkyrkorna och störst av dem är Österlars.

Staden Nexø är väl värt ett besök. Fjärilsparken (inomhus) med sina exotiska fjärilar i tropisk värme, det blev imma på kameran i början innan de bevingade "sommerfugler", som är det danska namnet, kunde fotas. Svenskhusen i Nexø ligger på Paradisvej. Man ska inte heller missa stadens museum med öns krigshistoria, blev överraskad när guiden var svenska. Apropos historia, Sverige fick överta Bornholm vid freden i Roskilde 1658, men två år senare gick ön tillbaka till Danmark. Enligt historikern Dick Harrison kunde Sverige fått behålla ön men föredrog hellre 18 rika adelsgoods i Skåne/Blekinge som löstes in och skänktes till staten. Lite synd för Bornholm ligger ju betydligt närmare Sverige än Danmark. Ska höra med Bornholms Turistbyrå efter denna reklam, om jag får rabatt på min nästa Bornholmsresa!

Foto och sammanställda fakta: Berthil Johansson.

Tack!

Tack **Jacqueline Hanell** för den tid som du varit diakonkandidat i Norrahammars församling. Tack för engagemang, kreativitet och diakonal omsorg som kommit både grupper och enskilda till del. All Guds välsignelse önskas dig nu när du träder in i ditt nya diakonala uppdrag i Uppvidinge pastorat.



Välkommen!



Välkommen **Emanuel Johansson** som fått tjänsten som trainee i Norrahammars församling. Vi kommer att möta Emanuel inom församlingens olika verksamheter under ett år med start hösten 2024. Vi önskar Emanuel all Guds välsignelse i uppdraget som trainee hos oss.

Att leva vidare efter sorg

Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig leva under nya omständigheter kan vara ett tungt arbete.

Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med. Norrahammars och Månsarps församlingar erbjuder grupper där du får träffa andra sörjande. Ofta är det värdefullt att träffa andra som är i en liknande situation, för att kunna gå vidare i sitt sorgearbete.

I vår "Leva-vidare-grupp" träffas vi vid 6 tillfällen. Vid träffarna samtalar vi utifrån olika teman och varje träff inleds med fika. Du väljer själv hur mycket du vill dela med de övriga i gruppen.

Ledare för gruppen är Magnus Pettersson.

Vi träffas första gången onsdag 4 september kl. 18.00 i Mariarummet, Norrahammars kyrka, ingång från torget.

Efter detta bestämmer du om du vill vara med och vi bestämmer också vilket klockslag vi ska ses.



Vi träffas följande datum.

4 september kl. 18.00

11 september

25 september

2 oktober

16 oktober

23 oktober

Varmt välkommen med anmälan och frågor till Magnus
magnus.pettersson@svenskakyrkan.se tfn. 076-110 36 62

Rolf värnar om Norrahammars historia

Fråga Skomakarn om någon företeelse i Norrahammar och du får en gedigen berättelse med årtal, namn, adresser och personliga reflektioner. Det är Rolf Pettersson i ett nötskal – eller Skomakarn som de som känt honom länge kallar honom. Han kan mer än de flesta om Norrahammar, trots att han växte upp i Tranemo i Västergötland.

Fast efter 68 år i brukssamhället och gift med Lissi från Norrahammar, kan han nog ändå titulera sig som Norrahammarsbo. Rolf är arkivföreståndare i det fantastiska folkrörelsearkivet, som startade 1972. Men i många år innan dess samlade och katalogiserade hembygds- och folkrörelseforskaren Sigurd Lindgren material från bygden – till att börja med i sitt eget lilla hem. Arkivet är uppbyggt av ideella krafter och en unik skatt med alla sina handlingar och foton från föreningsliv och även företag.

Rolf tycker det är viktigt att inte tappa bort historien om hur den från början skogbevuaxna dalen växte till ett brukssamhälle där så många levde och arbetade.

För att konkret visa hur samhället såg ut för sådär 100 år sen, har Rolf gjort flera vandringar om "då och nu", både till fots och med bildspel inför sittande publik. Nästa gång blir förresten 7 oktober i biblioteket.

– Jag visar arkivets bilder från förr, berättar om byggnader och jämför med nya bilder som jag själv tagit på samma platser. Det brukar vara uppskattat, de äldres minnen har bleknat och de yngre vet kanske inte hur deras hemort såg ut förr med liv och rörelse längs Hammarvägen, gamla bostäder, butiker och företag.

Arbetarnas torg

Både Rolf och arkivet är värt var sin egen artikel, men den här gången ägnar vi oss åt området kring kyrkan och det som idag heter Kyrktorget.

– Norrahammar var tidigare delat i två församlingar som låg på var sin sida om Tabergsåån; Sandserys och Barnarps. Det var långt att gå till kyrkan och röster höjdes om att bygga en kyrka i samhället.

Idéer hade förkastats om att bygga antingen på Brudakullen eller på Nyponkullen så att kyrkklockorna skulle höras över dalen, många



Rolf Pettersson utanför folkrörelsearkivet vid Hammarvägen 50

skulle ju inte orka ta sig ända dit upp... Däremot ansågs Norrahammars torg, området där kyrkan och nuvarande Kyrktorget ligger, lämpligt för en kyrka – mitt i byn.

Men det var också platsen där arbetarrörelsen samlades i många år, troligen från slutet av 1800-talet till 1928, för att fira första maj.

– Platsen var helig för arbetarna, säger Rolf. Marken ägdes av Husqvarna, som 1918 köpt

ROLF PETTERSSON

84 år, flyttade till Norrahammar som 16-åring, gift med Lissi, tre barn, fyra barnbarn, fem bonusbarnbarn och tre barnbarnsbarn.

Rolfs pappa var skomakare och hade sin verkstad bredvid familjens bostad. Rolf gick i pappas fotspår, tog gesällbrev 1957 och växlade sedan mellan att jobba som skomakare, brevbärare, vaktmästare och chaufför på Esselte Well i Torsvik samt i Nyströms bokhandel.

Lika intresserad av Norrahammars som av Tranemos historia.



Före 1929: Första torget i Norrahammar, kyrkan ännu inte byggd. Till vänster David Josefsson charkuteriaffär. I mitten, bakom affären, skymtar det gula hus som blev första församlingshemmet. Huset till höger ägdes av Konsum. Foto: Folk rörelsearkivet Norrahammar

Norrahammars Bruk, och det blev förstås heta diskussioner mellan företaget och facket. Men kyrkan byggdes och när inte pengarna som samlats in räckte, betalade dåvarande bruksdisponent Eric Hedenblad tillika svärson till förre bruksägaren Emil Spånberg, en stor del av det som fattades.

Spånbergarnas betydelse

– Bröderna Wilhelm och Emil Spånberg som startade bruket 1877 hade stor betydelse för samhällets utveckling. Bland annat bidrog familjen ekonomiskt till skolor och de tyckte att föreningslivet var viktigt. Kanske hade varken Folkets Hus eller folkparken kunnat byggas utan deras stöd.

Kyrkan invigdes 25 maj 1930, men som kapell under Barnarp. Arkitekt var Göran Pauli och hans far Georg Pauli, målade altartavlan



Slutet av 1960-talet: Kyrkan längst till höger, Josefssons charkuteriaffär och till vänster boningshuset. Foto: Per Sjöblom.



1927: Gåramålaren Ratikainen har förskönat lite, men det gula huset i mitten är det som senare blev församlingshem. Bilden på målningen är beskuren.

som föreställer Jesus i Getsemane med de sovande lärjungarna omkring sig.

– Göran Pauli ritade även kyrkans taklampor, inspirerad av elden som flammade upp när gjutarna hällde det rinnande järnet i gjutflaskornas hål, berättar Rolf och påminner om att belysningarna i backen utanför gamla bruket i sin tur är inspirerade av kyrkans lampor.

1943 blev Norrahammar köping och Norrahammar egen församling. Hela Sandseryd och delar av Barnarp ingick – och kapellet blev kyrka.



På 1950-talet blev det gula huset församlingshem och byggdes 1965 ihop med det nya församlingshemmet. Gula huset revs 1986 och istället byggdes ny del söder om entrén. Foto: Svenska kyrkan

Första församlingshemmet kom till 1954 och byggdes senare ihop med en ny byggnad. 1986 revs det gamla huset och en ny del byggdes nära Konsum (Coop). Husen norr om kyrkan revs så småningom. Marken blev parkeringsplats och liten park. Området fick helt ny funktion när Junehem i juni 2022 byggt klart husen i centrum.



Nutid: Kyrktorget och nya kyrktrappan invigdes 27 november 2022. I mitten längst bort syns församlingshemmet.

När Kyrktorget invigdes hösten 2022 fick vi ett torg mitt i samhället igen – och nu fylls också det gamla bruksområdet av nytt liv.

Lisbeth Lejon

PS Folk rörelsearkivet och Industrimuseet är ovärderliga källor till kunskap om Tabergsådalen.

Hänt sen sist



Barnkören Sångbubblorna 2 juni i Sandseryds kyrka.
Foto: Lennart Söderlund



Vattenfest i Sandseryds trädgård 2 juni.
Foto: Anette Karlsson



Sommarjobbarna Sanna, Leia och Signe förbereder för midsommar i Vägkyrkan. Foto: Hanna Lindström



Nalle präst på väg till sångstund i Vägkyrkan.
Foto: Anette Karlsson



Anette Karlsson och Gudrun Lindkvist delar ut Barnens bibel till 5-åringar och Estelles bönbok till 3-åringar 2 juni i Sandseryds kyrka.
Foto: Lennart Söderlund



Valborgsmässokören sjunger på Hammarvallen 30 april.
Foto: Anette Karlsson

Hänt sen sist



Diakonkandidat Jacqueline Hanell avtackas i Norrahammars kyrka 28 juli. Foto: Therése Ekvall



Bokhörnan i församlingshemmet i Norrahammar!
Kom gärna och in och lämna böcker du läst och låna en ny!
Foto: Hanna Lindström



Trio Spring city i Sandseryds kyrka
30 juni. Foto: Hanna Lindström



Biskop Fredrik Modéus leder mässan vid Martinsgården 10 augusti. Foto: Tommy Gustafsson



Basketboll och andra aktiviteter i Vägkyrkan 3 juli.
Foto: Maria Jonsson



Pilgrimsvandring till kapellet vid Martinsgården som återinvigdes av biskop Fredrik 10 augusti. Foto: Tommy Gustafsson



LeWe- kvartetten i Sandseryds kyrka 4 augusti.
Foto: Maria Jonsson

Vuxenkonfirmation



Vuxenkonfirmation i Norrahammars kyrka Annandag Pingst 20 maj 2024 Ann-Christine Borg och Therese Norlander.

Är du döpt men inte konfirmerad? Då är du välkommen att höra av dig till oss i Svenska kyrkan i Norrahammar för att få veta mer.

Det är aldrig försent att bli konfirmerad fastän man är vuxen och det kan finnas olika anledningar till att konfirmationen inte har blivit av. Kanske är det dessutom först på senare tid som du börjat fundera över existentiella frågor och vad ditt dop betyder.

Konfirmationen är en aktualisering av dopet. I ordet konfirmation, som betyder bekräftelse, ligger att dopet har ägt rum och att konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet redan har gett.

Om flera personer önskar konfirmeras kan vi ordna med en vuxenkonfirmandgrupp, i annat fall kan även vuxenkonfirmation ordnas individuellt. För att få konfirmeras ska man vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Är du inte döpt, så blir konfirmationsundervisningen även dopundervisning och du kan döpas som vuxen. Är du inte tillhörig Svenska kyrkan, blir du medlem i samband med dopet.

Att konfirmeras som vuxen är inget ovanligt i Svenska kyrkan fastän man oftast tänker att det är ungdomar som konfirmeras. Tveka inte att höra av dig.

*Ann-Christine Borg
Foto: Lennart Söderlund*



Konfirmation i Norrahammars kyrka Pingstafton 18 maj 2024. Foto: Lennart Söderlund

Resa till Wittenberg och Taizé 9–18 augusti



På trappan in till Slottskyrkan.



Torget i Wittenberg.



Gruppen framför klockorna i Taizé.



Gudstjänst med bröderna i kyrkan i Taizé.

En grupp från Norrahammar och Månsarps församlingar åkte i augusti på en resa tillsammans. Unga ledare, anställda och några andra vuxna var med på resan och vi hade en buss med två chaufförer som tryggt körde oss söderut mot Frankrike.

Tidigt på fredag den 9 augusti gick resan till Lutherstadt Wittenberg. Efter 12 timmars resa anlände vi på kvällen efter att åkt genom Sverige, Danmark och färja mellan Gedser – Rostock. På kvällen blev det incheckning på hotellet och middag. Lördagen blev vi guidade i Wittenberg av en svensk guide som visade runt oss i staden. Vi fick höra om Martin Luther och hans liv, se hans hus, kyrkorna i staden, porten där de 95 teserna sattes upp och på eftermiddagen besökte vi boktryckeriet där Martin Luthers skrifter trycktes. Intressant och givande och Martin Luther har haft stor betydelse för att människor ska kunna läsa bibeln på sitt eget språk. Han protesterade också mot kyrkans försäljning av avlatsbrev där människor kunde köpa sig fria från sina synder. Vi firade en utomhusmessa i en park och sedan blev det mat på en pizzeria i staden innan det var dags att sätta sig i bussen och åka mot Taizé.

Taizé är en by som ligger i Bourgogne i Frankrike och där finns ett kristet ekumeniskt brödraskap med ca 80 bröder som välkomna människor från hela världen. Våra församlingar har åkt hit med ungdomar flera gånger. Självt har jag varit med 10 gånger, senast 2018. Det var med stor förväntan vi närmade oss Taizé efter en natt i bussen och såg omgivningarna, bykyrkan på kullen och småvägarna som ledde fram till platsen. Värmen slog emot oss och sedan var det dags att lasta av tält, sovsäckar och all packning och invänta en plats att sätta upp våra tält på. Matkuponger för hela veckan och information till gruppen fick vi under dagen.

På kvällen deltog vi i kvällsbönen i kyrkan efter en varm och lite tröttsam dag med många intryck.

Under veckan i Taizé följde vi programmet med gudstjänster tre gånger per dag, bibelintroduktioner av någon broder, samtalsgrupper, arbetsuppgifter såsom disk, städ och servering av mat. Några ungdomar fick vara nattvakter. På kvällarna samlades vi på Oyak som är ett utomhuscafé där vi kunde fika och många sjunger och dansar. Vi hade ett mysigt tältläger där vår grupp kunde ses vid pauser och varje dag ha genomgång för att kolla av hur alla hade det i sina grupper. Vi blev indelade i samtalsgrupper efter ålder och ungdomar och vuxna äter på olika platser. Maten är enkel liksom boendet och i grupperna delas tro och liv med varandra. Värma dagar men också blåst, åska och regn någon natt var det. När vi inte hade grupp eller var upptagen så fanns det möjlighet att promenera till tysta dalen, se på bykyrkan och broder Rogers grav, grundaren av kommuniteten.

Gudstjänsterna präglas av sångerna och tystnaden. Deltagarna sitter på golvet eller på de få bänkar som finns. Under veckan som vi var där var vi ca 2300 personer och endast 70 svenskar. Man sjunger och läser böner på flera språk. Det finns många möjligheter att knyta kontakter med nya människor och vi fick också en fin gemenskap i vår grupp. Efter den fina ljusmässan på lördagskvällen 17 augusti var det dags att börja bussresan hemåt.

Vi kom hem från vår resa med rika minnen, upplevelser och möten. Tystnaden under gudstjänsterna och enkelheten är väldigt fint i Taizé. Nya sånger på flera språk har vi lärt oss och kan sjunga vidare på hemma. Taizé återvänder jag gärna till!

Anette Karlsson, församlingspedagog



Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tänd ett ljus för någon du saknar

I allhelgonatid samlas vi för att lysa upp höstmörkret till minne av våra nära och kära.

Allhelgonahelgen är en helg där sorgen får ta plats – en tid för åminnelse, gemenskap och tradition. I våra kyrkor hedrar vi dem som vi har förlorat under året; våra kyrkogårdar träder fram som mötesplatser och fylls traditionsenligt med tusentals ljus.

Stöd för den som sörjer

Allhelgonahelgen och dess traditioner påminner oss om hur mycket vi saknar våra nära och kära som har gått ur tiden – en saknad och sorg som stundtals kan vara svår att hantera.

Du kan finna stöd och gemenskap i din församling genom de mötesplatser och resurser som finns att tillgå, däribland en sorgegrupp som startar nu i höst.

Jourhavande präst finns tillgänglig alla kvällar kl. 21:00–06:00 via telefon (112) och chatt.

Besök våra kyrkor och kyrkogårdar

Varmt välkommen på de kaffe- och korvservingar, andakter och gudstjänster som anordnas under allhelgonahelgen; se kalendariet i detta blad för tid och plats.

Stentvätt för en bättre värld

Under perioden 28 september–3 november går all behållning från gravstentvätt till välgörenhetsorganisation Act Svenska kyrkan som verkar för en rättvisare värld – fri från fattigdom och förtryck.

Swisha **200 kr** till **123 454 92 59** med kyrkogård, kvarter- och gravnummer som meddelande och få gravstenen tvättad inför allhelgonahelgen*.

* Avser Norrahammars och Sandserys kyrkogårdar. Stentvätt kan endast beställas av gravrättsinnehavare; beställning kan även läggas via församlingsexpeditionen. Om möjligt sker stentvätten inför allhelgonahelgen, dock senast veckan därpå.



123-454 92 59

Stentvätt



Föreläsningar under hösten

FN-dagen

24 oktober 18.00 Kyrkvillan

Magnus Lönnberg

Kyrkoherde emeritus

"Vägen valde dig"

Dag Hammarskjölds andliga väg

Andakt och servering



7 november 18.00 Kyrkvillan

Sofia Dalén

Sofia som är uppvuxen i Hovslätt
gästar oss. Humorn och det
journalistiska står i fokus.

Komiker och programledare.

Känd från bland annat Bäst i test,
Paradrätten och Musikhjälpen.

Andakt och Servering



Foto: Kahlo-press

Anslagstavlan



Resa till Astrid Lindgrens Värld

Onsdag 30 oktober

Avresa med buss 8.30 från Norrahammars församlingshem och Kyrkvillan 8.45.
Åter ca 18.00

Tag med fika till stoppet på ditresan. Du kan ta med egen mat eller köpa mat på Astrid Lindgrens Värld under dagen.

Pris: Vuxen 150 kronor.
Barn/ungdom 100 kronor.
12 år – får följa med utan vuxen.

Anmäl dig senast 15 oktober till Maria Jonsson, församlingspedagog, tel. 0730- 97 26 49 eller mejl maria.jonsson4@svenskakyrkan.se

Bibelstudium

Norrahammars församlingshem
Tisdagar 18.00
"Vad vill du att prästen predikar om på söndag?"
(start 1 oktober)

Barn- och ungdomsgrupper Körverksamhet

Vuxenverksamhet

Start under vecka 36 och 37.
Se hemsidan för mer information.
www.svenskakyrkan.se/norrahammar

Händernas lov i Kyrkvillan

Onsdagar 14.00–16.00
Start vecka 37.

För mer information se hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/norrahammar

Mötesplats Hovslätt

Hösten 2024

Träffpunkt för seniorer
Kyrkvillan
Barrsätragatan 30
556 26 Jönköping

Onsdagar 14.30

Fri entré, Kaffe 30 kronor

18 september

Musik och sång

Petra Bertilsson och Gudrun Lindkvist berättar om sina resor till Lofoten.

16 oktober

"Vad har du i lådan Håkan!"

Håkan Johansson, (40 år som ordförande i Byarums hembygdsförening, berättar om konstiga saker från Byarums hembygdsgård.

20 november

"Musiken i mitt hjärta"

Urban Gärdborn, kyrkomusiker

Konfirmation i Norrahammars församling 2024/25

Inskrivning 8 september kl. 11.00 i Norrahammars kyrka och församlingshem. Det går fint att anmäla sig efter detta datum också! Se hemsidan www.svenskakyrkan.se/norrahammar
Vi ses på måndagar och vissa söndagar. Läger på Gransnäs ungdomsgård 5–6 oktober.
Berlinresa 13–16 april under påsklovet.

Vägkyrkan

Vinnare av biocheck - tipspromenad:
Barn: Viktor Karlsson
Vuxen: Meya Bladh
Antal deltagare: 45 st
Skiljefråga: 489 pärlor

Gospelhelg 16–17 november

Norrahammars kyrka 17 november.
16.00 Konsert med Charlotte Ollward och Norrahammar Gospel.

BARNENS SIDA



Nalle präst har tappat bort sina badbyxor i sommar.

Hjälp Nalle präst att hitta dem! Kanske har du någon gång tappat bort något?
Du kanske gått vilse eller gått på en lång och krokig väg? Hur kändes det?

När man hittar
den rätta vägen
att finna något
som man saknar
eller längtat efter
blir man glad,
tacksam och trygg.



Bra jobbat! Tack för du hittade mina badbyxor.

Ta en bild och skicka. Kom ihåg att skriva ditt namn, adress och telefonnummer.

Mejl: therese.ekvall@svenskakyrkan.se

SMS: 0761-030427

Två vinster kommer att dras ibland dem som skickas in ett svar senast 31 oktober.

Förra bladets svar var: **prästkrage, tussilago, gullviva, linnea och vallmo.**



150 ÅR AV INTERNATIONELLT ENGAGEMANG

Vi lever alla under samma himmel, med samma rättigheter till ett värdigt liv. Sedan 1874 har vi fört denna kamp för och tillsammans med människor som lever i utsatthet över hela världen. I ryggen har vi världens största allians av kristna kyrkor, ACT-alliansen. De ger oss möjligheten att verka långsiktigt, men också att agera snabbt vid katastrofer och krig.

Vi tar med oss våra 150 år av erfarenheter när vi möter dagens och morgondagens utmaningar.

VAR MED DU OCKSÅ – BLI MÅNADSGIVARE!



Varmt välkommen till gudstjänster

Svenska kyrkan i Norrahammar, Sandseryd och Hovslätt

(Med reservation för ändringar)

Se även hemsidan: www.svenskakyrkan.se/norrahammar

På startsidan finner du: "Detta händer i församlingen just nu"

Sidan uppdateras varje vecka.

Församlingsexpeditionen, Norrahammar

Öppen: månd, onsd–fred kl. 10–12, tisd kl. 13–15 Tel. 036-36 21 00

September

Söndag 8 september,

15:e söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Gudstjänst Konfirmand- upptakt
Kyrkvillan	17.00	Servering Mässa

Måndag 9 september

Norrahammar	18.00	Veckomässa
-------------	-------	------------

Fredag 13 september

Norrahammar	17.00	Dopfest
-------------	-------	---------

Söndag 15 september,

16:e söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Gudstjänst

Onsdag 18 september

Kyrkvillan	14.30	Mötesplats
------------	-------	------------

Torsdag 19 september

Gjutaren	14.00	Mässa
Smedjegården	15.00	Mässa

Fredag 20 september

Kyrkvillan	10.00	Vardags- gudstjänst
------------	-------	------------------------

Söndag 22 september,

17:e söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Gudstjänst
Kyrkvillan	17.00	Mässa

Söndag 29 september,

Den helige Mikael's dag

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Ro för själen

Oktober

Tisdag 1 oktober

Norrahammar	08.15	Morgonmässa
-------------	-------	-------------

Söndag 6 oktober,

19:e söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Gudstjänst

Välkommen att vara

Vid frågor ring till Norrahammar 036-36 21 00. Har du förslag på

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen

Sandseryd	10.00	Gudstjänst Barnkören Sångbubblorna Skördeauktion
-----------	-------	---

Måndag 14 oktober

Norrahammar	18.00	Veckomässa
-------------	-------	------------

Onsdag 16 oktober

Kyrkvillan	14.30	Mötesplats
------------	-------	------------

Söndag 20 oktober, 21:a söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Gudstjänst

Torsdag 24 oktober

Kyrkvillan	18.00	Församlings- afton "Vägen valde dig" Magnus Lönnberg, präst berättar om Dag Hammarskjölds andliga liv
------------	-------	--

Fredag 25 oktober

Kyrkvillan	10.00	Vardagsguds- tjänst
------------	-------	------------------------

Söndag 27 oktober, 22:a söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Gudstjänst med predikstolsbyte
Kyrkvillan	17.00	Ro för själen

November

Fredag 1 november

Norrahammars kyrkogård	13.00–18.00	Kaffe- och korvservering
Gjutaren	14.00	Minnesguds- tjänst
Smedjegården	15.30	Minnesguds- tjänst
Sandseryd	15.00–18.00	Öppen kyrka Kaffeservering

Lördag 2 november, Alla Helgons dag

Norrahammars kyrkogård	13.00–18.00	Kaffeservering Präst närvarar
	16.00	Andakt
Sandseryd	14.00	Gudstjänst
	14.00–18.00	Öppen kyrka, kaffeservering Präst närvarar

Varmt väl



med i våra grupper!

ny grupp är du mycket välkommen att höra av dig och tipsa oss.

Söndag 3 november, Alla själars dag

Kyrkvillan	10.00	Mässa
Norrahammar	15.30	Ljuständning under stilla orgelmusik
	16.00	Minnesguds- tjänst Norrahammar och Hovslätts kyrkokör

Tisdag 5 november

Kyrkvillan	08.15	Morgonmässa
------------	-------	-------------

Torsdag 7 november

Kyrkvillan	18.00	Församlings- afton Sofia Dalén, programledare och komiker bördig från Hovslätt
------------	-------	--

Söndag 10 november,

24:e söndagen e. trefaldighet

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Musikgudstjänst Tema; Astrid Lindgren

Måndag 11 november

Norrahammar	18.00	Veckomässa
-------------	-------	------------

Söndag 17 november, söndagen före Domssöndagen

Kyrkvillan	10.00	Gudstjänst
Norrahammar	16.00	Gospelkonsert under ledning av Charlotte Ollward Advents och jultema

Onsdag 20 november

Kyrkvillan	14.30	Mötesplats
------------	-------	------------

Torsdag 21 november

Norrahammar	17.00–19.00	Messy Church
-------------	-------------	--------------

Söndag 24 november, Domssöndagen

Norrahammar	11.00	Mässa
Kyrkvillan	17.00	Ro för själen

komna!



Engagera dig

Ditt engagemang behövs!
Stort eller litet uppdrag,
oftare eller mer sällan spelar ingen roll.
Bli vår ideella medarbetare!

Tillsammans är vi kyrka i Norrahammar,
Hovslätt och Sandseryd.

Hör gärna av dig till någon i personalen!

Kontaktuppgifter finns på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/norrahammar

*Följ Norrahammars församling på
Facebook och Instagram*



Svenska kyrkan Norrahammar



svenskakyrkannorrahammar