

Kulla pastorat

Församlingssinstruktion





Omvärldbeskrivning

Kulla pastorat ligger i den vackra Kullabygden och omringar Höganäs som en hästsko och består av både landsbygd, tätort och många byar. Det finns fantastisk natur i form av både berg, skog och hav vilket gör det attraktivt att bo i bygden och många som är uppväxta här återkommer när de själva bildar familj. Känslan för bygden är stark och närheten till både Helsingborg, Malmö och Köpenhamn ger en känsla av att det är nära till allt och logistiskt genomförbart att jobba på annan ort. Kommunen expanderar överallt och inflyttningen ökar och det föds fler än det dör.

Pastoratet rymmer tre av kommunens sex grundskolor (Viken, Lerberget och Jonstorp) och tre av fem äldreboenden (Viken, Väsby och Jonstorp) och således många kommunala arbetsplatser inklusive förskolor och bibliotek. Små- och medelstora företag trivs i Kullabygden och det finns många intresseföreningar och byaföreningar med stark lokal förankring där många människor är engagerade. Bygdens konstruktion uppmanar till ett aktivt liv då både Kullaleden och Kattegattleden går genom pastoratet. I Lerberget finns även kommunens största sportanläggning med både idrotts- och simhall, gym och fotbollsplaner. Golfbanor finns på ett flertal ställen och ishall finns i Jonstorp med möjlighet till ishockey. Tillgången till stränder, badplatser och hamnar är ymnig.

Bygden har en stark kreativ prägel med ett enormt utbud av keramik, konst, musik, mat, odlingar och kyrkor vilket präglar omfattningen i det som erbjuds människor. Det finns en efterfrågan på kyrkans närvaro både på lokal och nationell nivå. Efter en tid av pandemi och krig på nära håll märks behovet av det öppna kyrkorummet såväl som förväntan att kyrkan ska agera i riktning mot människors behov. Den existentiella hälsan är i fokus på ett tydligare sätt och frågor som rör framtid, miljö, sysselsättning, fritid, ekonomi och meningen med livet engagerar och oroar. I en värld av osäkerhet kring sanning och autenticitet finns kyrkan som en möjlighet till en stabil och trygg plats för reflektion och samtal kring livets alla skeden.

I Kulla pastorat bor det 14 326 personer, varav 9469 är medlemmar i Svenska kyrkan vilket ger en tillhörighet på 66%.



Utmaningar och möjligheter - omvärldsanalys

Detta är Kulla pastorats tredje församlingsinstruktion och genom att hela tiden ha pastoratets omvärld, i både snävare och vidare bemärkelse, för ögonen säkerställer vi att vi som kyrka agerar i riktning mot de behov som finns. Utmaningen ligger i uthålligheten och utifrån de lokala behov som identifieras fatta kloka beslut som korresponderar med pastoratets mål. Möjligheten ligger i att genom fortsatta samtal, samordning och tillitsskapande stärka och förstärka vår närvaro i pastoratets alla delar. En närvaro där behoven står i centrum.



En av de **utmaningar** som är slående när man ser på vad och vilka som finns i vår omvärld är att vi konkurrerar med en stor mängd andra aktörer om människors tid och engagemang. Utbudet är enormt när det kommer till vilka aktiviteter som finns att tillgå när man är ledig och många aktiviteter sker dessutom samtidigt som kyrkans. Hur ska vi kunna höras genom sorlet och synas i vimlet? Hur ska vi kunna säkerställa idealitet och frivillighet, något som är helt avgörande för kyrkans framtid, med redan så hårt belastade invånare?

Den **möjlighet** som vi som kyrka har är att fundera på vad det unika är som vi erbjuder som inte finns någon annanstans. Vi har tid. Vi har rummet. Vi har möjlighet till åldersöverskridande relationsbyggande, för samtal och dryftande om livets stora frågor. Vi erbjuder en sammanhållande mötesplats för hela livet med den kristna tron och hoppet som grund. Alla är välkomna, alldeles oavsett. Jesus Kristus är grunden för all vår verksamhet och genom att fira gudstjänst, och genom våra kyrkliga handlingar, så förkroppsligas evangeliet i alla olika delar av livet. Helighet och äkthet attraherar och vi tror att människor märker när det är på riktigt och då vill man också vara en del av det. En kyrka där behoven står i centrum.

En **utmaning** är att på ett adekvat sätt kunna ta om hand om de många barnfamiljer som flyttar till pastoratet. **Möjligheten** vi har är att fortsätta vårda och utveckla den goda kontakten vi har med förskolorna och skolorna. Genom att ett kontinuerligt och långsiktigt och brett relationsskapande, bland annat genom en fortsatt och förstärkt satsning på dopet och dopuppföljning, tror vi att vi har goda möjligheter att omfamna och räcka till. Ett relationsskapande där behoven står i centrum.






En annan **utmaning** är att finnas i ett samhälle med en erfarenhet av en pandemi, ett krig på nära håll, höjda elpriser, en skenande inflation och allt det som växer inom oss i och med detta. Många lider av psykisk ohälsa och känner oro inför framtiden och hur det ska gå med ekonomin, miljön och ens eget liv. Den **möjlighet** som vi som kyrka har är vår diakoni – vår utsträckta hand. Diakoni är hela församlingens uppgift och finns även personifierat i våra diakoner och utförs genom uppsökande verksamhet men också genom samtal samt insatser av mer praktisk karaktär. Genom kontinuerlig närvaro på våra tre äldreboenden, skola, förskola och olika lokala sammanhang i samhället, så skapas kontakt, delaktighet och igenkänning. En diakoni där behoven står i centrum.

Identitet

Kulla pastorat vill vara receptiva för vår samtid och samtidigt trygg i vår identitet som kyrka. Vi, som vi definierar som alla som känner samhörighet med församlingarna, vill stå för för en stabilitet i en föränderlig tid och kunna balansera tryggt mellan tradition och förnyelse. En del av receptiviteten handlar om hur vi väljer att kommunicera vårt budskap i alla våra olika sammanhang, allt från kyrkorummet till Facebook till samtalet på tu man hand.



Vi vill använda ett relevant språk och vara öppna och lyhörda för vad människor oroar sig för och har för behov och möta de behoven genom våra mötesplatser och vår verksamhet. Kyrkans utmaningar är samma som samhällets i stort och vi vill ha en öppen och levande dialog med andra aktörer omkring oss och tillsammans verka för en bättre värld.



Vi vill vara en kyrka som uppmuntrar till delaktighet. Evangeliet är allas och genom att med våra olika erfarenheter av livet hjälpas åt att gestalta det, så skapar det större förtroende, vi når en större bredd och fler känner sig tagna i anspråk.

För oss är musik lika viktig del i att förmedla evangeliet som ordet. Vi människor har olika sätt att närma oss det heliga och musiken kan få vara en avgörande eller kompletterande del genom att ordlöst hitta ett relaterande till det gudomliga, till sig själv och tillvarandra. Musikens betydelse i pastoratet är stor och spänner över århundradena och bildar på så sätt en brygga mellan då, nu och framtiden. Vi har flera olika, både barn- och vuxenkörer i olika genrer, som fyller hela den musikaliska och teologiska paletten. Alla ska ha möjlighet att på olika sätt delta i församlingens musikverksamhet.


Samtliga pastoratets kyrkomusiker har både utövande, skapande och värderande roller och ska värna om kvalitet och bredd i församlingens musikliv vid gudstjänster, konserter och i andra sammanhang.



Kulla pastorat vill vara en plats där barn och ungdomar får plats, och på samma villkor som vuxna, erbjuds kunskap, reflektion och andlighet. Vi har och vill fortsätta att ha en varierad barnverksamhet som inkluderar körverksamhet. Genom att erbjuda, sång, lek, samtal och mat vill vi bidra till att barnen känner sig respekterade för vilka de är och att kyrkan för dem blir en plats där hela livet får plats.



Vi erbjuder flera olika konfirmandalternativ och vår ambition är att konfirmandtiden, och tiden efter, kan få vara en tid där den enskilde konfirmanden blir sedd, lyssnad på och kan få hjälp med att ta sig an de stora frågorna och utvecklas såväl som individ och i grupp. Vi vill att barn och ungdomar ska känna sig hemma, välkomna och likvärdiga i kyrkan och i gudstjänsten och att deras livstolkning är ett lika viktigt bidrag som någon annans.



Vi vill vara hela livets kyrka som värnar medmänniskan, oavsett ålder och behov där fokus är att vara och finnas som en öppen stöttande famn med hoppet i centrum. Vi vill utöva en god, praktisk och behovsbaserad diakoni med ett öppet och inkluderande förhållningssätt. Vi är en del av den världsvida kyrkan och det är en svindlande tanke och en oerhörd styrka.

**”Så är vi fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd”**

Orden från nattvarden pulserar som en påminnelse om ansvar och solidaritet om våra medsystrar och medbröder över hela världen som vi vill stötta så mycket vi kan, både genom befintliga insamlingar och genom bön.




Uppdraget de närmsta fyra åren

Vi tolkar vårt uppdrag utifrån Lunds stifts vision: "Bottna i nåden, skapa i världen" och ser en nödvändighet och glädje i att de kommande fyra åren fortsätta att prioritera ett av kyrkans två sakrament, dopet.

Vi väljer att i stället för att fokusera på dem som går ur kyrkan rikta vår uppmärksamhet mot dem som går in eller väljer att gå in.

Vi arbetar kontinuerligt med att underlätta för att så många som möjligt vill välja att döpa sina barn eller vill fundera kring dopet för egen del. Alla våra kanaler är ytterligare vässade för att på ett sådant tydligt sätt som möjligt syfta till detta uppdrag.

Vi tror att ett strategiskt kommunikativt relationsbyggande är grunden för att skapa långsiktig trygghet och förtroende och det förhållningssättet måste genomsyra hela processen som vi menar börjar med den allra första kontakten och fortsätter framgent under dopuppföljningsåren.




All verksamhet är eller bör vara av dopuppföljande karaktär varför dopuppföljningsåren egentligen aldrig tar slut. Arbetet med att prioritera dopet kommer att ske övergripande och beröra oss alla och vi arbetar ständigt med att medvetandegöra dopets innebörd och möjligheter, såväl internt som externt, samtidigt som vi får vara med att skapa nya och långsiktiga relationer. Betydelsen av att kunna möta upp våra medmänniskors behov kommer fortsätta att vara stor och där vill vi finnas. Gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna är vår största kontaktyta, det som gör oss unika, och där det verkligen krävs av oss att vara lyhörda och relevanta. Vi tror att ordet, musiken och själva mötet samsas om att vara lika viktiga bärare av evangeliet om hoppet och den villkorlösa kärleken och vill vi fortsätta att ha en flexibel, öppen och och ömsesidig hållning gentemot de människor vi möter.

Men det är inte bara inom gudstjänstens ram som vi möter behoven. Att fortsätta att vara en utsträckt hand gentemot våra medmänniskor och på olika sätt gestalta hoppet är ett av våra allra viktigaste uppdrag. Vi lever i ett samhälle där behoven inte alltid syns, men vi vet att de finns. Livet och världsläget ställs ständigt inför nya utmaningar av olika karaktär och det gör olika saker med var och en av oss. Vi vill fortsätta att på ett ännu tydligare sätt berätta om möjligheten att snabbt komma intill för samtal och delande.



Vi vill fortsätta att berätta om alla våra mötesplatser där man kan få komma med allt det man är och har. Vi vill i högre samverka med övriga aktörer i samhället och kommunen för att på så sätt, från våra olika horisonter, ta ett gemensamt ansvar för människors behov. De senaste åren har varit karaktärsdanande för oss på ett positivt sätt och gett oss erfarenhet av att ställa om utifrån hur verkligheten ser ut. Vi har tid. Vi har rummet. Vi har möjlighet till åldersöverskridande relationsbyggande, för samtal och dryftande om livets stora frågor.





Idealitet och frivillighet är en av kyrkans stora frågor och har sin grund i både delaktighet och ekonomi. Vi människor är skapade till relation och vi mår som allra bäst när vi känner en känsla av sammanhang.

Genom att bemyndiga människor till ansvar och

tjänst och erbjuda fördjupning så har vi möjlighet att skapa ett sammanhang där vi tillsammans, gestaltar evangeliet i den kontext vi befinner oss. Vi vill arbeta med dessa frågor både lokalt och pastoratsövergripande.



Den grundläggande uppgiften Gudstjänst

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Att fira gudstjänst är unikt för kyrkan och erbjuder ett möte med Gud, med varandra och med oss själva. Att genom en rik variation av gudstjänster åldersöverskridande komma samman med det som livet kommit oss till mötes med gestaltas evangeliet mitt ibland oss och ger oss möjlighet att fördjupa både vår tro, synen på varandra och oss själva.



Gudstjänsten vill vara en mötesplats i bruset, en växtplats i tillvaron och ett rum där hela livet får rymmas. Genom ordet och sakramenten visar Gud oss vem Gud är genom Jesus Kristus och vi erbjuds att tolka vårt liv genom vetekornets lag; att i varje del av vårt liv ha möjligheten att gå från död till liv.

Barnen har en självklar plats i vår gudstjänst och vi vill på ett tydligt sätt levandegöra det så att deras röster och reflektioner om livet och tron har lika stort värde som andras.





Undervisning

All vår verksamhet och alla våra gudstjänster har en undervisande karaktär och vill syfta till fördjupad erfarenhet och nyfikenhet kring den kristna traditionen och det kristna budskapet. Genom att skapa relation och mötesplatser med människor i alla åldrar och på olika sätt göra oss tillgängliga så skapar vi möjlighet för ett erfarenhetsutbyte av livet och tron. Vi vill att undervisningen ska präglas av ömsesidighet, öppenhet och lyhördhet inför de olika behov som finns. Vi vill arbeta för ett vidgat synsätt att vi själva och det vi kommunicerar i ord, bild och samtal är en viktig del av undervisningen och tillsammans har vi förmånen att få erbjuda ett nu som bär på spår av ett då och i det mötet kan nya insikter få födas.



Diakoni är kyrkans sociala ansvarstagande och hela församlingens uppgift. Diakoni betyder tjänst och avser att möta människor, oavsett ålder, där de befinner sig med de behov som finns. All vår verksamhet och alla våra gudstjänster bör präglas av ett diakonalt förhållningsätt där vi genom samtal och lyhördhet kunna se och bedöma för att sedan handla. Vi vill tillämpa en behovsbaserad diakoni och vill erbjuda socialt, ekonomiskt och känslomässigt stöd. All själslig, andlig och ekonomisk nöd är inte uppenbar men med gemensamma krafter vill vi med hoppet som grund göra allt för att på olika sätt möta upp den nöden.

Mission

Mission betyder sändning och handlar om riktning; "Gå ut och gör alla folk till lärjungar" säger Jesus.



All vår verksamhet och alla våra gudstjänster har en missionerande karaktär vilket betyder att vi behöver vara uppsökande, tillgängliga och trovärdiga när vi kommunicerar det glada budskapet. Vi måste vara beredda på att bredda våra egna perspektiv snarare än sändningen att endast överföra våra perspektiv. Genom att tillämpa en verklighetsförankrad och erfarenhetsbaserad mission kan en ömsesidig förändring ske i riktning mot försoningen och hoppet, såväl lokalt som nationellt och globalt. Genom att strategiskt arbeta med idealitet samt att reflektera kring vad det är att vara kyrka och vem som är kyrkan säkerställer vi en inklusiv och breddad framtid.

Läs mer om Kulla pastorat:
kullapastorat.se

