



## Predikan veckomässa 2 i advent 2023, Lukas 21:25-36

”Guds rike är nära. Omvänd er och tro!” Det är något av det första som Jesus säger i Markusevangeliet, och på många sätt summerar det Jesu budskap i en one-liner.

Guds rike är nära, omvänd er och tro.

I texten vi just hörde beskrivs tidens slut: först via indikationer i himlen och på jorden att slutet är nära; där havet kommer att ”dåna och krascha” för att översätta texten bokstavligt. Det som gör texten intressant är att människor i alla tider väntat sig att tidens slut skulle komma som ett straff från Gud. Att det var Gud som skulle orsaka världens undergång. Men vi som tillhör den senaste generationen av människor, vi har insett att den apokalyptiska förstörelse som beskrivs i Bibeln faktiskt inte längre kräver en Gud. Vi människor klarar numera förstörelsen av skapelsen helt på egen hand. Och snabbt går det, dessutom.

Jag talade häromveckan med en god vän som är läkare, som berättade att antalet barn och vuxna som söker hjälp på psyket i Karlstad har ökat med 30% sedan pandemin. Ökningen har förvisso lagt sig nu, men det fortsätter sakta men säkert öka hela tiden, och det alltså från en redan hög nivå. Och det är ju inte så konstigt, kan man tänka, givet hur det ser ut i världen.

När man inte trodde det kunde bli mer galet, så händer det något nytt, ännu mer galet, och vi drabbas alla av ”ångest och rådlöshet” för att citera ur texten. Är det inte en diktator som skapar ett krig så är det en terrorrörelse som dödar människor urskillningslöst eller så är det något sprängdåd någonstans i Sverige. Eller så är det barn som dödar barn – i Sverige. Eller så är det allmän mänsklig oförmåga att ta tag i mänsklighetens ödesfrågor. Inget – inget - förvånar längre.

Ångest och rådlöshet.

Och när vi ser allt detta hända, ja, då är det enligt Jesus som med äppelträdet. När det börjar blomma i maj-juni, ja, då vet vi att sommaren står för dörren. Jesus säger förvisso fikonsträd, men i vårt land hade han sagt äppelträd. Och när vi ser äppelblommorna, ja, då vet vi att mörkret och kylan är över, och att ljuset och sommaren nalkas. Och vi inser att mörkret och kylan, ångesten och rådlösheten, inte får sista ordet.

Se där Jesu budskap i ett nötskal: ”Mörkret får inte sista ordet”.

Amen.