



28 april 2024

Älska din nästa

Added Isaac förlorade allt när han tvingades fly tillsammans med sin familj. Utblottade kom de som flyktingar till norra Irak, där de fick hjälp av en kristen organisation.

– De gav oss livet tillbaka. Nu är det min tur att hjälpa andra och lindra deras nöd, säger Added.

I dagens Episteltext läser vi hur Guds kärlek når sin fullhet i oss när vi älskar varandra (1 Joh 4). Men vem är min nästa? Jesus svarar med en liknelse, inte helt olik Addeds berättelse, om en man som blivit överfallen och förlorat allt. Budskapet är radikalt. Vi är kallade att visa barmhärtighet och kärlek, även när vi möter främlingar.

Med visionen ”människor och samhällen förvandlade av Jesus” arbetar EFS med evangelisation, diakoni och utbildning både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med ett tiotal systerkyrkor och partners i Afrika och Asien, och stöttar bland annat arbete för barns rättigheter, teologisk utbildning, nödhjälp, sjukvård och bibelöversättning. En av dessa partners är Capni, där Added Isaac idag arbetar som läkare bland landsmän på flykt.

EFS är helt beroende av enskilda personers engagemang och gåvor. Genom dina förböner och din gåva kan EFS fortsätta bära sitt uppdrag som missionsrörelse inom Svenska kyrkan och genom våra systerkyrkor i andra länder.

Tack för ditt bidrag till EFS!



På EFS Youtube-kanal hittar du en kort film med Added Isaac. Visa den gärna i samband med kollekten.



Martin Modeus

Martin Modeus
Ärkebiskop

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem
Missionsföreståndare EFS

