

RIKSKOLLEKT TILL ACT SVENSKA KYRKAN

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 16:E JUNI

TEMA: FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN

Gud liknar sig själv vid herden som lämnar de 99 fåren för att söka och finna det enda bortsprungna fåret. I våra öron kan det låta irrationellt och ologiskt. Varför riskera att de 99 andra fåren också kommer bort bara för att söka efter ett enda får?

Guds kärlek och nåd ser ut så. Den söker det som var förlorat och finner det åter. Vi är en enda mänsklighet. En mänsklighet som aldrig kan bli komplett utan Guds kärlek och den till synes irrationella nåden. Vi behöver hålla ihop hjorden, hålla ihop mänskligheten, hålla ihop Guds älskade skapelse.

Utmaningarna i världen är större än någonsin. Klimatet, krigen och hungern tar inte semester. Act Svenska kyrkan står kvar tillsammans med partner världen över, även när det är motvind, även när det känns irrationellt, ologiskt eller hopplöst. Kyrkan är kallad att stå kvar och stå upp för varandra. Vi vill följa den kallelsen.

De som bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas hårdast. Genom din gåva kan du tillsammans med våra partner bidra med utbildningar i hållbart jordbruk, bättre skogsskydd och säkrad matförsörjning trots torka och missväxt. Vi lever alla under samma himmel.

För 150 år till: Tack för din gåva.

/Act Svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER

Genom en gåva till Act Svenska kyrkan kan du göra skillnad för människor som drabbats av krig och naturkatastrofer och fattigdom. Tillsammans med kyrkor och partner över hela världen finns vi på plats före, under och efter katastrofen. Tack för att du är med och gör skillnad!