

Kollektcirkulär den 11 augusti 2024 – Elfte söndagen efter trefaldighet:

Tro och liv

Varje vecka möter Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete – tusentals medmänniskor som inte har mat för dagen eller tak över huvudet.

Hela Människan möter de som socioekonomiskt befinner sig allra längst bort från det etablerade samhället, samtidigt finns dessa människor mitt ibland oss. Sträckan från en fullt fungerande vardag till att bo på gatan har aldrig varit kortare än den är idag och allt större ansvar läggs på civilsamhället för att bidra med akuta insatser för välfärden.

Din gåva bidrar till att rädda liv och till att fler medmänniskor känner tillit att vilja leva – inte bara överleva. Tack.



Hannah Kroksson
ordförande



Mia Nilson
generalsekreterare

Om organisationen

Hela Människan

- är en ekumenisk organisation där Svenska kyrkan är störst bland de 12 kyrkor och kyrkliga organisationer som är huvudmän för verksamheten.
- finns på 48 platser i landet med verksamhet för människor i utsatt livssituation.
- drivs av huvudmännen i huvudsak med medel från myndigheter och bidrag från frivilliga.

Organisationen erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för människohandel, anhörigstöd, och särskilt stöd till barn till missbrukare.

Hela Människans vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.

Gåvogiro 903-2160

Swish 90 32 160

HELA MÄNNISKAN | E-POST: info@helamanniskan.se | HEMSIDA: www.helamanniskan.se
facebook.com/hela.manniskan | instagram.com/helamanniskan | linkedin.com/company/hela-m-nniskan