

Daga kyrkoblاد

Svenska kyrkan 
DAGA FÖRSAMLING

Björnlunda • Dillnäs • Gryt • Gåsinge

Februari - Maj 2021

Påsk – genom liv och död



Gudstjänst kl 11 på söndagar och helgdagar (se kalendarium).



Vandring & samtal .Torsdag kl 13.
Se sid 3.



Öppen kyrka i Björnlunda
måndag-lördag kl 12-15.



Kaffebord utanför Ica Jarbells
i Björnlunda. Tisdag förmiddag.
Se sid 3.

-Det som hyllas är kärleken, det gemensamma, tillhörigheten. Kärleken ger oss det bästa.

Det är en befriande insikt att livet inte beror på oss själva. Ändå är det lätt att börja tro det ibland. Vi lever i en individualistisk kultur, vilket bland annat innebär att vi i stor utsträckning förväntas välja och skapa våra egna liv. Vi följer inte länge i våra föräldrars fotspår. De stora gemenskaperna där vi växte upp, familjen, kyrkan och yrkestradition får mindre betydelse. Denna utvecklade påverkar också oss på landsbygden där det sociala nätverket håller på att tunnas ut.

Under Corona-pandemin har det blivit allt viktigare att visa omsorg om varandra. Att vi inte kan mötas på det sätt vi vill eller brukar göra utgör en stor saknad för många. Det är därför betydelsefullt när familj, vänner och grannar hjälps åt, stöttar och håller kontakten. Det senaste året har varit bekymmersamt på många sätt. Men kanske har vi ur det svåra också upptäckt hur mycket vardagens enkla möten och gemenskaper betyder för oss. Att vi helt enkelt har blivit mer känsliga inför livet, inför vilka värden som bygger mening och samhörighet? Att det viktiga i livet inte består i att jag kan klättra i någon slags stege av självförverkligande och status, utan att det viktiga är relationer och förmåga till omsorg och kärlek.

Jag har just läst söndagens evangelium från Johannes 2:1-11 som handlar om en bröllopfest. Mina tankar går till alla vigselpar som under året inte kunnat samlas familj, släkt och vänner till

fest utan som antingen har vigts med ett fåtal bröllopgäster eller valt att skjuta upp vigseln. Men också andra högtider, som dop och begravning, där förutsättningarna har ändrats på grund av Corona-pandemin. I bibeltexten är varenda människa i byn och hela släkten samlad. Bland bröllopgästerna fanns också Jesus, hans mor Maria, och lärjungarna. Under festen står det klart att vinet håller på att ta slut. Kanske var det ett räknefel, att man missbedömt hur många som skulle komma. Eller saknades pengar att köpa tillräckligt med vin. Hur som helst gick det inte som planerat.

I den situationen ber Jesus kökspersonalen att fylla sex stora kärler med vatten. Varje kärle rymmer 100 liter. Det är ungefär sex badkar.

När den förvånade köksmästaren smakade hade vattnet blivit vin. 600 liter härligt gott vin! Det var en mängd som räckte och blev över. Kanske fyllde man flaskor som gästerna fick ta med sig hem. En del flaskor förseglade man och lagrade vinet i källaren. Kanske tog vigselparet fram en flaska på sin bröllopsdag och mindes festen, glädjen och gemenskapen. Kanske berättade de minnen, om hur överraskad köksmästaren blev när det goda vinet bars fram.

I psalm 717 "Innan gryningen" finns det en strof i andra versen som jag tidigare inte riktigt har förstått mig på och som jag tycker sticker ut. Men när jag nu läst evangelietexten kopplar jag ihop strofen med denna

bibeltext. Vi sjunger "du bjuder älskande på moget vin" (v 2).

Det fanns någon där på festen som såg deras behov. Som tackte upp. Som fyllde på. Som såg till att det räckte och blev över. Den fulltoniga smaken av moget vin.

Det som hyllas är kärleken, det gemensamma, tillhörigheten. Kärleken ger oss det bästa. Kärleken bär. Inte som en språngbräda till självförverkligande utan en kraft som ger både vigselpar och gäster möjlighet att forma något som är större än jaget. Vi kan för en stund fundera över vår egen längtan. Hur ser vår egen törst ut? Vår fysiska törst, och vår andliga, existentiella törst? Det är viktigt att se hur vår fysiska och andliga törst hänger samman, liksom vardagen och festen hör ihop. Vi behöver hitta vägar till varandra, att hålla fast vid det som bygger upp.

Pär Friberg
Kyrkoherde i Daga församling



På "gång" i församlingen



Kaffebord
utanför
Ica Jarbells,
Björnlunda

Tisdagar på
förmiddagen.

Daga församling
bjuder på kaffe
med bröd och en
pratstund.

På bilden från vänster är Sofie Söderström, Katarina Hamam, Lennart Magnusson och Ingrid Karlsson.

Pilgrimsvandring

Annandag påsk 5 april blir det en pilgrimsvandring med påsktema.

Vi slår följe med Emmausvandrarerna och deras möte med den uppståndne (Lukas evangelium 24:1-35).

Start 13.30 i Kyrkans hus (Ekvägen 6, Björnlunda). Andakt. Pilgrimsvandring till hembygdsgården i

Björnlunda. Andakt. Fortsatt pilgrimsvandring till Björnlunda kyrka där vi firar gudstjänst kl 15. Pär Friberg, präst och Mari Lindskog, musiker. Pilgrimsledare: Anette Schmidt och Ragnhild Carlström

**Kristi himmelfärds dag
torsdag 13 maj kl 10,
plats ej bestämd.**

Se hemsida för mer information.
www.svenskakyrkan.se/daga/pilgrim



Vandring och samtal

Vandring kan vara en timme, en dag, en vecka eller längre. Det är inte längden eller graden av fysisk ansträngning som gör en vandring till en pilgrimsvandring, utan syftet med vandringen.

Daga församling inbjuder till korta vandringar och samtal. Medtag matsäck!

Samling vid Kyrkans Hus.

Varje torsdag kl 13

(Ej 13 maj Kristi himmelfärds dag.)

Ledarna för "Vandring och samtal" är Yvonne Bolin Bolorin och Lena Östling Andersson

Påsk – genom död till liv

I förra årets Adventskalendarer

Mirakel föredades Mira och Rakel i tiden. De reste mellan 1920 och 2020.

Nu ska vi också göra en resa i både tid och rum. Vi ska resa till Jerusalem och år 33 för där och då hände något som är viktigt för oss.

Vi kommer till Jerusalem när det judiska folket ska fira påsk. Det är vår och varmt i luften. Många människor har vandrat in från landsbygd och byar för att fira. För att besöka templet. För att äta påskmåltiden. Man brukar göra så. Det här året finns det något mer än vår i luften. En förväntan, en längtan.

Under några års tid har en man blivit känd i trakterna. En man som kan göra underverk, som står på de förtrycktas sida. En man som kan tala och berätta och som förklarar livets stora frågor för människor. En man som inte bara vänder sig till män utan även till kvinnor och barn. Det ryktas att han är Guds son. Att han är Messias som det judiska folket väntat på så länge. Som ska befria dem från romarna och ockupationen. Det är många som hoppas på att han ska bli kung. Men det är också många som upplever att han är ett hot mot deras position och makt. Några har till och med sagt att det vore bäst ifall han dog. Den där mannen. Jesus, heter han.

När han kom till staden stod människor vid vägkanten och jublade. Han red in på en liten åsna och såg inte ut som någon kung.



Bild från gravkyrkan i Jerusalem

Tänk om vi kunde få en skymt av honom nu när vi rest hit. Vi vet ju vem han är, för vi har ju både läst om honom och hört berättats om honom. I skolan. I kyrkan. I Bibeln.

När han kom till staden stod människor vid vägkanten och jublade. Han red in på en liten åsna och såg inte ut som någon kung.

Vi går till ett hus i staden. Jesus är därinne med sina tolv lärjungar och några kvinnor. De ska äta påskmåltiden. Vi väntar så får vi se om han kommer ut. Det lyser därinne och plötsligt hörs det upprörda röster och en man kommer utspringande. Han ser arg ut. Han heter Judas. Han har bestämt sig för att gå till dem som vill döda Jesus och avslöja var han är. 30 silverpengar ska han få om han gör det.

Efter en stund kommer de andra också ut. De pratar förvirrat om vad som hänt. Om att Judas sprungit ut, om att Jesus sagt att vinet och brödet de åt var hans kropp och blod.

Hela skaran går till en trädgård i närheten och Jesus sjunker ner på knä och säger att han vill be-

De andra lägger sig ner, snart hörs det att de sover. Jesus ser rädd och ensam ut där han står på sina knän och pratar mot himlen. Det kommer soldater marscherande. Judas är med dem. Han kysser Jesus på kinden. Lärjungarna vaknar, flyr åt alla håll

och soldaterna går iväg med Jesus.

Dagen därpå går han släpande och omringad av soldater och bär på en tung träbjälke. Man ser att han är slagen. Han har en krans av törne på sitt huvud. Han har blivit dömd till döden. Massor av folk följer den tunga processionen. Somliga gråter. Andra hånar.

Jesus korsfästs mellan två rövare på Golgata kulle. Vi hör hammarslagen. Vi hör den ene rövaren prata med Jesus och vi hör Jesus svara; redan idag ska du vara med mig i paradiset.

Det är ingen vanlig död vi har framför ögonen. Det här är en död som kommer att innebära liv för hela mänskligheten.

Vi vet det, vi som rest från 2021 och nu ser det hända. Vi vet.

Och när himlen plötsligt blir mörk och Jesus röst skär genom luften när han högt säger att det är fullbordat, vet vi att nu har han gått in i den stora striden. Jesus är utvald till att utföra en stor kamp och nu har den börjat.

Två dagar senare går vi tillsammans med tre kvinnor mot Jesu grav. De ska ta hand om hans

kropp. Smörja den med örter och kryddor.

När vi kommer fram till grav-
en är den stora stenen framför
öppningen borta. När vi tittar in
ligger det bara några bindlar på
platsen där Jesus låg men plöt-
sligt blir det alldeles ljust i den
mörka grottan och vi ser en äng-
el stå där. Ängeln säger att Jesus
har uppstått. Att han lever. Att
han inte finns bland de döda.

Vi rusar med kvinnorna för att
berätta men en av kvinnorna
som heter Maria dröjer sig kvar
och i ögonvrån ser vi hur någon
kommer fram till henne och
på avstånd hör vi hennes röst;
Herre, utropar hon.

En annan röst hörs som säger
Marias namn och vi förstår att
nu har hon fått möta Jesus. Nu
har han visat sig för Maria och
gett henne uppdraget att berät-
ta. Berätta att han lever. Att han
har besekrat döden. Att från och
med nu så är det ljuset som är
den starkaste av krafter, att från
och med nu är det kärlek och
förlåtelse som råder.

Vi reser tillbaka till 2021 och
Daga församling där vi finns, le-
ver och verkar. Vi har varit med
om ett Mirakel. Vi har varit med
om världshistoriens största hän-
delse.

*När vi kommer fram till
graven är den stora stenen
framför öppningen borta.*

Död förbyttes till liv och så ska
det alltid vara. Döden miste sin
makt den där dagen.

Mörkret är inte mörkt längre
utan innehåller alltid en strimma
av ljus som kommer att lysa för
den som vill se det.

Påskan i Jerusalem år 33. En
berättelse om kärlek, svek,
förnekelse och förlåtelse, för-
soning, liv och nytt hopp.

En berättelse ur verkligheten
för alla tider. En berättelse om
dig och mig. (Läs gärna berättelsen
i Bibeln. I år följer vi Markusevangeliets
berättelse : Markus 14:1-16:14)

Yvonne Bolin Bolorin

Konst i påsktid



Skulpturen "Pietà" i Gryts kyrka

I Gryts kyrka, Stjärnhov, finns
skulpturen "Pietà" av konstnären
Lenny Clarhäll. Konstverket
har samma benämning som
den kända skulpturen av
Michelangelo som idag finns i
Peterskyrkan, Rom. Det är den
sörjande modern Maria med Jesu
kropp i sin famn.

Jag talar med Barbara Martin
som är ledare för Konst i Gryt.
Det var Barbara som tog initiativ
till att bjuda in Lenny Clarhäll att

ställa ut skulpturen.

- Vi har utställningar
varje sommar i Gryts
gamla prästgård,
berättar Barbara. Ett
konstverk ställs ut
i kyrkan när det är
musikfestival som vår
systerförening Musik
i Gryt arrangerar. Den
här skulpturen ställdes
ut och Daga församling
bestämde sig för att
inhandla den 2015.

*Hur tänker du kring
skulpturen?*

- Michelangelos
skulptur handlar om
modern som sörjer sin
son. Att Lenny har låtit
ett djur ligga i famnen
på kvinnan säger något
om att sorg också kan
omfatta djur, säger
Barbara. Det är en bild
av ömhet.

- Lenny har ofta
med djur i sina
konstverk. Den mest
kända skulpturen är

minnesmärket över Ådalen
-31 där en häst finns med, säger
Barbara.

Vid konserter som Musik i Gryt
genomför har en del musik
framförts vid skulpturen. Särskilt
minns Barbara när Per Nyström
spelade cello.

- Det fanns så mycket innerlighet
i den musiken och som fick
ett särskilt uttryck ihop med
skulpturen, avslutar Barbara.

Pär Friberg

**Fasteaktionen 2021 inleds på
fastlagssöndagen den 14 februari och pågår fram till
palmsöndagen den 28 mars.**



act
Svenska kyrkan

Vad gör du i corona-tiden?



Jag är ute en hel del och pysslar med mina höns, ankor och katter. Det blir också en del utekontakt med grannarna. Alltid finns det någon att prata med. Har även en handfull gamla Fergusonstraktorer som jag mekar med och även tar en tur i genom Axala byn med.

Kjell Weikfeldt

Går på gymnasiet och har just nu distansundervisning vilket jag tycker inte är så roligt. Vill helst vara i skolan i Nyköping. Om det är något som är positivt är det att få sova längre. Jag jobbar varannan vecka på Ica Jarbells i Björnlunda. Sitter i kassan där jag har ett plexiglas framför kund och mig, på det sättet skyddas jag från corona.

Sofia Svennberg



För mig bekommer det inte att vi har en pandemi. Jag är med i en bokklubb så jag får en ny bok att läsa varje månad. Om vädret tillåter går jag ut och går med mina käppar. Jag har en sådan tur att jag har fyra söner med fruar som hjälper mig att handla, bära in ved och uträtta ärenden i Gnesta. Jag är så tacksam.

Lilian Andersson

Jag arbetar om dagarna men när jag är hemma så går min tid till att umgås med barnen. Har fyra barn varav två som studerar på distans. Vi lägger pussel, tränar och spenderar mycket tid ute. Vi är mycket med djuren på gården, där de flesta är djur som var i behov av ett nytt hem.

Emma Loqvist



Var tredje vecka åker jag in till skolan i Nyköping och har fysisk undervisning. Vi får vara i klassrummet i cirka 15 minuter och sedan gå ut. Det jag annars gör är att umgås med min flickvän som är från Skåne, så det blir inte så ofta. Håller mig i form med att löpträna. Är konfirmandledare vilket jag gled in i och tycker det är givande.

Zakarias Sandberg

Brev-skrivning

Vi lever i en pandemi med strikta uppmaningar att hålla avstånd, att inte komma varandra nära, att inte träffas. Allt detta för att inte smittas eller smitta. Trots dessa råd får vi inte glömma att vi är människor och medmänniskor som inte kan vara utan kontakt med varandra utan att förlora vår själ.

I vårt moderna och tekniskt avancerade samhälle finns det en del lösningar som kan ersätta en del av den personliga kontakten. Med våra moderna mobiltelefoner kan man med Skype och liknande program till och med se den man talar med vilket kan vara en tröst. Förr var brevskrivning nästan den enda möjligheten. Än idag har brevet ett mer bestående värde eftersom det kan läsas om och om igen. Som ett uppmuntrande exempel kan nämnas att än idag har vi 2585 brev bevarade från Martin Luther. De trycks på nytt och läses både till uppbyggelse och forskning.

I diktsamlingen "Den lyckliges väg" skriver Pär Lagerkvist om betydelsen av ett brev och hur mycket ett brev kan ge:

Det kom ett brev om sommarsäd,
Om vinbärsbuskar, körsbärsträd,
Et brev ifrån min gamla mor
Med skrift så darrhant stor.

Ord intill ord stod klöveräng
och mogen råg och blomstersäng,
och Han som över allting råg
från år till år.

Där låg i solen gård vid gård
Inunder Herrens trygga vård,
Och klara klockor ringde fred till
jorden ned.

r en lukt av trädgårdsgång
Och av lavendel, aftonsång,
Och söndagsfriden då hon skrev
Till mig sitt brev.

Det hade hastat natt och dag,
Utan att vila, för att jag
Långt borta skulle veta det
Som är från evighet.

Ingun Montgomery

Kyrkliga händelser i Daga församling

	Avlidna
Oktober	
27	Nils-Erik Karlsson
November	
23	Ulf Göran Nyström
December	
1	Rolf Andersson
17	Lena-Maria Henriksson
20	Krister Vestman
28	Karin von Schlebrügge
Januari	
11	Jane Löfstrand
13	Rune Karlsson



Vigda 

Inga vigda församlingsbor
oktober 2020 - januari 2021

Döpta



Inga döpta församlingsbor
oktober 2020 - januari 2021



Psalmtavlan i Björnlunda kyrka. På tavlan sätter man upp numren på de psalmer som ska sjungas under gudstjänsten.

Praktikant



Under perioden 29/3-18/4 2021 kommer Agnes Recksén att göra praktik i Daga församling.

Agnes studerar teologi och går just nu en kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Vi är glada över att Agnes, som är prästkandidat i Strängnäs stift, kommer att delta i församlingens verksamhet och medverka i gudstjänsterna över påsk.

Varmt välkommen!

Psalm 204 Kornet har sin vila

Text A.Frostenson 1968, efter en engelsk carol
Musik: fransk folkmelodi Noel novelet

*Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv.*

*Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner.
Ingen enda väntar möta honom mer.
Kärleken når långt bortom död och grav.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och dröj hos oss kvar.*

*Han var vetekornet, låg i jordens djup.
Han stod opp en påskdag, lever bland oss nu.
Aldrig en sol har lyst så stark och klar.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och dröj hos oss kvar.*

*Väntande på värme vilar rot och frö,
vet att våren kommer. Varje träd och ört
brister i blom på sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv.*

Kyrkoval 19 september 2021

Var med och påverka i Daga församling. Ställ upp som kandidat i kyrkovalet.

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida: svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vid frågor ta kontakt med församlingsexpeditionen.

Kyrkoval
19 SEP 2021

Nomineringsgruppens kandidater måste anmälas i förväg.

De kandidater som anmäls måste ge sitt skriftliga medgivande.

Det görs genom ett formulär som hämtas på kyrkovalets webbsida.

För att vara valbar krävs att kandidaten:

- tillhör Svenska kyrkan
- är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare har varit förtroendevald i Svenska kyrkan
- fyller 18 år senast på valdagen
- är kyrkobokförd i församlingen

Vill du kandidera i valet kontakta den nomineringsgrupp som du vill företräda.

Kalendarium

Mars

Söndag 7, 3:e i fastan
Kl 11. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

Söndag 14, Midfastosöndagen
Kl 11. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Söndag 21, Jungfru Marie bebådelsdag
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Söndag 28, Palmsöndagen
Kl 11. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

April

Torsdag 1, Skärtorsdagen
Kl 19. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Fredag 2, Långfredagen
Kl 15. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Söndag 4, Påskdagen
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Måndag 5, Annandag påsk
Kl 13 30. Kyrkans Hus. Pilgrimsvandring till Björnlunda kyrka. Se sid 3.

Kl 15. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

Söndag 11, 2:a söndagen i påsktiden
Kl 11. Gåsinge kyrka. Gudstjänst

Söndag 18, 3:a söndagen i påsktiden
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Söndag 25, 4:a söndagen i påsktiden
Kl 11. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

Maj

Söndag 2, 5:e söndagen i påsktiden
Kl 11. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Söndag 9, Bönsöndagen
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Torsdag 13, Kristi himmelfärds dag
Kl 07. Björnlunda hembygdsgrd. Gökotta.

kl 10. Pilgrimsvandring. Se sid 3.

Söndag 16, Söndagen före pingst
Kl 11. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Söndag 23, Pingstdagen
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Söndag 30, Heliga trefaldighetsdag
Kl 11. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

Juni

Söndag 6, 1:a söndagen e trefaldighet
Kl 11. Gåsinge kyrka. Gudstjänst.

Söndag 13, 2:a söndagen e trefaldighet
Kl 11. Gryts kyrka. Gudstjänst.

Söndag 20, 1:a söndagen e trefaldighet
Kl 11. Björnlunda kyrka. Gudstjänst.

Kyrkoyal
19 SEP 2021

ANMÄL DELTAGANDE TILL GUDSTJÄNST

Vi börjar fira gudstjänst i våra kyrkor fr.o.m 7 mars

Så länge åttapersonersregeln gäller behöver du anmäla deltagande i gudstjänst. Om det blir fler än åtta personer som anmäler deltagande firar vi två gudstjänster. Den andra börjar kl 12.

Anmälan per telefon 0158-20023 eller mejla daga.forsamling@svenskakyrkan.se

ÖPPEN KYRKA

i Björnlunda

Måndag-lördag kl 12-15

Välkomna!

Svenska kyrkan

DAGA FÖRSAMLING
Kyrkans Hus,
Församlingsexpeditionen
Besök: Ekvägen 6, Björnlunda
Post: Box 53, 646 02 Björnlunda
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
Fakturaadress: Daga församling,
FE 165, 831 90 Östersund eller
epost till
daga@pdf.scancloud.se

Telefon och expeditionstid:

Mån-Tors kl 9-12 0158-200 23

Kyrkoherde
Pär Friberg 076-145 70 73

Komminister
Yvonne Bolin Bolorin 076-145 70 74

Kyrkoskrivare
Lena Östling Andersson 076-145 70 71

Kantor
Mari Lindskog 076-145 70 43

Barn- och ungdomsledare
Katarina Hamam 076-145 70 22

Informationsassistent
Lisa Tegemark 076-145 70 04

Vik Församlingsvärdinna
Sofie Söderberg 076-145 70 80

Kyrkogårdsföreståndare
Clas Gustafsson 076-145 70 79

Kyrkvaktmästare
Calle Fredriksson 076-145 70 22

Kyrkvaktmästare
Andzela Sliksane 076-145 70 01

Kyrkofullmäktiges ordförande
Göran Lagerstedt 073-880 02 16

Kyrkorådets ordförande
Madelene Gustavsson 070-574 75 37

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/daga

Facebook-sida:
Svenska kyrkan Daga församling

Redaktionskommittén:
Ingun Montgomery, Patrik Höglin,
Pär Friberg, Lena Östling Andersson

Layout:
Lena Östling Andersson

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Pär Friberg

Med reservation för ändringar av programmet! Se hemsidan.